

Σαν να μην πέρασαν τρεις μήνες...

Αρχικά πρέπει να τονίσουμε πως το πρωτάθλημα είχε ήδη κριθεί πριν το προχθεσινό ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού, έστω και αν παίκτες, παράγοντες, προπονητές και δημοσιογράφοι εκατέρωθεν προσπαθούσαν να είναι Political correct, λέγοντας ότι δεν έχει κριθεί.

Πραγματικά πόσο πιθανό ήταν και να καλύψει ο ΠΑΟΚ το μείον επτά στα play-off, αλλά και να δικαιωθεί στο CAS (κάτι το οποίο συγκεντρώνει από μόνο του ελάχιστες πιθανότητες για τους γνωρίζοντες). Από ελάχιστα έως καθόλου.

Σε ότι αφορά το παιχνίδι, η τρίμηνη διακοπή του κορονοϊού ήταν πραγματικά σαν να μην έγινε καθώς και οι δύο ομάδες παρουσίασαν σχεδόν την ίδια εικόνα με αυτήν που παρουσίαζαν και πριν τη διακοπή.

Ο μιν Ολυμπιακός σε καλό φεγγάρι, καλά διαβασμένος, πιο δεμένος και δουλεμένος σαν ομάδα και με περισσότερες φυσικές δυνάμεις.



Και πάλι πχ. Ελ Αραμπί σκόρερ ενός κανονικού γκολ, αλλά και ενός που ακυρώθηκε, και πάλι Βαλμπουενά απτόητος κάνει τη διαφορά με τις ασίστ του, ενώ Τσιμίκας και Γκιγιέρμε παραμένουν σταθερές αξίες.

Η δε αμυντική συμπεριφορά του παρουσιάζει πρόοδο σε σχέση με την αρχή της χρονιάς, ακόμα και που αλλάζουν πρόσωπα στην άμυνα και έτσι δεν έκανε το σοβαρό λάθος, με αποτέλεσμα ο αναιμικός ΠΑΟΚ να βγάλει μόνο δύο ευκαιρίες μέσα στο γήπεδό του.

Όσο για τον ΠΑΟΚ, η εικόνα του τα λέει όλα...Μοιάζει σαφέστατα με ομάδα κορεσμένη που έχει κλείσει τον κύκλο της, αλλά και κακά προετοιμασμένη για ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.

Για παράδειγμα παίκτες όπως ο Βιερίνια, ο Βαρέλα, ο Πασχαλάκης δείχνουν να έχουν κλείσει τον κύκλο τους και να μην μπορούν να προσφέρουν άλλο στην ομάδα. Από την άλλη και οι Μπίσεσβαρ και Ελ Καντουρί δείχνουν να μην μπορούν να ρολάρουν ακόμα και να βρουν το ν παλιό καλό εαυτό τους.

Το ενδιαφέρον πλέον των play-off στρέφεται κατά πρώτον στο αν θα καταφέρει να πάρει αήττητο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός (και να μπει στο κλαμπ των αήττητων πρωταθλητών, μαζί με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ) και κατά δεύτερον στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Ch.L.

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (που και αυτή προβλημάτισε κόντρα στον Παναθηναϊκό) θα παλέψουν πλέον από μηδενική βάση για την προνομιούχο δεύτερη θέση.

Τέλος σε ότι αφορά την πέμπτη θέση-που οδηγεί και αυτή στην Ευρώπη-όλα δείχνουν ότι ο Άρης έχει προβάδισμα έναντι του ΟΦΗ, καθώς μοιάζει και καλύτερη ομάδα και πιο φορμαρισμένος.

Ας περιμένουμε όμως και το κύπελλο διότι και τα δύο ζευγάρια (Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Άρης-ΑΕΚ) είναι ακόμα ανοιχτά βάσει σκορ του πρώτου αγώνα.

Η εκτίμησή μας για τον Ολυμπιακό στο Κίεβο

Απόψε ο Ολυμπιακός έχει στο παγωμένο Κίεβο την τελευταία του ευκαιρία για να κάνει κάτι καλό στην Ευρώπη με μια σημαντική πρόκριση στους 16 του Europa league.

Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός παρέταξε μια ενδεκάδα-μάλλον πειραματική- που δεν απέδωσε και ειδικά αμυντικά και το πλήρωσε με το 2-2 που αυτόματα κάνει τους Ουκρανούς το σαφές φαβορί ,αλλά με την πρόκριση ακόμα ανοιχτή.

Είδαμε βεβαίως έναν Ολυμπιακό που στο Καραϊσκάκη για μισή ώρα απέδωσε και καλό ποδόσφαιρο και πρέσαρε και είχε και καλά τρεξίματα και έκανε και γκολ, αλλά αυτό οφειλόταν και στη χειμερινή διακοπή των Ουκρανών που έψαχναν τα πατήματά τους.

Έστω και με ένα γκολ κόντρα στο ρυθμό του αγώνα, ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να κρατήσει το πολύτιμο 2-1 του ημιχρόνου και να πάει με άλλον αέρα στο Κίεβο, αλλά δεν το έκανε καθώς στο δεύτερο ημίχρονο οι Ουκρανοί είχαν τον έλεγχο καθ'όλη τη διάρκεια και τελικά ανταμείφθηκαν με ένα γκολ στην εκπνοή.

Αλλά πως να κατάφερνε ένα καλύτερο αποτέλεσμα με αυτή την αμυντική συμπεριφορά ο Ολυμπιακός ; Αρκεί να θυμηθούμε ότι πριν από αυτό το παιχνίδι είχε δεχθεί έξι γκολ σε τρία παιχνίδια (Λαμία, ΠΑΟΚ) και παρουσιάζοντας προβλήματα και στα άκρα (ειδικά με τον Μεριά και στο ντέρμπι της Τούμπας και με τον Τοροσίδη) και κυρίως με τον απερίγραπτο Βούκοβιτς και έτσι παρασύρεται σε λάθη και ο ποιοτικός αλλά ασταθής Σισέ.

Από την άλλη οι Ουκρανοί παρουσίασαν μια ομάδα απλά λίγο καλύτερη από πέρσι που έπαιξε με την ΑΕΚ, με τρεις πολύ καλούς παίκτες που αξίζουν την προσοχή μας και τους

υπόλοιπους απλώς καλούς ρολίστες.

Εκτιμούμε λοιπόν ότι για να περάσει με πρόκριση ο Ολυμπιακός από το Κίεβο θα πρέπει να πετύχει δύο γκολ, διότι φαίνεται πως είναι δύσκολο να κρατήσει την εστία του απαραβίαστη.

Υπάρχει βεβαίως και το σενάριο για ένα πολύ κλειστό ματς που θα πηγαίνει προς το 0-0 και τον Ολυμπιακό να κλέβει το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πιστεύουμε ότι συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες, διότι οι Ουκρανοί μπορούν να εκμεταλλευτούν, με τις επικίνδυνες αντεπιθέσεις τους, αμυντικά κενά του Ολυμπιακού όταν αυτός θα ανοιχτεί για να σκοράρει.

Το σύνδρομο Σάντος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο !

Έχοντας παρακολουθήσει τα πρόσφατα ατυχή παιχνίδια του Ατρόμητου και του Αστέρα Τρίπολης στο Europa League, αλλά και γενικά τα παιχνίδια των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνω το εξής...

Όλες σχεδόν (εξαιρώ ιδιαίτερα ΠΑΟΚ κόντρα στη Βασιλεία), συνήθως αρέσκονται σε ένα ποδόσφαιρο της...υπομονής, χωρίς ιδιαίτερη φαντασία και πρωτοβουλίες και με πρώτο στόχο να μη δεχθούν γκολ. Ακόμα δηλαδή και σε παιχνίδια που πρέπει να κυνηγήσουν γκολ και νίκη –παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο, ελπίζοντας πως στο τέλος κάτι θα γίνει, κάποια φάση θα τους βγει, και θα σκοράρουν και θα «κλέψουν» τα παιχνίδια...



Το άσχημο είναι ότι δεν έχουν και τους μεγάλους παίκτες για να παίζουν έτσι και να μπορούν να κάνουν από το πουθενά φάσεις και να τις εκμεταλλεύονται, οπότε συνήθως αυτό το ποδόσφαιρο δεν πιάνει και τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.

Καθόλου τυχαίο λοιπόν που συχνά έρχονται καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας για τις Ελληνικές ομάδες, παρά εντός και αυτό οφείλεται ακριβώς σε αυτό τον παθητικό τρόπο παιχνιδιού...

Που διάολο το έμαθαν λοιπόν αυτό το ποδόσφαιρο οι Ελληνικές ομάδες και παραμένουν πιστές σε αυτό ; Μα φυσικά από τον Σάντος ! Ο Πορτογάλος, με τις επιτυχίες που έφερε στο Ελληνικό πρωτάθλημα και στην εθνική Ελλάδα και Πορτογαλίας, έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη σχολή αρνητικού ποδοσφαίρου εν Ελλάδι και πιστούς οπαδούς και μιμητές !

Και μπορεί τα θετικά αποτελέσματα να έρχονταν επί Σάντος με την εθνική ομάδα και οι Έλληνες να τα πανηγύριζαν, αλλά μακροπρόθεσμα αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει μεγάλη ζημιά στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού αυτός ο ξεπερασμένος τρόπος παιχνιδιού δεν αποδίδει πια διεθνώς και ιδιαίτερα σε επίπεδο συλλόγων.

Από-Σαντοποίηση του Ελληνικού ποδοσφαίρου και άμεσα λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί διεθνώς και να έχουμε

και στοιχειώδη επαφή με το πραγματικό ποδόσφαιρο ! Έλεος πια με την ποδοσφαιρική καταστροφή και τον ποδοσφαιρικό τυχοδιωκτισμό...

Europa League: Ανέτοιμοι και στην αβεβαιότητα και οι δύο...

Χιμπέρνιαν-Αστέρας 3-2 και Ντιναμό Μπρεστ (του Μαραντόνα...)-Ατρόμητος 4-3, οπότε δύο στα δύο σε ήττες για τις Ελληνικές ομάδες στο Europa League όπου ξεκινούν νωρίς, νωρίς !

Βασικό χαρακτηριστικό και των δύο Ελληνικών ομάδων στα παιχνίδια τους ήταν η ανετοιμότητα που είναι και σε μεγάλο βαθμό λογική για τέτοια εποχή, απέναντι μάλιστα σε πιο έτοιμους αντιπάλους.

Ο μεν Ατρόμητος ήταν για 70 λεπτά εκτός τόπου και χρόνου στη Λευκορωσία κόντρα στη Μπρεστ του Μαραντόνα, με αποτέλεσμα να βρεθεί πίσω στο σκορ με 4-0 στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο και να μοιάζει με το ένα πόδι εκτός Ευρώπης !

Ωστόσο κάτι οι αλλαγές του Κάναντι και κάτι η απειρία και το αφελές ποδόσφαιρο των γηπεδούχων (που μεταφράστηκε σε δύο τραγικά λάθη που έφεραν και γκολ), έφτασαν το τελικό σκορ στο 4-3 που αφήνει εντελώς ανοιχτή την πρόκριση, αφού ο Ατρόμητος είναι καλύτερος τεχνικά...



Όσο για το ματς του Αστέρα στη Σκωτία, είχαμε μια από τα ίδια αλλά από την ανάποδη ! Η ομάδα του Παντελίδη προσπάθησε να «κλέψει» με δύο γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με 0-2 μέχρι το 65'.

Όμως κούραση του Αστέρα και η μεγαλύτερη ετοιμότητα του αντιπάλου δεν επέτρεψαν στην Ελληνική ομάδα να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα και έτσι οι Σκωτσέζοι κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση.

Η αποβολή στα τελευταία λεπτά «αποτελείωσε» τον Αστέρα που στο τέλος δέχθηκε και το τρίτο γκολ για να ηττηθεί 3-2. Παρόλα αυτά οι πιθανότητες παραμένουν μοιρασμένες, αφού ο Αστέρας μέσα στην Τρίπολη δεν αστειεύεται, ενώ και η άμυνα της Χιμπέρνιαν φαίνεται αναξιόπιστη...

Σήκωσε εύκολα το Ευροπα η Ατλέτικο !

Από: <http://www.gazzetta.gr/>

Επίδειξη ισχύος, επίδειξη ποιότητας! Η Ατλέτικο έκανε... πλάκα (3-0) στη Μαρσέιγ, ο Γκριεζμάν σκόραρε δις στην έδρα της αγαπημένης του Λιόν και οι «ροχιμπλάνκος» κατέκτησαν με emphaticό τρόπο το Ευροπα.



Ο νόμος του φαβορί υπερίσχυσε του... γηπεδούχου στον τελικό του Europa League !

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πραγματοποίησε επίδειξη ισχύος επί γαλλικού εδάφους κόντρα στη Μαρσέιγ και κατέκτησε για τρίτη φορά του Europa League, επικρατώντας με άνεση των Μασσαλών 2-0. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν αδιαμφισβήτητα ο Αντουάν Γκριεζμάν!

Ο Γάλλος επιθετικός αγωνιζόμενος στην έδρα της αγαπημένης του Λιόν, σκόραρε και τα δύο γκολ των τροπαιούχων, «χτυπώντας» από μία φορά σε κάθε ημίχρονο (21', 49')

εκμεταλλεούμενος αρχικά το τραγικό λάθος του Ανγκισά ενώ στη φάση του 2-0, ολοκλήρωσε με εξαιρετικό πλασέ την κάθετη πάσα του Κόκε.

Για τη Μαρσείγ που «πνίγηκε» από τη μεσοαμυντική «μέγγενη» των Μαδριλένων, αγωνίστηκε ο Κώστας Μήτρογλου, που μπήκε στο ματς στο 74 ενώ είχε δοκάρει στο 81' σε εκπληκτική κεφαλιά. Επιπλέον, είχε την ατυχία να προχωρήσει σε αναγκαστική αλλαγή τον ηγέτη της, Παγέ, μόλις στο 32'.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 89' ο Γκάμπι με τέλειο πλασέ, έπειτα από τη δεύτερη ασίστ του Κόκε.

Το ματς

Η έδρα, η δίψα, η άγνοια κινδύνου...

Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί έφεραν τη Μαρσείγ στο προσκήνιο από το πρώτο λεπτό του τελικού, φέρνοντας σε αμηχανία την Ατλέτικο Μαδρίτης, που όση εμπειρία και να κουβαλάει ως σύνολο και ως κάθε παίκτης ατομικά, δεν είχε μπει ως φαβορί στον αγωνιστικό χώρο.

Μόλις στο 4' ο Ζερμέν έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν έγινε αποδέκτης της κάθετης πάσας του Παγέ, αλλά το πλασέ του απέναντι στον Όμπλακ ήταν τραγικό, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία των Μαδριλένων. Γενικότερα, στο πρώτο εικοσάλεπτο φαινόταν ότι το γήπεδο ήταν... κατηφορικό προς την εστία του Όμπλακ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Μασσαλοί δημιούργησαν δεύτερη ευκαιρία.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Μαρσείγ βγήκε επί της ουσίας νοκ-άουτ από τη διεκδίκηση του τροπαίου μόλις στο 21'. Ο Ματαντά πάσαρε στο χώρο της μεσαίας γραμμής στον Ανγκισά, αυτός έκανε τραγικό λάθος και ο Γκριεζμάν βγήκε από το πουθενά τετ-α-τετ με τον Γάλλο γκολκίπερ και δεν είχε πρόβλημα να ανοίξει το σκορ.

Ο τρόπος με τον οποίο σημειώθηκε το γκολ και στη συνέχεια ο τραυματισμός του ηγέτη, Ντιμίτρι Παγέ, επηρέασε σε τόσο

μεγάλο βαθμό τους Μασσαλούς, που παρουσιάζονταν σαν να τους είχαν κοπεί τα πόδια, αφού δεν κατάφεραν να δείξουν την παραμικρή αντίδραση μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους.

Με το... καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο, τελείωσε και κάθε ενδιαφέρον του τελικού. Ο «εγκέφαλος» των «ροχιμπλάνκος», Κόκε, με εξαιρετική κάθετη βρήκε τον Γκριεζμάν μέσα στην περιοχή και ο φορ των Μαδριλένων με ένα πλασέ-αλητεία διαμόρφωσε το 2-0, βάζοντας πολύ γρήγορα τέλος στο ενδιαφέρον του αγώνα.

Μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης, η Ατλέτικο φρόντισε να «σβήσει» το ματς με κατοχή της μπάλας, κάτι που δεν δυσκολεύτηκε να το κάνει λόγω της ασφυκτικής πίεσης στην ομάδα του Γκαρσιά και τελικά η μόνη στιγμή που ανησύχησε ήταν στο 81', διά... κεφαλιού του Μήτρογλου. Ο Έλληνας φορ, που είχε μπει στο 74', νίκησε στον αέρα τον Γοδίν, ωστόσο η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη, χτυπώντας στο δοκάρι.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 89' σε αντεπίθεση των παικτών του Σιμεόνε (που ήταν στην εξέδρα λόγω τιμωρίας), με τον Κόκε να πασάρει στον Γκάμπι και τον αρχηγό να γράφει το τελικό 3-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μαρσέιγ (Ρούντι Γκαρσία): Μανταντά, Σαρ, Ραμί, Λουίς Γκουστάβο, Αμαβί, Ζαμπό-Ανγκισά, Σανσόν, Τοβάν, Παγιέ (32' Λόπεζ), Οκάμπος (55' Ενζιέ), Ζερμέν (74' Μήτρογλου)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Βρσάλικο (46' Χουάνφραν), Γοδίν, Χιμένες, Λούκας, Κόκε, Γκάμπι, Σαούλ Νίγκεθ, Άνχελ Κορέα (87' Παρτέι), Ντιέγο Κόστα, Γκριεζμάν (90' Φερνάντο Τόρες)