

Ήττα του «μαυροκόκκινου» μετώπου, αλλά και Ευρωπαϊκών στις ευρωεκλογές

Μετά από αρκετά χρόνια-και για πρώτη φορά μέσα στην κρίση- μπορούμε να πούμε πως κάποια εκλογικά αποτελέσματα αφήνουν μια σχετική, αν και όχι απόλυτη, ικανοποίηση στο σχετικά πιο δημοκρατικό κομμάτι του Ελληνικού λαού που μάχεται τα άκρα και τους φαύλους της πολιτικής.

Πρωτίστως λοιπόν είχαμε μια ήττα του «μαυροκόκκινου» μετώπου με τη σφαλιάρα που έφαγαν οι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ που ανάγκασαν και τον Τσίπρα να προκηρύξει εσπευσμένα εκλογές ! Αλλά και οι μέχρι πρότινος συγκυβερνώντες του ΑΝ.ΕΛ., έπαθαν ακόμα μεγαλύτερη ήττα και οι οποίοι σχεδόν εξαφανίστηκαν από τον χάρτη !

Βλέπετε όσο «ταχυδακτυλουργός» της πολιτικής και να είναι ο Τσίπρας, και όσο πολιτικός απατεώνας ο Καμμένος, δεν θα μπορούσαν- με όλα αυτά που έχουν συμβεί στην πενταετία και με μια χώρα άνω, κάτω- να κάνουν και αυτή την υπέρβαση και να πετύχουν και πάλι θετικό εκλογικό αποτέλεσμα !

Θετικό λοιπόν το ότι τιμωρήθηκε ο τυχοδιωκτισμός, η αλαζονεία, ο αυταρχισμός και η κυνικότητα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. παρότι φυσικά δεν μου γεμίζει καθόλουτο μάτι ή και με φοβίζει και η σημερινή Νέα Δημοκρατία των, γενικά στραμμένων προς τη Ρωσία, πατριδοκάπηλων...

Ωστόσο εκτιμώ ότι θα ήταν καλύτερα μια μελλοντική αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, παρά σε συνεργασία με το κίνημα αλλαγής το οποίο μάλιστα θεωρεί μεγαλύτερο αντίπαλό του τον νεοφιλελευθερισμό, περισσότερο από τον κρατικοφασισμό που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το ίδιο βέβαια θα προτιμούσα, ως λιγότερο κακή, και μια

κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας από μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με οποιουδήποτε κυβερνητικούς εταίρους, ζυγίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά του καθενός...

Ήττα του φασιστικού μετώπου θεωρώ πως είναι σαφώς και η εκλογική σφαλιάρα της εγκληματικής Χρυσής Αυγής η οποία έχασε σχεδόν το μισό της εκλογικής της δύναμης σε σχέση με της προηγούμενες ευρωεκλογές και τελικά ξεπεράστηκε από Κίνημα Αλλαγής και ΚΚΕ !



Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων της Χ.Α. πήγε στον γραφικό Πουτινικό φασίστα Βελόπουλο, στέλνοντάς τον στο ευρωκοινοβούλιο, εκτιμώ ότι είναι καλύτερα οι δυνάμεις της πιο σκληρής φασιστικής δεξιάς να είναι διασπασμένες, παρά ενωμένες σε ένα κόμμα που θα πιάνει μεγάλα ποσοστά και θα είναι τρίτο κόμμα στη Βουλή.

Να μην νομίσει όμως κανένας ότι η ακροδεξιά στο σύνολό της συρρικνώνεται εν Ελλάδι, αλλά αντίθετα είναι πλέον εκ των κυρίαρχων ιδεολογικών ρευμάτων στην Ελλάδα.

Και αυτό γιατί αν αθροίσει κανείς τα ποσοστά όλων των ακροδεξιών κομμάτων που κατέβηκαν στις ευρωεκλογές (11 τον αριθμό που αποτελεί ρεκόρ !) φτάνουν κοντά στο 16 % και χωρίς να υπολογίζουμε το σημαντικό ακροδεξιό-εθνικιστικό κομμάτι ψηφοφόρων που έχει προσελκύσει τελευταία η Νέα Δημοκρατία με την πατριδοκαπηλία και τον εθνικολαϊκισμό της...

Πολύ θετική ήταν επίσης για εμάς και η εκλογική ήττα του ΚΚΕ (το οποίο είναι κάτι σαν ιερή αγελάδα για τους Έλληνες πολιτικούς και τα ΜΜΕ) που όχι μόνο αποτυγχάνει να αυξήσει τα ποσοστά του-και μάλιστα μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης και μνημονίων- αλλά συρρικνώνεται κιόλας.



Μάλιστα το ΚΚΕ δεν απέσπασε σχεδόν τίποτα από το ποσοστό των πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, δείγμα του ότι έχει πλέον σοβαρό πρόβλημα να αποσπάσει ψήφους πέρα από τον σκληρό πυρήνα του.

Τέλος θετικό γεγονός είναι για εμένα και ο καταποντισμός του Λεβέντη ο οποίος από κεντρώος μετατράπηκε σε εθνοφασίστα θρησκόληπτο, όπως και ρωσοκίνητων πρακτόρικων κομμάτων όπως του Λαφαζάνη και της Κωνσταντοπούλου.

Στα αρνητικά υπολογίζουμε την αποτυχία πραγματικά φιλοευρωπαϊκών κομμάτων όπως το Ποτάμι και η Φιλελεύθερη Συμμαχία, κάτι που σημαίνει ότι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές πιθανότατα να μην υπάρχουν καθόλου φιλοευρωπαϊκά κόμματα (τέτοιο δεν είναι πλέον ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε φυσικά το κόμμα του Βαρουφάκη).

Από την άλλη όμως προσωπικά ικανοποιούμαι για την άνοδο των δύο μειονοτικών κομμάτων (Τούρκικο «Κόμμα ισότητας, ειρήνης και φιλίας) στη Θράκη και Σλαβομακεδονικό «Ουράνιο Τόξο» στη Μακεδονία) διότι είναι και φιλοευρωπαϊκά και φιλειρηνικά, όσο και να προκαλεί μήνη, σε μια μισαλλόδοξη χώρα σαν την Ελλάδα, αυτή η άποψη.

Κυρίως όμως είναι ότι η στήριξη σε αυτά τα κόμματα αποτελεί δημοκρατική πράξη και αντίδραση σε μια σκοτεινή εποχή όπου ένα υπερκομματικό βαθύ κράτος φαίνεται να θέτει σε αμφιβολία στο μέλλον στοιχειώδη δημοκρατικά ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατική λειτουργία του κράτους μας.

Βεβαίως για να γίνει ένα πιο εξονυχιστικό και πιο συγκεκριμένο πολιτικό σχόλιο θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα έναν μήνα για τις βουλευτικές εκλογές όπου θα πρέπει να δούμε ποια από τα κόμματα θα ξανακατέβουν, ποια όχι, ποια θα ανασυγκροτηθούν, ποια θα διατηρήσουν ή θα χάσουν τις δυνάμεις τους.

Μπορούμε ωστόσο να διαπιστώσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές κόμματα με μονοθεματικό λόγο (πχ. για τη Μακεδονία και τα εθνικά θέματα) και κυρίως χωρίς πρόγραμμα, λύσεις και προτάσεις για την καθημερινότητα (πχ. ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή) , έπαθαν ζημιά και αντίθετα επιβραβεύτηκαν άλλα που είχαν προτάσεις και πρόγραμμα, ακόμα και αν αυτές οι προτάσεις είναι λανθασμένες, ανεπαρκείς ή και ακραίες)

Όπως και να γίνει πάντως θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν να έρχονται δύσκολες μέρες και, με την παρούσα πολιτική κατάσταση, δεν μπορούμε ούτε να επαναπαυτούμε, ούτε να ελπίζουμε σε θεαματικές αλλαγές με μια νέα κυβέρνηση.

Οπότε χρειάζονται συνεχείς πολιτικές ζυμώσεις, ελευθερία του λόγου και έκφραση πραγματικά προοδευτικών και δημοκρατικών απόψεων με παρρησία, ώστε να πετύχουμε μελλοντικά κάτι το-όσο μπορεί να είναι δυνατόν-καλύτερο για αυτόν τον τόπο.

Τέλος θετικά μπορούμε να αποτιμήσουμε και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν εξαιρέσεις τη Βρετανία (που δεν μας ενδιαφέρει πολύ γιατί φεύγει από την Ε.Ε.) και τη Γαλλία, με την φασίστρια ΛεΠεν, αφού οι ακραίες ρωσόφιλες δυνάμεις παρουσίασαν πτώση στα ποσοστά τους.

Αυτό βέβαια από μόνο του δεν θα σημαίνει κάτι, αν η Ευρώπη

και οι ελίτ της δεν έχει πάρει το μήνυμα της από τον κόσμο που δυσανασχετεί για κάποιες καταστάσεις και δεν ασχοληθεί περισσότερο με την καθημερινότητα του κόσμου, αντί με την ψυχρή λογική των αριθμών και την υπερβολική υιοθέτηση και καλλιέργεια της πολιτικής ορθότητας.

Πολιτική και πολιτικοί χωρίς δημοκρατική κουλτούρα

Την αρχή έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το εμπάργκο που κήρυξε στον ΣΚΑΪ επειδή αυτό το κανάλι επέμενε να επισημαίνει έγκαιρα το μέγεθος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική (κυρίως στο μαρτυρικό Μάτι) και κυρίως την αδράνεια της κρατικής μηχανής, αυτής των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.

Βεβαίως δεν περίμενε κανένας ρεαλιστής και γνώστης της πολιτικής ότι άνθρωποι που προέρχονται από ακροαριστερά γκροπούσκουλα όπως αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχουν δημοκρατικές ευαισθησίες και ανοχή, οπότε δεν μας εκπλήσσει καθόλου μια τέτοια απόφαση.

Να όμως που προ ημερών παρόμοια απόφαση, με εμπάργκο στην ΕΡΤ, πήρε και η Νέα Δημοκρατία λόγω της ακραίας τοποθέτησης ενός παγκοσμίως άγνωστου δημοσιογράφου της, ο οποίος σύγκρινε τον Μητσοτάκη με θεωρητικούς του Ιταλικού-Μουσολινικού φασισμού !

Ο Μητσοτάκης είναι σίγουρα πατριδοκάπηλος, αλλά το «φασίστας» είναι οπωσδήποτε βαρύ και ακραίο και δεν είναι σοβαρή τοποθέτηση. Από την άλλη ωστόσο σε μια δημοκρατία που σέβεται τον εαυτό της και κάτι υπερβολικό ή ανόητο πρέπει να

έχει το ελεύθερο να ακούγεται (εκτός αν είναι υβριστικό και χυδαίο), ακόμα και στην ΕΡΤ που είναι λιβανιστήρια της εκάστοτε κυβέρνησης.

Για το λόγο αυτό λοιπόν το εμπάργκο της Νέας Δημοκρατίας στην ΕΡΤ είναι μια λανθασμένη κίνηση, αφού αντιγράφει ουσιαστικά πρακτικές ΣΥΡΙΖΑ. Και, όπως είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα κόμμα σαν τη Ν.Δ. θέλει να παριστάνει το εκσυγχρονιστικό και φιλελεύθερο δεν επιτρέπεται να γίνεται ΣΥΡΙΖΑ !

Κάποιος όμως θα πρέπει να πει στους «εγκεφάλους» και τα επιτελεία όλων των κομμάτων πως λιγότερες εμφανίσεις των στελεχών τους στα ΜΜΕ σημαίνει και λιγότερη πληροφόρηση και ενημέρωση και συνεπώς και έλλειμμα δημοκρατίας.

Θα μου πείτε τώρα ότι συνήθως οι πολιτικοί λένε αρλούμπες και ψέματα ; Μα και πάλι θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στον πολίτη να κρίνει και την αρλούμπα και το ψέμα και- ανάλογα με τη νοημοσύνη του- να το απορρίψει ή να το χάψει...



Τι μας δείχνουν τελικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελληνική πολιτική εν έτη 2018 ; Πολύ απλά ότι οι Έλληνες πολιτικοί έχουν μειωμένα δημοκρατικά αντανakλαστικά και ελλιπή δημοκρατική κουλτούρα και πως μέσα στην οικονομική κρίση έχουν γίνει και χειρότεροι !

Πως αλλιώς άλλωστε θα μπορούσε η ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής να είναι ακόμα εντός νόμου, κανένα κόμμα να μη

ζητάει να βγει εκτός και να αντιμετωπίζεται πλέον περίπου ως καθώς πρέπει κόμμα ; Και όμως αυτό συμβαίνει στην Ελληνική δημοκρατία του 2018 την οποία ο πολύς κύριος Προκόπης Παυλόπουλος διαφημίζει περίπου ως παράδεισο δημοκρατίας και ανεκτικότητας !

Επέτειος Πηγάδας: Να αλλάξει ή να σταματήσει...

Πιο ήσυχα από κάθε άλλη φορά-τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια- και με τη συμμετοχή μερικών εκατοντάδων ανθρώπων και ακόμα λιγότερων μελών της Χρυσής Αυγής, πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή το μνημόσυνο των θυμάτων στην Πηγάδα του Μελιγαλά.

Μάλιστα στις εισόδους του Μελιγαλά υπήρχαν μπλόκα από αστυνομικούς και γίνονταν έλεγχοι για την αποφυγή παρατράγουδων...

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Φώτης Χαρίτος δικηγόρος, στέλεχος του ΛΑΟΣ που εκτίμησε ότι στον Μελιγαλά συντελέστηκε μια γενοκτονία χωρίς προηγούμενο και ανέφερε πως τις εκτελέσεις διέταξε η ηγεσία του ΕΑΜ ΕΛΑΣ. Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η Μακρόνησος μπροστά στο Μπεζεστένι ήταν παιδική χαρά.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Χρήστος Μπένος, εκ μέρους των συγγενών των θυμάτων και ο δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος. “Αυτοί που θα αγνοήσουν την ιστορία είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν”, είπε ο κύριος Μπένος. “Δεν λέμε ποτέ λήθη, αλλά ποτέ ξανά τέτοια γεγονότα, ποτέ ξανά αδελφοκτόνο μίσος και εμφύλιος”, ανέφερε ο Αρ. Σταθόπουλος.

Μάλιστα στο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των φονευθέντων ο ιερέας έκανε λόγο για “αδίκως σφαγιασθέντες υπό των κομμουνιστοσυμμοριτών”...

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής Γεώργιος Επιτήδειος και Λάμπρος Φουντούλης, ενώ κατατέθηκαν στεφάνια από εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής, του ΛΑΟΣ, συλλόγους, το δήμαρχο Οιχαλίας και προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Μελιγαλά και τοπικών κοινοτήτων...

Εμείς ως Μεσσήνιοι και «αιρετικά» έχουμε να πούμε τα εξής: Η εκδήλωση αυτή αφορά ένα ιστορικό γεγονός που δεν έχει διαφωτιστεί ιστορικά όσο θα έπρεπε και πολλά στοιχεία του είναι συγκεχυμένα και ιδεολογικά φορτισμένα.

Αυτό που έχουν να κάνουν όσοι διοργανώνουν σήμερα αυτό το μνημόσυνο είναι κατά πρώτον να διώξουν όλα τα ακραία στοιχεία (ειδικά τους Χρυσανγήτες) που το καπηλεύονται και να αλλάξουν μορφή στην εκδήλωση.

Πρώτον η παρουσία ναζιστών και φασιστών δίνει επιχειρήματα στους αμετανόητους κομμουνιστές να στηρίζουν την προπαγάνδα τους πως και καλά οι μόνοι που δολοφονήθηκαν τότε στο Μελιγαλά ήταν οι φασίστες και οι δοσίλογοι (αυτό ισχυρίζονται ακόμα και σήμερα).

Δεύτερον το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να αλλάξουν και το ιδεολογικά φορτισμένο κλίμα και να μετατρέψουν την εκδήλωση σε μνημόσυνο-επέτειο κατά του εθνικού διχασμού και υπέρ της συμφιλίωσης ή κάτι παρόμοιο.

Σε μια τέτοιας μορφής επέτειο θα πρέπει να καλούνται όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και τότε θα φανεί ποιοι είναι υπέρ της συμφιλίωσης και έχουν ξεπεράσει μέσα τους της ιδεοληψίες και το διχασμό της σκοτεινές εκείνες εποχές.

Αν δεν γίνουν αυτές οι αλλαγές αυτή η εκδήλωση δεν έχει ιδιαίτερο νόημα και δεν ωφελεί κανέναν. Ας κάνουν λοιπόν- κατά τη γνώμη μας- τις συγκεκριμένες αλλαγές που απαιτεί η

εποχή μας, διαφορετικά ας το καταργήσουν και ας πάνε όλα στη λήθη...

Μέχρι και...Βελόπουλο !

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ξέβρασε πολιτικά στην επιφάνεια ότι πιο ακραίο και λαϊκίστικο υπάρχει και ότι το εδώ αντιδυτικό, ρωσόφιλο σύστημα-κομμάτων, ΜΜΕ και κάθε λογής διαπλεκόμενων- βοήθησε τα μέγιστα στην προβολή και την ανέλιξη αυτής της πολιτικής σαπίλας και εξτρεμισμού !

Το πιο εξωφρενικό παράδειγμα είναι φυσικά η νεοναζιστική **Χρυσή Αυγή** η οποία εξελίχθηκε και σε τρίτη πολιτική δύναμη και που παρόλα αυτά συνέχισε να στηρίζεται από μια συγκεκριμένη μερίδα αχρείων νεοελλήνων, παρότι έχει αποδεδειγμένα σκοτώσει άνθρωπο ! Την ίδια στιγμή το πολιτικό καθεστώς όχι μόνο την κρατάει εντός νόμου, αλλά έχει αποφυλακίσει και τα στελέχη της που κατηγορούνται για τη δολοφονία Φύσσα !

Όμως φυσικά να μην ξεχνάμε πως και τα δύο κυβερνητικά κόμματα, **ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.** είναι και αυτά απεχθή προϊόντα αυτού του ίδιου συστήματος που τα γιγάντωσε εκλογικά, με τα γνωστά αποτελέσματα για την Ελλάδα και τους Έλληνες...

Και να ήταν μόνο αυτά...μια σειρά από μαύρους και κόκκινους φασίστες (ή και τα δύο μαζί) και κομματικά γκρουπούσκουλα έχουν ξεπηδήσει μέσα στην κρίση και προσπαθούν να ανελιχθούν

πολιτικά και εκλογικά. **Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΠΑΜ, Μπαλτάκος, Κρανιδιώτης Τζήμερος** και πλέον μέχρι και... **Βελόπουλος !**

Ο Βελόπουλος -πρώην στέλεχος του **ΛΑΟΣ** του Καρατζαφέρη- με το κόμμα «**Ελληνική λύση**» είναι ίσως (μετά τη Χρυσή Αυγή) ότι πιο φασιστικό, «ψεκασμένο» και ξετσιπίωτα ρωσόδουλο υπάρχει αυτή τη στιγμή ! Μιλάμε για ανοιχτό πρακτορηλίκι και αντίστοιχη προπαγάνδα και στήριξη σε fake news, θεωρίες συννομωσίας και ρητορική μίσους.

Όλα αυτά συνδυάζονται και με μία ιδιότυπη trash τηλεοπτική παρουσία, που του εξασφαλίζει ύποπτα και πάλι το πολιτικό καθεστώς, με παπάδες, Παϊσιους, αλοιφές για κάλους, ρευματισμούς, Αγιορίτικα ματζούνια κλπ. !...

Και όμως μερικά κανάλια του δίνουν συχνά τον λόγο (με επικεφαλής τον...φιλελεύθερο ΣΚΑΪ) και πλέον μπαίνει και στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό κοντά στο 1,5 % ! Άραγε μήπως θα τον δούμε και στη βουλή ; Όλα πιθανά με αυτούς που έχουμε μπλέξει...



Εμείς δεν έχουμε κουραστεί να γράφουμε ότι η σημερινή Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κάτι σαν προπολεμική Γερμανία (Δημοκρατία της Βαϊμάρης) και τα γεγονότα όλο και μας επιβεβαιώνουν, αλλά το θέμα είναι που οφείλεται αυτή η εξαχρείωση των πάντων ;

Εκτιμώ ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την παραδοσιακή ξενοδοχεία και τυχοδιωκτισμό της Ελληνικής τάξης η οποία πάντα συνήθιζε την άνευ όρων προσκόλληση στα εκάστοτε ξένα αφεντικά της χώρας και απλά το ίδιο ακριβώς κάνει και τώρα.

Άλλοτε ήταν Άγγλοι και Γάλλοι, άλλοτε Αμερικάνοι και τώρα οι νεοχιτλερικοί Ρώσοι του Πούτιν (και δευτερεόντως οι Κινέζοι) που-ειδικά με Τσίπρα-έχουν κάνει την Ελλάδα οικονομική και πολιτική αποικία τους, αλλά και πειραματόζωο ακραίων πολιτικών πειραμάτων. Σε αυτήν την τελευταία φράση θα πρέπει να αναζητήσουμε και τα ακριβή αίτια του πολιτικού εξτρεμισμού που είναι σε άνθηση μέσα στην Ελλάδα της κρίσης.

Όλοι οι υπόλοιποι- πιο μετριοπαθείς πολιτικοί, καναλάρχες, εκδότες και δημοσιογράφοι- απλά

υποτάσσονται στις βουλές της Ελληνικής αστικής τάξης, αφού άλλωστε οι περισσότεροι στερούνται της στοιχειώδους δημοκρατικής ευαισθησίας και κουλτούρας, οπότε και αυτά τα απεχθή φαινόμενα τύπου Βελόπουλου βρίσκουν έδαφος για να ανθήσουν...

Όλες οι πτυχές της σκοτεινής υπόθεσης Μαρινάκη

Τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον έμαθε το ευρύ κοινό από τη στιγμή που αγόρασε τον Ολυμπιακό από τον Κόκκαλη εν έτει 2009 και λόγω της οικογενειακής φιλίας του με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό ξεκίνησε θυμίζω από παλιά με τον πατέρα του Μαρινάκη ο οποίος ήταν φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Από τότε, για να μην κοροϊδευόμαστε, οι μαφιόζικες δικτατορικές πρακτικές του στο ποδόσφαιρο σημάδεψαν όλη την πορεία του, όμως πάντοτε- λόγω προφανώς των άκρων που έχει στη δικαιοσύνη και τη σύνδεσή του με το πολιτικό κατεστημένο- την έβγαζε σχεδόν καθαρή.

Επιπλέον, παρά τη δημοσιογραφική στήριξη που έδινε στη Νέα Δημοκρατία (και υπογείως στη Χρυσή Αυγή), δεν πρέπει να νομίζει κανείς πως το υπόλοιπο πολιτικό κατεστημένο ήταν εναντίον του (συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.). Αυτό αποδείχθηκε από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να του δώσει κανάλι κατά τον σκανδαλώδη διαγωνισμό που τελικά κατέπεσε στη δικαιοσύνη, συν την ευνοϊκότετη αντιμετώπιση που είχε τόσον καιρό από τη δικαιοσύνη που προαναφέραμε. Αλλά γιατί γινόταν αυτό το παράδοξο από πλευράς κυβέρνησης ;

Γινόταν λοιπόν διότι η κυβέρνηση είχε ανάγκη τον Μαρινάκη ως θετικά διακεείμενο απέναντι στους Κινέζους στο λιμάνι του Πειραιά, ώστε οι τελευταίοι να εγκαθιδρυθούν εκεί πλήρως και χωρίς προβλήματα ! Άλλωστε πρόκειται για κυβέρνηση της «πρώτη φορά αριστερά» άρα και Ρωσόδουλους και Κινεζόδουλους κλπ. (αυτά τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές)

Για τον λόγο αυτό λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον άνθρωπο του Μαρινάκη, Μώραλη (εξ Ολυμπιακού προερχόμενος) στις τελευταίες δημοτικές εκλογές του Πειραιά, απέναντι στον Βασίλη Μιχαλολιάκο ο οποίος ήταν αρκετά σκεπτικιστής απέναντι στην Κινέζικη προέλαση. Ο Μώραλης τελικά εξελέγη και έτσι από τότε ο Μαρινάκης ελέγχει ουσιαστικά τον Πειραιά και ο Τσίπρας έκανε αυτό που ήθελε με τους Κινέζους...



Επιστρέφοντας στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, η κυβέρνηση Τσίπρα ήρθε αντιμέτωπη, μόλις ανέβηκε στην εξουσία, με την απόλυτη δικτατορία Ολυμπιακού και Μαρινάκη στο ποδόσφαιρο. Όμως για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι λογικό ο Σαββίδης να προηγείται του Μαρινάκη, διότι έπρεπε και αυτός-ο εκλεκτός ολιγάρχης της κυβέρνησης- να αρχίζει να διεκδικεί και να παίρνει τίτλους.

Για τον λόγο αυτό έγινε πριν δύο χρόνια και η περιβόητη προσπάθεια Τσίπρα-Κοντονή για «κάθαρση» στο ποδόσφαιρο. Έπρεπε δηλαδή να πέσει η δικτατορία Μαρινάκη και να πάει, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, το παρασκήνιο προς την πλευρά Σαββίδη και ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν ΕΠΟ, διαιτησία και αθλητική

δικαιοσύνη έφυγαν από τα χέρια του Ολυμπιακού και πήγαν προς την πλευρά ΠΑΟΚ και Σαββίδη (δείτε διοίκηση Γραμμένου στην ΕΠΟ). Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε πως η εύνοια που είχε φέτος στο παρασκήνιο ο ΠΑΟΚ ήταν σαφώς πιο προσχηματική και δεν μπορεί να συγκριθεί με τα όργια και τις μαφιόζικες πρακτικές του Μαρινάκη στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.

Την ίδια στιγμή όμως ο Μαρινάκης παρότι είδε το τέλος της ποδοσφαιρικής αυτοκρατορίας του, συνέχισε να έχει επιεική αντιμετώπιση από την δικαιοσύνη που τον απάλλαξε και από την εγκληματική οργάνωση και από τα στημένα και από απειλές κατά διαιτητών και αντιπάλων (βλέπε τελικό κυπέλλου με Αστέρα Τρίπολης και περσινό ματς με Πλατανιά). Βλέπετε η κυβέρνηση ήθελε να πάρει την ποδοσφαιρική πρωτοκαθεδρία ο Σαββίδης, αλλά όχι και να συνθλίψει ή να βάλει φυλακή τον Μαρινάκη...

Να όμως που προ ημερών έσκασε σαν βόμβα η είδηση ότι ασκήθηκε δίωξη κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη ως βασικού ύποπτου για τη μεταφορά και τη χρηματοδότηση του περιβόητου ναρκοπλοίου «Noor1» ! Εμείς βέβαια δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε τον Μαρινάκη και να βγάλουμε πόρισμα για τόσο σοβαρή υπόθεση, αλλά κακά τα ψέματα είναι ύποπτος και πρέπει να διωχθεί ποινικά! Και γιατί ο βασικός καταδικασμένος για την υπόθεση, Κωτσόνης είναι στενός επιχειρηματικός του συνεργάτη (δεξί του χέρι), αλλά και λόγω άλλων μαρτυριών.



Συγκεκριμένα ο επίσης κρατούμενος για την υπόθεση Γιαννουσάκης τον κατονομάζει ως στενό συνεργάτη του

επιχειρηματία και ιδιοκτήτη του «Noor1» Μπουρδούβαλη (και όντως ήταν) και ισχυρίζεται πως ο Μαρινάκης συναντιόταν μαζί του στο Ντουμπάι-από όπου φορτώθηκε- και γνώριζε πολύ καλά το συγκεκριμένο πλοίο και τη διαδρομή του. Μένει λοιπόν να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το αν ο Μαρινάκης γνώριζε και τι μεταφέρει το πλοίο ή και το χρηματοδοτούσε...

Το μυστήριο βέβαια είναι το τι ακριβώς συνέβη ξαφνικά και η δικαιοσύνη διώκει τον Μαρινάκη για αυτό το τόσο σοβαρό αδίκημα ; Πρόκειται άραγε για ανεξάρτητο κομμάτι της δικαιοσύνης που δρα αυτόνομα και χωρίς πολιτικές επιρροές (και μπορεί να καταλήξει είτε σε καταδίκη, είτε σε αθώωση Μαρινάκη) ;

Πρόκειται για επικοινωνιακό πυροτέχνημα που θα καταλήξει, για μια ακόμη φορά, στην αθώωση Μαρινάκη ; Η μήπως ο Τσίπρας χρησιμοποίησε όσο ήθελε τον Μαρινάκη στον Πειραιά και τώρα- με τις άκρες του στη δικαιοσύνη- αποφάσισε την εξόντωσή του για να πλήξει και επικοινωνιακά τη Ν.Δ. του Μητσοτάκη; Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να το ξέρουμε ούτε εμείς, ούτε κανένας άλλος και θα το δείξουν οι μελλοντικές εξελίξεις.

Το σίγουρο είναι ότι η εκατέρωθεν πολιτική και φασίζουσα μόχα είναι πλέον ανυπόφορη, δηλητηριάζει και το ποδόσφαιρο και τίποτα δεν μας δείχνει ότι υπάρχουν κόμματα και πολιτικοί που μπορούν να επαναφέρουν τον πολιτικό κόσμο και την Ελλάδα στην κανονικότητα.

Νεκροκεφαλές και πτώματα

με...άρωμα ειρήνης και δημοκρατίας !

Είπα να μη γράψω κάτι αρνητικό ή να γκρινιάξω ημέρα που είναι αλλά σε αυτή τη χώρα δεν πλήττει ποτέ διότι-μεταξύ άλλων- το πολυκομματικό πολιτικό της καθεστώσ δείχνει πλέον ξεκάθαρα και σε κάθε ευκαιρία την αντιδημοκρατική και τιποτένια φύση του !

Σήμερα στη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας ήταν όπως πάντα σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου ή έστω εκπρόσωποί της, αλλά φυσικά η είδηση δεν ήταν αυτή. Ούτε φυσικά και η καθιερωμένη στρατοκρατική επίδειξη τανκς, αεροπλάνων και όπλων...

Έτσι-μεταξύ άλλων- ο πολυπράγμων και λαλίστατος κύριος που παριστάνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οποίος θα έπρεπε κανονικά να ήταν στη φυλακή (ως υπεύθυνος υπουργός για την υπερτροφία του δημοσίου που χρεοκόπησε τη χώρα και ως αυτός που υπέγραψε το αντισυνταγματικό και καταστροφικό δημοψήφισμα Τσίπρα) πήρε και πάλι τον λόγο και λειτούργησε ως εθνικός κήρυκας, οπότε απολαύσαμε και πάλι τη γνωστή του ρητορεία.

Ούτε βέβαια και αυτό είναι είδηση και το μόνο που μας έμεινε από τον βαρετό λόγο του είναι πως «η χώρα μας είναι μια χώρα με παράδοση ειρηνική, δημοκρατική κλπ». Αλλά και αυτές οι ατάκες του σχεδόν γραφικού Πάκη δεν ακούγονται για πρώτη φορά.

Η είδηση είναι ότι και ο Κυρ Πάκης και οι υπόλοιποι επίσημοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να είναι στην παρέλαση δίπλα στον γνωστό σε όλους υπόδικο Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής, ο οποίος πήρε και το λόγο και όχι μόνο αναίρεσε αυτά που είπε πριν ο Πάκης, περί ειρήνης και φιλίας, αλλά έδειξε και το τρομακτικό πρόσωπο της σημερινής Ελλάδας του εξτρεμισμού και

της οικονομικής κρίσης !

Αυτός είπε λοιπόν ούτε λίγο, ούτε πολύ πως “το πραγματικό νόημα της 25^{ης} Μαρτίου είναι οι 32.000 νεκροί πάνω στα πτώματα των οποίων περπατούσε ο Κολοκοτρώνης στην Τριπολιτσά, αλλά και η...πυραμίδα των τουρκικών νεκροκεφαλών που είχε φτιάξει ο Καραϊσκάκης και αυτό πρέπει να τιμούμε όλοι” ή κάπως έτσι !!

Εμείς βέβαια δεν είναι της ώρας να αναφερθούμε και να κρίνουμε τέτοια αμφιλεγόμενα ιστορικά γεγονότα, παρότι πρέπει να βλέπουμε την ιστορία μας κριτικά. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ποια είναι τελικά η Ελλάδα του Παυλόπουλου, του Τσίπρα, του Μητσοτάκη και των λοιπών αγυρτών ; Η Ελλάδα της ειρήνης και της φιλίας όπως διαφημίζουν αυτοί ή η Ελλάδα των φίλων τους χρυσαυγητών (τους οποίους έχουν ακόμα σκανδαλωδώς στη νομιμότητα παρότι δικάζονται ως εγκληματική οργάνωση) που επαίρεται και διαφημίζει, 200 χρόνια μετά την επανάσταση, την ωμή ή γενοκτονική βία ; Μας έχουν μπερδέψει και οι ίδιοι...

Βεβαίως αυτά τα λεγόμενα Κασιδιάρη θα τα έχουν ακούσει μόνο όσοι ήταν στην παρέλαση ή είδαν την τηλεοπτική μετάδοση, αφού τα κανάλια έκοψαν τις επίμαχες φράσεις στο μοντάζ ! Είπαμε αδίστακτο το πολιτικό καθεστώς, αλλά ξέρει και να προφυλάσσεται στοιχειωδώς και να μην εκτίθεται, ειδικά στο εξωτερικό, ως μια βλαχο-μικροαστική έκδοση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης (προπολεμική Γερμανία) με δημοκρατικό προσωπείο που στην πραγματικότητα είναι.

Μια από τα ίδια και στην Καλαμάτα στην εκδήλωση της 23^{ης} Μαρτίου (που τότε πραγματικά ξεκίνησε η επανάσταση) και πάλι με Παυλόπουλο και λοιπούς λιμοκοντόρους που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να σταθούν δίπλα στο ναζί, μαχαιροβγάλτη και υπόδικο Λαγό της Χρυσής Αυγής, ο οποίος μάλιστα την προηγούμενη ακριβώς ημέρα είχε δημιουργήσει επεισόδιο μέσα στη βουλή υβρίζοντας συναδέλφους του άλλων κομμάτων !

Τέλος μια που αναφέρθηκαν όλοι τους και στο θέμα των δύο στρατιωτικών που κρατούν οι Τούρκοι, διαπιστώνουμε πως όλοι οι πολιτικοί στα δύσκολα τρέχουν στην Ευρώπη για να βγάλει τα κάστανα απ'τη φωτιά ! Η Ευρώπη είναι που βγάζει ανακοινώσεις για αυτό και άλλα θέματα και συγκρούεται με την Τουρκία και όχι η Ρωσία, η Κίνα και η Βενεζουέλα και λοιπά αγαπημένα καθεστώτα Ελληνικών κομμάτων και μεγάλης μερίδας του Ελληνικού λαού. Ή μήπως δεν είναι έτσι ;

Τέλος πάντων...χρόνια πολλά σε όλους και σε τρία χρόνια που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επανάσταση ελπίζουμε να μην έχουμε καμιά κυβέρνηση με συμμετοχή Χρυσής Αυγής όπου θα σφάζονται Τούρκοι και «Σκοπιανοί» σε τηλεοπτική μετάδοση και ταυτόχρονα τη διαφήμιση μιας «Ευρωπαϊκής δημοκρατικής Ελλάδας που ψάχνει τα δίκια της» και που ακόμα θα προσπαθεί να βγει απ'τα μνημόνια !!