

Στα τάρταρα η Μαύρη Θύελλα ! Πως κάποιοι αχρείοι τρώνε τα λεφτά του Πρασά !

Κάποιοι στήνουν μέχρι και τις κάρτες και τα off-side στα ματς της Καλαμάτας και ο Πρασάς- από την Αμερική- δεν παίρνει χαμπάρι !!

Δυστυχώς αγαπητέ κύριε Πρασά αυτό που συμβαίνει πλέον στη **Μαύρη Θύελλα** είναι αδιανόητο και εσύ, αποτραβηγμένος εκεί στην Αμερική, όχι μόνο δεν παίρνεις χαμπάρι αλλά ακούς και τους λάθος συμβούλους οι οποίοι και σε παρασύρουν σε συνεχόμενα λάθη για να σε εκμεταλλεύονται !

Αυτά τα λάθη είναι πχ. η επαναπρόσληψη του μέτριου προπονητή **Βούζα**, ο οποίος δεν επρόκειτο να βρει δουλειά σε καμιά σοβαρή δουλειά, καθώς και οι συνεχείς μεταγραφές αποτυχημένων μισθοφόρων παικτών !

Η ομάδα κύριε Πρασά έχει πέσει πλέον στα τάρταρα και ο φετινός υποβιβασμός της είναι δεδομένος διότι πολύ απλά εκτρέφεις μέσα στο σύλλογο αχρείους και λεχρίτες (παράγοντες, παίκτες και προπονητές) οι οποίοι σε παρασύρουν σε λάθη, σου τρώνε τα χρήματα και κοινομάνε σχεδόν κάθε Κυριακή από το στοίχημα και τα στημένα ματς, έχοντας ήδη αποφασίσει να ρίξουν κατηγορία την ομάδα της πόλης μας !!



Ο **Παπαδημητρίου** πήρε χαμπάρι τι γίνεται και έφυγε μόνος του- και πολύ σωστά-αλλά εσύ δυστυχώς κύριε **Πρασά** φαίνεται πως δεν παίρνεις χαμπάρι και δεν έχεις και την τόλμη να διώξεις από την ομάδα τα καρκινώματα που τη λυμαίνονται !!

Την ίδια δε στιγμή θέλεις να ξαναφέρεις στην ομάδα τον...μεγιστάνα της θουρίας **Αγαθοκλή Χριστόπουλο** επί ημερών του οποίου ως μεγαλομέτοχος-βλέπε περσινή χρονιά- η ομάδα έστησε μια σειρά από ματς, με αποτέλεσμα να χαθεί τελικά η άνοδος, τουλάχιστον αγωνιστικά...

Είναι προφανές βέβαια ότι το υλικό της ομάδας δεν είναι τόσο κακό αγωνιστικά και αυτό φάνηκε στο κύπελλο με τις δύο προκρίσεις επί ομάδων ανώτερων κατηγοριών (Καραϊσκάκης και Λάρισα), όπως και από το καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Πλην όμως είναι προφανές πως οι παίκτες δεν θέλουν να κερδίζουν γι'αυτό και δεν ιδρώνουν μέσα στο γήπεδο και γι'αυτό τους γλεντάει ο κάθε πικραμένος. Όμως και να ήθελαν να παίζουν έντιμα τα παιχνίδια, οι εντελές άνωθεν είναι άλλες και δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, καθώς έτσι λειτουργεί το σύστημα των στημένων ματς και παγκοσμίως...

Που καταλήγουμε ; Στο ότι ο κύριος **Πρασάς** οφείλει να ξυπνήσει και να ηγηθεί, διώχνοντας και καταγγέλλοντας τους απατεώνες που υπάρχουν μέσα στην ομάδα και κινούν τα νήματα, και για δικό του καλό και για καλό της ομάδας.

Διαφορετικά η ύπαρξη του μέσα στην ομάδα δεν έχει κανένα νόημα και ούτε φυσικά και τον ίδιο συμφέρει να πετάει τα λεφτά του και να τον εκμεταλλεύονται ντόπιοι και ξένοι απατεώνες.



Στο κάτω, κάτω καλύτερα στο τοπικό και έντιμοι, παρά σε υψηλότερες κατηγορίες και ρυπαροί και περίγελος...

Τέλος ο κόσμος της Μαύρης Θύελλας δεν θα πρέπει να παρασύρεται από γραφικούς ντόπιους δημοσιογράφους που εκτός από τα φθηνά show που δίνουν για δημοσιότητα, πλέον γλείφουν εκεί που έφτυναν (βλέπε **Αγαθοκλή Χριστόπουλο**) και κάνουν διαχρονικά προπαγάνδα προκειμένου να δώσουν δουλειά σε άνεργους αμφιλεγόμενους προπονητές τύπου **Φυντάνη** και και **Γκόφα**...

“Χαιρετίστε” για πολύ καιρό τον Παναθηναϊκό ! – Που θα φτάσει η μπόχα των στημένων ;

Μετά τα πρόσφατα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με **Λαμία** και **ΟΦΗ**, μπορώ να πω με σιγουριά πως θα πρέπει να αποχαιρετίσουμε για αρκετό καιρό τον μεγάλο Παναθηναϊκό που ξέραμε, καθώς αυτός θα βρίσκεται στη μιζέρια, στην αφάνεια και στην παρακμή !

Βλέπετε το ανατολικό πολιτικό βαθύ κράτος (στην προσπάθεια του να ελέγξει όλες τις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες) συν ο τυχοδιωκτισμός των ντόπιων ολιγαρχών τύπου **Βγενόπουλου** και **Αλαφούζου** κλπ., τον έφεραν σε αυτή την παρακμιακή κατάσταση.



Από την άλλη, με αφετηρία την περσινή χρονιά, ξεκίνησε μια προσπάθεια χτισίματος μιας νέας ομάδας από το μηδέν, με προπονητή τον Δώνη και στήριξη κυρίως σε νεαρούς παίκτες.

Χάρηκαν προσωρινά οι φίλοι του Παναθηναϊκού με το σερί θετικών αποτελεσμάτων που ήρθαν στον πρώτο γύρο, αλλά έπειτα δεν υπήρχε καμία συνέχεια. Και δεν υπήρχε συνέχεια όχι μόνο γιατί ήταν αγωνιστικά αδύνατον να συνεχίσει η ομάδα στον ίδιο ρυθμό αυτή τη χρονιά...

Βλέπετε η απένταρη ομάδα έπρεπε να βγάλει λεφτά από στημένα παιχνίδια και να σώσει με αυτά τα στημένα και ομάδες όπως ο **ΟΦΗ** (με τον οποίον χτίζει μια νέα σχέση μετά την ταραχώδη των τελευταίων ετών) και έτσι και έγινε με το περσινό στημένο του ΟΑΚΑ με τους Κρητικούς !

Φέτος πολλοί πιστέψαμε ότι θα δούμε κάτι καλύτερο από τον Παναθηναϊκό και πως η ομάδα μπορεί να τερματίσει ψηλά. Αυτό στη λογική ότι δεν μπορεί να είναι χειρότερος από πέρσι διότι και οι πιτσιρικάδες θα ωριμάσουν και μπορούν να γίνουν μεταγραφές και δεν υπάρχουν και οι μείον έξι βαθμοί

Τελικά όμως όσοι πίστεψαν ότι η ομάδα μπορεί φέτος να αναστηθεί, τουλάχιστον αγωνιστικά, φαίνεται πως διαψεύδονται από πολύ νωρίς !



Για να φτάσουμε στο πρόσφατο ντροπιαστικό και καταφανώς στημένο **1-3** από τον **ΟΦΗ** στο ΟΑΚΑ μεσολάβησαν πολλά κατά το καλοκαίρι, συν μια ακόμα κακή εμφάνιση στη **Λαμία** (1-1)

Το πρώτο που άλλαξε είναι ότι φέτος υπάρχει δικαίωμα μεταγραφών και η πολιτική της σκιώδους διοίκησης και τον **Δώνη-Νταμπίζα** ήταν να γίνει μια σειρά από μεταγραφές που είναι κυρίως ξένοι από φθηνοί έως της πλάκας.

Αποκτήθηκαν δηλαδή παίκτες όπως αυτός ο απερίγραφτος **Νούνιες** και ο Δανός **Μπεκ** που δεν έχει παίξει μπάλα, λόγω τραυματισμών, κοντά δυόμιση χρόνια (και τώρα

Ξανατραυματίστηκε !), ένας Ολλανδός **Σένκεφελντ**, αλλά και κάποιος Κόναν που δόθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό !

Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ότι για να μπουν αυτοί οι νεοαποκτηθέντες στο πλάνο της ομάδας, φαίνεται να πηγαίνει περίπατο το αρχικό πλάνο, αφού πολλοί περσινοί παίκτες αρχίζουν είτε να παραγκωνίζονται, είτε να περνούν σε δεύτερο πλάνο.

Αυτό συμβαίνει και με τους πιο ελπιδοφόρους **Μπουζούκη** και **Χατζηγιιοβάννη**, αλλά και με το κέντρο της άμυνας όπου οι περσινοί **Κολοβέτσιος** και **Μαυρομάτης** πέρασαν στον πάγκο για να παίξουν ο **Νούνιες** και ο **Πούγγουρας**. Το ίδιο και με τον **Καμπετσή** και με άλλους νεαρούς που δόθηκαν δανεικοί...

Λάθος και τυχοδιωκτικός σχεδιασμός λοιπόν, αλλά και μια ομάδα που «πετούσε» παραδόξως στα φιλικά του καλοκαιριού, κόντρα και σε καλές ξένες ομάδες, και τώρα σέρνεται γιατί προφανώς έγινε λάθος προετοιμασία και προγραμματισμός από τον Γιώργο Δώνη ! Καθόλου ανεξήγητο...

Και μέσα σε όλα αυτά, πρέπει να στηθεί και φέτος κανένα ματσάκι για να βγει κανά φράγκο και αυτό έγινε μόλις στη δεύτερη αγωνιστική και πάλι κόντρα στον **ΟΦΗ** (1-3) ! Αποτέλεσμα, ένας βαθμός σε δύο ματς και έρχονται πολύ δύσκολα ματς με **Άρη** και **Ολυμπιακό**...

Εν κατακλείδι, ας το πάρουν όλοι απόφαση πως ούτε φέτος θα αναστηθεί αγωνιστικά η ομάδα, αφού ρεαλιστικά τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.

Για να υπάρξει αγωνιστική ανάσταση, μέσα στο βρώμικο ποδόσφαιρο των σκοτεινών πολιτικών παρεμβάσεων, θα πρέπει να υπάρξει και διοικητική και αυτό δεν φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί, τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον...

Και όσο για τη μπόχα των στημένων, που δηλητηριάζουν το ποδόσφαιρο, θα πούμε και θα αποκαλύψουμε πολύ περισσότερα στο κοντινό μέλλον και θα εγκαινιάσουμε και ειδική ιστοσελίδα επί

του θέματος !

Η χαρά των στοιχηματζήδων έχει γίνει η Μαύρη Θύελλα ;

Μετά την εξευτελιστική ήττα με 5-0 στο υποτιθέμενο ντέρμπι με τον Ασπρόπυργο, η ομάδα της Καλαμάτας δε μπόρεσε να επικρατήσει ούτε του μέτριας δυναμικότητας και εντελώς αδιάφορου Παναρκαδικού, παραχωρώντας ισοπαλία 2-2.

Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε να προστεθεί σε ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων και- δυστυχώς ακόμα χειρότερα- ήρθε να δέσει, ως ύποπτο για χειραγώγηση ματς, με το 5-0 του Ασπρόπυργου !

Θα μου πείτε, μήπως μπορείς να το αποδείξεις ; Σαφώς όχι, αλλά έχω τα επιχειρήματα να το υποψιαστώ ! Όλοι είδαμε και το 5-0 στον Ασπρόπυργο και με ποιο τρόπο η ομάδα της Καλαμάτας έκανε «δώρο» τα γκολ στους αντιπάλους.

Επιπλέον χθες η μαύρη θύελλα προηγήθηκε χαλαρά με 2-0 των αδιάφορων αντιπάλων της, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν κάτι «μαγικά» και ,χωρίς κανείς να καταλάβει καλά καλά πως, οι Αρκάδες ισοφάρισαν το ματς σε 2-2 και κράτησαν την ισοπαλία.

Για την ιστορία το ματς έγινε σε σχεδόν εντελώς άδειες κερκίδα, κάτι που είναι και λογικό με την απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο της ομάδας...

Πλέον η ομάδα καλείται να παίξει μπαράζ για να φτάσει την άνοδο (αντίπαλος θα είναι ένας εκ των Αιολικού, Διαγόρα Ρόδου και Ιωνικού) και διερωτάται κανείς με μια ψυχολογία,

αλλά και με ποιες διαθέσεις θα πάνε παίκτες και προπονητής να παίξουν αυτό το καθοριστικό ματς ;

θέλουν να ανέβουν ; Και αν πραγματικά το θέλουν, έχουν την ψυχική και αγωνιστική δύναμη να το κάνουν ; Τι συμβαίνει μέσα στην ομάδα ; Μήπως δεν πληρώνονται οι παίκτες και βγάζουν χρήματα με πλάγιους τρόπους ;

Αν ο κύριος Αγαθοκλής Χριστόπουλος (που θυμίζω κάτι Γεωργούντζοι και κάτι άλλα «σκατά» που κυκλοφορούν στην πιάτσα, φαγώθηκαν μια εποχή να φύγει ο Παπαδόπουλος και να έρθει αυτός στην ομάδα) δεν μπορεί να διοικήσει και έχει χάσει τον έλεγχο της ομάδας, ας πει ότι την πουλάει μπας και βρεθεί κανένας άλλος πιο αξιόπιστος να την πάρει...

Να προσθέσω τέλος, ότι αυτοί που έγραψαν το σύστημα της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών πρέπει να είναι από κρετίνοι έως εντελώς ηλίθιοι, καθώς προχώρησαν σε μια μάλλον παγκόσμια πρωτοπορία !

Που ακούστηκε μια ομάδα που κερδίζει φέτος την άνοδο από την τρίτη τι τάξη κατηγορία (όπως ας υποθέσουμε ότι θα κάνει η Καλαμάτα...) να παίζει και του χρόνου στην τρίτη κατηγορία (γιατί αυτό θα συμβεί) !

Παρομοίως οι ομάδες της τρίτης κατηγορίας που δεν θα κερδίσουν φέτος την άνοδο (όπως μπορεί επίσης να είναι η Καλαμάτα), ουσιαστικά υποβιβάζονται στην τέταρτη κατηγορία, ακόμα και αν έχουν τερματίσει δεύτερες και χάνουν την άνοδο στα μπαράζ !

Δυστυχώς αυτοί οι ελεεινοί γραφειοκράτες που ορίζουν τις τύχες του Ελληνικού ποδοσφαίρου εξακολουθούν να το ταλαιπωρούν εδώ και πολλές δεκαετίες και λένε να το αφήσουν να «ανασάνει» και να προοδεύσει.

Το δικαστήριο που σ' ένα πρωί «αχρήστευσε» εκθέσεις UEFA και υπερ-κοριό της ΕΥΠ !

Ο Άρης Ασβεστάς καταγράφει ορισμένα συμπεράσματα από την απόφαση για το Κοριόπολις, κάνει συγκρίσεις με μια άλλη, ακριβώς ίδια υπόθεση και αναρωτιέται: Πώς αποδεικνύεται τελικά ότι ένα ματς στήθηκε ;

Δεν χρειάζεται να μπούμε στην διαδικασία να κρίνουμε την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για το Κοριόπολις. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του από την οπτική που το βλέπει. Όπως είπε το δικαστήριο, οι άνθρωποι ήταν αθώοι, δικαιώθηκαν και μπράβο τους! Και δικαίως το γλεντάνε!

Όμως, μετά από αυτήν την απόφαση, προκύπτουν ορισμένα ζητήματα που πρέπει να θίξουμε. Ένα από αυτά, είναι ότι η πολιτεία και το Υπουργείο Αθλητισμού οφείλουν να νομοθετήσουν εκ νέου για το στήσιμο των αγώνων.

Ειδικότερα, πρέπει να... καταργήσουν το αδίκημα της «δωροδοκίας-δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα». Είναι ένα αδίκημα που τελικά στην Ελλάδα δεν υφίσταται, όχι φυσικά γιατί δεν διαπράττεται, αλλά γιατί είναι σχεδόν απίθανο να στοιχειοθετηθεί! Ασχέτως από το πόσα στοιχεία υπάρχουν...

Το ίδιο πρέπει να κάνει και η UEFA: Δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος πλέον να στέλνει εκθέσεις για ματς τα οποία θεωρεί ύποπτα. Οι εκθέσεις αυτές δεν πάνε στα σκουπίδια μόνο από τα αθλητικά όργανα ή την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

(που, όπως λένε, δεν έχουν μηχανισμούς ελέγχου), αλλά πάνε πανηγυρικά στα σκουπίδια και από τα ποινικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, για να προκύψει ότι ένας αγώνας έχει στηθεί, πρέπει επί της ουσίας να σε πιάσει η αστυνομία στα πράσα, την ώρα που δίνεις ή παίρνεις τα λεφτά! Ή έστω, να βρεθούν τα λεφτά, όμως και πάλι πρέπει να στοιχειοθετείται ότι τα συγκεκριμένα λεφτά προήλθαν από το στήσιμο του αγώνα! Με κανέναν άλλο τρόπο!

Αν απλώς τα λες στο τηλέφωνο, δεν στοιχειοθετείται αδίκημα, ακόμα και αν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα έρχεται! Ό,τι και να πιάσει ο περίφημος υπερ-κοριός της ΕΥΠ, ακόμα και αν είναι φως-φανάρι, ακόμα και αν είναι απολύτως ξεκάθαρα αυτά που λέγονται, δεν μετράνε από μόνα τους!

Πόσω μάλλον αν η UEFA σου λέει με τις εκθέσεις της ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις να έχει στηθεί ένα ματς. Ας λένε ό,τι θέλουν... Ούτε οι εκθέσεις μετράνε!

Ίδιες υποθέσεις, διαφορετική αντιμετώπιση!

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία και προκαλεί ακόμα περισσότερες απορίες, αν λάβουμε υπόψη μας το εξής:

Καιρό πριν το «μεγάλο» Κορίοropolis που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το πρωί, υπήρξε και το «μικρό» Κορίοropolis που είχε διαχωριστεί από τη δικογραφία και τελεσιδίκησε και αυτό πριν κάποια χρόνια.

Τότε, δύο άλλα ποινικά δικαστήρια, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, είχαν κρίνει διαφορετικά και καταδίκασαν για το αδίκημα της δωροδοκίας τον μακαρίτη Μάκη Ψωμιάδη (ως ιδιοκτήτη της Καβάλας), τον Θωμά Μητρόπουλο (ως ιδιοκτήτη του Ηλυσιακού) και τον Κωνσταντίνο Ριαβόγλου (ως ιδιοκτήτη του Αγροτικού Αστήρα).

Πώς καταδικάστηκαν όλοι αυτοί (και που δικαίως σήμερα θα

αισθάνονται αδικημένοι);

Με δύο στοιχεία: Τις εκθέσεις της UEFA που λήφθηκαν υπόψη και από τα δύο δικαστήρια και κρίθηκαν ως απολύτως αξιόπιστες και φυσικά τις συνομιλίες που κατέγραψε η ΕΥΠ!

Μάλιστα, οι Μητρόπουλος και Ριαβόγλου καταδικάστηκαν τελεσίδικα ΜΟΝΟ με τις εκθέσεις της UEFA (αφού δεν υπήρχαν συνομιλίες τους), ενώ ο μακαρίτης ο Big Mac είχε και συνομιλίες.

Υπό μία έννοια, υπήρχε και ένα είδος δεδικασμένου! Στο «μεγάλο» Κοριόropolis, όλα αυτά αγνοήθηκαν.

Και βέβαια αγνοήθηκαν μόνο σε δεύτερο βαθμό, αφού να θυμίσουμε ότι στον πρώτο βαθμό, όσοι την Παρασκευή αθώωθηκαν, είχαν αρχικώς καταδικαστεί. Άρα, στην ουσία, είναι ΤΡΙΑ τα δικαστήρια που έκριναν με παρόμοιο τρόπο και ένα που εν τέλει κινήθηκε διαφορετικά...

Θα πει κάποιος: Ορθώς αγνοήθηκαν! ΑΥΤΗ η απόφαση ήταν η σωστή και οι άλλες, του «μικρού» Κοριόropolis και του πρωτοβάθμιου στο «μεγάλο» Κοριόropolis, ήταν λανθασμένες!

Σύμφωνοι. Καμία αντίρρηση. Ίσως αυτή να ήταν η σωστή...

Όμως η ουσία των όσων καταγράφονται σε αυτό το κείμενο, παραμένει ίδια: Αν δεν λαμβάνεις υπόψη σου τις εκθέσεις της UEFA και τις συνομιλίες που καταγράφει ο υπερ-κοριός, πώς διάολο θα αποδειχθεί ποτέ ότι ένα ματς έχει στηθεί;

Τι άλλο χρειάζεται ένα δικαστήριο; Να πάνε οι ποδοσφαιριστές και να ομολογήσουν ότι καθήσανε να χάσουν;

ΠΗΓΗ: <http://www.sport-fm.gr>

Τα στημένα καλά κρατούν στο Ελληνικό ποδόσφαιρο !

Ότι εξυγιάνσεις και αν ευαγγελίζονται πολιτικοί και παράγοντες και ότι πολιτικές παρεμβάσεις και αν γίνονται, η μπόχα υπάρχει ακόμα, λίγο ως πολύ, στο ποδόσφαιρο και σε κάποιες περιπτώσεις είναι ορατή και με γυμνό μάτι, όπως είναι ειδικά στη football league (Β' εθνική).

Το λέμε αυτό διότι σε αυτή την κατηγορία τα στημένα ζουν και βασιλεύουν και οι σεσημασμένες λαμογιομάδες πολύ γνωστές ! Μια από αυτές, ο Απόλλων Λάρισας έχασε μεσοβδόμαδα μέσα στην έδρα τους με 7-0 από τη Λαμία (ομάδα super league) για το κύπελλο. Μόλις χθες έχασε και πάλι στο γήπεδό του, αυτή τη φορά με 3-0 από τον ουραγό της βαθμολογίας Κισσαμικό (και ενώ ο ίδιος ο Απόλλων ήταν δεύτερος στη βαθμολογία)...

Καραμπινάτα στημένα για όποιον έχει γνώση του θέματος και μπορεί να δει και λίγο πιο πέρα από το δάχτυλό του (μάλιστα τα κατήγγειλε σήμερα και ο Κούγιας) και ειδικά το ματς με τη Λαμία στο οποίο θα σταθούμε περισσότερο γιατί ήταν πιο καραμπινάτο.

Εκεί λοιπόν διεξαγόταν ταυτόχρονα και το άλλο ματς του ομίλου μεταξύ ΝΠΣ Βόλου και ΑΕΚ. Όσο αυτό το ματς ήταν στην ισοπαλία, όπως ήταν μέχρι το 63', η Λαμία αποκλειόταν και μόνο αν ο Βόλος έχανε μπορούσε να προκριθεί, κερδίζοντας με τέσσερα γκολ διαφορά τον Απόλλωνα Λάρισα.

Μέχρι το 63' τα σκορ ήταν Απόλλων-Λαμία 0-1 και Βόλος-ΑΕΚ 1-1, αλλά σε εκείνο το σημείο η ΑΕΚ σκόραρε δεύτερο γκολ και πλέον η Λαμία μπήκε στο παιχνίδι ! Έτσι από το 64' και μετά (μεγάλη "σύμπτωση" το λεπτό) η Λαμία όχι μόνο κατάφερε και έκανε το 0-4 που ήθελε, αλλά έβαλε και άλλα τρία γκολ και το

ματς τελείωσε 0-7 !!

Η Λαμία λοιπόν προκρίθηκε με αυτόν τον κραυγαλέο τρόπο και προφανέστατα κάποιοι παράγοντες, ποδοσφαιριστές- και πολύς κόσμος που είχε τις πληροφορίες του- κονόμησαν και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα...

Το ζήτημα είναι ότι αυτά όχι μόνο γίνονται, αλλά ότι τα γνωρίζει και ο κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, την ίδια στιγμή που κράτος, οι εισαγγελείς και οι ποδοσφαιρικές αρχές κωφεύουν, ακόμα και μετά από ειδοποιήσεις και ρεπόρτα της UEFA για τα στημένα ή απλά τα ύποπτα ματς στην Ελλάδα.

Και φυσικά το ακόμα χειρότερο είναι ότι η μαφία και ο υπόκοσμος του κοινού ποινικού δικαίου εμπλέκεται αποδεδειγμένα στο ποδόσφαιρο, όπως δείχνουν και οι όλο και πιο συχνοί ξυλοδαρμοί διαιτητών και διαιτητικών παραγόντων.

Το πιο πρόσφατο συμβάν ήταν φυσικά με τον Τζήλο τον οποίον παρεμπιπτόντως παλιότερα είχε στοχοποιήσει και ο ΠΑΟΚ και φυσικά αργότερα και ο Ολυμπιακός, μετά το μόλις προ δύο εβδομάδων ισόπαλο ματς με την Ξάνθη.

Black friday και στο ποδόσφαιρο !!

Με αφορμή το χθεσινό συναρπαστικό παιχνίδι Ηρακλή-Απόλλωνα Λάρισας 3-4 για τη football league (και άλλα πολλά στο Ελληνικό ποδόσφαιρο), θα λέγαμε το εξής: Γιατί τόσο γκρίνια και κράξιμο από φίλους του Ηρακλή (και

ειδικά τώρα που πήραν τον...μαέστρο των πάγκων Ελευθερόπουλο) και ουδέτερους ;

Δηλαδή τόσο κακό είναι να έχει και το ποδόσφαιρο τη δική του "Black Friday"; Μια αγωνιστική δηλαδή στις τόσες όπου θα κονομάνε παίκτες, προπονητές και παράγοντες, αλλά και οι παίκτες του στοιχήματος !!



Εγώ προτείνω μάλιστα να επισημοποιήσουμε λίγες τέτοιες αγωνιστικές στα εθνικά πρωταθλήματα, όπως ακριβώς έγινε και με τη Black Friday η οποία καθιερώθηκε στις ΗΠΑ για να μη χάνει λεφτά το κράτος από τις παράτυπες εκπτώσεις που γίνονταν, και έτσι να βγάζουν λεφτά και οι λιγουροομάδες, ειδικά της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας !

Σε αυτές λοιπόν τις black αγωνιστικές οι παίκτες του στοιχήματος θα προσπαθούν να μαντέψουν τα στημένα και τι ακριβώς θα στηθεί (τελικό αποτέλεσμα, σκορ, ημίχρονο, σκόρερς κλπ.), ενώ και οι ομάδες θα ενθαρρύνονται με κίνητρα να ποντάρουν στην Ελλάδα, και όχι στις Μαλαισιές, τις Κίνες ή ακόμα και την Κύπρο, ώστε να μη χάνει λεφτά και το κράτος !

θέλετε κύριοι παίκτες να πληρώνεστε στην ώρα

σας και να μην ψωμολυσσάτε ; Θα έχετε την επιλογή να στήσετε νόμιμα και με τις ευλογίες του κράτους κάποια ματσάκια κατά καιρούς και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Παρομοίως και ο...υπέροχος λαός των ομάδων θα βλέπει και καλύτερες μεταγραφές από την ομαδάρα του και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα...

ΥΣ: Τρολάρω μεν, αλλά δεν είναι και πολύ κακή σαν ιδέα...πως σας φαίνεται ;

Σε δίκη για τα στημένα Μαρινάκης και άλλοι 27 – Ανάμεσά τους και ο Αριστείδης Σταθόπουλος !

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τα αδικήματα της αλλοίωσης αποτελέσματος (κακούργημα) και της σύστασης συμμορίας (πλημμέλημα) θα καθίσει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελος Μαρινάκης και 27 ακόμη άτομα για τους στημένους αγώνες.

Μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος με την ιδιότητα του πρώην μέλους του Δ.Σ. της ΕΠΟ.

Σύμφωνα λοιπόν με το sdna.gr μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να αποσαφηνιστεί για ποιες κατηγορίες παραπέμπονται οι κατηγορούμενοι καθώς άλλοι εμπλέκονται μόνο στη σύσταση συμμορίας, άλλοι μόνο για αλλοίωση αποτελεσμάτων και άλλοι και για τα δύο.

Σημειώνεται πως η σύσταση συμμορίας θεωρείται πλημμέλημα, ενώ η αλλοίωση αποτελεσμάτων θεωρείται κακουργηματικού χαρακτήρα.



Με βάση το παραπεμπτικό (αμετάκλητο) βούλευμα στο скаμνί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, μαζί με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη θα καθίσουν οι:

Γιώργος Σαρρής (πρώην πρόεδρος ΕΠΟ),

Θόδωρος Κουρίδης (πρώην νομικός σύμβουλος ΕΠΟ),

Αριστείδης Σταθόπουλος (πρώην αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΠΟ),

Γιάννης Παπακωνσταντίνου (πρώην αναπληρωτής πρόεδρος ΕΠΟ),

Νίκος Προύντζος (πρώην μέλος ΔΣ ΕΠΟ),

Γιώργος Δούρος (πρώην αρχιδιαιτητής),

Θανάσης Μπριάκος (πρώην αρχιδιαιτητής),

Κώστας Ιωαννίδης, Γιάννης Κάμπαξης, Απόστολος Αμπάρκιολης, Αλέξανδρος Δημητρόπουλος, Θανάσης Γιάχος, Ηλίας Σπάθας (πρώην διαιτητές),

Γιώργος Αρβανιτίδης (πρώην πρόεδρος ΠΑΕ Βέροια),

Γιώργος Λαναρής (πρώην γενικός αρχηγός Βέροιας),

Σα Πίντο (πρώην προπονητής Ατρόμητου),

Κώστας Μπάρμπας, Δημήτρης Αμαραντίδης, Ηλίας Ιωάννου, Αλέξανδρος Καλογέρης, Δημήτρης Μάνος, Χαράλαμπος Παυλίδης, Γιώργος Σκαθαρούδης, Πέρεζ Μορένο (πρώην ποδοσφαιριστές Βέροιας),

Γιώργος Σπανός (ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ατρόμητος),

Γιάννης Αγγελόπουλος (τεχνικός διευθυντής ΠΑΕ Ατρόμητος),

Ιωάννης Κάμπαξης (διαιτητής Superleague),

Γιάννης Κομπότης (πρώην πρόεδρος ΠΑΕ Λεβαδειακός)

ΠΗΓΗ: www.eleftheriaonline.gr