

“Φιλοχρυσουγίτη” κατηγορεί τον Νίκα ο Τατούλης (και δεν έχει και άδικο...) !

Ως “φιλοχρυσουγίτη” κατηγορεί τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα ο επικεφαλής της «Νέας Πελοποννήσου» Πέτρος Τατούλης, επειδή ο πρώτος στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ψήφισε άλλη πρόταση για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και όχι αυτή που είχε ψηφίσει ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Μακεδονίας !

Ο κ. Τατούλης χαρακτηρίζει “κατάπτυστη και φιλοφασιστική” τη θέση του κ. Νίκα και καλεί τον... πρωθυπουργό να τοποθετηθεί. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η επιστολή που έστειλε ο σύμβουλος της «Νέας Πελοποννήσου» Απόστολος Γκούνης, κατηγορώντας τον κ. Νίκα ότι εξοφλεί εκλογικά γραμμάτια της Χρυσής Αυγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Τατούλη έχει ως εξής: *“Κατάπτυστη και φιλοφασιστική είναι η θέση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα, ο οποίος μετά μανίας υποστηρίχθηκε προεκλογικά από τον πρωθυπουργό αυτοπροσώπως. Η σκοτεινή σχέση του εκλεκτού του νεομητσοτακισμού με τη Χρυσή Αυγή, δεν είναι ασφαλώς κάτι καινούργιο. Ο κ. Νίκας ως δήμαρχος Καλαμάτας τον Ιούλιο του 2013 είχε δηλώσει σχετικά με τη Χρυσή Αυγή και τον εξτρεμισμό της το ενδεικτικό: «Δεν σχολιάζω πολιτικά κόμματα»!!!*

Σε αυτή την ακραία, εγκληματική και φασιστικά εξτρεμιστική θέση παραμένει και σήμερα, αφού με τη δική του σκληρή καθοδήγηση η παράταξή του καταψήφισε την πρόταση που υιοθέτησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κ. Νίκας αρνήθηκε να ψηφίσει την κοινή πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα:

Α. Την στήριξη στο ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού

Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο απαίτησε από τον πρόεδρό του να μην καλεί τον εκπρόσωπο της περιφερειακής παράταξης της Χρυσής Αυγής στις συνεδριάσεις.

Β. Την καταγγελία της μήνυσης που άσκησε η περιφερειακή παράταξη της Χρυσής Αυγής στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που συμμορφώθηκε με το ψήφισμα.

Γ. Το αίτημα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, προκειμένου να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία μετά την κήρυξη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, να αποβάλλονται τα μέλη της από τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια.

Ο κ. Νίκας δηλαδή εξέφρασε ξεκάθαρα πολιτική άποψη... φιλική υπέρ των παρατάξεων που στηρίχτηκαν από τη Χρυσή Αυγή και απόλυτα αντίθετη με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κεντρικής Μακεδονίας και του προέδρου της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα. Προσπάθησε μάλιστα με επικίνδυνη προπαγάνδα να αποτρέψει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου από λήψη πολιτικής απόφασης εναντίον της συμμετοχής των μελών της Χρυσής Αυγής στα Περιφερειακά Συμβούλια, αναπτύσσοντας μια δήθεν... συναισθηματική και ευσυγκίνητη θέση για τις ευγενείς προσωπικότητές τους!

Οφείλει ο κ. Μητσοτάκης να πάρει θέση για:

Α. Τον περιφερειάρχη του, ο οποίος με ειρωνεία καταλόγισε στην πρωτοβουλία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας «φιλοδοξία του Τζιτζικώστα».

Β. Τον περιφερειάρχη του, ο οποίος στην επισήμανση ότι αντίστοιχη πρωτοβουλία έχει λάβει και ο Δήμος Αθηναίων, χασκογελούσε σκωπτικά.

Γ. Τον περιφερειάρχη του, ο οποίος αρνούμενος να αντιληφθεί το ζήτημα στην ιστορική του διάσταση, παρουσίασε ένα ντροπιαστικό κείμενο που περιέγραφε ως «καλά παιδιά» τους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.

Δ. Τον περιφερειάρχη του, ο οποίος αγνόησε και απαξίωσε την πολιτική συμβολή κορυφαίων μελών της Νέας Δημοκρατίας για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και ξεφτιλίζοντας τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη θέλησε να «εκμεταλλευτεί» τη θετική ψήφο της παράταξης που στηρίχτηκε από τη Χρυσή Αυγή.

Κύριε Μητσοτάκη, σε αυτήν την παράταξη ο καθένας από εμάς έχει διανύσει τα δικά του χιλιόμετρα. Και αφήνει καθημερινά το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία αυτού του τόπου. Έχετε ευθύνη να λάβετε άμεσα θέση για τον «φιλοχρυσουγίτη» εκλεκτό περιφερειάρχη σας και να μην αμαυρώσετε με την ανοχή σας την ιστορική ευθύνη έτσι ώστε να μην αφεθεί ποτέ πια ούτε μια σπιθαμή χώρου για την επώαση του φασισμού και των εγκλημάτων του στην πατρίδα μας.

Οφείλετε να απαιτήσετε από τον κ. Νίκα τη δημόσια συγγνώμη του, σε διαφορετική περίπτωση φέρετε και εσείς ευθύνη, εκτός και αν βολεύεστε εκλογικά, ψαρεύοντας σε θολά νερά, προετοιμαζόμενος για τις δύσκολες ημέρες που έρχονται...”.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΚΟΥΝΗ

*Ο κ. Γκούνης αναφέρει στη δική του επιστολή: “**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου** κλείνει 15 μήνες από τη νέα σύνθεσή του με την απλή αναλογική και δεν έχει καταφέρει να βρει το βηματισμό του. Οι προσπάθειες της περιφερειακής αρχής από πολιτικό όργανο να το μετατρέψει σε απλό διαδικαστικό μηχανισμό που απλά θα ψηφίζει, οφείλεται στην αδυναμία της να αντιμετωπίσει αφενός τα έμπειρα στελέχη της αντιπολίτευσης με επιχειρήματα και αφετέρου να μπορέσει να πείσει τις παρατάξεις να συγκλίνουν στις πολιτικές της.*

*Ο περιφερειάρχης αδύναμος να αντιμετωπίσει τον **Πέτρο Τατούλη** προτιμά να υποκινεί τον πρόεδρο του οργάνου να “ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα” δυναμιτίζοντας το κλίμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι ώστε να κερδίζουν τις εντυπώσεις οι φωνές και οι αντιδράσεις και όχι η πολιτική που παράγει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η τακτική της περιφερειακής αρχής όπως φαίνεται έχουν πιάσει τόπο γιατί όπως λέει και ο ίδιος*

ο κύριος **Νίκας** “μας παρακολουθούν πέντε, δέκα άνθρωποι αυτήν τη στιγμή”. Αυτό βέβαια ωφελεί μόνο τον ίδιο.

Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος **Νίκας** έμμεσα στήριξε τον επικεφαλής της παράταξης, παρακλάδι της **Χρυσής Αυγής**. Προσωπικά, ερμηνεύω αυτήν την κίνηση ως εξόφληση γραμματίου του β' γύρου των περιφερειακών εκλογών. Με αφορμή αυτό, θα ήθελα να προσθέσω πως άλλα περιφερειακά συμβούλια έλαβαν απόφαση κατά της φασιστικής παράταξης, όπως αυτό της **Κεντρικής Μακεδονίας** με ομόφωνη απόφασή του και με τον **Απόστολο Τζιτζικώστα** να υπερψηφίζει. (Αυτό ίσως να δείχνει και ενδεχομένως ποιος είναι το αύριο και ποιος το χθες πλέον στη **Νέα Δημοκρατία**)”.

Εμείς εδώ στα “αιρετικά” έχουμε να πούμε ότι όλοι γνωρίζουμε το ποιόν πολιτικάντηδων σαν τον κύριο **Νίκα**, αλλά με μια διαφορά...Ο **Νίκας** και ο κάθε **Νίκας** δεν θα μπορούσε να τα κάνει αυτά εύκολα, αν δεν υπήρχε από πίσω του ένας θλιβερός πρωθυπουργός σχεδόν ανύπαρκτης δημοκρατικής κουλτούρας και ευαισθησιών, αλλά και γενικά ένα σάπιο, ξενόδουλο και αντιδημοκρατικό πολιτικό καθεστώς σε αυτή τη χώρα.