

# Δεν παίζει ο Ολυμπιακός αλλά δεν μπορούν και να τον κερδίσουν !

Ότι το πρωτάθλημα έχει πλέον κριθεί υπέρ του Ολυμπιακού σε ποσοστό 90 % και πάνω είναι το προφανές μετά και το προχθεσινό 1-1 στο ντέρμπι της Τούμπας...

Έτσι στον ΠΑΟΚ μένει φυσικά μια πικρή γεύση ότι ήταν καλύτερος στο ματς αλλά δεν το κέρδισε, οπότε πρωτάθλημα γιόκ. Λογικό οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να διερωτώνται ότι «αφού δεν κερδίσαμε και αυτόν τον μέτριο Ολυμπιακό, πότε θα τον κερδίσουμε και πού να πάμε έτσι ;

Και πράγματι ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ κακό φεγγάρι και ουσιαστικά προκαλεί τους αντιπάλους του να τον κερδίσουν, αλλά αυτοί δεν μπορούν φεύγοντας στην καλύτερη με το βαθμό της ισοπαλίας !

Έτσι και στον Ολυμπιακό η γεύση είναι γλυκόπικρη διότι από τη μια δεν χάνει τα ντέρμπι και σφραγίζει τον τίτλο, αλλά από την άλλη το κάνει συνήθως με μέτρια ή κακά παιχνίδια και από την άλλη σου λένε πως «Ολυμπιακός είμαι και δεν μπορώ να παίζω φουλ άμυνα και να πανηγυρίζω για ισοπαλίες» !



Στην Τούμπα λοιπόν παρατάσσεται στο πρώτο ημίχρονο ένας αναιμικός Ολυμπιακός με πολύ πίσω τις γραμμές του και 3-4-3 (ίσως διότι ο Μάρτινς κατάλαβε ότι η ομάδα του ακόμα υστερεί) και καθαρά αμυντικό προσανατολισμό και ο οποίος μόνο ευκαιριακά βγαίνει μπροστά και απειλεί.

Από την άλλη ένας ΠΑΟΚ ορθολογικά στημένος που κυριαρχεί στο παιχνίδι και κάνει και ένα γκολ. Ωστόσο το πρώτο ημίχρονο λήγει με 1-1 καθώς μιλάει είτε η για πολλούς καρδιά του πρωταθλητή, είτε για άλλους -η «κωλοφαρδία» του, με την ισοφάριση του αξιόλογου **Τικίνιο** !

Το δεύτερο ημίχρονο είναι μια άλλη ιστορία διότι **πρώτον τραυματίζεται ο Μπίσεσβαρ και μπαίνει ο Ζαμπά που δεν ήταν εφάμιλλος του. Δεύτερον κουράζεται, πολύ λογικά, ο Βιερίνια και γίνεται αλλαγή και τρίτον ο Λουτσέσκου είχε τη...φαινή έμπνευση να περάσει τον Ζίφκοβιτς ως δεκάρι αντί του Ντάγκλας και να χαλάσει τη μεσοεπιθετική λειτουργία της ομάδας.**

Από την άλλη ο Μαρτίνς έκανε στο δεύτερο ημίχρονο τα στοιχειώδη που ξέρει να κάνει καλά ένας στοιχειωδώς έμπειρος και οξυδερκής προπονητής για να κλειδώσει έστω την ισοπαλία.

**Έβαλε τον Λαλά στη θέση του Ανδρούτσου, ο οποίος ήταν καλός αλλά ευάλωτος αμυντικά και τον Μπουχαλάκη στη θέση του Μπα για στοιχειωδώς καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στα χαφ.**

Έτσι αυτό που είδαμε ήταν όλο κι'όλο ένα δοκάρι του ΠΑΟΚ και μια άκαρπη υπεροχή και έναν Ολυμπιακό με βελτιωμένη αμυντική συμπεριφορά και κυκλοφορία μπάλας, να κρατά ανέπαφη την εστία του αλλά και να μην μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα επιθετικά...