

Η Κλέλια Ρένεση αποκαλύπτει: Ο Μάνου Τσάο δεν είναι ο πατέρας του παιδιού μου !

Με μια ανάρτηση στο facebook που θα συζητηθεί, η γνωστή μας ηθοποιός Κλέλια Ρένεση δηλώνει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής Μάνου Τσάο δεν είναι σύντροφος της και πατέρας της κόρης της (που ήρθε πρόσφατα στον κόσμο), όπως πολλοί έγραφαν και υπέθεταν !

Η Ζακυνθινιά Κλέλια έβαλε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους αποκαλύπτοντας με μια μακροσκελή ανάρτηση στο facebook ότι ο Μάνου Τσάο όχι μόνο δεν είναι ο πατέρας του παιδιού της, αλλά δεν είναι καν ο σύντροφός της.



Συγκεκριμένα έγραψε τα εξής:

«Να υποδεχτώ θελω φιλε, την επομενη μερα που φερνει το φθινόπωρο και με το βλεμμα στο γαλαζιο ψηλα να σου πω μια σκεψη.

Δεν μιλω για μενα συχνα ,ουτε γενικως ,ουτε ειδικώς. Ντρεπομαι κ αισθανομαι αβολα. Σαν ζωο που το γαργαλαει η γουνα του κ δεν μπορει να ξυστει. Παντα πιστευω πως υπαρχουν πολυ πιο σημαντικα φλεγοντα ζητηματα που αξιζουν την προσοχη μας.

Τωρα ομως θελω να σου πω πως εδω κ καιρο, χρονια, μιλανε αλλοι για μενα, λενε ο,τι θελουν, οπως το θελουν , αμειβονται γι αυτο κ καπως σαν να παρατραβηξε το καρο αυτο κ θα πεσουμε σε κανα γκρεμο (της ανοησιας)

Λενε, εχω αρραβωνιαστει καμια δεκαρια φορες, εχω μεινει εγκυος αλλες τοσες, ζω τον ερωτα της ζωης μου, ζω στο Παρισι, μετα μαγικα στο ιδιο site γραφουν πως ζω στην Αθηνα, εχω κανει μυστικους γαμους (ουτε στη Δυναστεια να επαιζα!!) κ εχω ενα παιδι με τον Manu Chao, τον « καρπο του ερωτα μας» ,οπως το αποκαλουν...χωρια οτι μου εχει αγορασει κ μονοπετρο απ το Παρισι ..(ναι, ακουσεσ καλα, .. ο Manu ,ο ακτιβιστης , ο αντικαπιταλιστης ετσι θελησε ,λεει ,να μου εκφρασει την αγαπη του ???)

Κανω ,λεει, γυμνα βιντεοκλιπ για τα like κ αλλα τετοια.

Δεν μπορω καν να θυμηθω ολες τις ανακριβειες κ τις συμπερασματολογιες. Κ παρολο που διολου δεν με νοιαζει πως με περιγραφει ο κοσμος κ τι ταινια θελουν να δουν γιατι « πουλαει» , αποφασισα να σου συστηθω αυτοπροσώπως μιας κ τωρα περιγραφουν κ τις συντεταγμενες του παιδιου που μεγαλωνω κ λιγο παραπαει ..

Συστασεις:

-Τα διαμαντια δεν μ αρεσουν, λαμπουν πολυ και κλεβουν το φως απ τα ματια. Και να μου χαριζαν δεν θα τα φορουσα.

-εχω μονο Ενα παιδι κ αυτο φρεσκο

-ζω στην Αθηνα που κ που αλλα γενικως γυρνοβολαω

-κολυμπαω γυμνη γενικως, δεν το κανω μονο στα βιντεο .Το αντιθετο μαλλον. Το βιντεο το κανω ακριβως οπως το ζω.

-εχω γραψει μουσικες κ στιχους στο προτζεκτακι «τιποτα» , δεν επιασα απλα χωρο στον καναπε.

-Το Προτζεκτ « Τιποτα» που εχω δημιουργησει μαζι με τον Manu συνεχιζει κ με την πρωτη ευκαιρια θα ταξιδεψουμε σε καινουριες μελωδιες.

Κ παρολο που πιστευω πως καμια σημασια δεν εχει ποιος ειναι κ ποιανου, γιατι τα παιδια ειναι ολα παιδια της γης κ του ουρανου, ας κανω σαφες οτι :

-Ο Manu ΔΕΝ ειναι συμβιος μου , ΟΥΤΕ πατερας του παιδιου

μου.

Είναι ένας φυλακας του ονειρου ,πνευματικη μου οικογενεια ,παρεα με αλλους αγαπημενους συνοδοιπορους.

-κανω τρομερη ρεβυθαδα (ασχετο αλλα χρησιμο)

-η γη ειναι στρογγυλη

Για τουτα ειμαι σιγουρη. Για ολα τ αλλα δεν παιρνω ορκο.

Γι αυτο σου λεω φιλε.. σαν την ασθενεια του συμπερασματος δεν εχει.. ολοι τα ξερουν ολα κ τα μοσχοπουλαν με το κιλο..

Παρολο που πιστευω πως το πιο τρανταχτο μου παραπονο ειναι που κανεις δεν ασχολείται με την Ρεβυθαδα μου.. κριμας

φθινοπωρο φιλε ,.. ας φθινουν οι οπωρες κ οχι τα μυαλα μας..

αυτα κ το πνευμα μας πρεπει να μενουν ξυπνια , οτι και να μας πουλανε..

φιλω σε»