

Λεβέντης: Μέρος της παράνοιας της οικονομικής κρίσης !

Τον Βασίλη Λεβέντη οι σχετικά πιο παλιοί τον θυμόμαστε στην πολιτική από το 1990-92, μέσα από ένα περιθωριακό κανάλι, να αυτοπαρουσιάζεται ως πολιτικός μεσσίας που θα έσωζε την Ελλάδα και να προσπαθεί να πείσει τον Ελληνικό λαό να τον ψηφίσει.

Τα στοιχεία γραφικότητας, οι υπερβολές και τα κολλήματα είναι πολύ γνωστά από τότε (ήταν άλλωστε ο άνθρωπος που εισήγαγε τις κατάρρες και τους καρκίνους στην πολιτική ζωή). Το θέμα είναι όμως ότι δεν έλεγε μόνο τρέλες, αλλά και αρκετά σοβαρά και σωστά πράγματα για τα πολιτικά θέματα που καταπιανόταν.

Όλη αυτή η ορθολογική και επαναστατική του πλευρά , μαζί με κάποιες προβλέψεις που είχε κάνει περί οικονομικής κρίσης και κατάρρευσης της Ελλάδας όπου έπεσε μέσα, έκανε ένα ποσοστό κόσμου να τον επιβραβεύσει εν μέσω οικονομικής κρίσης και απελπισίας και τελικά να βάλει την Ένωση Κεντρώων του στη Βουλή στις εκλογές του 2015.

Ωστόσο αυτό που γνωρίσαμε ως κοινοβουλευτικό Λεβέντη και Ένωση Κεντρώων μοιάζει με ένα έκτρωμα, απάτη και τυχοδιωκτισμό ακόμα και για τα δεδομένα του παλιού γνωστού Λεβέντη και του αποκόμματος του !

Ας τα πιάσουμε από την αρχή για να τεκμηριώσουμε τα δεδομένα της ιδιότυπης αυτής πολιτικής απάτης: Κατά πρώτον λίγοι γνώριζαν και γνωρίζουν ότι η Ένωση Κεντρώων (λέμε τώρα κεντρώων) δεν διαθέτει ούτε κεντρική επιτροπή ,ούτε έχει κάνει ποτέ της συνέδριο και έχει τον ίδιο αρχηγό επί 27 χρόνια !

Είναι προφανές λοιπόν πως στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε, το λιγότερο, για ένα αυταρχικό αρχηγοκεντρικό κόμμα στο

εσωτερικό του οποίου και να θέλεις να αμφισβητήσει την...αυθεντία του αρχηγού δεν μπορείς !

Επιπλέον το κόμμα-σύμφωνα πάντα με τον αρχηγό του- παρουσιαζόταν ως φιλοδυτικό και φιλοευρωπαϊκό, ώσπου λίγο πριν μπει στη βουλή έγινε ως δια μαγείας ρωσόφιλο και υπέρ μεγάλης σύσφιξης των σχέσεων με τη Μόσχα (τυχαίο,ε) ; με τις φήμες να οργιάζουν ότι από πίσω του βρίσκεται ο γνωστός σε όλους Ιβάν Σαββίδης !

Να λοιπόν και ο βασικός λόγος που το Ελληνικό φαιοκόκκινο βαθύ κράτος τον έβγαλε από το τηλεοπτικό εμπάργκο και του έδωσε το «εισιτήριο» για το κοινοβούλιο ! Διαφορετικά το πιθανότερο είναι ότι ακόμα θα παρακαλούσε από τις εκπομπές του για να ψηφιστεί...

Επίσης παλιά ποτέ δεν φαινόταν να τα έχει καλά με τον ΣΥΡΙΖΑ τον οποίον από τις εκπομπές του χλεύαζε ως ακραίο και λαϊκίστικο κόμμα. Με την είσοδο του ωστόσο στη βουλή έγινε το πλέον φιλο-Συριζέικο κόμμα σε βαθμό που έφτανε να λέει ότι η συνεργασία του Τσίπρα με τον Καμμένο είναι λάθος και παρά φύση και αντίθετα θα μπορούσε να βρει με κάποιον τρόπο την Ένωση Κεντρώων !

Μόλις βεβαίως είδε πόσο μισητός άρχισε να γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία με τα μνημόνια και τον κυνισμό του και μόλις ήρθε στην επιφάνεια και το Μακεδονικό, ξαναέγινε αντι-ΣΥΡΙΖΑ και Μακεδονομάχος στη γραμμή του αφεντικού Ιβάν !

Ας δούμε όμως και τις άλλες κραυγαλέες «κωλοτούμπες» του κυρίου Λεβέντη...Ο κάποτε ανένδοτος του περί των διαπλεκόμενων, (Βαρδινογιαννέων, Κοκκαλέων, Αλαφούζων κλπ.) που πίνουν το αίμα των Ελλήνων και πολεμούν τον Λεβέντη, πήγε περίπατο μόλις αυτοί άρχισαν να τον φιλοξενούν στα κανάλια τους μετά από πολλά χρόνια !

Από τότε-αφού δηλαδή μπήκε και στη Βουλή- δεν ξανακούσαμε τίποτα σχετικό για διαπλεκόμενα από το στόμα του και φυσικά πήγε περίπατο και η υπόσχεσή του ότι θα κυνηγήσει τους

διαπλεκόμενους κλέφτες του χρηματιστηρίου τους οποίους σωστά κατηγορούσε κάποτε !

Περίπατο πήγε επίσης και η υπόσχεσή του ότι το κόμμα του δεν θα παίρνει τον πακτωλό χρημάτων που δίνει το κράτος στα κοινοβουλευτικά κόμματα από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου ! Τα πήρε τελικά και αυτός ήρεμα και ωραία και δεν «άνοιξε μύτη»...

Τέλος- κρίνοντας από πολλές θέσεις του- η Ένωση Κεντρώων έχει μετατραπεί πλέον σε Ένωση σκληρών εθνικιστών και θρησκόληπτων για να μην πούμε «ψεκασμένων» !

Το Μακεδονικό βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της ακραίας εθνικιστικής στροφής του και πλέον είναι το θέμα στο οποίο αποκλειστικά ποντάρει (με δημαγωγική πατριδοκάπηλη ρητορεία) για να βρει «ψεκασμένους» ψήφους μήπως και ξαναμπεί στη βουλή.

Λίγοι ωστόσο ξέρουν ή θυμούνται ότι μια εποχή ο ίδιος τασσόταν υπέρ της συμβιβαστικής λύσης με τους γείτονες της τότε Π.Γ.Δ.Μ. και κατά των εθνικιστών που το αρνούσαν ! Για του λόγου το αληθές δείτε και το παρακάτω βίντεο όπου τα λέει όλα εν έτη 2009...

Από την άλλη βέβαια και οι-κάποτε πολέμιοι του- περισσότεροι δημοσιογράφοι ξεχνούν να του κάνουν τέτοιες ερωτήσεις, διότι πολλοί απλά είναι και αυτοί μέρος της νεοελληνικής πολιτικής σαπίλας και τυχοδιωκτισμού και έρπονται...

Αλλά τα έχουμε ξαναπεί ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ξέβρασε στην πολιτική επιφάνεια οτιδήποτε ακραίο, λαϊκίστικο, γραφικό και ανορθολογικό και πιθανότατα να έρχονται και χειρότερα. Βελόπουλοι, Λαφαζάνηδες, Τζήμεροι έως και Μακεδονικό τοπικιστικό-εθνικιστικό κόμμα που έμαθα μόλις ότι είναι στα σκαριά !

Οι αισχρές σοβινιστικές καταλήψεις σε σχολεία με τη στήριξη πολιτικών κομμάτων !

Το ότι η Ελλάδα έχει μπει εδώ και καιρό στα επικίνδυνα μονοπάτια του εξτρεμισμού το έχουμε γράψει άπειρες φορές από εδώ, αλλά αυτό που συμβαίνει εσχάτως δεν έχει προηγούμενο !

Λοιπόν-όπως είναι γνωστό- τις τελευταίες ημέρες η Χρυσή Αυγή, μαζί με άλλες φασιστικές παραφυάδες, βάζει χέρι στο μαθητόκοσμο και στήνει μαθητικές καταλήψεις με θέμα το Μακεδονικό και τη συνθήκη των Πρεσπών ! Και όλα αυτά δυστυχώς με την σχετική ανοχή όλου του πολιτικού κόσμου (ακόμα και η κυβέρνηση που τα καταγγέλλει δεν κάνει τίποτα για να τα σταματήσει).

Μιλάμε τώρα για καταλήψεις που δεν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε μόνο σοβινιστικές και εθνικιστικές, αλλά, εν μέρη, και φασιστικές καθώς εμφανίστηκαν σε αυτές μεγαλοϊδεατικά και μισαλλόδοξα συνθήματα και, ακόμα χειρότερα, αντιδημοκρατικά και αντικοινοβουλευτικά συνθήματα !

Χαρακτηριστικά: «Η Μακεδονία είναι ελληνική, η Κύπρος είναι ελληνική και η Μικρά Ασία», ««Αλήτες προδότες πολιτικοί». Είδαμε επίσης συνθήματα υπέρ του ανισόρροπου εθνικοσοβινιστή Κασιόφα και αναμμένους πυρσούς στα Χρυσουγήτικα-Χιτλερικά πρότυπα !

<https://www.youtube.com/watch?v=XWVpXdUYqHE>

<https://www.youtube.com/watch?v=05SCmlLaHxE>

Παρατηρείστε στο δεύτερο τελευταίο βίντεο-στην Κοζάνη- τον ηγετικό ρόλο στη διαδήλωση έχει αναλάβει ένας μη μαθητής όπου και διατυπώνει χρυσαυγίτικες θέσεις και που στο facebook δηλώνει ανοιχτά τη συμπάθειά του προς τη Χρυσή Αυγή, ενώ φέρεται να έχει στενούς δεσμούς και με τη μητρόπολη Κατερίνης !

Και το χειρότερο όλων ; “Η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία” (φωτό παραπάνω). Σε ελεύθερη μετάφραση αφού η δημοκρατία είναι προδοτική να την καταργήσουμε και να φέρουμε δικτατορία !

Κατά πρώτον ξεκαθαρίζουμε πως εμείς είμαστε από αρχής κατά όλων των καταλήψεων στα σχολεία και θεωρούμε ότι πρέπει να τιμωρούνται και οι μαθητές που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Το μοναδικό μέσο “στάσης” των μαθητών θα πρέπει να είναι η λευκή απεργία και αυτό μόνο κατόπιν διαπραγμάτευσης με τους καθηγητές. Ακόμα περισσότερο είμαστε κατά καταλήψεων που δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση και την παιδεία που πρέπει να απασχολούν τους μαθητές, όπως οι συγκεκριμένες.

Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο, το ότι δηλαδή είναι αδιανόητο οι μαθητές να αντιδρούν με καταλήψεις για ένα θέμα που καμία σχέση δεν έχει με το σχολείο και την εκπαίδευσή τους ! Ακόμα πιο αδιανόητο είναι φυσικά να κάνουν οι μαθητές εξωτερική πολιτική και να εκβιάζουν την όποια κυβέρνηση (ακόμα και αυτήν την τυχοδιωκτική που έχουμε τώρα) να αλλάξει γραμμή και να τους ακολουθήσει !

Ξέρετε όμως πιο είναι το πιο ανησυχητικό ; Ότι οι εθνικοσοβινιστικές καταλήψεις έχουν και την ενεργή υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας η οποία με τον Μητσοτάκη έχει κυλήσει στο σκοτεινό τούνελ του ακραιφνούς εθνικισμού και της Ρωσοφιλίας ! Δεν το πιστεύετε ; Δείτε εδώ την ανακοίνωση της **ΔΑΚΕ καθηγητών** που στηρίζει ανοιχτά τις

καταλήψεις, την οποία μετά από λίγες ημέρες κατέβασαν...

<http://agonaskritis.gr/%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-h-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB/>

Και δείτε και τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή πρώην Λεπενικού Μάκη Βορίδη που κάνει ακριβώς το ίδιο !

<https://www.thepressproject.gr/article/136564/0-Boridis-tasset-ai-uper-ton-mathiton-pou-diamarturontai-gia-to-Makedoniko>

Παρατηρούμε λοιπόν στην ανακοίνωση της **ΔΑΚΕ** κοινή ρητορική με τον **Άδωνη Γεωργιάδη** ειδικά με τη φράση πως «δεν θα χαρίσουμε τους...πατριώτες μαθητές στη Χρυσή Αυγή». Με λίγα λόγια και σε ελεύθερη μετάφραση, για να μην πάνε οι μαθητές στη Χρυσή Αυγή, ας υιοθετήσουμε κι'εμείς τις θέσεις και τη ρητορική της Χρυσής Αυγής και ας εκπαιδεύσουμε τη νεολαία μας έτσι !

Ακόμα χειρότερα η ΔΑΚΕ αντιγράφει αυτολεξεί τη φράση του Χρυσουγίτη βουλευτή Παππά πως *«Όταν στις καταλήψεις βλέπεις 45αρηδες μουσάτους караφλοκοτσίδες με ταγάρια να ηγούνται, τότε έχεις ένα αυθόρμητο προοδευτικό μαθητικό κίνημα. Όταν όμως βλέπεις μαθητούδια με Ελληνικές σημαίες, τότε έχεις υποκινούμενες διαμαρτυρίες σκοτεινών δυνάμεων»*.

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/274729_me-logia-toy-hraysia-iti-rappa-kleinei-i-anakoinosi-tis-dake-e-elme-thes/nikis

Είπατε τίποτα ; Κατά τ'άλλα δεν χαρίζουν τους μαθητές στη Χρυσή Αυγή, αλλά κάνουν ακριβώς αυτό δημιουργώντας τους αυριανούς χρυσαυγήτες !

Θα μου πείτε τώρα ότι βγήκε ο Μητσοτάκης και καταδίκασε τις καταλήψεις ; Το έκανε μετά από τέσσερις, πέντε ημέρες αφού ξεκίνησαν (λόγω του ντόρου που έγινε ότι η Ν.Δ. στηρίζει καταλήψεις και που το εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση) και ενώ

πιο πριν σιωπούσε επιδεικτικά. Αλλά και που το έκανε, καταδίκασε μόνο τις καταλήψεις, αλλά ταυτόχρονα στήριξε την ακραία ατζέντα και ρητορική των μαθητών ως πατριωτικά ευαίσθητη !

Για να μην κοροϊδευόμαστε, θα μπορούσαν ποτέ να στηθούν τέτοιου είδους καταλήψεις χωρίς τη βοήθεια ενός μεγάλου κόμματος που μπορεί να κινητοποιήσει δημάρχους, μητροπολίτες, συλλόγους γονέων κλπ. οι οποίοι με τη σειρά τους κινητοποιούν τους μαθητές (μαζί φυσικά με τους Χρυσανγήτες) ;

Και ποιο είναι αυτό το κόμμα ; Μόνο η Νέα Δημοκρατία που έχει την απαιτούμενη μαζικότητα για κάτι τέτοιο και με δεδομένο φυσικά ότι οι επίσης πανίσχυροι στην εκπαίδευση Συριζαίοι δεν έχουν κανέναν λόγο να «μαστιγώνουν» την κυβέρνησή τους...

Στην πραγματικότητα όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ολόκληρο αυταρχικό βαθύ κράτος που προσπαθεί να εκπαιδεύσει τη μαθητική νεολαία-τους αυριανούς ενήλικους πολίτες στις ιδέες του σοβινισμού και του εθνικισμού και με έναν ακραίο τρόπο όπως οι καταλήψεις και τα συλλαλητήρια !

Για τους γνώστες αυτών των θεμάτων εδώ υπάρχουν ομοιότητες με τη Χιτλερική Γερμανία και άλλα φασιστικά καθεστώτα του μεσοπολέμου ! Υπάρχουν ακόμη ομοιότητες με κομμουνιστική Αλβανία του Χότζα ή και τη Βόρεια Κορέα (του τύπου εμείς οι «ένδοξοι» και οι εχθροί που μας επιβουλεύονται)...

Ωστόσο αυτό στην Ελλάδα αυτά (δηλ. να φανατίζουν τη νεολαία με τέτοιον τρόπο) δεν έχουν τολμήσει να κάνουν στο παρελθόν ούτε καν οι δικτάτορες Μεταξάς και Παπαδόπουλος και τα φασιστικά καθεστώτα τους !

Και ξέρετε γιατί δεν το έκαναν ; Διότι και οι δύο δεν κινήθηκαν ιδιαίτερα μεγαλοϊδεατικά στην εξωτερική πολιτική για να μην πούμε πως έγερναν περισσότερο προς τη real politics. Ήξεραν λοιπόν πως αν δημιουργήσουν έναν μελλοντικό

στρατό ιεροφανατισμένων τζιχαντιστών του εθνικισμού, μπορεί στο μέλλον να μην μπορούν να τους ελέγξουν και να τους δημιουργήσουν προβλήματα στην εξωτερική ή και άλλη πολιτική τους...

Ετούτοι οι σημερινοί όμως φαίνεται πως δεν έχουν όρια σε τίποτα και γι'αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε ανήσυχοι για το τι μέλλον μας επιφυλάσσουν, πόσο μάλλον που γνωρίζουμε ότι όλες οι κομματικές ηγεσίες στην Ελλάδα υπηρετούν τα μεγαλοϊδεατικά σχέδια των Ρώσων νεοφασιστών του Πούτιν.

ΥΣΤ: Για όσους μας θεωρούν υπερβολικούς για τους χαρακτηρισμούς και τις παρομειώσεις μας, δεν έχουν παρά να διαβάσουν το κείμενο της συναδέλφου εκ Θεσσαλονίκης Χριστίνας Ταχιάου με περιγραφές, από όσα αντίκρισε στα μαθητικά συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε από ανησυχητικές έως ανατριχιαστικές...

<https://www.protagon.gr/epikairoτητα/ellas-ellas-i-tan-i-epi-tas-44341735720>

Μακάρι να περάσει ο Ζάεφ τη συμφωνία των Πρεσπών !

Όπως έχουν καταλάβει οι περισσότεροι στην Ελλάδα, κατά πρώτον το Μακεδονικό παίζει και θα συνεχίσει να παίζει σημαίνοντα ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και κατά δεύτερον έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο που δεν ξέρουμε κατά πόσο παρατεταμένη θα είναι...

Τα δεδομένα είναι τα εξής λοιπόν: Πρώτο ενδεχόμενο να βρει ο Ζάεφ τους βουλευτές που χρειάζεται για να περάσει από το κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας τη συμφωνία των Πρεσπών. Σε αυτήν την περίπτωση η συμφωνία επικυρώνεται από τους γείτονες και η «καυτή πατάτα» περνάει στα χέρια της Ελλάδας !

Τότε λοιπόν θα πυροδοτηθούν εξελίξεις που καθιστούν σχεδόν αδύνατη την παραμονή του κυβερνητικού θιάσου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. στην εξουσία μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβρη (τότε δηλαδή που θα γίνονταν οι εκλογές υπό φυσιολογικές προϋποθέσεις)...

Για να μην πούμε πως το πιθανότερο είναι ο Τσίπρας να προκηρύξει εκλογές πριν έρθει η συμφωνία στην Ελληνική βουλή, οπότε η «καυτή πατάτα» του Μακεδονικού να περάσει στα χέρια του αδαούς και ώψιμου εθνικολαϊκιστή Μητσοτάκη !

Αν αντίθετα ο Ζάεφ δεν μπορέσει να περάσει ποτέ τη συμφωνία από τη Βουλή του, τότε οι γείτονες θα χρεωθούν την αποτυχία του συμβιβασμού για το Μακεδονικό, η φασιστική Ρωσία θα έχει πετύχει μια μεγάλη γεωστρατηγική νίκη και η κυβέρνηση του Τσίπρα θα μπορέσει να ολοκληρώσει το...θεάρεστο έργο της τουλάχιστον ως τον ερχόμενο Σεπτέμβρη !

Όπως καταλαβαίνεται λοιπόν στην πραγματικότητα το συμφέρον της Ελλάδας και όλων των Βαλκανίων είναι να μπορέσει να περάσει ο Ζάεφ τη συμφωνία των Πρεσπών, να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και να ξεφορτωθούμε και μια ώρα αρχύτερα την «πρώτη φορά αριστερά» !

Θα μου πείτε και τι γίνεται μετά ; Μα όποιοι και να έρθουν μετά (εν προκειμένω κυβέρνηση με Μητσοτάκη πρωθυπουργό) αποκλείεται να είναι χειρότεροι και πιο αδίστακτοι τυχοδιώκτες από του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., οπότε γιατί να μας χαλάει ;

Μα και το Μακεδονικό τι θα απογίνει ; Τίποτα δεν θα γίνει...Το πολύ, πολύ να συμβιβαστούμε ή να ηττηθούμε διπλωματικά και να συνυπάρξουμε στο ΝΑΤΟ με μια χώρα που θα ονομάζεται είτε

Βόρεια Μακεδονία, είτε FYROM, είτε Δημοκρατία της Μακεδονίας
!

Μήπως μπορεί κανένας σοβαρός και ορθολογιστής άνθρωπος ότι η Ελλάδα και η Μακεδονία θα πάθουν κάτι κακό αν η χώρα αυτή έχει επίσημη ονομασία με τον όρο «Μακεδονία» ή αν η Ελλάδα αναγνωρίσει Μακεδονική ιθαγένεια και γλώσσα ;

Φυσικά και όχι όσο και αν οι Μητσοτάκηδες, οι Χρυσές Αυγές, οι Λεβέντηδες και οι Γεννηματάδες (δηλαδή ο Λαλιώτης) κάνουν πατριδοκαπηλία και παίζουν με αισχροί τρόπο με τις χειρότερες ανασφάλειες και απωθημένα του Ελληνικού λαού (και ιδιαίτερα των Βορειοελλαδιτών που ξέρουν καλά από τους προγόνους τους τι σημαίνουν οι αλλαγές συνόρων, οι ανταλλαγές πληθυσμών και οι εθνοκαθάρσεις).

Για του λόγου το αληθές 140 χώρες τους έχουν αναγνωρίσει ως τώρα με το συνταγματικό τους όνομα, οι πάντες αναφέρονται σε Μακεδόνες σε ότι αφορά την εθνικότητα και ιθαγένειά τους και η γλώσσα τους έχει αναγνωριστεί προ πολλού διεθνώς ως Μακεδονική.

Οι ίδιοι δε-ειδικά επί VMRO και Γκρουέφσκι-προπαγάνδιζαν ανενόχλητοι ότι κατάγονται από τους αρχαίους Μακεδόνες και μπορούσαν να μπαίνουν στην Ελλάδα με διαβατήρια και ταυτότητες που ανέγραφαν Μακεδονική ιθαγένεια !

Συνεπώς οι...υπερπατριώτες του «όχι» στη συμφωνία των Πρεσπών δεν ενοχλούνται από αυτά τα τετελεσμένα- τα οποία θα συνεχιστούν αν δεν περάσει η συμφωνία των Πρεσπών-αλλά ενοχλούνται από την εν λόγω συμφωνία όπου οι γείτονες θα ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και αποκηρύσσουν την αρχαία Μακεδονία σε κάθε επίπεδο (φυλής, γλώσσας, ιθαγένειας) παραδεχόμενοι πως δεν έχουν καμία σχέση !

Συμπέρασμα ; Κλείνουμε τα αυτιά στους πολιτικούς απατεώνες και δημαγωγούς κάθε παράταξης και ευχόμαστε να περάσει ο Ζάεφ από τη Βουλή του τη συμφωνία των Πρεσπών, πρώτα για το καλό της Ελλάδας και μετά για τους διεθνείς συσχετισμούς !

Άλλωστε η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με το συναίσθημα και όποτε γίνεται είναι συνταγή προς καταστροφή...

Η απόλυτη γελοιοποίηση και το «σκληρό πόκερ» στο NATO !

Όλα τα έχουμε ζήσει στην Ελληνική πολιτική και βλέπουμε και αυτό...δηλαδή το να προσέρχεται η Ελλάδα, ως κυβέρνηση, με δύο επίσημες θέσεις σε κρίσιμη σύνοδο στο NATO !

Ο μεν πρωθυπουργός Τσίπρας υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και της εισόδου της Π.Γ.Δ.Μ. στο NATO και από την άλλη ο Καμμένος στην ακραιφνώς εθνικιστική γραμμή κατά της συμφωνίας, αλλά και στην ακραιφνώς ρωσόφιλη γραμμή ότι αυτή η χώρα δεν πρέπει να μπει στο NATO !

Πρόκειται για καταφανέστατη πολιτική και εθνική γελοιοποίηση, δείγμα του τι συμβαίνει με την πολιτική (εσωτερική και εξωτερική) και τα συμφέροντα αυτών που την επηρεάζουν στην Ελλάδα και σε ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει ο τυχοδιωκτισμός και η φαυλότητα αυτής της κυβέρνησης...

Η ουσία πάντως είναι ότι η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να υπογράφηκε, αλλά αυτό το σίριαλ δεν έχει λήξει ακόμη δεδομένου ότι δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, ούτε από την Ελλάδα ούτε από τους γείτονες. Το μοναδικό σενάριο που φαίνεται στον ορίζοντα που να μπορεί να αφήσει τη γειτονική χώρα εκτός NATO και να πέσει και η ευθύνη επάνω της είναι να απορριφθεί στο επερχόμενο δημοψήφισμα από τον λαό της.

Σε αυτή την περίπτωση η Ρωσία και οι ρωσόφιλοι θα έχουν θριαμβεύσει, αφού η Π.Γ.Δ.Μ. δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ με δική της ευθύνη, ενώ η Ελλάδα και οι εν Ελλάδι ρωσόφιλοι «βγαίνουν λάδι» και θα ικανοποιηθεί και η εν Ελλάδι εθνικιστική αντιπολίτευση...

Αν όμως δεν γίνει αυτό σε τι άλλο μπορεί να ελπίζει η Ρωσία για να ναυαγήσει η συμφωνία και η ένταξη των γειτόνων στο ΝΑΤΟ ; Μόνο σε εκλογές στην Ελλάδα όπου θα ανατρέψουν προσωρινά τη συμφωνία και ερχομό στην εξουσία του πάντα ύποπτου για ρωσοφιλία Μητσοτάκη και ουσιαστικά μαριονέτα του Σαμαρά !

Σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μου πείτε το ανατρέψει η Ρωσία το πιστό αριστερό της σκυλί, τον Τσίπρα και να φέρει ένα κόμμα πιο ευρωπαϊκό στην πολιτική του βάση ; Όχι και τόσο αν αναλογιστούμε τη διγλωσσία στο Μακεδονικό και την κόντρα ΣΥΡΙΖΑ με Καμμένο που πολύ πιθανό να οδηγήσει σε εκλογές !

Γι' αυτό και εμείς είχαμε μιλήσει σε ανύποπτο χρόνο για πιθανότητα εκλογών και πως το μακεδονικό θα μπορούσε να βλάψει κυβέρνηση, αλλά και αντιπολίτευση. Και κυρίως να που τα πρακτοριλίκια της Ρωσίας μέσα στην Ελλάδα αποκαλύπτονται και με γεγονότα που δείχνουν πως η Ρωσία ήθελε ή και θέλει ακόμα ανατροπή της τωρινής κυβέρνησης !!



Κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν και στο σημείο ο ακροαριστερός ΣΥΡΙΖΑ να απελάσει ύποπτους Ρώσους διπλωμάτες πράγμα που έχει να συμβεί από τη μετεμφυλιακή Ελλάδα ! Από την άλλη οι ΑΝ.ΕΛ. του φασίστα Καμμένου πιο πιστοί στη Ρωσόφιλη γραμμή απειλούν ανοιχτά να μην ψηφίσουν τη συμφωνία και να ρίξουν την κυβέρνηση

Θα μπορούσε λοιπόν να μας προκύψει μετά από εκλογές ένας Μητσοτάκης-με όποιον άλλο συγκυβερνώντα- σε σκληρή εθνικιστική γραμμή που θα ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για να τρενάρει την είσοδο της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ. Αυτό βεβαίως είναι μεγάλο ρίσκο και θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε αγνόηση της Ελλάδας και είσοδο στο ΝΑΤΟ της γειτονικής χώρας είτε ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας», είτε ως «Π.Γ.Δ.Μ.».

Σε αυτή την περίπτωση η «καυτή πατάτα» θα έχει πάει στα χέρια του Μητσοτάκη ο οποίος θα χρεωνόταν, χωρίς ούτε να το καταλάβει, την εθνική ήττα αφού και δικαίωμα βέτο ουσιαστικά δεν έχουμε πλέον (μετά από καταδίκη στη Χάγη) !

Αλλά ας μην προτρέχουμε πολύ. Τα δεδομένα προς το παρόν είναι δύο: Πρώτον τα αποδεδειγμένα πλέον Ρώσικα πρακτορικότα μέσα στην Ελλάδα (ακόμα και εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ) και το πολύ πιθανό πλέον ενδεχόμενο της πτώσης της κυβέρνησης και των εκλογών.

Μήπως πάμε για εκλογές ;

Τελικά αυτό που, λίγο ως πολύ, περιμέναμε εδώ στα «αιρετικά» (δηλαδή να αποχωρήσει η Ελλάδα απ'τη διαπραγμάτευση και να τα ρίξει στους γείτονες) δεν έγινε και έτσι Τσίπρας και Ζάεφ κατέληξαν σε μια γενικά ορθολογική συμφωνία που

ωστόσο δεν την έχουμε δει και λεπτομερώς...

Πως και γιατί ; Ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα, αλλά υποθέτω μέσω των συνδυασμένων πιέσεων NATO και Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αρχίζουν να αφυπνίζονται για το τι θέλει να κάνει η Ρωσία στα Βαλκάνια και γενικά στην Ευρώπη και έτσι είχαμε μια εξέλιξη μάλλον βλαπτική για τα Ρωσικά συμφέροντα!

Τι θα κάνουν λοιπόν, τώρα που χάνουν το παιχνίδι, οι καθεστωτικοί Τσίπρας-Καμμένος-Κοτζιάς και Παυλόπουλος, όντας στριμωγμένοι στα σχοινιά και με τη λαϊκή δυσαρέσκεια μεγάλη; Και τι θα κάνει και η γειτονική χώρα με την αντιπολίτευση ; Θα εγκρίνουν μια τέτοια απόφαση ; Διότι πιο πιθανό είναι να μην περάσει από την εκεί βουλή ή το δημοψήφισμα, παρά από τη δική μας βουλή...

Αυτό το τελευταίο είναι λογικά και η μοναδική ελπίδα των ρωσόπληκτων κυβερνόντων, ώστε η συμφωνία να ναυαγήσει με ευθύνη των γειτόνων. Μάλιστα δεν υφίσταται πια το ενδεχόμενο μια ενδεχόμενη αρνητική απόφαση της Ελληνικής βουλής να μπορέσει να μπλοκάρει την ένταξη των γειτόνων στο NATO, αφού πλέον δεσμευόμαστε από τη συμφωνία. Δηλαδή ουσιαστικά όποιος κάνει πίσω θα χρεωθεί και το ναυάγιο και τις επιπτώσεις και δεν θα τιμωρηθεί η άλλη πλευρά...

Ακόμα δεν μπορούμε να βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα για το που πάμε, αλλά το ρισκάρουμε να πούμε ότι βλέπουμε πλέον ακόμα και πρόωρες εκλογές ως πιθανό ενδεχόμενο και ως ένα απονενοημένο Ρωσικό διάβημα ; Δηλαδή πρόωρες εκλογές ως το τελευταίο χαρτί της Ρωσίας μήπως και καταφέρει να ακυρώσει τη

συμφωνία !

Η Ρωσία δηλαδή μπορεί να πάρει το ρίσκο και να παίξει το χαρτί του μοιραίου εθνικολαϊκιστή Μητσοτάκη, σε μια προσπάθεια να ακυρώσει τη συμφωνία με το πρόσχημα μιας νέας κυβέρνησης που θα θέλει υποτίθεται χρόνο για να επαναδιαπραγματευτεί. Οπότε καλό θα είναι να τα περιμένουμε όλα από αυτούς..

Το σίγουρο είναι ότι έρχονται κρίσιμες ημέρες σε αυτό το ζήτημα του Μακεδονικού και εμείς θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε για το παρασκήνιο αρκετά συχνά.

Και τι θα κάνει δηλαδή ο “υπέροχος” λαός” ;

Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ αυτές τις ημέρες-τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει είτε συμφωνία, είτε ναυάγιο- και πάλι με το Μακεδονικό, αλλά ορισμένοι δε σε αφήνουν και ν’αγιάσεις...

Παρατηρώ λοιπόν πως δεν είναι μόνο Χρυσauγήτες, ψηφοφόροι και πολιτικοί, που απειλούν και καταριούνται στο ενδεχόμενο οποιασδήποτε συμφωνίας με τη γειτονική χώρα, αλλά και Νεοδημοκράτες και άλλοι. Μαζί με τα νέα συλλαλητήρια που ετοιμάζουν σε όλη την Ελλάδα, επιστρατεύουν απειλές και αφορισμούς κατά της κυβέρνησης και αυτό που μου κάνει

μεγάλη εντύπωση είναι ένας ιδιότυπος λαϊκισμός που επιστρατεύουν ακόμα και μέχρι τώρα μετριοπαθείς δημοσιογράφοι και πολιτικοί.

Πρόκειται για μια λογική του τύπου “ότι και να κάνουν οι προδότες πολιτικοί, συμφωνία με τους Σκοπιανούς δεν θα περάσει από τον Ελληνικό λαό διότι αυτός ως καλός πατριώτης δεν θα τη δεχθεί και θα την εμποδίσει” ! Σοβαρά, ε ; Τι μας λέτε ;

Κατά πρώτον, από πότε κυβερνάει και παίρνει αποφάσεις για λεπτά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μια οχλοκρατία της πλάκας, που κατεβαίνει και στα συλλαλητήρια, και σε μεγάλο βαθμό εξτρεμιστική (έτσι όπως διαμορφώνεται η Ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια) και όχι η εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση και αντιπολίτευση ;

Κατά δεύτερον, τι ακριβώς θα κάνει ο λαός και θα εμποδίσει την όποια ενδεχόμενη συμφωνία ; Θα το καταφέρει απλά με τα συλλαλητήρια ή θα μπει μέσα στη βουλή να τους λιντζάρει ; Άραγε μήπως να πάρουμε στα σοβαρά τα γραφικά ψηφίσματα των συλλαλητηρίων και άλλους ανόητους και ημίτρελους που καταθέτουν μηνύσεις για εσχάτη προδοσία και ονειρεύονται ακόμα και εκτελέσεις στο Γουδί ;

Πρόκειται στην πραγματικότητα για φασιστικές-Χρυσανγήτικες λαϊκίστικες λογικές του τύπου “Κρεμάλα στους προδότες πολιτικούς” που τις υιοθετούν πλέον πάρα πολλοί και-τουλάχιστον εμμέσως-ακόμα και μέχρι τώρα σοβαροφανείς ή μετριοπαθείς άνθρωποι !



Και για ποιόν λαό μιλάμε πως θα τα κάνει αυτά στην, όντως φασίζουσα, κυβέρνηση της “πρώτη φορά αριστερά” ; Για αυτόν που δέχθηκε αδιαμαρτύρητα ή και επιδοκιμάζοντας κιόλας τις καταστροφικές διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, το κλείσιμο τραπεζών και τα capital control που έφερε αυτή κυβέρνηση ; Για αυτόν που νομιμοποίησε όλα τα ψέματα και τις κοροϊδίες που του έκανε ο Τσίπρας και τον εξέλεξε θριαμβευτικά για δεύτερη φορά για να φέρει άλλα δύο μνημόνια στην πλάτη μας ;

Γι’ αυτόν το λαό που δεν αντιδρά καθόλου στην προσπάθεια της “πρώτη φορά αριστερά να χτίσει στην Ελλάδα ένα ιδιότυπο αυταρχικό καθεστώς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ; Ή μήπως για αυτόν που βαρέθηκε να σηκωθεί από τον καναπέ για να πάει ακόμα και στο συλλαλητήριο του “παραιτηθείτε” που έγινε πέρσι τέτοιο καιρό και απέτυχε ; Και τώρα ο ίδιος λαός ξεσηκώνεται για το πως θα ονομάζεται μια άλλη χώρα ;

Όλοι εσείς λοιπόν που τα λέτε αυτά είστε λαϊκιστές της πλάκας, πνευματικά κατώτατοι και “τσάμπα μάγκες” σε όποιον πολιτικό χώρο κι’ αν

ανήκετε (ακόμα και σε αυτό το χώρο των ψευτο-εκσυγχρονιστών και ψευτο-φιλελεύθερων του Μητσοτάκη) ! Για να μη μιλήσουμε φυσικά για την προφανή σας ιστορική και γεωγραφική ασχετοσύνη στο θέμα με το οποίο καταπιάνεστε (εν προκειμένω το Μακεδονικό)...

Μακεδονικό: Τσίπρας και Κοτζιάς δουλεύουν όλη την Ελλάδα και τη δύση !!

Από το χειμώνα και τα αλήστου μνήμης συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, που ξαφνικά αναθερμάνθηκε, εμείς είχαμε επισημάνει πως οι λαοπλάνοι Τσίπρας και Κοτζιάς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αγνοήσουν όλον αυτόν τον εθνικολαϊκίστικο όχλο και να τα βρουν με τον Ζάεφ, δίνοντας μια συμβιβαστική λύση !

Πόσο μάλλον που οι ακροδεξιοί συγκυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝ.ΕΛ. διατείνονται ακόμα και τώρα πως δεν πρόκειται να δεχθούν καμία λύση που να εμπεριέχει τον όρο “Μακεδονία” και γι’ αυτό κατέβηκαν και αυτοί στα συλλαλητήρια του χειμώνα !

Και εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα του πως είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να επιθυμεί μια συμβιβαστική λύση (όπως λέει και η υποτιθέμενη εθνική γραμμή) και ταυτόχρονα οι ΑΝ.ΕΛ. να λένε τα αντίθετα; Πως είναι δυνατόν να υπάρχει κόσμος που πιστεύει πως γίνεται πραγματική διαπραγμάτευση και πως είναι δυνατόν να πιστεύει ο κόσμος ότι κατεβαίνοντας σε αυτά τα συλλαλητήρια βλάπτουν την κυβέρνηση ;

Κυρίως όμως λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρουν

διότι η «μαμά» Ρωσία θέλει να εμποδίσει πάση θυσία τη γειτονική χώρα να μπει στο ΝΑΤΟ, ώστε κάποια στιγμή να την απορροφήσει στο ρωσόδουλο ορθόδοξο Βαλκανικό τόξο Ελλάδας-Σερβίας (και όποιου άλλου Βαλκάνιου μπει σε αυτό το άρμα). Πρόσφατο άλλωστε και το παράδειγμα του Μαυροβούνιο όπου εκεί η Ρωσία δεν δίστασε να στήσει ακόμα και πραξικόπημα για να εμποδίσει αυτή τη χώρα να μπει στο ΝΑΤΟ !



Επίσης δεν διαφαινόταν και δεν διαφαίνεται και καμία περίπτωση η Ρωσία να επιθυμεί την ένταξη αυτής της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. για λόγους υπονόμησης αυτών των οργανισμών (όπως ακριβώς κάνουν πλέον Ελλάδα και Κύπρος), καθώς σε καμία περίπτωση δεν έχει απορροφήσει τη Δημοκρατία της Μακεδονία σε τέτοιο βαθμό για να συμβεί κάτι τέτοιο...

Έτσι λοιπόν είχαμε προβλέψει ότι τα εν Ελλάδι ενεργούμενα του Πούτιν της “πρώτη φορά αριστερά” θα παριστάνουν για καιρό πως διαπραγματεύονται και κάποια στιγμή η διαπραγμάτευση θα ναυαγήσει με δική τους ευθύνη, όπως ακριβώς έκαναν πρόσφατα και στο Κυπριακό ! Επιπλέον λέγαμε ότι η Ελληνική πλευρά παίζει ένα ιδιότυπο πόκερ και πως θα προσπαθήσει να οδηγήσει τη διαπραγμάτευση σε ναυάγιο, με τρόπο που να φαίνεται πως δεν φταίμε εμείς γι’αυτό αλλά οι γείτονες !

Σήμερα λοιπόν, περίπου τρείς μήνες μετά, όλα δείχνουν πως η λύση μοιάζει ακόμα πολύ μακριά και ενώ βρισκόμαστε μόλις ένα

μήνα πριν την κρίσιμη διάσκεψη του NATO που θα αποφανθεί για το θέμα της γειτονικής χώρας. Η τακτική των καγκεμπιτών Τσίπρα-Κοτζιά ήταν κατά πρώτον η εσκεμμένη χρονοκαθυστέρηση στις συνομιλίες, ώστε κάποια στιγμή να επικαλεστούν τα στενά χρονικά περιθώρια για να εμποδίσουν μια λύση και μια πιθανή πρόσκληση της γειτονικής χώρας στην ερχόμενη διάσκεψη του NATO. Αυτό μάλιστα το επιχείρημα-περί στενών χρονικών ορίων- το έχει ήδη επικαλεστεί ο Τσίπρας σε κάποιες περιστάσεις...

Η διαπραγμάτευση όλων αυτών τον καιρό κατέδειξε λοιπόν πως η Ελληνική κυβέρνηση Τσίπρα δουλεύει όλη την Ελλάδα, αλλά και τον δυτικό πολιτικό κόσμο ως μετριοπαθής που διαπραγματεύεται και επιθυμεί λύση επί του θέματος ! Μήπως ο Τσίπρας δεν έχει δουλέψει και τον Ερντογάν ότι θα του παραδώσει τους οκτώ πραξικοπηματίες ; Ή μήπως δεν έχει δουλέψει κατά καιρούς και τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων για διάφορα θέματα ; Αυτούς κι'αν τους έχει δουλέψει...

Από εκεί που το θέμα μας τόσα χρόνια ήταν-τουλάχιστον επισήμως ως εθνική θέση- μόνο το όνομα τώρα ξαφνικά θέσαμε μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως αλυτρωτισμός και συνταγματική αναθεώρηση. Ουδείς όμως μας λέει που ακριβώς έγκειται ο αλυτρωτισμός στο σύνταγμα των γειτόνων (πέρα βέβαια από το γελοίο του πράγματος πως μπορεί αυτή η μικρή χώρα να απειλήσει στρατιωτικά την Ελλάδα...) και τι πρέπει να αλλάξει !

Μήπως διότι κάτι τέτοιο, στα σοβαρά, δεν υφίσταται και τίθεται εσκεμμένα μόνο διότι οι κυβερνώντες μας γνωρίζουν πως μια συνταγματική αλλαγή είναι πάντα πολύ χρονοβόρα ; Ούτε φυσικά αποτελεί αλυτρωτισμό-διότι αναφέρθηκε και αυτό από ορισμένους- να αναφέρει ένα σύνταγμα χώρας πως οφείλει να προστατεύει τους ομοεθνείς του όπου κι'αν ζουν...

Ακόμα και όταν ο Ζάεφ πρότεινε μια συνθήκη σαν την ενδιαμέση συμφωνία, αντί για μια χρονοβόρα συνταγματική αναθεώρηση, η δική μας κυβέρνηση το αρνήθηκε και αυτό, παρότι αυτή θα είναι δεδομένα πιο ισχυρή από ένα σύνταγμα που μπορεί να

αλλάζει και κατά το δοκούν ! Τι συμπέρασμα βγαίνει λοιπόν από αυτό ;

Επιπλέον πόσο δύσκολο είναι πια να βρεθεί ένα όνομα και ακόμα το διαπραγματεύονται, από τη στιγμή που η επίσημη Ελληνική θέση είναι ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και με το όνομα «Μακεδονία», για κάθε χρήση ; Και εφόσον θέλουμε και αλλαγή συνταγματικού ονόματος (που από τη φύση της είναι άκρως αντιδημοκρατική και σοβινιστική απαίτηση) γιατί τότε δεν δεχόμαστε το όνομα “Μακεδονία του Ίλιντεν” που μας πρότειναν αυτοί δεχόμενοι και την αλλαγή του συνταγματικού τους ονόματος ;

Από την άλλη υπάρχει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη που έχει κυλήσει σε μια γραμμή του τύπου «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια» και είναι η εθνικιστική αντιπολίτευση, ότι περίπου είναι ο Γκρουέφσκι στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο Μητσοτάκης παρότι συντάχθηκε με τα εθνικιστικά συλλαλητήρια (τα οποία απέρριπταν εντελώς τον όρο «Μακεδονία» και απαιτούσαν το σταμάτημα των διαπραγματεύσεων) που διοργάνωσαν φασίστες, παριστάνει ταυτόχρονα ότι δεν αποκλίνει και από την εθνική γραμμή και αρνείται να πει και επισήμως πως δεν θέλει όνομα με τον όρο «Μακεδονία».

Εξου και έχει ως επίσημη γραμμή ότι πρώτα πρέπει να γίνουν οι περιβόητες συνταγματικές αλλαγές στη γειτονική χώρα, η εξάλειψη του «αλυτρωτισμού», αλλά και άλλα θέματα όπως έθνος, γλώσσα κλπ και μετά να συζητηθεί το όνομα. Με λίγα λόγια φέξε μου και γλίστρησα...

Εκτιμούμε ωστόσο ότι ο Κυριάκος με αυτή την κουτοπόνηρη στάση δεν ικανοποιεί ούτε τους πιο σκληροπυρηνικούς της Ν.Δ. ,οι οποίοι επιθυμούν ρητή τοποθέτηση πως δεν δέχονται τον όρο Μακεδονία στο όνομα της χώρας, αλλά και ούτε τους πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους που δεν βλέπουν με καλό μάτι τα συλλαλητήρια μίσους την πατριδοκαπηλεία. Ουσιαστικά το μόνο που έχει πετύχει ο Μητσοτάκης με αυτή τη στάση του είναι να

έχει ανεβάσει τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής και να μην επωφελείται σχεδόν καθόλου το κόμμα του...

Να μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν και μεταξύ μας και ας πούμε την αλήθεια. Όπως και να ονομαστεί αυτή η χώρα δεν θα αρέσει στην Ελληνική κυβέρνηση και στα Ελληνικά κόμματα ! Η λεγόμενη εθνική γραμμή του Βουκουρεστίου (όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό για κάθε χρήση) ήταν απλά μια κίνηση τακτικής και αντιπερισπασμού εκείνης της εποχής (2008στην οποία κανένα κόμμα δεν πιστεύει. Αυτό το ομολόγησε ουσιαστικά και ο ίδιος ο καγκεμπίτης Καραμανλής σε διαρροή που έγινε πρόσφατα από το περιβάλλον του !

Η πραγματική γραμμή του Ελληνικού βαθέως κράτους είναι (για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε) καμία ονομασία με τον όρο «Μακεδονία», εμπόδισης της ένταξής τους σε NATO και Ε.Ε. και- για πολλούς από αυτούς-διάλυση αυτής της χώρας και αλλαγές συνόρων στα Βαλκάνια. Αυτό μάλιστα το έχει δηλώσει ανοιχτά και σε ανύποπτο χρόνο ο εκ των all time classic «Μακεδονομάχος» Αντώνης Σαμαράς και συνεχίζει να το πιστεύει !

Το τι πρόκειται να συμβεί τώρα με αυτό το ζήτημα δεν το ξέρουμε. Θα πάρει η γειτονική χώρα πρόσκληση για το NATO ή όχι ; Το δεδομένο είναι ότι η δύση πιέζει εδώ και καιρό για άμεση εξεύρεση λύσης και γι'αυτό αναθερμάνθηκε ξαφνικά αυτό το ζήτημα, αλλά ποια πλευρά θα χρεωθεί το επερχόμενο ναυάγιο ;

Θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις της δύσης που όμως δυστυχώς αρχίζει να γίνεται όλο και πιο τοξική και υφειακή απέναντι στον Ρωσικό φασισμό. Είτε λοιπόν θα περάσει για μια ακόμη φορά η γραμμή της Ελλάδας και θα συνεχίσουν να τιμωρούνται οι γείτονες (με μη ένταξη στο NATO), είτε θα βρεθεί μια μέση λύση (πιθανώς με κάποια πρόσκληση στο NATO ή με κάποια μελλοντική ημερομηνία ένταξης) για να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές και θα απαιτηθεί να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση, είτε η Ελληνική κυβέρνηση θα αποκαλυφθεί ως αδιάλλακτη και

προβοκατόρικη και θα έρθει μια εθνική ήττα που θα την μνημονεύουμε για πολλά χρόνια !

Το μέλλον θα δείξει... υπομονή να έχουμε και να βλέπουμε ψύχραιμα και ορθολογικά τα πράγματα διότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει...