

Δίκαια η ΑΕΚ, η παράκρουση Μαρινάκη και ο...Κομπότης !

Πλέον για να μην πάρει η ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα θα πρέπει να συμβούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας, οπότε πλέον μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως το έχει πάρει ήδη...

Μάλιστα στο 3-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό έβγαλε φρεσκάδα και καλό ποδόσφαιρο, δείγμα ότι άντεξε στα συνεχόμενα παιχνίδια, λόγω προφανώς καλής προετοιμασίας. Θα μου πείτε τώρα, άδικη η αποβολή του Ινσούα από πλευράς Παναθηναϊκού, όμως εκτιμώ ότι και με 11 παίκτες δύσκολα οι πράσινοι θα μπορούσε να κόψει βαθμό από αυτήν την ΑΕΚ. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι μιλάμε για έναν Παναθηναϊκό που περισσότερο ενδιαφέρεται τη δεδομένη στιγμή για την αδειοδότηση και επιβίωσή του, παρά για το αγωνιστικό κομμάτι.

Παρά και τη νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στον Ατρόμητο- και μάλιστα με ευνοϊκή διαιτησία- γενικά μπορούμε να πούμε πως η ΑΕΚ παίρνει δίκαια τον φετινό τίτλο. Διότι μπορεί οι δύο ομάδες να παρουσιάστηκαν σχεδόν ισοδύναμες, αλλά από την άλλη ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ευνοημένος από τη διαιτησία, αλλά και δεν φταίει σε τίποτα η ΑΕΚ αν κάποιοι οπαδοί του ή ο πρόεδρος του παραφέρθηκαν και η ομάδα τους υπέστη τις συνέπειες.

Όσο για τον Ολυμπιακό, που χάνει πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το μακρινό 2010, τι να πει κανείς ; Ο κύριος Μαρινάκης έκανε σε όλους κριτική, μοίρασε πρόστιμα και απείλησε με διωγμούς παικτών (σε σημείο να απειλήσει ότι θα βάλει την ομάδα U-21 στα επόμενα ματς!), αλλά πρωτίστως θα έπρεπε να κάνει κριτική στον εαυτό του !



Αυτός έκανε το καλοκαίρι την απερίσκεπτη και ρισκαδόρική επιλογή του “άγραφου” Αλβανού προπονητή Χάσι και όχι μόνο αυτό, αλλά του ικανοποίησε και όλες τις μεταγραφικές του επιθυμίες (που βέβαια οι περισσότερες βγήκαν...σαπάκια). Αποτέλεσμα κακό ποδόσφαιρο και κακή καλοκαιρινή προετοιμασία και πλέον αυτσάιντερ ακόμα και για την δεύτερη θέση...

Το ίδιο ακατανόητη ήταν και η απομάκρυνση του Λεμόνη προκειμένου πάρει τον Όσκαρ Γκαρσία που ουδέποτε ταίριαξε με την ομάδα, με αποτέλεσμα τραγική αγωνιστική εικόνα και τα τελευταία καταστροφικά αποτελέσματα. Όχι βέβαια ότι είναι κανένας σπουδαίος προπονητής ο Λεμονής (εμείς μάλιστα έχουμε γράψει στο παρελθόν για το φαινόμενο των διάφορων Λεμονήδων...), αλλά κακά τα ψέματα, δεν διώχνεις ποτέ έναν προπονητή όταν έχει κάνει ένα σερί νικών και έχει την ομάδα πρώτη στη βαθμολογία για να πάρεις έναν άλλον που δεν ήξερε καθόλου την ομάδα.



Και φυσικά κάτι άλλο που δεν μπορεί να χωνέψει ο Μαρινάκης και οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, το χάσιμο του παρασκηνίου από τους ερυθρόλευκους. Και δεν είναι μόνο η μεταστροφή της διαιτησίας αλλά και πρώην ομάδες παραρτήματα που έφυγαν εσχάτως από το άρμα των ερυθρολεύκων και πλέον χτυπάνε στα ίσια τα ματς με τον Ολυμπιακό !

Τέτοιες είναι πχ. η Ξάνθη του Πανόπουλου , αλλά και ο Λεβαδειακός του Κομπότη που με αυτό το προχθεσινό 1-1 έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον Ολυμπιακό και στο Μαρινάκη ! Αν μάλιστα σκεφτείτε ότι και ο Πλατανιάς υποβιβάζεται και πολύ πιθανό και η Κέρκυρα, τότε ο Ολυμπιακός μένει χωρίς «συμμάχους» στο νέο πρωτάθλημα !