

Απελπισία η εθνική ομάδα !

Είμαστε από αυτούς που είχαμε την...έμπνευση να παρακολουθήσουμε τηλεοπτικά το χθεσινό φιλικό ματς της εθνικής ομάδας με την Ελβετία στο ΟΑΚΑ (0-1). Και τι είδαμε ;

Αυτά που φωνάζουμε εδώ και μερικά χρόνια...παίκτες με ελάχιστο ταλέντο, πολλοί από αυτούς τελειωμένοι ποδοσφαιρικά, που αδυνατούν να κάνουν και τα βασικά μιας κανονικής ποδοσφαιρικής ομάδας ! Δηλαδή να κοντρολάρουν σωστά, να ντριπλάρουν, να δώσουν μια καλή πάσα υπό πίεση, να κάνουν το ένα-δύο και έναν αυτοματισμό της προκοπής.

Στο δε δεύτερο ημίχρονο χάθηκε και η όποια στοιχειώδης κυκλοφορία της μπάλας και καλή αμυντική λειτουργία εκ μέρους μας, οπότε οι Ελβετοί καθάρισαν το ματς και μάλιστα με «σβηστές μηχανές», χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρουν !

Η πηγή ταλέντων στο Ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μεν πολύ περιορισμένη, αλλά απορίας άξιο είναι και το γιατί δεν επιχειρείται από τον Σκίμπε μια σχετική ανανέωση της ομάδας με νέους παίκτες και επιμένει στους ίδιους και στους ίδιους που δεν έχουν πλέον να προσφέρουν παρά ελάχιστα. Ειδικά η κλήση του Τζιόλη, στα 33 του, είναι πραγματικά πρόκληση...

Για να μην κοροϊδευόμαστε είναι προφανές ότι όλες οι αρρώστιες και παθογένειες του Ελληνικού ποδοσφαίρου αντικατοπτρίζονται και στην εθνική ομάδα και αυτό το φωνάζαμε κόντρα σε όλους και από την εποχή του Σάντος που έρχονταν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αποτελέσματα και οι διακρίσεις. Αλλά αυτά τα αποτελέσματα- και η ρέντα που τα συνόδευαν- είναι προφανές ότι δεν θα μακροημέρευαν !

Όσο δηλαδή έρχονταν τα αποτελέσματα, επί Σάντος, και πολλοί φωνάζαμε περί κακού ποδοσφαίρου, τρομερής τύχης της ομάδας και ευνοϊκές διαιτησίες, δεν το κάναμε από ανθελληνισμό και κόμπλεξ (όπως έλεγαν κάποιοι ανόητοι), αλλά γιατί βλέπαμε

την έλλειψη ταλέντου και τις παθογένειες του Ελληνικού ποδοσφαίρου να χαρακτηρίζουν την εθνική ομάδα. Και αυτό κανονικά θα έπρεπε να τον καταλάβουν όλοι...

Τέλος όλοι θυμόμαστε πως μετά το θριαμβευτικό Euro του 2004 η εθνική ομάδα έγινε για κάποια χρόνια μόδα και ο κόσμος ασχολείτο και πήγαινε αρκετά και στο γήπεδο. Αλλά, καθώς η ζωή κάνει κύκλους και γυρίσματα, χθες στο ΟΑΚΑ την παρακολούθησαν μόνο συγγενείς, φίλοι και οι φύλακες του γηπέδου !