

Ο Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ επιρροής στα παιδιά στην Ευρώπη !! Προκαλεί αγανάκτηση πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση !

Το θέμα του Ουγγρικού νόμου του Όρμπαν περί σεξουαλικότητας και ομοφυλοφιλίας και προστασίας της παιδικής ηλικίας πήρε μεγάλες διαστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όση ίσως δεν περίμεναν και οι πολίτες της Ευρώπης και οι πολιτικοί παρατηρητές.

Αυτό πάντως που σας κρύβουν όλα σχεδόν τα κόμματα και τα ΜΜΕ στη χώρα μας (και αν δεν το κρύβουν το παρουσίασαν με θετικό τρόπο, όπως ο ΣΚΑΪ) είναι ότι η Ελληνική πλευρά τάχθηκε κατά της Ουγγαρίας και του συγκεκριμένου νόμου στο πλάι των περισσότερων χωρών της Ε.Ε. (18 στις 27 συνολικά).

Τι ακριβώς νόμος είναι αυτός και τι λέει ; Ξεκαθαρίζουμε πρώτα ότι για τον συγκεκριμένο πολιτικό (Βίκτορ Όρμπαν) έχουμε τη χειρότερη άποψη ως ακροδεξιό, αντιευρωπαϊστή και Ρωσόφιλο, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα.

Αυτός ο νόμος όμως στην πραγματικότητα είναι ένας νόμος κατά της παιδοφιλίας, της σεξουαλικοποίησης των παιδιών και της επιρροής των ΛΟΑΤΚΙ στην παιδική ηλικία (καθώς το συγκεκριμένο κίνημα ή λόμπι επικεντρώνεται στοχευμένα στην παιδική ηλικία για να την επηρεάζει)

Και όταν μιλάμε για επιρροή των ΛΟΑΤΚΙ στην παιδική ηλικία, αυτό που θα απαγορεύεται στην Ουγγαρία θα είναι η προπαγάνδα σε παιδικά προγράμματα (που υπάρχει ακόμα και σε κινούμενα σχέδια σε ξένες χώρες), εκπαιδευτική τηλεόραση και εκπαιδευτικό υλικό.

Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο αυτός ο νόμος μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της παιδοφιλίας και κατά πόσο είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος και επιπλέον είναι υπερσυντηρητικός γιατί ποινικοποιεί γενικά τη σεξουαλικότητα, καθώς καταργεί ακόμα και τη σεξουαλική αγωγή στην εκπαίδευση.

Πρώτον όμως αυτό είναι ένα καθαρά εσωτερικό ζήτημα της Ουγγαρίας (άλλωστε και η Ελλάδα μέχρι πρότινος δεν είχε στοιχειώδη σεξουαλική ενημέρωση και επίγνωση του ανθρώπινου σώματος στα σχολεία) και δεύτερον ο αρχικός σκοπός του είναι γενικά καλός.

Ο Κούλης Μητσοτάκης και η νέα Ν.Δ. του (ας μην ξεχνάμε, το πρώην κόμμα των Ελληνοχριστιανών και της οικογένειας) συντασσόμενος-μαζί με τους άλλους άθλιους Ευρωπαίους πολιτικοορθούς ηγέτες- κατά του νόμου Όρμπαν, αντιτίθεται στον αγώνα κατά της παιδοφιλίας, της σεξουαλικοποίησης των παιδιών και τάσσεται υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας και επιρροής στην παιδική ηλικία (και μάλιστα και της πιο ευαίσθητης ηλικίας που είναι αυτή των νηπίων και των παιδιών του δημοτικού) ως ανθρώπινο δικαίωμα !!



Μπορούν να τον χαίρονται λοιπόν οι ψηφοφόροι του και ιδιαίτερα οι πιο δεξιοί και ultra δεξιοί που υποτίθεται ότι έχουν παραδοσιακά ένα άλλο αξιακό σύστημα ! **Και μιλάμε βέβαια για έναν σκοτεινό ηγέτη που εκτός από αλληλέγγυος στους ΛΟΑΤΚΙ είχε και αγαστές σχέσεις με ομοφυλόφιλους και**

αμφιφυλόφιλους παιδεραστές όπως ο Λιγνάδης και ο Κερκυραίος Γεωργιάδης !

Ας αναλογιστούν λοιπόν οι φίλοι μας οι Νεοδημοκράτες τι μέλλον επιφυλάσσουν στα παιδιά τους οι Μητσοτάκηδες και οι όμοιοι τους και μετά αν θέλουν, ας τους ξαναψηφίσουν !!

Και όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση-και ειδικά τα δυτικά κράτη- αρχίζει να προκαλεί αγανάκτηση και στους πιο Ευρωπαϊστές και διεθνιστές, όπως είμαστε και εμείς, καθώς εξελίσσεται σε μια κλίκα ακραία πολιτικοορθών τύπων, αποκομμένων από τον απλό κόσμο.

Άλλωστε για τίποτα από όσα ακραία έχει κάνει μέχρι σήμερα ο αυταρχικός Όρμπαν δεν έχει δείξει τέτοια αντανakλαστικά η Ε.Ε., όσο για τώρα επειδή δεν θα μπορούν οι gay, οι τρανς και όλες αυτές οι μειονότητες να επηρεάζουν την παιδική ηλικία και να κάνουν προπαγάνδα...

Μιλούν όλοι αυτοί για δημοκρατία, ανεκτικότητα και ελευθερία έκφρασης ,αγνοώντας το σοφό δόγμα-που πρέπει να το ασπάζεται κάθε δημοκρατικός και φιλελεύθερος άνθρωπος- ότι η ελευθερία μας τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου.

Όταν λοιπόν η συγκεκριμένη κλίκα των ΛΟΑΤΚΙ και οι διάφοροι χαζοχαρούμενοι αλληλέγγυοι στοχεύουν τα παιδιά, εκεί κανονικά πρέπει να τελειώνει η ελευθερία τους, διότι τα παιδιά πρέπει να αφήνονται να διαμορφώσουν τη σεξουαλικότητά τους, όπως θα την ορίσει η φύση και τα βιώματάς του και όταν μεγαλώσουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως θέλουν.

Οποιοδήποτε αντίθετο επιχείρημα περί αυτού (δηλ.υπέρ και της ΛΟΑΤΚΙ διαπαιδαγώγησης) σημαίνει πολύ απλά ότι οι ΛΟΑΤΚΙ σκοπεύουν σε περισσότερους ομοφυλόφιλους στο μέλλον.

Αυτό παραβιάζει τις ελευθερίες και των παιδιών, που τα περισσότερα δεν θα επέλεγαν ποτέ έναν τέτοιο δρόμο, αλλά και των γονιών που δεν θα ήθελαν ομοφυλόφιλο ή τρανς παιδί και που-ας μη γελιόμαστε-είναι οι περισσότεροι και σε όλα τα

κράτη.

Επιστρέφοντας στα της Ευρώπης, είναι ασύλληπτο το πως το gay λόμπι έχει φτάσει να ελέγχει σε τόσο μεγάλο βαθμό την αστική τάξη των δυτικών κρατών και συνεπώς και την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου και των ΜΜΕ.

Χαρακτηριστικό μάλιστα ότι σε αυτόν τον...ανένδοτο πρωταγωνιστεί η Ολλανδία του Ρούτε στη χώρα του οποίου επανασυστάθηκε και λειτουργεί και πάλι νόμιμα κόμμα παιδόφιλων, χωρίς κανένα πρόβλημα με τον νόμο !!

Και εν πάση περιπτώσει αν χώρες σαν την Ολλανδία και κάποιες άλλες θέλουν τέτοιου είδους ακραία κοινωνικά πρότυπα, γιατί δεν τα κρατάνε για τον εαυτό τους και θέλουν να τα επιβάλλουν και σε άλλους λαούς ; **Που πήγε ο σεβασμός στην κουλτούρα και στη διαφορετικότητα των λαών ;**

Αυτό το θέμα του gay λόμπι στο δυτικό κόσμο είναι ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσε να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο, αλλά εδώ θα πούμε μόνο το προφανές ότι εκεί οφείλεται όλη αυτή η υστερία που έπαθε η Ευρώπη με το συγκεκριμένο ζήτημα της Ουγγαρίας και γενικά αυτή η υπερευαισθησία της με τη συγκεκριμένη κοινότητα και η ικανοποίηση σχεδόν όλων των αιτημάτων της σε αυτές τις χώρες.

Δεν ξέρουμε τελικά πως θα εξελιχθεί αυτό το θέμα με του Ουγγρικό νόμο και αν θα εκπέσει σε κάποιο Ευρωπαϊκό δικαστήριο, αλλά το σίγουρο είναι ότι από τη μία υπάρχει διεθνώς αυτού του είδους η ακραία πολιτική ορθότητα και από την άλλη μια μερίδα κόσμου που αντιδρά σε όλον αυτόν τον παραλογισμό (και συχνά με λάθος τρόπο, αφού πολλοί πηγαίνουν στην άκρα δεξιά).

Από την άλλη όμως υπάρχουν και αντιστάσεις και κόσμος που αρχίζει να αφυπνίζεται και να βλέπει τι σημαίνει gay λόμπι, τι επιρροή έχει στο δυτικό κόσμο και τι επιδιώκει. Υπάρχουν τα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ που ακόμα αντιστέκονται σε όλα αυτά και όχι μόνο...

Παρατηρήσαμε στα social media ότι και σε δυτικές χώρες (και φυσικά και στην Ελλάδα) ήταν πολύς ο κόσμος που θεώρησε τουλάχιστον υπερβολική την αντίδραση της Ε.Ε. και στράφηκε εναντίον της με βαρύς χαρακτηρισμούς, επισημαίνοντας πως έχει αποκοπεί από τον απλό κόσμο και ότι για πιο σοβαρά θέματα δεν αντιδρά τόσο έντονα.

Τέλος διευκρινίζουμε ότι μιλάμε για gay λόμπι και όχι τόσο για τον απλό ομοφυλόφιλο που μπορεί να ζει φιλήσυχα την προσωπική του ζωή και να μην γουστάρει ούτε ακτιβισμούς, ούτε gay pride και ούτε θέλει να επιβάλλει σε όλους την ατζέντα των ΛΟΑΤΚΙ.

Εμείς στα “αιρετικά” δεν διαχωρίζουμε τους ανθρώπους και δεν θέλουμε διακρίσεις, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να επιβάλλεται η συγκεκριμένη μειοψηφία επάνω στην πλειοψηφία ή επάνω στα παιδιά.