

# Για μέχρι εκεί είναι η ΑΕΚ...

Ας πούμε μια μεγάλη αλήθεια για την ΑΕΚ που φάνηκε στο προχθεσινό ματς του Άμστερνταμ με τον Άγιαξ ...Η φετινή ΑΕΚ δεν μπορεί να ελπίζει σε τίποτα ιδιαίτερο στο φετινό champions league αφού η διαφορά που τη χωρίζει από τις άλλες τρεις ομάδες είναι μεγάλη !

Οι απουσίες του Λιβάγια, του Μπακασέτα και αυτού του Μπογέ (που πάντως δεν τον έχουμε δει ακόμα) μπορεί να βελτιώσει κάπως την ομάδα, αλλά όχι τόσο θεαματικά για μια καλύτερη Ευρωπαϊκή παρουσία με αυτούς τους πολύ ισχυρούς αντιπάλους.

Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ουσιαστικά δεν έχει ενισχυθεί φέτος και οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες και έχουν «ταβάνι», οπότε δεν θα με εκπλήξει ακόμα και αν τερματίσει στον όμιλο τέταρτη και χωρίς νίκη.

Όσο για το προχθεσινό 3-0, το ματς είναι ανοιχτό βιβλίο...Άμυνα και άγιος ο θεός (ταμπούρι) στο πρώτο ημίχρονο όπου ναι μεν η ανασταλτική λειτουργία ήταν καλή, αλλά όχι και η κυκλοφορία της μπάλας ενώ επιθετικά έβγαλε μόλις μισή φάση και έτσι δεν πας πουθενά.

Και καθώς αυτό ήταν ένα ματς όπου η μία ομάδα έπαιζε πεισματικά άμυνα και όσο αντέξει, το πιο πιθανό ήταν πως κάποια στιγμή θα δεχόταν το γκολ και πως δύσκολα θα υπήρχε επιστροφή. Έτσι και έγινε με την ΑΕΚ να δέχεται το πρώτο γκολ και στη συνέχεια να καταρρέει...

Από την άλλη βάσει ευκαιριών πιο δίκαιο σκορ θα ήταν το 2-0, αλλά έγινε 3-0 χάρις σε ένα πολύ εξεζητημένο γκολ που δέχθηκε στα τελευταία λεπτά και που πάντως ο σκόρερ Ταλιαφίκο το ήθελε να το βάλει ! Αυτό φυσικά δεν είναι παρηγοριά για την ΑΕΚ από την οποία σχεδόν κανένας παίκτης δεν μπορεί να θεωρηθεί πως ήταν στους διακριθέντες...

Βεβαίως άλλο Ευρώπη και άλλο πρωτάθλημα, καθώς θυμίζουμε ότι

έρχεται το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας όπου ακόμα και μια ισοπαλία θα ήταν μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ.