

Γνώμη και απορίες περί πανεπιστημιακού ασύλου

Λίγα πράγματα έχουμε να πούμε προς το παρόν για μια τόσο βραχύβια κυβέρνηση, οπότε με αυτό που θα καταπιαστούμε είναι το θέμα της κατάργησης του πανεπιστημιακού ασύλου που ήταν και από τις πρώτες ενέργειες αυτής της κυβέρνησης.

Το άσυλο στα πανεπιστήμια θεσπίστηκε την εποχή που η Ελλάδα μαστιζόταν από πραξικοπήματα και δικτατορίες, ώστε να προστατεύεται η ελεύθερη έκφραση ιδεών μέσα σε αυτά, από τα αυταρχικά καθεστώτα.

Στη δικτατορία των συνταγματαρχών το άσυλο φάνηκε πράγματι πολύ χρήσιμο, καθώς οι αντιφρονούντες το χρησιμοποίησαν για να μπορούν να μιλούν κατά της χούντας (πολύ γνωστά και τα γεγονότα του πολυτεχνείου).

Στη μεταπολίτευση ωστόσο η έννοια του ασύλου έχει εκφυλιστεί τελείως, καθώς δεν χρησίμευσε ποτέ ως άσυλο για την προστασία της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, αλλά ως εργαλείο προστασίας αναρχικών, τρομοκρατών, κακοποιών και κάθε λογής αριστερών μπαχαλάκηδων οι οποίοι είχαν έτσι ουσιαστικά το ελεύθερο να κακοποιούν και τους χώρους του πανεπιστημίου.

Άλλωστε για ποια διακίνηση ιδεών μιλάμε όταν αυτή απειλείται ή και καταργείται από τις ίδιες τις φοιτητικές συμμορίες των αριστερών που φωνάζουν τώρα κατά της κατάργησης !

Άραγε μπορεί κάποιος-ειδικά εξωπανεπιστημιακός- να εκφράσει ελεύθερα απόψεις που ενοχλούν την άκρα αριστερά και τους ανθρώπους της μέσα στα πανεπιστήμια (φοιτητές και καθηγητές).

Τι θα έπρεπε να γίνει λοιπόν, δεδομένου ότι κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα ήθελε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στα

πανεπιστήμια ;

Κατά τη γνώμη μας δύο λύσεις υπήρχαν. Η μία λύση είναι η μη κατάργηση του ασύλου και ταυτόχρονα η φύλαξη του πανεπιστημίου τις ώρες που δεν είναι ανοιχτό- είτε από σεκιούριτι, είτε από ειδική πανεπιστημιακή ασφάλεια.

Η άλλη λύση είναι η απλή κατάργηση του ασύλου, όπως έκανε η κυβέρνηση, οπότε κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει για την απόφασή τους.

Παρά τις γνωστές ενστάσεις μας για αυτήν την κυβέρνηση (η οποία, ας μην ξεχνάμε έχει μέσα και τους φιλοαριστερούς Καραμανλικούς) , είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι όποιες τάσεις μέσα της μπορούν σχετικά να περιορίσουν την ανομία των αριστερών μπαχαλάκηδων σοσιαλφασιστών και στα πανεπιστήμια και οπουδήποτε αλλού.

Το θέμα είναι ωστόσο πόσο μπορούν οι της Ν.Δ.-ειδικά στο θέμα τους ασύλου- να εφαρμόσουν και στην πράξη αυτά που θέλουν, καθώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά !

Άλλωστε έχουμε δει και στο παρελθόν (όταν η υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου είχε καταργήσει και παλιά το άσυλο) πως στην πράξη δεν ήταν καθόλου εύκολο να κληθεί, αλλά και να παρέμβει η αστυνομία, όταν χρειαζόταν.

Επιπλέον τι θα γίνει αν οι αριστεροί φοιτητές αρχίσουν τις καταλήψεις ως αντίδραση και η ανομία επιστρέψει ; Μπορεί άραγε να κληθεί η αστυνομία να επέμβει και σε κατάληψη ; Ιδού η απορία, καθώς αυτό θα είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, αν κληθούν να το διαχειριστούν.

—