

Μουντιάλ: Η ημέρα των φαβορί

ΣΟΥΗΔΙΑ-ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 1-0

65' πεν. Γκράνκβιστ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ένα ακόμα ματς που το έκρινε η καλύτερη αμυντική συμπεριφορά και αμυντική προσήλωση και αυτό δεν είναι περίεργο, αφού γνωρίζαμε ότι η Σουηδία είναι μια ομάδα που στηρίζεται κυρίως στην άμυνα.

Η εξουδετέρωση του αστεριού της Κορέας Σον έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να διατηρήσουν οι Σουηδοί το μηδέν στην άμυνα και από εκεί και πέρα έπαιξαν με υπομονή για να φτάσουν στο γκολ, έχασαν ευκαιρίες και τα κατάφεραν με πέναλτι τη βοήθεια του VAR.

Προφανώς δεν ήταν μια εύκολη επικράτηση, ούτε και η Κορέα είναι ομάδα του πεταμού, όμως μετά το 1-0 αποδείχθηκε πως είναι λίγη, διότι όταν ήταν αναγκασμένη να επιτεθεί μετά το γκολ που δέχθηκε έγινε πολύ λίγο απειλητική, χάνοντας μόλις μια ευκαιρία στις καθυστερήσεις. Και η Σουηδία όχι κάτι εξαιρετικό, αλλά είναι βέβαιο ότι είναι ομάδα που για να την κερδίσει οποιοσδήποτε, θα πρέπει να ιδρώσει πάρα πολύ...

Κατά τ'άλλα είναι προφανές ότι Μεξικό, Γερμανία και Σουηδία θα παλέψουν για τις δύο προνομιούχες θέσεις και πάντα με τους δύο πρώτους να έχουν το προβάδισμα.

ΒΕΛΓΙΟ-ΠΑΝΑΜΑΣ 3-0

47' Μέρτενς, 69' Λουκάκου, 75' Λουκάκου

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Αυτό που μας έκανε πρωτίστως εντύπωση σε αυτό το ματς είναι ο Παναμάς διότι τον περιμέναμε χειρότερο και ούτε ήταν

αναμενόμενο να κρατήσει το 0-0 στο ημίχρονο.

Και αυτό το έκανε μάλιστα όχι με κατενάτσιο και σκέτο ταμπούρι, αλλά και με στοιχειώδη κυκλοφορία της μπάλας και αυτοματισμούς, πράγμα που τον βοήθησε στο να βγάλει και φάσεις κόντρα στο Βέλγιο και να πατάει και περιοχή. Διαθέτει μάλιστα και πολύ καλό τερματοφύλακα.

Το δεύτερο ημίχρονο είναι μια άλλη ιστορία, αφού το γρήγορο γκολ ξεκλείδωσε τους, ανιαρούς μέχρι τότε, Βέλγους που βρήκαν περισσότερους χώρους για να κάνουν και άλλα δύο γκολ κόντρα στους άπειρους αντιπάλους του. Παρόλα αυτά νωρίτερα θα μπορούσε και ο Παναμάς να κάνει το 1-1 και να αλλάξει η εικόνα του ματς.

Όπως και να έχει η διαφορά κλάσης ήταν μεγάλη και το αποτέλεσμα ανεμενόμενο, χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερες εκπλήξεις σε αυτόν τον άνισο όμιλο.

ΑΓΓΛΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ 2-1

11' Κέιν, 35' πεν. Σάσι, 90' Κέιν

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ας πούμε λίγα πράγματα για το τι Αγγλία είδαμε χθες...Μια ομάδα που μπήκε δυνατά στο παιχνίδι πρεσάροντας και τρέχοντας και βγάζοντας στοιχειώδεις αυτοματισμούς.

Οι ευκαιρίες που δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολλές, αλλά συνήθως φαινόνταν "μπουνταλάδες" στην τελική προισπάθεια και έχαναν τα άχαστα και συν το αδιανόητο πέναλτι που παραχώρησαν, το σκορ έμεινε στο πρώτο ημίχρονο στη μαγική εικόνα του 1-1...Το δεύτερο ημίχρονο στην πραγματικότητα ήταν χειρότερο για τους Άγγλους αφού οι Τυνησιοί έλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα και κρατούσαν μάλλο εύκολα το 1-1, χωρίς να δέχονται πολλές φάσεις.

Τι άλλαξε το παιχνίδι ; Η είσοδος του πιο τεχνίτη Ράσφορντ αντί του πολύ κακού και κυρίως του νεαρού Λόφτους-Τσικ που αναστάτωσε την Τυνησιακή άμυνα στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Έτσι στα τελευταία λεπτά οι Άγγλοι μπόρεσαν και γέμισαν περισσότερο την περιοχή της Τυνησίας και τελικά ανταμείφθηκαν με το γκολ του γκολτζί Κέιν στο 90'.

Γενικά πρόκειται για μια ομάδα που-με εξαίρεση τους Κέιν και Ράσφορντ-δεν έχει μεγάλους παίκτες, αλλά καλούς ρολίστες που δεν πείθει ότι μπορεί να πάει πιο πέρα από την οκτάδα. Οι δε Τυνήσιοι θύμισαν λίγο Ελλάδα του Σάντος, βάζοντας ένα γκολ με μισή ευκαιρία σε όλο το παιχνίδι ! Από την άλλη δεν είναι και “άμπαλη ομάδα”, αφού γνωρίζει να κάνει τα στοιχειώδη μέσα στο γήπεδο και δεν βλαστημάει ο θεατής να την βλέπει...