

Μουντιάλ: Οι “καμικάζι” έμαθαν καλή μπάλα !

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2-1

6'πεν. Καγκάουα, 39' Κιντέρο, 73' Οσάκο

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο, τουλάχιστον με βάση τα ονόματα των δύο ομάδων. Ωστόσο, με βάση τα όσα είδαμε το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου έκπληξη !

Δεν ήταν μόνο η αποβολή στο τρίτο λεπτό και το πέναλτι που έγειρε την πλάστιγγα προς τους Ιάπωνες, αλλά ήταν και μια πολύ καλή ομάδα με παίκτες που προέρχονται από καλά Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κατέχουν καλά τη μπάλα και έπαιξαν ένα σωστό τακτικό παιχνίδι, όντας και πολύ βελτιωμένοι στις σώμα με σώμα μονομαχίες και στο ψηλό παιχνίδι.

Η Κολομβία στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν άσχημη (παρά το αριθμητικό μειονέκτημα) και έδειξε την πολύ καλή τεχνική της κατάρτιση και δεν είναι τυχαίο που έφτασε στην ισοφάριση. Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο οι Ιάπωνες έδειξαν πόσο βελτιωμένοι είναι τεχνικά και τακτικά, αφού κατάλαβαν ότι το να δίνουν χώρο είναι ρίσκο και έτσι πίεσαν και μετέφεραν το παιχνίδι στα καρέ των Κολομβιανών.

Μεγάλο ρόλο στο ότι κατάφεραν να σκοράρουν έπαιξε και η είσοδος του πολύτιμου και πολύ έμπειρου Χόντα που εκτέλεσε και το κόρνερ απ'όπου προήλθε και το γκολ και τελικά οι Κολομβιανοί παρά την πίεσή τους δεν μπόρεσαν να ανταποδώσουν. Δεν πρέπει ωστόσο να τους θεωρήσει κανείς τελειωμένους, αφού κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί απλά ένα ατυχές παιχνίδι. Η

Ιαπωνία έδειξε και αυτή ότι έχει τις δυνατότητες για μια πρόκριση στους 16.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΠΟΛΩΝΙΑ 2-1

37' Τσιόνεκ (αυτογκόλα), 60' Νιάνγκ, 86' Κριχόβιακ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Η Σενεγάλη παρέταξε μια πολύ σωστή τακτικά και κοντρολισμένη ομάδα που όμως δεν έχει χάσει και τον αλέγκρο χαρακτήρα του Αφρικανικού ποδοσφαίρου, άρα πράγματι μπορούσε να ελπίζει σε κάτι καλό κόντρα στην Πολωνία που παρουσιάστηκε κατώτερη τον προσδοκιών,

Οι Σενεγαλέζοι ήξεραν πολύ καλά ότι η βαριά άμυνα της Πολωνίας μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα με τους ταχύτατους και τεχνίτες Σενεγαλέζους και πράγματι έτσι έγινε. Την ίδια στιγμή ο εξαιρετικός Μανέ απασχολούσε συνεχώς τους Πολωνούς αμυντικούς και γύριζε και πίσω για να παίρνει μπαλιές, ενώ ο Λεβαντόφσκι ήταν απομονωμένος ανάμεσα σε υψηλόσωμους αμυντικούς και ο Μίλικ σχεδόν δεν υπήρχε...

Δίκαιο λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, το τελικό 2-1 υπέρ μιας Σενεγάλης που παρότι δέχθηκε προς το τέλος 2-1 δεν κινδύνευσε ξανά μέχρι τέλους. Η δε Πολωνία έδειξε μια ομάδα αργή και προβληματική στην ανάπτυξη και με μεγάλες αποστάσεις στις γραμμές της και βλέπουμε ότι δύσκολα θα μπορέσει να προκριθεί από τους ομίλους.

Για την Σενεγάλη το κομβικό ματς θα είναι το επόμενο με την Ιαπωνία που αν το κερδίσει θα είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση.

ΡΩΣΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ 3-1

47' Φατχί (αυτογκόλ), 60' Τσερίσεφ, 62' Τζιούμπα, 73' πεν.
Σαλάχ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ένα πολύ ιδιαίτερο ματς από το οποίο νικήτρια βγήκε η διοργανώτρια Ρωσία η οποία εξασφάλισε τελικά και την πρόκριση στη φάση των 16... Το ματς ξεκίνησε αρκετά συντηρητικά και από τις δύο ομάδες και μοιρασμένο, γι'αυτό και είναι παράδοξο πως το τελικό σκορ έφτασε στο 3-1. Οι Ρώσοι μπήκαν πιο δυνατά, αλλά οι Αιγύπτιοι έπαιζαν με υπομονή μήπως και κάποια στιγμή βρουν το γκολ που χρειάζονταν.

Ο Σαλάχ τελικά έπαιξε από την αρχή και πήρε κάποιες προσπάθειες, αλλά ήταν φανερά ανέτοιμος και αυτό δυσκόλεψε την Αίγυπτο επιθετικά και δημιουργικά αφού ο πολύ δραστήριος Ουάρντα δεν έπαιξε. Οι Ρώσοι παρουσίασαν μια ομάδα γρήγορη και καλά δουλεμένη, αν και χωρίς πολλά τεχνικά στοιχεία και έπαιξαν προσεκτικά θωρακίζοντας πρώτα την άμυνα.

Τι έγινε όμως και τελικά το 0-0 του ημιχρόνου έγινε μέσα σε 16 λεπτά 3-0 ; Απλά με κάποιο τρόπο οι Ρώσοι εκμεταλλεύτηκαν όλες τις ολιγωρίες και τα λάθη των Αιγυπτίων στην άμυνα. Ένα αυτογκόλ και έπειτα δύο ολιγωρίες που εκμεταλλεύτηκαν οι Ρώσοι οι οποίοι κάποιες στιγμές έμοιαζαν σαν να παίζουν μια ταχύτητα παραπάνω απ'τον αντίπαλο. Και φυσικά η μεγάλη πίεση που άσκησε η Αίγυπτος στο τέλος δε θα μπορούσε να επιφέρει παρά μόνο ένα γκολ για να γίνει το τελικό 3-1.

Επιτρέψτε μου να πως κάτι ακόμα...πρώτον η διαιτησία έπαιξε βρώμικα διότι δεν έδωσε δύο καθαρά πέναλτι στην Αίγυπτο. Το πρώτο τελικά το είδε ο VAR για λογαριασμό του διαιτητή που

το αγνόησε και το έκανε γκολ ο Σαλάχ. Το δεύτερο ωστόσο έγινε στο 3-1, δεν δόθηκε και θα μπορούσε να ξαναβάλει την Αίγυπτο στο παιχνίδι.

Δεύτερον έχει παρατηρήσει ο κόσμος ότι η Ρωσία παρουσιάζεται υπερβολικά γρήγορη, δυναμική και εκρηκτική όσο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ; Και αυτό ακόμα και προς το τέλος του αγώνα. Ποιος μας λέει λοιπόν ότι οι Ρώσοι δεν είναι φαρμακωμένοι, με δεδομένο ότι η Ρωσία είναι σεσημασμένη στο θέμα ντόπινγκ και δεδομένου ότι ο Πούτιν ποντάρει πολύ στην οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία αυτού του μουντιάλ ; Άραγε έχουν περάσει όλες οι ομάδες από ελέγχους ή η ΦΙΦΑ κάνει τα στραβά μάτια ; Εδώ που τα λέμε περισσότερο πιθανό είναι το δεύτερο !