

Απότομη Ρωσική προσγείωση και παραλίγο εμφράγματα !

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΡΩΣΙΑ 3-0

10' Σουάρεζ, 23' Τσερίσεφ (αυτογκόλ), 90' Καβάνι

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ένα ματς που στράβωσε νωρίς για τους Ρώσους, καθώς είχαν την ατυχή έμπνευση να ξεκινήσουν χωρίς τον Γκολόβιν (ίσως ο πιο ποιοτικός παίκτης τους), αλλά και να δεχθούν γκολ από στημένη φάση με τον Σουάρεζ.

Η Ουρουγουάη πέτυχε αυτό που ήθελε και έπειτα αποδείχθηκε ότι για να της βάλεις γκολ πρέπει να “φτύσεις αίμα” ! 2-0 με τη βοήθεια της τύχης και αποβολή για τους Ρώσους και κάπου εκεί όλα είχαν κριθεί...Οι αλλαγές του Τσερτσέσοφ δεν βοήθησαν καθόλου, καθώς μάλιστα έβγαλε και τον τεχνίτη Τσερίσεφ και έχει ξεχάσει και τον Τζαγκόεφ στο πάγκο. Έτσι, βάση εικόνας, πιο πιθανό έμοιαζε το 3-0 παρά το 2-1 και τελικά έτσι έγινε.

Οι Ουρουγουανοί του Ταμπάρεζ, με εξαιρετική αμυντική λειτουργία, και φοβερή ποιότητα επιθετικά που δίνει λύσεις, αποδεικνύουν ότι όποιος θέλει να προχωρήσει σε αυτό το μουντιάλ, θα πρέπει να περάσει πάνω από το πτώμα τους και το καμπανάκι τώρα στους 16 χτυπάει για την Πορτογαλία !

Οι δε Ρώσοι αυτή τη φορά έδειξαν μόνο ταχυδύναμη και ελάχιστα τους συνδιασμούς, τα τριγωνάκια και την καλή αμυντική λειτουργία που έδειξαν στα προηγούμενα ματς, οπότε είναι προφανές ότι κόντρα στους Ισπανούς το έργο τους θα είναι δύσκολο...

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2-1

22' Σαλάχ, 45' πεν. Αλ Φαράτζ, 90 + Αλ Νταουσάρι

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ένα ματς που λίγοι έκατσαν να το δουν με ενδιαφέρον, αλλά που τελικά ήταν αρκετά καλό και μας κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Οι Σαουδάραβες φαίνεται πως μπήκαν πιο ορεξάτοι και με μεγαλύτερο κίνητρο για μπάλα, ενώ οι Αιγύπτιοι μάλλον απογοητευμένοι και πέραν του Σαλάχ, έδειξαν ελάχιστα πράγματα.

Με ένα γκολ του Σαλάχ κόντρα στη ροή του αγώνα οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν εκμεταλλευόμενοι μια αμυντική αδυναμία των Αράβων. Ωστόσο αυτοί απάντησαν κερδίζοντας δύο πέναλτι, ευστοχώντας στο ένα από αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σαουδάραβες είχαν τον έλεγχο χωρίς να γίνονται ιδιαίτερα απειλητικοί, ενώ οι Αιγύπτιοι συνέχισαν να είναι υποτονικοί και το πλήρωσαν στο τέλος.

Δύο τα highlights του αγώνα. Η απόκρουση πέναλτι του 45χρονου (!) Αιγύπτιου τερματοφύλακα, αλλά και το εξαιρετικό δεύτερο τέρμα των Σαουδαράβων που έδειξε ότι δεν είναι ξυλοκόποι και πως έχουν και μια δική τους αξιοπρεπή παραγωγή παικτών. Η δε Αίγυπτος έκανε το χειρότερό της παιχνίδι και-παρά τον τραυματισμό του Σαλάχ- ήταν τελικά από τις απογοητεύσεις του μουντιάλ.

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ 2-2

14' Μπουταϊμπ, 19' Ίσκο, 81' Ελ Νεσιρί, 90' Ιάγο Άσπας

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ένα ματς που πολλοί περίμεναν ότι οι Ισπανοί μπορούν να το καθαρίσουν εύκολα, αλλά τελικά στην πράξη αποδείχθηκε πολύ δύσκολο !

Είδαμε μια Ισπανία που αναλώθηκε σε φλύαρο και ανούσιο ποδόσφαιρο, έχοντας γεμίσει χωρίς λόγο την ομάδα χαφ, αλλά και την άμυνά της να κάνει νερά κάτι που θα πρέπει να την

ανησυχήσει για τα πιο δύσκολα που έρχονται. Τελικά τα κατάφερε να ισοφαρίσει δύο φορές, κυρίως χάρις στη μεγάλη ποιότητα κάποιων μονάδων (όπως ο Ίσκο) και αφέλεια που έδειξε αμυντικά το Μαρόκο, και έτσι (και με τη βοήθεια του Ιράν) απέφυγε το πολύ δύσκολο διασταύρωμα με την Ουρουγουάη στους 16.

Δεν ξέρουμε καν, αν ο Ιέρο είναι προπονητής, αλλά αν δεν βελτιώσει την αμυντική λειτουργία της ομάδας και δεν γίνει πιο ουσιαστική επιθετικά δεν θα μπορέσει να πάει πέρα από την οχτάδα.

Στους Μαροκινούς ταίριαξε αρκετά η φύση του αγώνα, δηλαδή το να περιμένουν πίσω και να χτυπήσουν ευκαιριακά την ασταθή άμυνα των Ισπανών και έτσι κατάφεραν επιτέλους και να σκοράρουν και να πάρουν θετικό αποτέλεσμα. Φεύγουν με καλές εντυπώσεις και αναγνώριση της ποιότητας από το μουντιάλ, αλλά δυστυχώς μόνο αυτό αφού όχι μόνο δεν προκρίθηκε, αλλά τερμάτισε και τελευταίο στον όμιλο, έχοντας πάντως και κόντρα διαιτησία σε δύο από τα τρία παιχνίδια τους.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ 1-1

45΄ Κουαρέσμα, 90΄ πεν. Ανσαριφάρντ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ίσως αυτό να ήταν το ματς της αγωνιστικής, παρότι έπαιζαν δύο από τους πιο “καταστροφικούς” προπονητές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και θα περιμέναμε να δούμε χειρότερο θέαμα.

Ο Κεϊρόζ του Ιράν μάλλον κέρδισε τις εντυπώσεις στήνοντας μια πολύ αποτελεσματική άμυνα κόντρα στους Πορτογάλους, αλλά και καταφέροντας στο πρώτο ημίχρονο να γίνονται απειλητικοί στην κόντρα, έχοντας βελτιώσει αρκετά την ανάπτυξή τους σε σχέση με τα δύο πρώτα ματς. Βρέθηκαν ωστόσο πίσω στο σκορ απλά και μόνο διότι οι Πορτογάλοι διαθέτουν πιο ποιοτικές

μονάδες όπως ο Κουαρέσμα που μπορούν να κρίνουν τέτοια ματς...

Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι, μέχρι το 60'-65', το Ιράν δεν πήρε μεγάλα ρίσκα και το έκανε έξυπνα από εκεί και μετά (και ρίχνοντας στο παιχνίδι τους πολύτιμους Ανσαριφάρντ και Γκοντός) δείχνοντας ότι μπορεί να παίξει και θετικό ποδόσφαιρο. Τελικά κατάφερε απλά να ισοφαρίσει στο 90' και να κάνει το ματς θρίλερ και δεν έφτασε στη νίκη κυρίως γιατί τα σέντερ φορ της (ειδικά αυτός ο Ασμούν) δεν έδειξαν δεινότητα στο να τελειώνουν τις φάσεις.

Αξίζει δυστυχώς να σταθούμε και στον διαιτητή ο οποίος όχι μόνο έδωσε ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι στον Ρονάλντο (που τελικά του το έπιασε ο τερματοφύλακας, γράφοντας ιστορία), αλλά μετέτρεψε και σε κίτρινη μια καραμπινάτη κόκκινη κάρτα στον ίδιο παίκτη στο 80, ενώ χρειάστηκε η ειδοποίηση από το VAR για να δώσει ακόμα και το πέναλτι του Ιράν στο 90'. Αξίζουν πάντως συγχαρητήρια στους μαχητικούς Ιρανούς για την προσπάθειά και την παραλίγο πρόκρισή τους, παρότι ποιοτικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.

Οι δε Πορτογάλοι συνεχίζουν να ζουν επικινδύνως και με την περιβόητη τύχη του Σάντος να τους φυλάει ! Θα καταφέρουν και απέναντι στην Ουρουγουάη να "κλέψουν" το ματς και την πρόκριση στην οχτάδα ; Κανείς δεν ξέρει, αν και ο Ταμπάρεζ δεν είναι κανένας χθεσινός στο πάγκο για να τον...κοροϊδέψει ο Σάντος και η Ουρουγουάη δείχνει προς το παρών καλύτερη αμυντική λειτουργία απ'τους Πορτογάλους...