

# Δίκαια στου 16 η Εξαιρετική Σενεγάλη – Πως οι Αμερικανοί πήραν τη μάχη της Ντόχα

## Δίκαια στους 16 η εξαιρετική Σενεγάλη



Το ματς της Σενεγάλης με το Εκουαδόρ ήταν αυτό που θα έκρινε μια θέση στους 16 και κάτι σαν τελικός και τελικά το πήρε η ομάδα που ήταν στην καλύτερη μέρα και που κυνήγησε περισσότερο τη νίκη.

Η Σενεγάλη του Αλιού Σισέ κατέβηκε λοιπόν από την αρχή αποφασισμένη να σκοράρει και έχοντας εξουδετερώσει τα κυριότερα όπλα του Εκουαδόρ, όπως πχ. Εστουπινιάν και Καϊσέδο.

Το σε Εκουαδόρ μπήκε παθητικό και άνευρο σαν να πίστευε ότι με κάποιον μαγικό τρόπο θα πάρει την ισοπαλία και μαζί το εισιτήριο για τους 16.

Μετά πάντως από ένα μέτριο ποιοτικά πρώτο ημίχρονο η Σενεγάλη βρήκε με πέναλτι το γκολ που κυνηγούσε (μετά από μια ανόητη ενέργεια του Ινκάπιε) και δικαιούρο και πήρε το προβάδισμα.

Επειδή όμως η μπάλα είναι και άτιμη το Εκουαδόρ βρήκε ένα

γκολ από στημένη φάση στο 68' με τον Καϊσέδο και χωρίς να έχει γίνει ιδιαίτερα απειλητικό μέχρι τότε.

Η Σενεγάλη θα μπορούσε εκεί να μπλοκάρει αγωνιστικά και ψυχολογικά και να χάσει τη νίκη και την πρόκριση, αλλά τελικά η μπάλα και η ποιότητα του Κουλιμπαλί της έδωσε τελικά αυτό που δικαιούταν.

Στημένη φάση δύο λεπτά αργότερα όπου οι του Εκουαδόρ άφησαν ελεύθερο τον Κουλιμπαλί και αυτός με μια κλασική του κίνηση έκανε το εύκολο γκολ και έδωσε τη νίκη πρόκριση στην εξαιρετική Σενεγάλη.

Πλέον οι Αφρικανοί είναι στους 16 και καλούνται να αντιμετωπίσουν τους Άγγλους σε ένα παιχνίδι που μπορούν να το παλέψουν, δεδομένου ότι βάση ρόστερ μπορούν να κοντράρουν και καλές Ευρωπαϊκές ομάδες.

Το Εκουαδόρ είναι καλή ομάδα που μας άφησε θετικές εντυπώσεις στα δύο πρώτα παιχνίδια του, αλλά άφησε το χειρότερο παιχνίδι του για το τρίτο καθοριστικό ματς. Έτσι είναι η μπάλα βλέπετε...

### **ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΚΑΛΙΝΤΟΥ ΚΟΥΛΙΜΠΑΛΙ**

Ο μεγάλος αρχηγός της Σενεγάλης έκανε σπουδαίο παιχνίδι ανασταλτικά και τελικά χάρισε και τη νίκη στην ομάδα του, βάζοντας το καθοριστικό γκολ

### **ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΑΛΦΑΡΟ**

Ο προπονητής του Εκουαδόρ που όχι μόνο παρέταξε παθητικά την ομάδα του, αλλά και έκανε το λάθος να ξεκινήσει βασικό τον προερχόμενο από τραυματισμό Βαλένσια που εμφανώς δεν μπορούσε να προσφέρει.

## **Καθάρισε επαγγελματικά το Κατάρ η Ολλανδία**



Στο ματς της Ολλανδίας με τους γηπεδούχους του Κατάρ. λίγο ως πολύ, γνωρίζαμε ποιος θα ήταν ο νικητής και το ερώτημα ήταν κατά πόσο το Κατάρ θα τελειώσει το μουντιάλ με μια καλή εμφάνιση και το σκορ με το οποίο θα κέρδιζε η Ολλανδία.

Ωστόσο αυτή η Ολλανδία που είχαμε δει στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν σου έδινε την εντύπωση ότι μπορεί να βάλει πολλά γκολ σε κάποια ομάδα και τελικά έτσι έγινε, καθώς πήγαν το παιχνίδι στο τόσο όσο και σε μια επαγγελματική νίκη και πάλι χωρίς να ικανοποιήσουν με το προβλέψιμο ποδόσφαιρο που παίζουν.

Από την άλλη το Κατάρ έκανε το καλύτερο του παιχνίδι (αν και πολύ αργά), έχοντας βελτιώσει και την κυκλοφορία της μπάλας και βγάζοντας και αυτοματισμούς, αλλά όσο κι'αν δημιουργούσε δύσκολα βρισκόταν σε θέση βολής, ενώ και αμυντικά φάνηκε και πάλι αδούλευτο, καθώς όποτε οι Ολλανδοί έφταναν με αξιώσεις στα καρέ τους τους έπιανε τρικυμία. Δύο γκολ λοιπόν από στο και από στο και πάπαλα το παιχνίδι με το Κατάρ να πιέζει έπειτα για το γκολ της τιμής, αλλά να μην το καταφέρνει.

Οι γηπεδούχοι είχαν μια σταδιακή βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδια, όμως το ταμπλό έγραψε μηδέν βαθμούς και 1-7 γκολ και αυτό είναι σίγουρα αποτυχία για μια διοργανώτρια χώρα που προετοιμαζόταν 12 χρόνια για αυτή τη διοργάνωση.

Η Ολλανδία πάει τώρα στο νοκ άουτ ματς με τις ΗΠΑ

γνωρίζοντας πόσο απαιτητικό ματς την περιμένει, αλλά και πως έχει πιο βαριά φανέλα και εμπειρία από μεγάλα τουρνουά από τον φιλόδοξο αντίπαλό της.

**ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΓΚΑΚΠΟ**

Πολύ καλό παιχνίδι και τρίτο του γκολ στη διοργάνωση για τον ελπιδοφόρο σέντερ φορ της Αϊντχόβεν.

**ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΟΛΗ Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ**

Η οποία στις σχετικά λίγες φάσεις που έγιναν απειλητικοί οι Ολλανδοί βραχυκύκλωνε για ένα ακόμα ματς.

### **Εύκολα οι Άγγλοι τη νίκη πρόκριση με κακό αντίπαλο**



Δεν μπορεί να πει κανείς πολλά για το ματς της Αγγλίας με την Ουαλία, με δεδομένη τη διαφορά ποιότητας και το όσο κακή εμφανίστηκε η Ουαλική ομάδα γενικά στο τουρνουά.

Στο πρώτο ημίχρονο οι Ουαλοί-που έπαιζαν μόνο για τη νίκη-κατάφερναν να κρατούν μακριά από την εστία του τους Άγγλους και το προσπαθούσαν να γίνουν απειλητικοί σε αντεπιθέσεις, αλλά χωρίς να καταφέρουν τίποτα ιδιαίτερο.

Οι Άγγλοι από την πλευρά τους μέτριοι και ελάχιστα απειλητικοί σε ένα πρώτο ημίχρονο που θύμιζε μικρομεσαίο αγώνα της premier league.

Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια, όταν η Ουαλία αποφάσισε να πάρει ρίσκα, οι Άγγλοι πολύ απλά βρήκαν χώρους και έκαναν πάρτι, και έτσι φάνηκε και η διαφορά δυναμικότητας και είδαμε τρία γκολ και καλύτερο ποδόσφαιρο από τους Άγγλους.

Τα δύσκολα βέβαια για τους Άγγλους ξεκινούν τώρα στους 16 κόντρα στη Σενεγάλη όπου μοιάζουν φαβορί αλλά να μην ξεχνάμε ότι στο πιο απαιτητικό ματς που έπαιξαν στον όμιλο κόντρα στους Αμερικανούς-ήταν μέτρια και μπλοκαρίστηκε τακτικά.

Οι δε Ουαλοί ήταν πραγματικά κακή ομάδα γι'αυτό το υψηλό επίπεδο (έχοντας να επιδείξουν μόνο ένα καλό ημίχρονο κόντρα στους Αμερικανούς) η οποία ευνοήθηκε και από το αμφιλεγόμενο σύστημα προκριματικών της ΟΥΕΦΑ και προκρίθηκε στα τελικά.

### **ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΜΑΡΚΟΥΣ ΡΑΣΦΟΡΝΤ**

Δύο γκολ και πολύ καλή απόδοση, οπότε δικαίως παίρνει τον τίτλο του MVP ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

### **ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΓΚΑΡΕΘ ΜΠΕΪΛ**

Και πάλι αφανής η μεγάλη φίρμα των Ουαλών που προφανώς δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο της καριέρας του.

## **Πως οι Αμερικανοί πήραν τη μάχη της Ντόχα**



Οι Αμερικανοί πήραν τελικά μια πύρρειο νίκη κόντρα στο Ιράν στη «μητέρα των μαχών» της Ντόχα, αλλά πριν ασχοληθούμε με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι θα πούμε το εξής.

Πόσο εύκολο ήταν πιστεύετε να νικήσει αυτό το ματς και να προκριθεί το Ιράν, όταν από πίσω υπάρχουν μια σειρά από Αμερικανικοί χορηγοί της διοργάνωσης, αλλά και πολλές χιλιάδες Αμερικανών φιλάθλων εκεί στο Κατάρ ;

Λογικό δεν ακούγεται για το καλό της διοργάνωσης να περάσουν οι Αμερικανοί και όταν μάλιστα το Ιράν είναι τόσο δυσφημισμένο με τα όσα συμβαίνουν στη χώρα του ;

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ήταν προφανές οι Αμερικανοί ήταν πιο τεχνική, πιο μπαλάτη ομάδα, ενώ το Ιράν ήταν καλά οργανωμένο και προσηλωμένο αμυντικά.

Στο πρώτο ημίχρονο οι ΗΠΑ βρήκαν ένα γκολ-όπως και ένα ακόμα που δεν μέτρησε-χάρης στην ποιότητα των παικτών τους (το Ιράν άλλωστε δεν έχει ούτε Πούλισιτς ούτε Μακένι, ούτε Ντεστ) και ήταν η καλύτερη ομάδα.

Όστόσο τελικά τα εύκολα έγιναν δύσκολα διότι τους προέκυψαν τρεις αναγκαστικές αλλαγές ( Πούλισιτς, Σέρτζεντ, Μακένι) ενώ το Ιράν έπαιζε με πλάνο και σταδιακά άρχισε να ανεβαίνει στο γήπεδο και να απειλεί και ο έμπειρος Κεϊρόζ το πάλεψε πολύ ορθολογικά από τον πάγκο.

Το ματς έγινε θρίλερ και τελικά οι Αμερικανοί κατάφεραν να κρατήσουν το χρυσό 1-0 απέναντι σε ένα Ιράν που απειλούσε κυρίως από αέρος και βρήκε κάποιες ευκαιρίες, ενώ ζήτησε και ένα πέναλτι στο 98'.

Η ουσία είναι ότι οι ΗΠΑ πήραν το ματς και τους περιμένει ένα πολύ μεγάλο ματς στους 16 κόντρα στους Ολλανδούς, αλλά άγνωστο αν θα είναι πλήρεις.

Οι Ιρανοί έπαιξαν για την αξιοπρέπεια και την πατρίδα τους και θα πρέπει να ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους, ιδιαίτερα μάλιστα που το μυαλό τους δεν ήταν 100 % συγκεντρωμένο στο ποδόσφαιρο

**ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΠΟΥΛΙΣΙΤΣ**

Η μεγάλη φίρμα των Αμερικανών πέτυχε το νικητήριο γκολ και έκανε σπουδαίο παιχνίδι, πριν τελικά τραυματιστεί και αποχωρήσει.

### **ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ΣΕΡΝΤΑΡ ΑΖΜΟΥΝ**

Ο άσος την Μπάγερν Λεβερκούζεν ήταν έξω απ'τα νερά του, δεν φάνηκε καθόλου και αντικαταστάθηκε μόλις στο 46'