

Το θέατρο του παραλόγου με συμφωνία Πρεσπών, έθνος και γλώσσα...

Βλέπουμε προφανώς ότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη- στην πραγματικότητα μαϊντανού τον Σαμαρά και Καραμανλή-και όχι μόνο αυτή, δημαγωγεί ασύστολα με το θέμα του Μακεδονικού και της συμφωνίας των Πρεσπών, διότι προφανώς ξέρει ότι απευθύνεται σε λαό που, σε μεγάλο βαθμό, πιστεύει ότι τον...ψεκάζουν και πως είναι περιούσιος.

Και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, αλλά και η Χρυσανυγές, οι Λεβέντηδες έως και οι Λαφαζάνηδες, αλλά τη μεγαλύτερη σημασία εδώ έχει η στάση της Ν.Δ. αφού οι υπόλοιποι δεν ήταν και ποτέ σοβαρά και μαζικά κόμματα.

Από την άλλη έχουμε και μια κυβέρνηση που ,από ανικανότητα και κομμουνιστική ροπή προς τη μυστικοπάθεια και το ψεύδος, αδυνατεί να εξηγήσει τα πράγματα όπως είναι, γι'αυτό και αξίζει να σταθούμε ορθολογικά σε κάποια πράγματα...

Εκεί που επικεντρώνεται κυρίως η Νέα Δημοκρατία στον...ανένδοτό της κατά της συμφωνίας είναι στο ότι η κυβέρνηση «αναγνώρισε Μακεδονική γλώσσα και εθνικότητα και συνεπώς είναι προδοτική και βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα κλπ...» Είναι όμως έτσι ;

Αυτό που παραλείπει εσκεμμένα να πει η Νέα Δημοκρατία ότι αυτή η συγκεκριμένη γλώσσα μιλιόταν και λεγόταν έτσι από τους ντόπιους και πολύ πριν από τη συμφωνία των Πρεσπών, για την ακρίβεια εδώ και περίπου έναν αιώνα. Και όχι μόνο από τους ντόπιους αφού αναγνωρίζεται πλέον με αυτό το όνομα και διεθνώς δηλαδή από γλωσσολόγους και διεθνείς οργανισμούς.

Όμως η Νέα Δημοκρατία (και όχι μόνο αυτή) ξέρει ότι απευθύνεται κυρίως σε ημιμαθείς ξερόλες που δεν μπαίνουν

ούτε καν στον κόπο να «γκουγκλάρουν» για να ενημερωθούν για ένα τέτοιο ζήτημα όπως η γλώσσα αυτής της χώρας...

Το δεύτερο και πιο σημαντικό που αγνοούν είναι ότι μια γλώσσα δεν είναι κράτος για να αναγνωρίζεται ή όχι από μια χώρα και ούτε μπορεί καμία κυβέρνηση στον κόσμο να αλλάξει όνομα σε μια γλώσσα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν αναγνώρισε καμία γλώσσα, αλλά αντίθετα η συμφωνία κάνει τη διάκριση πως η συγκεκριμένη γλώσσα ανήκει στη Σλαβική οικογένεια και δεν έχει καμία σχέση με αυτήν της αρχαιότητας.

Συνεπώς, ούτε λίγο ούτε πολύ, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα δημαγωγεί πάνω σε κάτι μάλλον θετικό που επετεύχθη για την Ελληνική πλευρά ! Τώρα το πως φτάνει μια γλώσσα να θεωρείται αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή διεθνώς-ακόμα και αν η αρχική ρίζα της είναι μια άλλη (εν προκειμένω τα Βουλγάρικα και τα Σερβικά) είναι ένα ζήτημα που δεν είναι της ώρας να εξηγήσουμε...

Ας εξηγήσουμε όμως και το ζήτημα του έθνους και τι ισχύει. Τα έθνη είναι συλλογικοί αυτοπροσδιορισμοί που επίσης δεν αναγνωρίζονται ή όχι, ούτε φυσικά μπορούν να μετονομαστούν από μια άλλη χώρα.

Ας εξηγήσουμε τι διαφορά μεταξύ εθνικότητας και υπηκοότητας-ιθαγένειας και τι ισχύει στη συμφωνία. Η εθνικότητα κάποιου είναι ένας όρος που έχει τη ρίζα του στο έθνος και δεν έχει κάποια επίσημη νομική ή διακρατική ισχύ, αλλά στηρίζεται σε μια διαμορφωμένη εθνική ταυτότητα και στον ατομικό εθνικό αυτοπροσδιορισμό και συναισθηματικό δέσιμο κάποιου με μια εθνοτική ομάδα.

Όταν λοιπόν ο Μητσοτάκης λέει ότι η Ελλάδα αναγνώρισε Μακεδονικό έθνος και εθνικότητα επίσης ψεύδεται ή είναι απλά άσχετος και αυτός και το επιτελείο του, διότι τα έθνη και οι εθνικότητες δεν αναγνωρίζονται !



Αυτό που αναγνώρισε η Ελλάδα με τη συμφωνία των Πρεσπών είναι η Μακεδονική υπηκοότητα ή ιθαγένεια (είναι το ίδιο πράγμα) που είναι ότι αναγράφεται σε ταυτότητες διαβατήρια και άλλα επίσημα έγγραφα για διεθνή χρήση.

Ο βόρειος γείτονας θα αναγράφονται όμως πλέον ως «Μακεδόνας-πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας» (για να ξεχωρίσει απ'τους δικούς μας Μακεδόνες), ενώ εδώ και 26 χρόνια αναφέρονταν ως σκέτο «Μακεδόνας» ! Έτσι λοιπόν κάτι που επίσης μοιάζει υπέρ της Ελλάδας η Ν.Δ. το μετατρέπει σε αρνητικό, προδοσία κλπ.

Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά η ρητορική όλων των εθνικά «σκληρών» μιλάει για εκχώρηση Μακεδονικού έθνους και γλώσσας στους γείτονες και φαίνεται πως έχουν ξεχάσει και τα Ελληνικά τους !

Και αυτό διότι όταν μιλάμε για εκχώρηση σημαίνει πως ήταν κάτι δικό μας που το παραχωρήσαμε. Όπως όμως ξέρουμε όλοι, οι Έλληνες δεν μιλάμε καμία Μακεδονική γλώσσα, ούτε φυσικά υπάρχουν Έλληνες που να ανήκουν σε κανένα Μακεδονικό έθνος (Υπάρχουν μόνο λίγοι Σλαβόφωνοι στη Μακεδονία που ταυτίζονται εθνικά με το γειτονικό κράτος) ! Άρα τι ακριβώς εκχωρήσαμε ;

Βλέπουμε λοιπόν πως πολλοί στην αντιπολίτευση ταυτίζονται με οτιδήποτε δημαγωγικό, ανορθολογικό και ακραίο για να

χτυπήσουν μια όντως τραγική κυβέρνηση. Αυτό πέρα από περιστασιακές ψήφους (αν έρθουν και αυτές) μόνο κακό κάνει σε έναν τόπο που όσο περνούν τα χρόνια όλο και ριζοσπαστικοποιείται και πάει στα άκρα περισσότερο.

Είναι λυπηρό αντί να προσπαθήσουμε να χτίσουμε καλύτερες σχέσεις, μέσω της *real politics*, με τις γειτονικές μας χώρες να οξύνουμε τα εθνικιστικά πάθη και να παίζουμε με τις φοβίες του Ελληνικού λαού πως κινδυνεύει από κάποιους εχθρούς που αιωνίως τον επιβουλεύονται.