

Τι θέλει ο Ερντογάν στο Αφρίν και το “ξέπλυμα” των γενοκτόνων Άσαντ-Πούτιν

Μια που το περιβόητο Αφρίν έπεσε τελικά ολοκληρωτικά στα χέρια του Ερντογάν, πρέπει να εξηγήσουμε κάποια πράγματα διότι η άγνοια-και ταυτόχρονα η «ξερολίαση»- βασιλεύει σε αυτή τη χώρα.

Η Συριακή πόλη Αφρίν βρίσκεται στα σύνορα με την Τουρκία και κατοικείται κυρίως από φιλήσυχους Κούρδους πολίτες, αλλά η αναταραχή ξεκίνησε όταν Αμερικανοί, Ρώσοι και Άσαντ εγκατέστησαν εκεί μια Κουρδική οργάνωση παρακλάδι του PKK, ονόματι YPG, και η οποία μάλιστα πολέμησε και κατά του ISIS στο Συριακό εμφύλιο.

Η πιο επιφανειακή ανάλυση δείχνει πως η αρχική αυτή κίνηση εντάσσεται στα πλαίσια του Αμερικανορωσικού σχεδίου για ανεξάρτητο Κουρδικό κράτος και μας δείχνει σαφώς και την ταύτιση Πούτιν-Άσαντ με τον Ρωσόφιλο Τραμπ, αλλά το θέμα δεν είναι τόσο απλό και θα το εξηγήσουμε παρακάτω...

Όμως είναι επίσης προφανές πως η Τουρκία δεν θα μπορούσε να ανεχθεί στα σύνορά της ένα παρακλάδι μιας ακροαριστερής οργάνωσης που τη θεωρεί τρομοκρατική (PKK) και ανθρώπους που σκοπεύουν στον εδαφικό της διαμελισμό και πιθανότατα σε φόνους Τούρκων αμάχων (είναι και αυτή πρακτική του PKK). Έτσι λοιπόν η επέμβαση

των Τούρκων στο Αφρίν ήταν αναπόφευκτη, αλλά και δεν θα μπορούσε να πιστέψει κανένας νοήμων άνθρωπος ότι οι Τούρκοι και ο στρατός τους δεν θα κατάφερναν να καταλάβουν μια Συριακή πόλη 40.000 κατοίκων-έστω και μετά από 2 μήνες- και μάλιστα χωρίς καμία διεθνή βοήθεια στους Κούρδους.

Οπότε τι ακριβώς πίστεψαν και που αποσκοπούσαν Πούτιν-Τραμπ και Άσαντ όταν εγκατέστησαν τους Κούρδους πολεμιστές στο Αφρίν, μέσα στο «στόμα του λύκου» και χωρίς βοήθεια ; Δύσκολα να το εξηγήσει κανείς, αλλά το πιθανότερο είναι πως επιχείρησαν ένα προβοκάρισμα της Τουρκίας, που θα την έβαζε σε πολεμικές επιχειρήσεις και αναταραχή, και πολεμικά «όπου βγει και ότι κάτσει»...Και όσο μεγαλύτερο είναι το προβοκάρισμα της Τουρκίας και η αναταραχή της, τόσο εκτιμούμε ότι αυτή-λόγω έλλειψης γεωπολιτικών στηριγμάτων- θα πέφτει περισσότερο στην αγκαλιά Ρωσίας και Πούτιν (και αυτό έχει γίνει ως ένα βαθμό) !



Αυτό έχει αποδειχθεί και από την οργανωμένη προσπάθεια απομόνωσης και προβοκάρισμα της Τουρκίας που γίνεται από τη δύση (ΗΠΑ και Ευρώπη που ουσιαστικά στήριξαν και το περιβόητο

πραξικόπημα του 2016) η οποία φαίνεται πως έχει αποφασίσει πως «Η Τουρκία ανήκει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας» και πράττει αναλόγως. Έτσι ο Ερντογάν διπλωματικά περικυκλωμένος και χτυπημένος από τα- στην πραγματικότητα ρωσοκίνητα- τρομοκρατικά χτυπήματα του ISIS στο έδαφός της, έκανε μια γεωπολιτική στροφή προς τη Μόσχα, αν και όχι ακόμα ολοκληρωτική, με την οποία βρισκόταν στα μαχαίρια...

Γυρνώντας στο Αφρίν βλέπουμε ότι οι μοναδικοί σύμμαχοι της Τουρκίας ήταν ο «Ελεύθερος Συριακός στρατός», ο βασικότερος αντίπαλος του Άσαντ, στο Συριακό εμφύλιο. Οι δε αδαείς Κούρδοι πολεμιστές (που για τους Τούρκους είναι τρομοκράτες) φαίνεται πως απλά χρησιμοποιήθηκαν στο Αφρίν ως «δόλωμα» και τελικά πουλήθηκαν από Ρώσους, Αμερικανούς και Άσαντ και έγιναν εύκολη λεία για τους Τούρκους!

Παρατηρούμε τώρα από Ελληνικά και Ρωσικά ΜΜΕ μια προσπάθεια να εξωμειωθεί η Τουρκική επιχείρηση με τη γενοκτονία που έχουν διαπράξει Πούτιν και Άσαντ κατά του Συριακού λαού και να τους «ξεπλύνουν». Κάτι τέτοιο όμως είναι εντελώς αστήρικτο και ανόητο, διότι στο Αφρίν οι νεκροί άμαχοι από τις Τουρκικές επιχειρήσεις υπολογίζονται σε λιγότεροι από 200 , κάτι που δείχνει πως δεν έχει αυτοσκοπό τη σφαγή αμάχων όπως κάνουν Άσαντ και Πούτιν.

Βεβαίως υπάρχει και μια καταγγελία για βομβαρδισμό νοσοκομείου στην πόλη που φέρεται να έγινε υπό άγνωστες συνθήκες και που οι Τούρκοι το αρνούνται. Αν κάτι τέτοιο έγινε εσκεμμένα είναι σαφώς καταδικαστέο και πρέπει οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, όμως και σε αυτό το ζήτημα των αμάχων και του νοσοκομείου τα

πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Και αυτό γιατί την ίδια στιγμή υπάρχει επίσημη καταγγελία από τον Ο.Η.Ε. πως οι Κούρδοι χρησιμοποιούσαν άμαχο πληθυσμό ως «ασπίδα» και παρεμπόδιζαν και την έξοδό του από την πόλη (μια τακτική που χρησιμοποιούν και οι Παλαιστίνιοι ισλαμοφασίστες της Χαμάζ.

Όπως καταλαβαίνετε το θέμα των αμάχων και του νοσοκομείου του Αφρίν χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση, αλλά και πάλι δεν έχει καμία σχέση με τη γενοκτονία που διαπράττουν Άσαντ και Πούτιν στη Συρία.

Τέλος με δεδομένο ότι σαφέστατα και δεν υπήρξε καμία μεγάλη λαϊκή Κουρδική κινητοποίηση υπέρ Αφρίν και ΥΡΓ, μας δείχνει ότι οι κομμουνιστές του ΡΚΚ-απόγονοι του Οτσαλάν- δεν έχουν μεγάλο λαϊκό έρυσμα στο Κούρδικο λαό, για να μην πούμε ότι σε μεγάλο κομμάτι του ο ΡΚΚ είναι και μισητός !