

Που πας ρε ΑΕΚ με αυτή την άμυνα ; ;

Συγνώμη αλλά τι κριτική μπορεί να γίνει σε αυτό το προχθεσινό ντέρμπι Ολυμπιακού-ΑΕΚ 4-1, όταν η ΑΕΚ κατεβάζει μια απερίγραπτη άμυνα ερασιτεχνικής ομάδας και έναν απερίγραπτο τερματοφύλακα ; Που πήγε αυτή η ΑΕΚ με τον Μπάρκα, τον Οικονόμου, τον Τσόσιτς και τον Μπακάκη και σε τι ακριβώς ήλπιζε (παρότι στο πρώτο μέρος το παιχνίδι της πήγε απρόσμενα καλά) ;

Θα λέγαμε λοιπόν ότι το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι είναι μια μαγική εικόνα γιατί η ΑΕΚ έκανε παιχνίδι μόνη της απέναντι σε έναν σαστισμένο Ολυμπιακό από το Ευρωπαϊκό του ματς και από το γρήγορο γκολ που δέχθηκε από τον εξαιρετικό Πόνσε (τον οποίον είχαμε αδικήσει παλιότερα στη σύγκριση με τον Αραούχο).

Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο σάστισε με ένα γκολ τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια δεν πιάστηκε-παρά μόνο σε δύο περιπτώσεις στις ευκαιρίες που έβγαλε ο Ολυμπιακός- ώστε να φανεί η μεγάλη αμυντική γύμνια της.

Αντιθέτως, με τη μορφή που είχε ο αγώνας, μπόρεσε και απείλησε και άλλες φορές, αφού η άμυνα του Ολυμπιακού παραπατούσε. Αυτός ο Βούκοβιτς ήταν και πάλι «καρμανιόλα» και συμπαρέσυρε σε λάθη και τον Σισέ, ενώ μπροστά ο Φορτούνης ήταν μπλοκαρισμένος από του Άλεφ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο ωφέλησαν οι αλλαγές του Μάρτινς (που αντέδρασε σωστά και ψύχραιμα από τον πάγκο) Τοροσίδης αντί Βούκοβιτς και Χριστόδουλόπουλος αντί Ντίας, ενώ και οι Σισέ και Μεριά απελευθερώθηκαν και έπαιξαν καλύτερα, όπως και ο Φορτούνης.

Δεν χρειάστηκε λοιπόν παρά ένας στοιχειωδώς καλό ποδόσφαιρο από του ερυθρόλευκους, ώστε να ξεγυμνωθεί τελείως αμυντικά η

ΑΕΚ και να σταματήσει εντελώς και να απειλεί.



Και αφού έγινε το 2-1 και ΑΕΚ αναγκάστηκε να ανοιχτεί, εκτέθηκε ακόμα παραπάνω αμυντικά και όχι μόνο αυτό, αλλά εκτέθηκε πολύ και ως φυσική κατάσταση, γι'αυτό και το σκορ έφτασε στα επίπεδα του 4-1...

Έτσι μπορούμε να πούμε πλέον ότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και ρίχνει το βάρος στην Ευρώπη, όπου θα τα παίξει όλα για όλα την Πέμπτη στο Κίεβο, αλλά και στο κύπελλο.

Όσο για την ΑΕΚ μπορούμε να πούμε ότι έχει ήδη φανεί ο λανθασμένος σχεδιασμός και τα λάθη του καλοκαιριού και τώρα ο Χιμένεθ καλείται να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, αφού υπάρχει και το κύπελλο, ενώ και ο Ατρόμητος δεν έχει παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης.