

Πουλάει και...πάγο στους Εσκιμώους ο πρόεδρος !

Θριαμβολογίες για τη μεταγραφή του Τσιμίκια στη Λίβερπουλ δεν πρόκειται να διαβάσετε εδώ. Αυτά τα αφήνουμε για τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ των ομάδων που είναι το χόμπι τους να ταΐζουν σανό τον κόσμο !

Δεν λέω πολύ καλός παίκτης ο Τσιμίκιας για τα Ελληνικά δεδομένα και άξιζε να παίξει και σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα όχι και στη Λίβερπουλ !

Θα ήταν πολύ καλός για καμιά Γουλβς ή Έβερτον ή για καμιά Μπενφίκα ή Πόρτο, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι στη «μιχανοκίνητη» Λίβερπουλ του Κλοπ θα μπορεί να έχει πολλές συμμετοχές και να μην είναι τυπικός παγκίτης ή ρεζέρβα των ρεζερβών !

Εδώ λοιπόν θα πρέπει να παραδεχθούμε την τρομερή ικανότητα του...αγαπημένου μας προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη ο οποίος έχει αποδείξει στη θητεία του στον Ολυμπιακό ότι ως πωλητής είναι τετραπέρατος !

Ο πρόεδρος μπορεί να πουλήσει όχι μόνο «φύκια για μεταξωτές κορδέλες» αλλά και πάγο σε Εσκιμώους ή άμμο σε Βεδουίνους και να πείσει ακόμα και τα πιο μεγάλα κλαμπ του κόσμου, για την ορθότητα αυτών των επιλογών !

Και για να μην παρεξηγηθώ, οι μειωτικοί αυτοί χαρακτηρισμοί δεν πάνε απαραίτητα προς την ποδοσφαιρική αξία του Τσιμίκια που δεν είναι του πεταμού. Εξάλλου ο άνθρωπος πήρε μια μεταγραφή που θα έχει να τη λέει και στα παιδιά του και στα εγγόνια του !

Θέλετε όμως λίγα παραδείγματα άλλων υπερτιμημένων παικτών που μπορούμε να θυμηθούμε και τους οποίους πούλησε ο Μαρινάκης σε ξένους συλλόγους ;



“ΚΟΙΤΑ ΡΕ ΠΟΙΟΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥΛΗΣΑ” !!

Πιο τρανταχτό ο στόπερ Παναγιώτης Ρέτσος που πωλήθηκε στη Μπάγερν Λεβερκούζεν με ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό. Που είναι σήμερα ο Ρέτσος ; Σχεδόν ξεχασμένος ! Έχει μόλις 24 συμμετοχές σε τρία χρόνια στη Λεβερκούζεν και τρεις συμμετοχές στην εθνική ομάδα.

Ο Ανδρέας Σάμαρης στη Μπενφίκα, ο οποίος είναι σε μεγάλο βαθμό ένας παίκτης κατασκευάσμα των μανατζαράιων και του ποδοσφαιρικού καθεστώτος Μαρινάκη. Σήμερα σχεδόν ξεχασμένος κάνει...τουρισμό στη Μπενφίκα.

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος που πωλήθηκε στη Γερμανία (Σάλκε) παρουσιάζομενος ως κάτι μεταξύ Μπενμπάουερ και Μαλντίνι ! Σήμερα στα 28 του είναι ξεχασμένος και ψάχνει για ομάδα, αν και αυτός έχει και τη δικαιολογία των τραυματισμών...

Ακόμα και ο Μήτρογλου πωλήθηκε στη Φούλαμ, στην οποία μπορούσε να παίξει βάση ταλέντου, με τη διαφορά ότι πωλήθηκε εκεί τραυματίας και φυσικά δεν έπαιξε !

Και επειδή όταν κοροϊδεύεις πολλές φορές κάποιους, μπορεί να βρεθεί κάποιος που θα κοροϊδέψει και εσένα, σας πληροφορούμε ότι έχει γίνει και αυτό !

Συγκεκριμένα ο Αλβανός προπονητής Χάσι πήγε στον Ολυμπιακός εισπράττοντας διόλου ευκαταφρόνητα ποσά ως συμβόλαιο και αποζημίωση και κάνοντας και τη «μπάζα» του από μεταγραφές

παικτών και τους ανάλογους μανατζεράδες...

Τη βρήκε μια φορά-και από Αλβανό-ο πρόεδρος, αλλά φαίνεται ότι έμαθε το μάθημά του και δεν την ξαναπάτησε...