

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μένουν οι δυο τους !

Αν και ακόμα δεν είναι κάτι τετελεσμένο στη super league μπορούμε-μετά τη θριαμβευτική νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο ντέρμπι-να θεωρήσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι κατά 80 % εκτός μάχης τίτλου, αλλά έχει περισσότερες πιθανότητες για δεύτερη θέση.

Από την άλλη η μονομαχία τίτλου μοιάζει να αφορά μόνο Παναθηναϊκό και ΑΕΚ έξι αγωνιστικές πριν από το τέλος και εκτιμούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα μικρό προβάδισμα της τάξης του 55-45 %.

Ο λόγος είναι ότι οι πράσινοι έχουν να παίξουν στην έδρα τους την ΑΕΚ (και έχοντας φύγει αήττητος από την ΟΡΑΡ Arena), αλλά και το ότι μας μοιάζει να είναι σε κάπως καλύτερο φεγγάρι από την αντίπαλό τους, η οποία έχει προβληματίσει και στα δύο τελευταία ματς που κέρδισε (Βόλο και Άρη).

Τώρα όσο αφορά το ντέρμπι οι περισσότεροι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο μεν Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα έτοιμη και καλά στημένη για το ματς και δουλεμένη καλά ώστε να διεκδικήσει τίτλο και από την άλλη ήταν ένας Ολυμπιακός με πειραματισμούς στη σύνθεσή του (και με κάποιους παίκτες που πλέον θεωρούνται τελειωμένοι ή παλαίμαχοι όπως πχ. Ελ Αραμπί, Βαλμπουενά) και μεταπτώσεις στην απόδοσή του.

Επρόκειτο για μια ομάδα με πολλά χαφ που δεν έχουν πολλά τρεξίματα και αργές επιστροφές και η οποία στο πρώτο ημίχρονο κόπηκε στη μέση-καθώς ο Γιοβάνοβιτς τους διάβασε έγκαιρα και τους πρέσαρε ψηλά-και την κατέστησε πολύ επιρρεπή στο αμυντικό λάθος, αφού και το αμυντικό δίδυμο Παπασταθόπουλου-Μπα δεν είχε χημεία και ήξερε ότι με υπομονή θα έρθει αργά ή γρήγορα το γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ανιγκό είναι αλήθεια ότι το πάλεψε με τις αλλαγές (επιβεβλημένα μέσα **Μπακαμπού και Μπιελ**) αλλά το μόνο που πέτυχε ήταν μια άκαρπη υπεροχή και κάποιες ευκαιρίες που (εκτός από μία) δεν θεωρούνται οι κλασσικές.

Από την άλλη, με τη διαχείριση που έκανε ο Γιοβάνοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο, φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει πλέον ρόστερ με πολλές εναλλακτικές λύσεις, καθώς στο ματς ξεκίνησαν από τον πάγκο ο **Ιωαννίδης, ο Μαντσίνι και ο Μάγκνουσον** (που κακώς δεν ξεκίνησε από την αρχή, καθώς φάνηκε από την απόδοσή του πως είναι πιο χρήσιμος από τον Σάρλια) και ο **Κλαϊνχάισλερ**.

Τέλος οφείλουμε να πούμε πως είχαμε μια εξαιρετική διαιτησία από Ισπανό διαιτητή πολύ υψηλού επιπέδου και σε σημείο που ο Ολυμπιακός δεν έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας, παραδεχόμενος ουσιαστικά την ήττα του !