

Ο “ποιοτικός” κύριος Κανάκης και οι τακτικές “espresso” !

Ο δημοφιλής κύριος Κανάκης είναι γνωστό ότι είναι ένας τηλεπαρουσιαστής ο οποίος παριστάνει τον πολύ καλλιεργημένο έως και κουλτουριάρη και αρκετά έναν εκφραστή της πολιτικής ορθότητας, μα κυρίως τον θιασώτη της ποιοτικής τηλεόρασης. Στην πράξη όμως νομίζουμε ότι δεν είναι τίποτε από αυτά !

Δεν είναι μόνο η αλαζονεία του που έχει “χαλάσει” πολλούς συναδέλφους του, αλλά και οι κατά καιρούς σεξιστικές πρακτικές της εκπομπής του “Ράδιο Αρβύλα” κυρίως απέναντι σε γυναίκες που τις θεωρεί “χαλαρών ηθών”.

Μόλις προχθές λοιπόν ο κύριος Κανάκης και η παρέα του προέβαλε ανοιχτά ένα μίνι τσοντοβίντεο από το σπίτι του ριάλιτι big brother (ζεύγος Πέτσας και Ανχελίτα) και αυτό το έκανε και συνοδεύομενο από χαζά γέλια, αλλά και ηθικοπλαστικά σχόλια για το που πάει η τηλεόραση κλπ..

Πρώτον όμως το συγκεκριμένο βίντεο είναι αμφιλεγόμενο και το πως και από ποιον τραβήχτηκε και φυσικά δεν προβλήθηκε από το κανάλι του ΣΚΑΪ, ενώ πλέον δεν υπάρχει και live streaming του ριάλιτι ούτε από καλωδιακή τηλεόραση, ούτε από ίντερνετ. Έτσι λοιπόν οι στοιχειώδης ηθικοί κώδικες λένε πως δεν θα έπρεπε να μεταδοθεί τηλεοπτικά και πόσο μάλλον από ένα άλλο κανάλι πλην του ΣΚΑΪ.

Όμως ο “καλλιεργημένος” κύριος Κανάκης και η παρέα του δεν είχαν τέτοιου είδους αναστολές και το προέβαλαν, αλλά το ακόμα χειρότερο είναι ότι το προέβαλαν με ηθικοπλαστική διάθεση και με κήρυγμα περί ποιοτικής τηλεόρασης !

Με λίγα λόγια οι “Κανάκηδες” ακολουθούν πρακτικές εφημερίδας “Espresso”, του τύπου παριστάνουμε τους πολύ ηθικούς και ποιοτικούς και κριτικάρουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε και λίγη τσόντα για να τσιμπήσουμε

νούμερα τηλεθέασης !



Ήδη ο ANTI δέχθηκε δικαιολογημένο εξώδικο από τον ΣΚΑΪ και ενδεχομένως να υπάρξει και συνέχεια, ενώ είναι προφανές ότι θα πρέπει να παρέμβει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο για αυτήν την αθλιότητα.

Με κάτι τέτοια όμως καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ κουμπωμένοι απέναντι σε τύπους που παριστάνουν τους πολύ ποιοτικούς και ηθικοπλάστες στην τηλεόραση, όπως ο Κανάκης και η παρέα του.

Το ίδιο φυσικά και σε τύπους όπως ο Λιάγκας και ο Περρής και άλλους οι οποίοι, όχι πολύ παλιά, μας είχαν συνηθίσει σε τρομερά ραδιοτηλεοπτικά καφριλικά και σήμερα παριστάνουν τους ποιοτικούς και τους ακραιφνής εκφραστές της πολιτικής ορθότητας...