

Ορθολογιστής ο Ολυμπιακός, ανερμάτιστος ο ΠΑΟΚ

Το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας αποτελεί παρελθόν και γενικά μπορούμε να πούμε πως ο Ολυμπιακός έδειξε πως φέτος είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, έστω και χωρίς να εντυπωσιάσει, και ο Μάρτινς καλύτερος προπονητής από τον Φερέιρα.

Αυτό το λέμε διότι ο ΠΑΟΚ έδειξε αδυναμίες που έχει παρουσιάσει και σε άλλα παιχνίδια ειδικά σε ντέρμπι (δείτε πχ. με Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, ΑΕΚ και Άρη).

Πρώτον ο ΠΑΟΚ είχε μια ανάπτυξη που στηριζόταν κυρίως σε σέντρες και στημένες φάσεις, αδυνατώντας εν προκειμένω να διασπάσει την άμυνα με τα τρία σέντερ μπακ του Ολυμπιακού.

Από την άλλη-όπως έχουμε ξαναπεί- και η άμυνα του δεν είναι αυτή που ήταν πέρυσι επί Λουτσέσκου, καθώς φάνηκε καθαρά, και στο γκολ και έπειτα όταν ρίσκαρε για να ισοφαρίσει, πως είναι ασταθής.

Δεύτερον φάνηκε και πάλι πως κάποια από τα ατού του ΠΑΟΚ είτε είναι ντεφορμέ, είτε έχουν κλείσει τον κύκλο τους στην ομάδα. Και μιλάμε για τον Βιερίνια, τον Βαρέλα, τον Μπίσεσβαρ, τον Πέλκα, τον Μαουρίσιο και ίσως και άλλους.



Στο πρώτο ημίχρονο ο αποφάσισε να μην πάρει το παραμικρό ρίσκο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πιέσει και να μην είναι

καθόλου απειλιτικός, ενώ ο Ολυμπιακός πήγε και αυτός το παιχνίδι στο μορφή που τον συνέφερε, δίνοντας βάση κυρίως στον ανασταλτικό τομέα και με επιτυχία.

Ωστόσο και πάλι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία με το δοκάρι και τελικά βρήκε και ένα γκολ, από αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ...

Το διάστημα μετά το γκολ ανήκε στον ΠΑΟΚ, ο Φερέιρα γέμισε την περιοχή με Άκπομ και Λάμπρου και μπόρεσε να πιέσει τον αντίπαλο, κάνοντας ένα άκυρο γκολ και λίγες ακόμα φάσεις.

Ωστόσο το πρόβλημά εδώ ήταν ότι και πάλι η ανάπτυξη γινόταν με σέντρες και φάουλ που κερδίζονταν έξω από την περιοχή και γι'αυτό δεν ήρθε το γκολ.

Και από την άλλη, όσο περνούσε η ώρα και ο ΠΑΟΚ ρίσκαρε, ο Ολυμπιακός έβγαине επικίνδυνα στην κόντρα και έβγαλε κάποιες φάσεις, με τον Φερέιρα να μην μπορεί να περιορίσει στοιχειωδώς τον MVP της αναμέτρησης Τσιμίκια.

Όσο για το πρωτάθλημα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ήδη κριθεί όπως λένε αρκετοί από χθες, καθώς έρχονται 10 αγωνιστικές των play-off που είναι γεμάτες ντέρμπι. Κακά τα ψέματα όμως το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού είναι μεγάλο για τα Ελληνικά δεδομένα όπου αυτές οι ανατροπές δεν συνηθίζονται..



Ας μου επιτραπεί ένα σχόλιο για τη διαιτησία, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει καταγγείλει ότι παίζει σε ένα στημένο πρωτάθλημα. Ουδείς μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά ότι ένας

Γερμανός διαιτητής και οι βοηθοί του είχαν την πρόθεση να ευνοήσει μια από τις δύο ομάδες.

Ωστόσο χθες είδαμε ότι όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις πήγαν υπέρ του Ολυμπιακού σε ένα...στημένο πρωτάθλημα! Και στο γκολ του Ολυμπιακού (το αν πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή) και στο ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ, αλλά και σε πέναλτι που θα μπορούσε να δοθεί στον ΠΑΟΚ σε χέρι που έγινε μέσα στην περιοχή...

Τέλος αξίζει να πούμε στον κύριο Τσιμίκια ότι η δουλειά του, όπως και του κάθε αθλητή, είναι να μιλάει αποκλειστικά για τον αγωνιστικό τομέα και όχι για τα πανό των αντιπάλων, είτε ήθελε να "γλείψει" τον πρόεδρό του, είτε ήθελε να πουλήσει εθνικοφροσύνη !