

Οι μεγάλοι πολιτικοί προβοκάτορες μιας μικρής χώρας και η «ανθρωπιά» τους

Προ ημερών διεξήχθη μια εκδήλωση για το προσφυγικό στο εντευκτήριο της Βουλής, με παρόντες δεκάδες μικρούς ασυνόδευτους πρόσφυγες από εμπόλεμες και μη περιοχές, όπου παραβρέθηκαν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Παυλόπουλος και ο πρόεδρος της Βουλής, Βούτσης.

Ως εδώ καλά, μόνο που αυτός ο άθλιος τύπος που παριστάνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας-και που δυστυχώς είναι και συμπατριώτης μας, Μεσσήνιος- εκστόμισε απίστευτα πράγματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε !

Είπε λοιπόν ο...αγαπητός μας «Πάκης» μεταξύ άλλων: «... έως ότου πάψουν να υπάρχουν οι τραγικές συνθήκες που σας οδήγησαν να εγκαταλείψετε τις πατρίδες σας και τις οικογένειές σας, η Ελλάδα και η Ελληνική Κοινωνία σας αγκαλιάζει με θέρμη και σας θεωρεί παιδιά της».

Και ακόμα πως «η στάση της Ελλάδας και των Ελλήνων είναι τόσο περισσότερο ειλικρινής όσο είναι φυσική απόρροια της Ιστορίας της και του πολιτισμού της, γιατί για εμάς όλα τα παιδιά του κόσμου, που δοκιμάζονται, είναι και δικά μας παιδιά».

Συνέχισε λέγοντας: «Η Ελλάδα και οι Έλληνες εκπροσωπούν, στο ακέραιο, τις αρχές και τις αξίες και της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και, συνακόλουθα, του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού...».

Και στο τέλος δεν έλειψε και το αντίευρωπαϊκό-αντί- Ε.Ε. κήρυγμα με το οποίο μάλιστα προσπάθησε να αποδείξει και την Ελληνική πολιτική...ανωτερότητα και περίσσειμα ανθρωπιάς: «Μην κρίνετε την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης από ηγεσίες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες,

κατώτερες των περιστάσεων, δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί με τον πυρήνα αυτής της ιστορίας και αυτού του πολιτισμού.

Κρίνετε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελλάδα, για να βεβαιωθείτε ότι κάθε Έλληνας και κάθε πραγματικός Ευρωπαίος όχι μόνο συμμερίζεται την τραγωδία σας, αλλά στέκεται δίπλα σας για να μοιραστούμε τον πόνο σας και, το κυριότερο, ν' απαλύνουμε κατά το δυνατόν τις συνέπειές του» !

Πως ακριβώς τους αγκάλιασε άραγε ο πολιτικός κόσμος και το κράτος της Ελλάδας και πως δείχνει την ανθρωπιά του και την...εθνική του ανωτερότητα και περίσσευμα σε ανθρωπιάς;

Πρώτα με το ανεύθυνο και άναρχο άνοιγμα συνόρων και τους πνιγμούς που επέφερε και έπειτα με τα κολαστήρια, αρχικά της Ειδωμένης και έπειτα της Μόριας ! Και τι γίνεται στη Μόρια ;

Για όσους δεν γνωρίζουν ακριβώς το μέγεθος της εξαθλίωσης, ας διαβάσουν, χωρίς περαιτέρω λόγια, τα παρακάτω δημοσιεύματα για να το συνειδητοποιήσουν...

<http://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1280901/o-fovos-toy-viasmoy-stoiheionei-tis-paidia-kai-gynaikes-sti-moria>

https://www.huffingtonpost.gr/entry/bbc-moria-to-cheirotero-stratopedo-prosfeyon-ste-ye_gr_5b869295e4b0511db3d364c7

<https://www.protothema.gr/greece/article/826339/guardian-ta-paidia-prosfuges-vionoun-tin-kolasi-sti-moria/>

<https://www.iefimerida.gr/news/443928/vinteo-anatrihila-toy-al-jazeera-apo-ti-moria-pragmatiko-kolastirio>

<https://www.tanea.gr/2018/09/06/greece/kolastirio-i-moria/>

Για αυτά λοιπόν τα «κατορθώματα» και την «ανθρωπιά» είναι υπερήφανος και βαυκαλίζεται ο Παυλόπουλος και οι όμοιοί του και έχει το θράσος να δίνει και μαθήματα στην υπόλοιπη

Ευρώπη !

Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν; Έχουμε εξηγήσει πολλάκις ότι η ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. άνοιξαν άναρχα τα σύνορα και δημιούργησαν αυτό το χάος που δημιούργησαν με σκοπό να γεμίσουν την Ευρώπη λαθρομετανάστες ή και κανονικούς πρόσφυγες.

Αυτό το έκαναν ώστε αυτή η κατάσταση να διασπάσει την Ευρώπη περαιτέρω και να ανεβάσει και ακροδεξιά Ρωσόφιλα κόμματα και σε μεγάλο βαθμό, ο μέγας Ρωσόδουλος προβοκάτορας μια μικρής χώρας Τσίπρας , το έχει καταφέρει !

Έπειτα έγινε μια σωστή συμφωνία με την Ε.Ε. για την αποσυμφόρηση της Ελλάδας που προέβλεπε ότι όσοι ήταν λαθρομετανάστες στην Ελλάδα να γύριζαν πίσω στην Τουρκία, ενώ όσοι ήταν κανονικοί πρόσφυγες να μοιράζονταν σε χώρες της Ευρώπης.



Τι έκανε έκτοτε το ελληνικό κράτος ; Καθυστερεί αδικαιολόγητα να εξετάσει τις αιτήσεις, με αποτέλεσμα να στοιβάζονται διαρκώς καινούργιοι μετανάστες και πρόσφυγες (καθώς τα σύνορα ακόμα δεν φυλάσσονται επαρκώς), οπότε γίνεται το αδιαχώρητο και βασανίζονται και υποφέρουν όλοι μαζί !

Μιλάμε τώρα για αιτήσεις ασύλου που οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τις εξετάζουν αδικαιολόγητα με καθυστέρηση που

ξεπερνάει τον ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αυτό που δημιουργούν και όλο αυτό γίνεται εσκεμμένα !

Αυτό που κάνει στην ουσία η Ελληνική κυβέρνηση είναι να μην τηρεί όσα συμφώνησε και να λέει ουσιαστικά στην Ευρώπη να πάρει κι' άλλους μετανάστες χωρίς κανέναν διαχωρισμό σε λαθρομετανάστες και πρόσφυγες (ή ακόμα και να κρατήσουμε μερικούς εμείς ως Ελλάδα).

Δεν θέλει πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι και αυτό η Ελληνική κυβέρνηση το κάνει για να αναγκάσει την Ευρώπη να δεχθεί άναρχα και άλλους μετανάστες (δηλαδή να κάνει το λάθος που έκανε η Μέρκελ με το άνοιγμα των συνόρων και που ανέβασε την ακροδεξιά και στη χώρα της).

Κάτι τέτοιο θα διασπούσε ακόμα περισσότερο την Ευρώπη ,θα ακολουθούσε νέο κύμα εγκληματικότητας (διότι είναι αδύνατον να ενταχθούν επαρκώς κοινωνικά όλοι τους) και πιθανότατα και τρομοκρατίας, οπότε και θα ανέβαζε την (συνήθως ρωσόφιλη) ακροδεξιά και πανευρωπαϊκώς και ίσως και παγκοσμίως !

Η Ευρώπη τους λέει πολύ λογικά πως αν γίνει αυτό θα έρθουν στην Ευρώπη άναρχα και λαθραία αμφιβόλου background μετανάστες και μάλιστα θα μπουν και καινούργιοι στην Ελλάδα, οπότε θα πρέπει ως Ελλάδα να κάνουν αυτά που συμφώνησαν (δηλαδή να ελέγχουν ποιος είναι πραγματικός πρόσφυγας και να τον στέλνουν στην Ευρώπη, ενώ όποιος δεν είναι να τον γυρίζουν στην Τουρκία...)

Η ουσία είναι κατά πρώτον ότι το χάος αυτό με το μεταναστευτικό συνεχίζεται και, όπως φαίνεται, θα συνεχίζεται για καιρό ακόμα και θα δημιουργεί προβλήματα και στους ίδιους τους μετανάστες και σε κομμάτια του Ελληνικού πληθυσμούς και-ακόμα χειρότερα- θα ανεβάζει και την επιρροή της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα.

Το κλου βέβαια της εκδήλωσης έγινε όταν ένας φοιτητής από το Μαρόκο πλησίασε τον Παυλόπουλο και του είπε τα εξής:

«Κάντε κάτι κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούμε. Μας τσακίζει η γραφειοκρατία. Είμαι 12 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτή είναι η χώρα μου, εδώ ζω, εδώ σπουδάζω, είμαι φοιτητής. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας με τη γραφειοκρατία», παίρνοντας μια διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα...

Αυτού του είδους οι διαβεβαιώσεις φυσικά μοιάζουν με διαβεβαιώσεις πολιτικάντηδων παλιών Ελληνικών ταινιών της οποίες ακολουθούσε ένα μεγαλοπρεπές πέταμα των αιτημάτων στον κάλαθο των αχρήστων !

Εν κατακλείδι αυτή είναι λοιπόν η ανθρωπιά την οποία ευαγγελίζεται ο γελοίος τύπος Παυλόπουλος και όλοι οι όμοιοι του άθλιοι δημαγωγοί πολιτικάντηδες ! Τέτοια «ανθρωπιά», ευχαριστούμε, αλλά εμείς και πολλοί άλλοι δεν θα την υιοθετήσουμε !