

Δίκαια το σήκωσε ο ΠΑΟΚ !

Παρότι και εμείς θεωρούσαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα για να σηκώσει αυτό το κύπελλο Ελλάδος, αδυνατούσαμε να καταλάβουμε προς τι αυτή η σιγουριά και οι και οι θριαμβολογίες πριν από το ματς (και από Ολυμπιακούς και από κάποιους ουδέτερους) για νίκη του Ολυμπιακού !

Το λέμε αυτό και διότι ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, μετά από μια κακή χρονιά, να πάρει ένα τρόπαιο και διότι είχε δείξει βελτίωση στη διάρκεια των play-off του πρωταθλήματος.

Δεν θα συμφωνήσουμε ωστόσο και με αυτό που λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ το ήθελε περισσότερο, καθώς από το DNA του σαν σύλλογος ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να θέλει λίγο ή καθόλου ένα τρόπαιο.

Τα αίτια λοιπόν την νίκης του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στον τελικό είναι καθαρά ποδοσφαιρικά και θα τα αναλύσουμε.

Πέρα από τη βελτίωση-ειδικά την αμυντική-που είπαμε πως είχε δείξει ο ΠΑΟΚ, βλέπαμε και πως ο Ολυμπιακός στο ίδιο διάστημα είχε μια παρατεταμένη χαλαρότητα και προσπαθούσαμε να κερδίζει τα ματς με νορμάλ ποδόσφαιρο για ένα εικοσάλεπτο ή λίγο παραπάνω.

Μέσα στο παιχνίδι μπορούμε να δούμε πως ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι τρομερό τακτικά, όμως αυτό που έκανε ήταν πολύ αποδοτικό.

Ήταν συμπαγής αμυντικά (παρά την πολύ σημαντική απουσία του Ίνγκασον) και έδωσε μεγάλη βάση στο να «απονευρώσει» τον Ελ Αραμπί, ενώ έδωσε την κατοχή της μπάλας στον Ολυμπιακό και χωρίς να παίξει «ταμπούρι».

Ταυτόχρονα το προσπάθησε με υπομονή να εκμεταλλευτεί τυχόν αμυντική ολιγωρία ή λάθος του Ολυμπιακού και είχε μπροστάρηδες σε αυτό τους Ουάρντα και Ζίφκοβιτς, ενόσω ο

θετικός Σφιντέρσκι απασχολούσε την άμυνα του Ολυμπιακού.

Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε τελικά και σκόραρε πρώτος-με το πέναλτι που έκανε ο Εμβιλά- και το κλειδί εδώ είναι η προβληματική εικόνα που παρουσίασε η άμυνα του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι ο Μάρτινς έκανε λάθος να επιμείνει στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τη στιγμή που και ο Παπασταθόπουλος ήταν ανέτοιμος έως ετοιμόροπος, ενώ και ο Εμβιλά δεν είναι πολύ αξιόπιστος σε αυτό το ρόλο.

Από την άλλη και τα ακραία μπακ, Χολέμπας και Ανδρούτσος, ήταν φανερό ότι ήταν λίγοι για ένα τόσο κρίσιμο ματς (παρότι εκτιμούμε πολύ την προϋστορία του Χολέμπα).

Όταν τραυματίστηκε ο Παπασταθόπουλος τα πράγματα έγιναν και χειρότερα, αφού ο Μάρτινς αναγκάστηκε να κάνει τον Χολέμπα στόπερ και στη θέση του στα άκρα να περάσει τον άπειρο Ρέαμπτσουκ.

Παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία, με την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, να πάρει το ματς και το κύπελλο και με μπροστάρη τον εξαιρετικό Καμαρά και τον Φορτούνη που μπήκε, πολύ σωστά, στη θέση του Μπρούμα.

Η ισοφάριση ήρθε από τον Εμβιλά, μετά από ολιγωρία της άμυνας του ΠΑΟΚ, πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και δικαίωσε όσους έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός θα βρει σίγουρα ένα γκολ (οπότε και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να σκοράρει σίγουρα και αυτός, στον κανονικό αγώνα, για να έχει ελπίδες νίκης).

Από εκεί και μετά ο Ολυμπιακός έλεγξε το παιχνίδι, πήρε ψυχολογία και βρήκε τις ευκαιρίες για γκολ, πλην όμως δεν σκότωσε το παιχνίδι, αφού δεν τις αξιοποίησε και το πλήρωσε.

Προπονητής και παίκτες του ΠΑΟΚ κατάλαβαν ότι εκείνο το άναρχο παιχνίδι που προς στιγμήν επικράτησε δεν τους ευνοεί και κατάφεραν πολύ σωστά να το παγώσουν και πάλι- μετά το 65' με 70'- να αμυνθούν σωστά και να ψάχνουν με υπομονή το

γκολ απέναντι στην πάντα ευάλωτη άμυνα του Ολυμπιακού.

Έτσι στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός φαίνεται να κουράζεται και να κάνει απανωτά λάθη που δίνουν ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ. Σε ένα από αυτά ο Σεμέδο χάνει τη φάση, μετά από ωραίο τακουνάκι του Ζίφκοβιτς, και ο νεοεισελθών Τσέχος Κρμέντσικ δεν λάθεψε και έβαλε το χρυσό γκολ στο 90.



Εκτιμούμε ότι ο Γκαρσία κάτι είδε στην ασταθή άμυνα του Ολυμπιακού και πέρασε τον ξεκούραστο Κρμέντσικ στο 80ο λεπτό (με το ενδεχόμενο της παράτασης ορατός) ο οποίος μπορούσε κάλλιστα να εκμεταλλευτεί αυτές τις γκέλες έστω και αν παίξει λίγο.

Τέλος θα πρέπει να δώσουμε αυτή τη φορά τα εύσημα στον Πασχαλάκη (τον οποίον έχουμε «κράξει» και εμείς στο παρελθόν) ο οποίος έβγαλε ένα πάθος που υπερκάλυψε τις όποιες αδυναμίες έχει ως τερματοφύλακας.

Χαρακτηριστική η διπλή απόκρουση αυτοθυσίας που κάνει στις καθυστερήσεις, όταν οι Μπουχαλάκης και Βαλμπουενά ήταν έτοιμοι να σκοράρουν και να στείλουν το ματς στην παράταση.

Εν τέλει δίκαια πιστεύουμε ότι σήκωσε το κύπελλο ο ΠΑΟΚ-παρότι και ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία του να πάρει το ματς-διότι πολύ απλά η ποδοσφαιρική λογική και η τεχνική ανάλυση του αγώνα εξηγεί τη νίκη του.