

# Αρέσει όχι μόνο γιατί κερδίζει η εθνική του Πογέτ

Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε και τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της, και με συνολικό σκορ 7-0, για το nations league και κατέκτησε την πρωτιά στον όμιλο της.

Πέρα από την άνοδο στην παραπάνω κατηγορίας τούτο σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει δύο ευκαιρίες για να προκριθεί στο euro του 2004. Αν δηλαδή δεν τα καταφέρει από το δρόμο των κανονικών προκριματικών, θα έχει την ευκαιρία να παίξει και Play-off για να το καταφέρει.

Οι αντίπαλοι της δεν ήταν βέβαια ιδιαίτερα ισχυροί, αλλά μήπως εδώ και αρκετά χρόνια δεν την πατάει είτε από πιο αδύνατους ή έστω αντιπάλους του διαμετρήματός της ;

Δεν μας αρέσει λοιπόν αυτή η εθνική ομάδα του Πογέτ μόνο και μόνο γιατί κερδίζει, αλλά κυρίως γιατί παίζει επιτέλους κανονικό ποδόσφαιρο, παρότι ο πρωταρχικός της σκοπός φαίνεται πως είναι ακόμα η προσήλωση στην άμυνα.

Ωστόσο η ομάδα-πέρα από το τακτικό κομμάτι- βγάζει αυτοματισμούς, τρέχει, πρεσάρει και σουτάρει, δηλαδή τα βασικά πράγματα του ποδοσφαίρου που σε κάνουν να βλέπεις ευχάριστα έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Μπορεί λοιπόν να έχουν έρθει νίκες έχοντας κρατήσει το μηδέν στην άμυνα, αλλά το ποδόσφαιρο που έχουμε δει ως τώρα δεν έχει καμία σχέση με εκείνο το αντιαισθητικό και τυχοδιωκτικό ποδόσφαιρο της εποχής Σάντος όπου ναι μεν κερδίζαμε, αλλά και βλαστήμαγες με το ποδόσφαιρο που έβλεπες !

Και μπορεί τότε με τον Σάντος τα αποτελέσματα να έρχονταν, αλλά εκείνο το ποδόσφαιρο ζημίωσε μακροπρόθεσμα την εθνική ομάδα η οποία ξέχασε να παίζει κανονική μπάλα, παρά κατέστρεφε και προβοκάριζε το ποδόσφαιρο πιστεύοντας ότι με

κάποιον τρόπο τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να έρχονται (και επειδή βέβαια και η τύχη κάποια στιγμή γυρίζει ανάποδα, συνήθως δεν έρχονταν).

Αυτή η ομάδα, όπως τη βλέπουμε μέχρι τώρα, μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αξιόμαχη και με ισχυρότερους αντιπάλους, παρότι βέβαια κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα έρθουν και ανάποδα αποτελέσματα και αυτό το λέμε γιατί πλέον ο ανταγωνισμός στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει πάει σε υψηλότετο επίπεδο.

Πιστεύουμε δε ότι αν επιστέψουν και οι Φορτούνης και Ζέκα, που πέρασαν σοβαρούς τραυματισμούς και είναι παίκτες κλειδιά, θα γίνει ένα πιο πλήρες και φιλόδοξο σύνολο.

Το κεφάλι πάντως θα πρέπει να μείνει χαμηλά και η ομάδα προσηλωμένη στο στόχο του Euro της Γερμανίας για να ξαναδεί επιτέλους ο κόσμος την ομάδα σε μεγάλο τουρνουά και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο προκύψει μόνο κέρδος θα είναι.