

Αποτυχία της ανθρωπότητας το αιματοκύλισμα στο Παλαιστινιακό !

Δεν έχει τέλος ο κύκλος αίματος στη Μέση Ανατολή και ειδικά μετά το τελευταίο κτηνώδες χτύπημα της Ισλαμοναζιστικής Χαμάς μέσα στο Ισραήλ, τις δολοφονίες και την αρπαγή ομήρων.

Δε χρειάζεται φυσικά μεγάλη φαντασία να καταλάβει κανείς ότι θα ακολουθούσαν χτυπήματα των Ισραηλινών που θα αποσκοπούν στην εξουδετέρωση της Χαμάς και που θα φέρουν πολλαπλάσιους νεκρούς και καταστροφή που είναι άγνωστο και πόσο θα κρατήσουν.

Και για να είμαστε ειλικρινής, ότι απάνθρωπα και αν έχει πράξει η Χαμάς και όσο ιερός φανατισμός να χαρακτηρίζει την κοινωνία της Παλαιστινής (και ειδικά τη Γάζα), το ίδιο σου ραγίζει την καρδιά όταν βλέπεις γονείς να χάνουν τα παιδιά τους ή και το αντίθετο, είτε το βλέπεις στο Ισραήλ είτε στη Γάζα, είτε οπουδήποτε.

Αυτή η κατάσταση σε αυτή τη μεριά του πλανήτη είναι πάντως μια αποτυχία ειρήνευσης και αποτυχία της ανθρωπότητας που διαχρονικά οφείλεται κυρίως στο Αραβικό εθνικισμό και στον εξτρεμισμό που έχει εκθρέψει και λιγότερο στους Ισραηλίτες (αν και δεν εγκρίνουμε καθόλου και τις εθνικιστικές και εμπριστικές πολιτικές ανθρώπων σαν τον Νετανιάχου).

Άλλωστε με μια ματιά στην ιστορία θα δείτε ότι οι ηγέτες των Παλαιστινίων είναι αυτοί που έχουν απορρίψει τις περισσότερες από τις ιστορικές ευκαιρίες που είχαν να γίνουν ανεξάρτητο κράτος (από το 1936 έως πρόσφατα), διότι απαιτούσαν και τον αφανισμό του Ισραήλ.

Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για έναν κύκλο αίματος που δεν τελειώνει διότι δεν κερδίζουν οι συνετές

διεθνείς πολιτικές ή αυτό που ονομάζουμε *real politic* που συνήθως είναι το κλειδί της ειρήνευσης, με τις εκατέρωθεν παραχωρήσεις και στοιχειώδη σεβασμό και στα δίκια του άλλου.

Δηλαδή ένα θέμα που θα μπορούσε να είχε λυθεί με **απλό ορισμό συνόρων και δύο κυρίαρχα ανεξάρτητα κράτη** έχει τελματώσει και έχει φουντώσει τα μίσση όσο δεν πάει, διότι οι ηγεσίες (και κυρίως των Παλαιστινίων, όπως είπαμε) δεν θέλουν, αλλά και δεν ξέρουν και δεν μπορούν να κινηθούν προς τα εκεί.

Βεβαίως και υπήρξαν και εξαιρέσεις και στις δύο πλευρές και ακόμα στην Παλαιστινιακή πλευρά ο **Γιασέρ Αραφάτ** που κάποια στιγμή έκοψε τις σχέσεις της Παλαιστινιακής αρχής με την τρομοκρατία και αποδεχόταν και την ύπαρξη του Ισραήλ, αν και αυτός προβοκαριζόταν από τρομοκράτες που δεν μπορούσε να ελέγξει και τελικά πέθανε με πολύ ύποπτο τρόπο.



Που να τημάθει όμως ο **Αραβικός και Μουσουλμανικός κόσμος**- που ήδη ξεσηκώθηκε ανά τον κόσμο υπέρ της Παλαιστίνης- τη *real politic* όταν δεν μπορούμε να τη μάθουμε και να την εφαρμόσουμε πχ. **ούτε στην Ελλάδα και σε άλλες Βαλκανικές χώρες;**

Ας θυμηθούμε χαρακτηριστικά το **Μακεδονικό**, ένα ζήτημα που θα μπορούσε λυθεί πάραυτα και εύκολα, και το οποίο λύθηκε μετά από κοντά τριάντα χρόνια και με τρομερές αντιδράσεις, ειδικά στην Ελληνική πλευρά ! Τα ίδια και με το **Κυπριακό** με την Ελληνοκυπριακή πλευρά να έχει απορρίψει ουσιαστικά τις δύο

σημαντικότερες ευκαιρίες επίλυσης που ήταν το σχέδιο Ανάν και το Κραν Μοντανά και που έχει τελματώσει.

Όσο για τις γεωπολιτικές επιπτώσεις αυτού του πολέμου που εξελίσσεται αναμένεται να είναι εξαιρετικά δυσάρεστες και ανησυχητικές και όπως συνήθως το τρομοκρατικό δολοφονικό κράτος της Ρωσίας αναμένεται να έχει οφέλη από αυτές !

Αναφέρουμε ότι η Ρωσία έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις και με το Ιράν και με Ιρανόφιλες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς και το αποκλείουμε να μην γνώριζε τις προθέσεις τους για αιματοκύλισμα.

Έτσι λοιπόν τα όσα συνέβησαν στο Ισραήλ και τα όσα συμβαίνουν και θα συμβαίνουν στη Γάζα για καιρό , κατά πρώτον θα χειροτερέψουν τις σχέσεις του Μουσουλμανικού κόσμου με το Ισραήλ και ενώ υπήρξαν και πρόσφατες προσεγγίσεις από πιο μετριοπαθείς Μουσουλμανικές χώρες που τώρα μάλλον μένουν έκθετες στο λαό τους.

Δεύτερον αναμένεται θα χειροτερέψουν και οι σχέσεις του Μουσουλμανικού κόσμου γενικά με το δυτικό κόσμο, πράγμα που μπορεί να στείλει κάποιες από αυτές τις Μουσουλμανικές χώρες στην αγκαλιά της Ρωσίας (τουλάχιστον όσες δεν είναι ήδη) που παραμονεύει ύπουλα να τις καταπιεί.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το ότι πολλοί Μουσουλμάνοι που ζουν στο δυτικό κόσμο αναμένεται να ξεσηκωθούν και να ριζοσπαστικοποιηθούν και να έχουμε και αναβίωση και της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας που είχε σχετικά κοπάσει τα τελευταία χρόνια (ήδη έχουμε ανησυχητική αναζωπύρωση).

Αυτό με τη σειρά του θα σημαίνει άνοδος της μισαλλόδοξης Ισλαμοφοβίας σε Ευρώπη και Αμερική, κάτι που συνεπάγεται και άνοδος της ακροδεξιάς που συνήθως βέβαια είναι Ρωσόφιλα κομματικά μορφώματα (βλέπε χαρακτηριστικά Ρεπουμπλικανούς με Τραμπ στην Αμερική).

Τέλος ας μην ξεχνάμε πως υπάρχει και το μέτωπο της Ουκρανίας

και μια δύση ήδη κουρασμένη από τον πόλεμο και τις συνέπειές του και με το άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα και οι φωνές που καλούν σε παράδοση- είτε με όρους, είτε άνευ όρων- της Ουκρανίας στους Ρώσους αναμένεται να ενταθούν !

Να λοιπόν ποιοι είναι αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα κτήνη της ανθρωπότητας και ποιοι είναι που πραγματικά αναμένεται να ωφεληθούν ύπουλα από το ατελείωτο αιματοκύλισμα του μεσανατολικού για να βοηθηθούν στην παγκόσμια κυριαρχία τους !