

# Αποκρουστικό το ποδόσφαιρο της Ισπανίας και τιμωρείται !

Στοιχηματικά είπα να μην ποντάρω ούτε ένα ευρώ σε αυτήν την Ισπανία και στο πρώτο της κιόλας παιχνίδι με δικαίωσε ! Έπαιζε στην έδρα της κόντρα σε μια Σουηδία χειρότερη από την ομάδα του μουντιάλ του 18' και γενικά μετρίων δυνατοτήτων, αλλά κόλλησε στο 0-0 και αυτό δεν είναι έκπληξη !

Οι πάντα μαχητικοί Σουηδοί δεν είχαν παρά να κοπιάρουν τη δική μας Ελληνική εθνική ομάδα για το πως πήρε ισοπαλία μέσα στην Ισπανία και να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι ανάλογο...

Ο δε προπονητής τους είναι προβοκάτορας του ποδοσφαίρου (κάτι σαν Σουηδός Σάντος) και όντας «μανούλα» σε τέτοιες τακτικές τα κατάφερε να κρατήσεις τους Ισπανούς στο μηδέν, βάζοντας και δέκα αμυντικούς στο τέλος (όταν αντικατέστησε τον πιο επικίνδυνο παίκτη του Ίσακ)

Και γιατί να μην τα καταφέρουν δηλαδή με αυτό το προβλέσιμο και αποκρουστικό ποδόσφαιρο των Ισπανών με τις πολλές ανούσιες πάσες σε όλο το γήπεδο ;

Αυτού του είδους το ποδόσφαιρο έφερνε κάποτε σπουδαία αποτελέσματα στους Ισπανούς (2008-12) αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει πλέον και δεν μπορεί να γίνει για έναν απλό λόγο.

Διότι δεν έχουν πλέον εκείνη την ποιότητα και τις εμπνεύσεις που είχαν τότε από τα χαφ και τα αμυντικά χαφ, μέχρι τα πλάγια μπακ και φυσικά στην επίθεση όπου υπήρχαν καλύτεροι killers που την καλή ευκαιρία συνήθως την έκαναν γκολ.

Τώρα λοιπόν έχουμε μια Ισπανία όπου δεν είναι στην ομάδα ο Πικέ, ο Μπουσκέτς, ο Ράμος ή και ο Ασένσιο και υπάρχουν απλά καλοί παίκτες που πολλοί από αυτούς δεν έχουν μεγάλη εμπειρία.

Και λίγα πράγματα για τα άλλα ματς...Οι Τσέχοι κέρδισαν τους

Σκωτσέζους στη Γλασκώβη με 2-0 απλά γιατί ξέρουν καλύτερη μπάλα από αυτούς. Μονάδες σαν τον Σικ και τον Βάτσλικ δεν έχουν οι συμπαθείς Σκωτσέζοι και αυτοί οι δύο ήταν που έκριναν το παιχνίδι.

Εξαίρεση ο Μακ Τομινέι ο οποίος όμως χθες ήταν σαν να μην υπήρχε...Επιπλέον οι Βρετανοί δεν έχουν κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, λόγω προβλημάτων με τον κορονοϊο και αυτό ήταν αρκετά ορατό χθες.

Τέλος η Σλοβακία ήταν μια ομάδα που ελάχιστοι την περίμεναν να κάνει κάτι καλό στη διοργάνωση, καθώς είναι και μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας της, έδειξε όμως πως μόνο άμπαλη ομάδα που δεν είναι.

Με κάποιους εγνωσμένης αξίας παίκτες όπως Χάμσικ, Σκρίνιαρ και Μακ και πολύ καλή τακτική προσέγγιση, κέρδισε 2-1 τους Πολωνούς εκμεταλλευόμενη και την αριθμητική της υπεροχή.

Όσο για τους Πολωνούς, κακή ομάδα δεν είναι αλλά πρέπει να είναι από τους πιο losers ως εθνική ομάδα σε αυτές τις διοργανώσεις. Βλέπουμε δε ότι επιθετικά δύσκολα βρίσκουν λύσεις με τον Λεβαντόφσκι να γίνεται σκιά του εαυτού του, ενώ και ο Μίλικ δεν παίζει λόγω τραυματισμού.

Θεωρούμε πάντως ότι όλες οι ομάδες σε αυτόν τον ανοιχτό όμιλο διατηρούν ακόμα ελπίδες πρόκρισης και μπορεί όλα να κριθούν στο φινάλε.