

Τα πρώτα δείγματα γραφής στη super league

Αξίζει να σταθούμε, στα συμπεράσματα μας για τη φετινή super league, έχοντας ένα πρώτο δείγμα, αλλά και ένα ισόπαλο χθεσινό ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ .

Το απλούστερο συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κάποιος είναι ότι η μάχη του πρωταθλήματος θα γίνει μεταξύ **ΠΑΟΚ** και **Ολυμπιακού**. Αυτό λέει η λογική σύμφωνα με τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής.

Ο Ολυμπιακός έχει το «μειονέκτημα» ότι συνεχίζει και στην Ευρώπη και ίσως να επηρεαστεί αρνητικά λίγο ως πολύ. Αυτό το βλέπουμε μέχρι στιγμής, καθώς οι νίκες έρχονται ασθμαίνοντας, ακόμα και με αντιπάλους όπως η Λαμία στο Καραϊσκάκη και φυσικά και από την γκέλα με τον Παναθηναϊκό...

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, αποκλείστηκε από την Ευρώπη (και ίσως και να το επεδίωξε, τουλάχιστον για το Europa League...), αλλά και η δική του εικόνα στο πρωτάθλημα δεν ενθουσιάζει, όπως πέρσι επί **Λουτσέσκου**.

Και δεν ενθουσιάζει κυρίως διότι η αμυντική του συμπεριφορά δεν έχει καμία σχέση με την περσινή, παρότι οι αμυντικοί είναι σχεδόν οι ίδιοι. Αυτό που αλλάζει όμως είναι ο πιο αφελής τρόπος παιχνιδιού που έχει με τον Φερέιρα...

Τα δεδομένα δείχνουν λοιπόν πως και οι δύο αυτές ομάδες δεν θα παίρνουν τα ματς «σβηστά» φέτος και πως δεν θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα κριθεί μόνο στα ντέρμπι.

Και αν θέλουμε να επανέλθουμε στα του χθεσινού ντέρμπι μπορούμε να διακρίνουμε αφενός ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερο σύνολο από την ΑΕΚ η οποία είναι αсуζήτητη βελτιωμένη και ανταγωνιστική από το συνονθύλευμα που παρουσίαζε ο Καρντάσο.

Ωστόσο και αυτή η ανταγωνιστική και βελτιωμένη ΑΕΚ δεν μπόρεσε παρά να πάρει μια ισοπαλία από τον «αφελή» ΠΑΟΚ, διότι και οι παίκτες της και ο προπονητής τους έχουν ένα ταβάνι στις δυνατότητές τους. Φιλότιμοι, οργανωμένοι και αγωνιστικοί, αλλά που δύσκολα θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Χθες πχ. ο Κωστένογλου χρεώνεται και την κάκιστη εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και τις κινήσεις του δευτέρου ημιχρόνου που έφεραν τη βελτίωση και την ισοπαλία. Δεν είναι κανένας άμπαλος, αλλά ούτε και για σπουδαία πράγματα.

Συγκεκριμένα ο Κωστένογλου μπάλωσε το χάος του πρώτου ημιχρόνου πρώτα αφαιρώντας έναν στόπερ, ενώ και στο δεύτερο ημίχρονο έκανε δύο πετυχημένες αλλαγές. Απέσυρε τον μέτριο Παουλίνιο και έβαλε τον σκόρερ Ντέλετιτς, όπως απέσυρε και τον αρνητικό Αλμπάνη.

Όσο για τις άλλες ομάδες, πολύ θετικό εντύπωση κάνει η **Ξάνθη** η οποία παίρνει τα αποτελέσματα χωρίς να αποδίδει κανένα σπουδαίο ποδόσφαιρο (αυτό δεν μπορεί να το κάνει και πολύ, άλλωστε), όπως και ο **ΟΦΗ** που βγάζει μια υγεία.

Στις ομάδες που μπορούν να διακριθούν βάζουμε-κατά τη γνώμη μας- και τον **Άρη**, ενώ σε ότι αφορά τον **Παναθηναϊκό**, που παρουσιάζει βελτίωση, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα να έχει διάρκεια σε όλο το πρωτάθλημα, με βάση τις διοικητικές και αγωνιστικές του αδυναμίες.

Αυτοί οι παίκτες “έφαγαν” τον

Ουζουνίδη !

Αυτοί οι παίκτες έφαγαν τον Ουζουνίδη – Απίθανα πράγματα με Μπογέ – “Κρέμασε” ο Κροτίτσιτς ;

Παρελθόν αποτελεί ο Έλληνας τεχνικός από τον πάγκο της Ένωσης, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ. Ο βασικός λόγος της απομάκρυνσης του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, από τη στιγμή που η ομάδα βγήκε από νωρίς εκτός των βασικών της στόχων, φαίνεται πως έχει να κάνει με τη μη αξιοποίηση του συνόλου του ρόστερ της ομάδας, όπως σημειώνεται σήμερα και στο πρωτοσέλιδο της «Ωρας»

Και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτο και κύριο, του **Λούκας Μπογέ**. Ενός εξτρέμ για τον οποίο ο Μαρίνος Ουζουνίδης το καλοκαίρι «έκοβε» όποιον εξτρέμ του προτεινόταν ως εναλλακτική λύση ενόσω υπήρχαν δυσκολίες για το deal με τον Αργεντινό. Αυτό έγινε τελικά, ο Έλληνας τεχνικός δικαιώθηκε για την επιμονή και την υπομονή του, κακά τα ψέματα όμως, δεν έχει δώσει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής στον Αργεντινό ούτε και τις ευκαιρίες που θα περίμενε κανείς για έναν παίκτη που το καλοκαίρι θεωρήθηκε ως η μεγάλη μεταγραφή της ΑΕΚ.

Αντίλογος: ο προπονητής φταίει που ο Μπογέ υπέγραψε με το ιατρικό επιτελείο να διαπιστώνει το πρόβλημα που έχει στους κοιλιακούς και που του βγήκε ουσιαστικά στο πρώτο παιχνίδι που ήταν διαθέσιμος, σε αυτό με τη Σέλτικ στο «Σέλτικ Παρκ», όταν και ήταν στη βασική ενδεκάδα, και τον κράτησε εκτός δράσης ως και τις αρχές Οκτωβρίου ;

Θέμα αποκατάστασης προφανώς δεν αφορά το προπονητικό επιτελείο, αν υποθέσουμε πως και στην αποθεραπεία του Μπογέ υπήρχε καθυστέρηση. Αλλά και έκτοτε, ο 50χρονος κούτσ είναι... τρελός να μη χρησιμοποιεί έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο όπως έχει καταγραφεί έδωσε τη συναίνεσή του για την

απόκτησή του σε «πέντε λεπτά»; Όσοι μαθαίνουν τα όσα γίνονται στην καθημερινότητα της ομάδας, έχουν να λένε πως ο Μπογέ, καιρό τώρα, παρουσιάζει συμπεριφορά... διεκπεραιωτή.

Δεν προσπαθεί στις προπονήσεις, όντας πάντως επαγγελματίας, δεν δείχνει «εντός» ομάδας. Γενικά, συμπεριφέρεται λες και είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει «χάσει» -κατά το κοινώς λεγόμενο- η ομάδα. Αν έχει ευθύνη σε αυτήν την απώλεια ο προπονητής με τη συμπεριφορά και τις επιλογές του, συζητήσιμο, αλλά σε κάθε περίπτωση κανείς στην ομάδα, μα κανείς δεν «εκπλήσσεται» έτσι όπως ζει τον Μπογέ με το ότι μένει εκτός.

Για τους άλλους δύο εξτρέμ, τον Αλμπάνη και τον Γιαννιώτη τώρα. Είναι αλήθεια πως ο Έλληνας τεχνικός δεν τους «έβλεπε». Φαίνεται προφανώς. Έτσι κι αλλιώς, για τον Αλμπάνη, από το καλοκαίρι είχε ξεκαθαρίσει πως τον θεωρεί εναλλακτική (στην καλύτερη) επιλογή, ενώ για τον Γιαννιώτη, πέραν του ότι ποτέ δεν είχε εκφραστεί θετικά για την άφιξη του, από την πρώτη πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στην ομάδα ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεν του έδειξε το παραμικρό για να αναιρέσει την αρχική του άποψη. Και εδώ προφανώς, ανεξαρτήτως όλων των υπολοίπων, τίθεται θέμα διαχείρισης, αφού ο αρνητισμός είναι κάτι που μεταδίδεται και έχει αμφίδρομη επίδραση.

Ως προς τον τελευταίο, τον Νέναντ Κρστίτσιτς. Ποδοσφαιριστή που ήθελε ο Μαρίνος Ουζουνίδης από το καλοκαίρι, προφανώς ήθελε και τώρα και αποτέλεσε σημαντική επένδυση της ομάδας με σκοπό φυσικά να πάρει τη φανέλα σπίτι του. Ένας μήνας στην Ελλάδα ο Σέρβος, προερχόμενος από σερί παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα και παιχνίδια άκρως απαιτητικά όπως ήταν αυτά κόντρα σε Λίβερπουλ, Παρί και Νάπολι στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ και όμως ως τώρα, βασικός έχει αγωνιστεί μόνο την περασμένη εβδομάδα κόντρα στον Λεβαδειακό.

Η υπερασπιστική γραμμή Ουζουνίδη στη συγκεκριμένη περίπτωση -και την καταγράφουμε- ήταν πως μετά από το συγκεκριμένο

ματς, ο Κροτίτσιτς είχε «κρεμάσει», ήταν εμφανώς κουρασμένος με αποτέλεσμα ο Έλληνας τεχνικός να μη ρισκάρει να τον ξεκινήσει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και εδώ βέβαια, η παρατήρηση είναι εύλογη: πώς είναι δυνατόν ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται από σερί παιχνίδια, μεσούσης της σεζόν, μέσα σε ένα μήνα σε μια νέα ομάδα εμφανίζεται (ή «εμφανίζεται») κουρασμένος...

ΠΗΓΗ: <http://sportdog.gr>

Όπως στρώνουν θα κοιμηθούν οι Έλληνες διαιτητές !

Μου αρέσει που πολλοί ενοχλήθηκαν τελευταία για τον ορισμό ξένων διαιτητών σε αγώνες-τουλάχιστον ντέρμπι- του Ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά να που ακόμα και σήμερα οι Έλληνες διαιτητές κάνουν ότι μπορούν για να επιβεβαιώνουν τους επικριτές τους !

Μόλις κατά την τελευταία αγωνιστική είδαμε και πάλι διαιτητικά όργια καταρχήν από αυτόν τον απίθανο Λάμπρου στο Ξάνθη-Λάρισα ο οποίος-να μην κρυβόμαστε- ολοφάνερα προσπαθούσε να κερδίσει η Ξάνθη και να χάσει η Λάρισα αυτό το ματς !



Και τι δεν έκανε ο κύριος Λάμπρου...έδωσε πέναλτι μισό μέτρο έξω από την περιοχή στην Ξάνθη, δύο αυστηρές κόκκινες στην Λάρισα, την ίδια στιγμή που χάρισε κόκκινη κάρτα στην Ξάνθη σε εγκληματικό χτύπημα παίκτη της.

Δεν έχει καμία σημασία τι είδους παράγοντας είναι ο Κούγιας- και εμείς τον έχουμε κατακρίνει για κάποιες πρακτικές του- διότι εδώ έχει 100 % δίκιο που φωνάζει και ζητάει ξένους διαιτητές (παρότι εμείς φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως τα κίνητρα του διαιτητή ήταν στοιχηματικά και να όντως είναι άνθρωπος του Μελισσανίδη, όπως λέει ο Κούγιας).

Κατά δεύτερον είχαμε και στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ-Απόλλων, κάτι απίθανούς βοηθούς διαιτητή οι οποίοι έκοψαν ως off-side κάποιες επιθέσεις του ΠΑΟΚ όπου ο φουνταριστός καλυπτόταν από μισό έως δύο μέτρα !! Και διερωτάσαι φυσικά αν αυτοί οι τύποι είναι τελείως άσχετο με το αντικείμενο του ποδοσφαίρου ή αν το έκαναν επίτηδες...

Έτσι όπως πάνε λοιπόν οι κύριοι Έλληνες διαιτητές όλες σχεδόν οι ομάδες θα ζητούν σε λίγο ξένους διαιτητές (ήδη το κάνουν Παναθηναϊκός και Λάρισα) για τα παιχνίδια τους και οι Έλληνες θα υποβιβαστούν στις μικρότερες κατηγορίες !

Δεν θα είναι αδικία βέβαια γιατί όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν, ωστόσο κάτι τέτοιο θα σημαίνει την πλήρη απαξίωση της Ελληνικής διαιτησίας που θα πέσει στην ανυποληψία και εντός συνόρων, αλλά και εκτός.

Και αυτό το λέμε διότι σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι η UEFA και η FIFA θα ορίζουν τους Έλληνες διαιτητές μόνο σε αγώνες ελπίδων, νέων, παιδών και futsal !

Η ΑΕΚ είναι ήδη πρωταθλήτρια !

Να λοιπόν που, έστω και με τη συνήθη απαράδεκτη καθυστέρηση, οι υποθέσεις των διακοπτόμενων αγώνων στη super league αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Το μόνο που απομένει είναι η έφεση του ΠΑΟΚ για το ματς με την ΑΕΚ που δεν αναμένεται να αλλάξει και πολλά πράγματα.

Όπως, λίγο πολύ, είχαμε προβλέψει, έτσι και έγινε και το περιβόητο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ κατακυρώθηκε υπέρ της ΑΕΚ, από τον ΠΑΟΚ αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί, ο Σαββίδης έφαγε απαγόρευση εισόδου και επιπλέον έπεσε και πρόστιμο και τιμωρία έδρας...

Τώρα η βαθμολογία στην κορυφή έχει διαμορφωθεί ως εξής...ΑΕΚ 57, Ολυμπιακός 50, ΠΑΟΚ 49, Ατρόμητος 47 και έπονται οι υπόλοιποι...Λογικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην έφεση να αποφασιστεί επανάληψη του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ ή πολύ περισσότερο να κατακυρωθεί το ματς στον ΠΑΟΚ. Το μόνο που ίσως μπορεί να αλλάξει είναι να επιστραφούν οι τρεις βαθμοί που αφαιρέθηκαν στον ΠΑΟΚ και να πέσει η τιμωρία του Σαββίδη. Και πάλι όμως θα μοιάζει απίθανο ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει την ΑΕΚ και να στεφθεί πρωταθλητής, όπως και ο Ολυμπιακός.

Δείτε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές: Παναθηναϊκό εντός, Πλατανιά εκτός, Λεβαδειακό

εντός, Κέρκυρα εκτός και Απόλλωνα εκτός. Και θα πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια να χάσει τουλάχιστον από έξι έως εννιά βαθμούς και ο ΠΑΟΚ να κάνει πέντε στα πέντε. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός που χρειάζεται να κάνει οκτώ βαθμούς περισσότερους από την ΑΕΚ για να της πάρει το πρωτάθλημα Συγγνώμη αλλά αυτά στο Ελληνικό ποδόσφαιρο δεν γίνονται οπότε και εμείς θεωρούμε την ΑΕΚ ήδη πρωταθλήτρια και μάλλον αξία ! Τώρα βέβαια τι αξία έχει ένα τόσο τραγικό και τριτοκοσμικό πρωτάθλημα και κατά πόσο μπορεί μια ομάδα να το χαρεί είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία...

Αν όμως το πρωτάθλημα έχει-όπως όλα δείχνουν- κριθεί, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη δεύτερη προνομιούχο θέση που οδηγεί στα προκριματικά του champions league. Το πιο ευνοϊκό πρόγραμμα όλων έχει ο Ολυμπιακός που έχει να παίξει Λεβαδειακό, Κέρκυρα, Απόλλωνα, Παναθηναϊκό και ένα μόνο σχετικά δύσκολο ματς στα Γιάννινα που γίνεται όμως τελευταία αγωνιστική, όταν πιθανότατα οι γηπεδούχοι να είναι βαθμολογικά αδιάφοροι.

Αν λοιπόν δεν επιστραφούν οι τρεις βαθμοί στον ΠΑΟΚ, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι το μεγάλο φαβορί για τη δεύτερη θέση απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που έχει δύο πολύ δύσκολες εξόδους σε Περιστερί και Λεωφόρο. Αν τους επιστραφούν οι βαθμοί, τότε προφανώς η δεύτερη θέση θα είναι πιο ανοιχτή.

Τέλος οι τιμωρίες και αφαιρέσεις βαθμών από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έχουν βάλει στο παιχνίδι της δεύτερης και της τρίτης θέσης ακόμα και τον εκπληκτικό Ατρόμητο που απέχει μόλις τρεις βαθμούς από τον Ολυμπιακό και δύο από τον ΠΑΟΚ. Αν η ομάδα του Αυστριακού Κάναντι καταφέρει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και πάρει και θετικό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό, τότε θα μπορεί να πάρει και κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση, αφού έπειτα ακολουθεί ένα μάλλον εύκολο πρόγραμμα.

Το ποδόσφαιρο που δεν έχει λόγο ύπαρξης και το πραγματικό πρόσωπο των αποικιοκρατών !

Ας πούμε- όσο βέβαια γίνεται-τα πράγματα με το όνομά τους, αναλύοντας προσεκτικά τα γεγονότα, για το ταλαιπωρημένο Ελληνικό ποδόσφαιρο και το περιβόητο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και φυσικά για τις αθλιότητες ακολούθησαν.

Ας τα πιάσουμε λοιπόν ένα, ένα...Η φάση του γκολ είναι όντως πάρα πολύ δύσκολη και εμείς, βλέποντάς την αρχικά, κάναμε μια εκτίμηση ότι το γκολ του ΠΑΟΚ είναι κανονικό. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Μαουρίσιο, είναι μεν σε θέση of-side, όμως το ζήτημα είναι αν επηρεάζει τη φάση ή όχι και για να επηρεάζει τη φάση πρέπει ή να ακουμπήσει τη μπάλα ή να παρεμποδίζει τερματοφύλακα ή αμυντικό των αντιπάλων. Τελικά βλέποντας πολύ προσεκτικά το replay παρατηρούμε ότι ο Μαουρίσιο σε κάποια στιγμή καλύπτει χώρο με το σώμα του, δίπλα από τον τερματοφύλακα, εμποδίζοντας τον έτσι να αποκρούσει (ή έστω του μειώνει τις πιθανότητες να αποκρούσει), οπότε νομίζουμε πως τελικά είναι ένα πολύ οριακό off-side !

Ας δούμε και τη συνέχεια. Αρχικά βλέπουμε τον διαιτητή Κομίνη να δείχνει σέντρα, αλλά και τον περιβόητο επόπτη Ποντίκη να πηγαίνει προς τη

σέντρα και να κατακυρώνουν το γκολ. Ωστόσο οι παίκτες της ΑΕΚ πηγαίνουν προς τον επόπτη προσπαθώντας να του αλλάξουν άποψη και τελικά τα καταφέρνουν ! Άραγε ήξεραν κάτι οι παίκτες της ΑΕΚ πηγαίνοντας προς τον επόπτη Ποντίκη για να του αλλάξουν άποψη και να μη μετρήσει το γκολ ;

Μήπως τελικά ο Μελισσανίδης, ως πιο έμπειρος στο ποδόσφαιρο και το παρασκήνιο, «την έφερε» του Σαββίδη με έναν δικό του επόπτη ; Η μήπως ο έντρομος Ποντίκης σκέφτηκε «τι είναι καλύτερα, να με τιμεντώσει ο Μελισσανίδης ή να μου ρίξει μια σφαίρα στο σβέρκο ο Σαββίδης ; » και τελικά αποφάσισε να ακυρώσει το γκολ ; Και τα δύο ενδεχόμενα ανοιχτά...



Τα γεγονότα που ακολούθησαν με Σαββίδη το περίστροφο και τους μπράβους του τα βλέπουμε περισσότερο (για να δούμε και την πολιτική διάσταση του θέματος) ως το κτηνώδες πρόσωπο του Ρώσικου ιμπεριαλισμού και των ολιγαρχών του που φέρονται μέσα στην Ελλάδα ως στυγνοί τραμπούκοι αποικιοκράτες ! Δυστυχώς φάνηκε λοιπόν πεντακάθαρα το πραγματικό πρόσωπο αυτών των νέο-αποικιοκρατών τύπου Σαββίδη, όσο κι'αν παρόμοιες αθλιότητες και μπραβιλίκια έχουμε

Ξαναδεί τόσα χρόνια στο Ελληνικό ποδόσφαιρο...

Αναρωτιούνται τώρα πολλοί γιατί δεν συνελήφθη επί τόπου ο τραμπούκος Σαββίδης, παρά εκδόθηκε εκ των υστέρων ένα ένταλμα σύλληψης για τα μάτια του κόσμου. Κατά πρώτον εκτιμούμε, χωρίς υπερβολή, ότι πιο πιθανό είναι να συλληφθεί κάποια στιγμή ο Τσίπρας (!!) παρά ο Σαββίδης μέσα στην αποικία του ! Αλλά ακόμα και να ήθελαν να τον συλλάβουν, εκεί μέσα στην Τούμπα, ποιος αστυνομικός θα τολμούσε να τα βάλει εκείνη την ώρα με έναν οπλισμένο Σαββίδη και τους θηριώδεις μπράβους του ;; Φανταστείτε τι θα μπορούσε να επακολουθήσει σε μια τέτοια περίπτωση !

Όσον αφορά τώρα τη συνέχεια και το φύλλο αγώνα, ο Κομίνης για κάποιον λόγο γράφει ψευδώς ότι αρχικά ακυρώθηκε το επίμαχο γκολ, ενώ φυσικά συνέβη το αντίθετο. Αλλά το πιο περίεργο είναι ότι ισχυρίζεται πως είχε πάρει την απόφαση να κατακυρώσει το γκολ, αλλά τον πρόλαβε η εισβολή του Σαββίδη και των μπράβων του και θεώρησε ως προσωρινό σκορ το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ ! Πιστεύουμε ότι και εδώ ψεύδεται ο Κομίνης διότι γνωρίζουμε, από τις δικές μας πληροφορίες, πως στα αποδυτήρια είδε τη φάση πολλές φορές σε βίντεο για να αποφασίσει και πως φοβήθηκε και για τη ζωή του, λέγοντας μάλιστα πως έχει και έγκυο γυναίκα και δεν πρόκειται να ξαναδιαιτητεύσει !

Άλλωστε δεν είναι ποτέ δυνατόν να κατακυρωθεί ένα γκολ στα αποδυτήρια, αφού ο κανονισμός προβλέπει ότι για να γίνει κατακύρωση πρέπει να είναι οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και ο διαιτητής να δείξει τη σέντρα. Αν λοιπόν ο Κομίνης έγραφε στο φύλλο αγώνα ότι κατακύρωσε

το γκολ στα αποδυτήρια, είτε γιατί φοβήθηκε ή διότι είδε το ριπλέι, θα τιμωρούταν και ο ίδιος αλλά θα επιβαρυνόταν και η θέση του ΠΑΟΚ...

Από την άλλη-αν και η τιμωρία του ΠΑΟΚ για τη μπούκα Σαββίδη είναι αναμενόμενη και επιβεβλημένη- είναι ένας γρίφος και σε ποια πλευρά θα χρεωθεί η διακοπή του ματς. Και το λέμε αυτό διότι ο Κομίνης δεν διαφωτίζει πολύ αυτή την πλευρά στο φύλλο αγώνα και το αφήνει φλου και από την άλλη. Επιπλέον υπάρχει και ηχητικό ντοκουμέντο (Δίκη στον Alpha) όπου ακούγεται ο Γκαγκάτσης του ΠΑΟΚ να παρακαλάει τον Δημητριάδη της ΑΕΚ για να συνεχιστεί το ματς και αυτός να αρνείται λόγω φόβου. Είναι σχεδόν βέβαιο λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να αποδείξει στην αθλητική δικαιοσύνη (την οποία ελέγχει αυτός πλέον) ότι το ματς δεν συνεχίστηκε με υπαιτιότητα της ΑΕΚ...

Τώρα ποιο το μέλλον του ματς του πρωταθλήματος και του Ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα και τι θα αποφασίσει η αθλητική δικαιοσύνη, κανείς δεν μπορεί να μαντέψει. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το ποδόσφαιρο των πολιτικών παρεμβάσεων, των κουμπουροφόρων, και των αλητών και πρεζονιών της εξέδρας μόνο να μας ντροπιάζει μπορεί και δεν έχει και λόγο ύπαρξης πλέον !



Ο δε Μελισσανίδης (που είναι και αυτός ένας καθεστωτικός ευνοούμενος κρατικο-ολιγάρχης) και η ΑΕΚ που μέχρι προχθές ζητούσαν διακοπή του πρωταθλήματος, μέχρι να τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις με τα ματς που είναι στην αθλητική δικαιοσύνη, τώρα λέει για ευνόητους λόγους το ακριβώς αντίθετο και διαμαρτύρεται για την απόφαση της κυβέρνησης για διακοπή ! Αυτό θα πει συνέπεια...

Από την άλλη φυσικά η κυβέρνηση ως γιουσουλφάκι του Πούτιν και των εν Ελλάδι ολιγαρχών, τύπου Σαββίδη, δεν μας πείθει καθόλου με τις διακοπές του πρωταθλήματος κλπ. Και αν αυτή η κυβέρνηση έκανε κάποιες ενέργειες, επί εποχής Κοντονή, είναι γιατί ήθελε να αποδυναμώσει παρασκηνικά τον εκλεκτό της Ν.Δ. Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό του και να ενδυναμώσει Σαββίδη και ΠΑΟΚ.