

Η Ειρήνη Καζαριάν μιλάει για το ροζ βίντεο

Πριν από μερικές μέρες η Ειρήνη Καζαριάν ενεπλάκη άθελά της σε ένα πορνοβίντεο που κάποιος άγνωστος ανέβασε στο διαδίκτυο-και με το όνομά της-το οποίο έκανε το γύρο του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλος. Η ίδια τοποθετήθηκε για πρώτη φορά λέγοντας πως δεν είναι εκείνη στο ροζ βίντεο.

Η Αρμένισα καλλονή και νικήτρια του πρόσφατου “next top model” βρέθηκε χθες σε μια λαμπερή επίδειξη μόδας με νυφικά στο Ζάππειο και με αυτή την ευκαιρία ρωτήθηκε επί του θέματος και δήλωσε τα εξής.

«Το έχω πάρει πολύ ήρεμα. Ξύπνησα ένα πρωί και είδα αυτό το δημοσίευμα. Εννοείται πως δεν είμαι εγώ, είναι ψευδές όλο αυτό. Πήρα τηλέφωνο τους δικηγόρους μου και έχω κινηθεί ήδη νομικά. Πήγα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά δεν θα κάνω μήνυση ακόμα. Έχουμε βρει το άτομο που το έχει δημοσιεύσει. Στενοχωρήθηκα στην αρχή, διότι ένας άνθρωπος έκανε κάτι τέτοιο σε μια κοπέλα 21 ετών. Ήθελε να με ρίξει, αλλά δεν θα το καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

Δείτε και το παρακάτω βίντεο με τις δηλώσεις...Εμείς θα συμπληρώσουμε πάντως ότι το βίντεο έπεσε αμέσως στην αντίληψη και της αισχρής φυλλάδας “Μακελείο” του..γνωστού Στέφανου Χίου ο οποίος έσπευσε να γράψει πως πρόκειται για την ίδια την Καζαριάν (κάτι για το οποίο δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος, παρά την ομοιότητα που όντως υπάρχει) και εντελώς αυθαίρετα και συκοφαντικά πως η Καζαριάν κάνει εκεί σεξ με μέλος της κριτικής επιτροπής προκειμένου να πάρει τη νίκη στο next top model !!

Για το πρόστιμο στο next top model

Όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει αυτό το αμφιλεγόμενο, δήθεν ανεξάρτητο όργανο του ΕΣΡ, έχουμε δει διάφορα «κουφά» και τώρα είδαμε και πρόστιμο στο “next top model” του Star !

Μιλάμε για μια εκπομπή που παίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου-ακόμα και σε μουσουλμανικές-χωρίς να έχει παρουσιαστεί ποτέ τέτοιου είδους αντίδραση και λογοκρισία !

Πρωταγωνιστές των αντιδράσεων και υποκινητές αυτού του προστίμου και του νεοπουριτανισμού ήταν και δεξιοί και αριστεροί ηθικολόγοι και δήθεν και κυρίως οι δεύτεροι.

Η μεν δεξιά ηθικολογία συνήθως εξαντλείται στο «τάξεις και ηθική» ή στο «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» ενώ η αριστερή ηθικολογία εμφανίζεται με τη μορφή της βαριάς κουλτούρας ή του φεμινισμού και επειδή ακριβώς αυτοπαρουσιάζεται ως πρόοδος είναι και πιο επικίνδυνη.



Συγκεκριμένα λοιπόν η γενική γραμματεία ισότητας ήταν αυτή που προέτρεψε πρώτη το ΕΣΡ να επιληφθεί της εκπομπής και να ασκήσει λογοκρισία και πρόστιμο και το Ε.Σ.Ρ. την άκουσε !

Συνεπώς θα πρέπει να μιλάμε για μια διακομματική απόφαση , μια που το Ε.Σ.Ρ. είναι στην πραγματικότητα πολυκομματικό.

Τα επιχειρήματά της Γ.Γ.Ι. ήταν σκληροπυρηνικά φεμινιστικά του τύπου ότι «η εκπομπή κάνει τις γυναίκες και το σώμα τους προϊόντα προς πώληση, ηδονοβλεψίας κλπ και συνεπώς πρέπει να κοπεί ή να λογοκριθεί»...Εν ολίγοις ότι δεν συμφωνεί με τις απόψεις και τη φιλοσοφία ζωής τους πρέπει να κόβεται !

Βεβαίως αυτά τα επιχειρήματα του αριστερού φεμινισμού-ο οποίος τελευταία έχει γίνει κάτι σαν μόδα στο δυτικό κόσμο- δεν διαφέρουν και πολύ από τα επιχειρήματα παραδοσιακών Μουσουλμάνων οι οποίοι είτε σκεπάζουν τις γυναίκες με μαντήλες, είτε τις κλείνουν στο σπίτι, είτε λογοκρίνουν τα «άσεμνα» σε τηλεόραση και έντυπο τύπο ! Και αυτοί με το επιχείρημα ότι προφυλάσσουν ή προστατεύουν τις γυναίκες τα κάνουν αυτά...

Και βεβαίως μιλάμε για τους ίδιους αριστερούς κουλτουριάρηδες και άπλυτες λεσβοφεμινίστριες που δεν ενοχλούνται διόλου από τις μαντήλες και τις μπούργκες, αφού τα θεωρούν μέρος της κουλτούρας κάποιων λαών, οπότε δεν πρέπει να αντιτιθέμεθα σε αυτά και να τους...προσβάλλουμε !

Ακόμα περισσότερο όλοι αυτοί δεν ενοχλούνται από τις διάφορες ακρότητες που γίνονται στα gay pride, αλλά αντίθετα θέλουν να τα αποδεχθούμε όλα ως νορμάλ και να τα χειροκροτούμε.

Τέλος οι κύριοι και οι κυρίες του Ε.Σ.Ρ. δεν είχαν κανένα πρόβλημα και δεν έριξαν κανέναν πρόστιμο όταν μεταδιδόταν- ακόμα και μέρα μεσημέρι- προ καιρού μια διαφήμιση με άντρες που φορούσαν σουτιέν ! Αλοίμονο...μη μας πουν και καθυστερημένους και ομοφοβικούς !

Αποκαλύψεις από την Ιωάννα Μπέλλα για next top model !

Η Ιωάννα Μπέλλα είναι, ως γνωστόν, η Star Hellas 2018 αλλά αυτό που συζητήθηκε περισσότερο και συζητιέται ακόμα είναι η συμμετοχή της στο Greece's Next Top Model !

Ο λόγος είναι ότι άκουσε πολλά από τους κριτές για τις πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπο ή στο σώμα της και αυτός ήταν ο λόγος που δεν πέρασε στην επόμενη φάση του παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα είναι φυσικά οι υπεύθυνοι της εκπομπής, μετά τη νίκη της Ιωάννας στα καλλιστεία, να εκτεθούν ανεπανόρθωτα !



Η κάμερα του Alpha και η Φωτεινή Πετρογιάννη, συνάντησαν την Ιωάννα Μπέλλα για λογαριασμό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και αυτή μίλησε για πολλά και έκανε και αποκαλύψεις όπως πχ. ότι η παραγωγή του GNTM ήταν αυτή που της πρότεινε να συμμετάσχει στο αμφιλεγόμενο ριάλιτι...

“Με πήραν τηλέφωνο από την παραγωγή να πάω και δεν σκέφτηκα κάτι. Και λέω... “Θα περάσω ένα casting, όπως περνάω τόσο καιρό”. Με πήραν μόνοι τους από την παραγωγή και μου είπαν να πάω την τάδε μέρα και ώρα. Πήγα και εν τέλει έγινε όλο αυτό. Δεν το περίμενα με τίποτα. Αυτό που είδατε ήταν όλο αληθινό, δεν ήταν τίποτα στημένο” τόνισε η όμορφη *Ιωάννα!*

Πως η πολιτική ορθότητα χτυπάει και τη μόδα !

Πολλοί σχολίασαν την πρεμιέρα της Δευτέρας στο next top model, με τη Βίκυ Καγιά, αλλά λίγοι έπιασαν το πραγματικό νόημα των επιλογών της επιτροπής.

Εκεί ως γνωστόν κόπηκαν κάποιες ωραίες κοπέλες-με πιο γνωστή το μοντέλο *Ιωάννα Μπέλα*-με το επιχείρημα ότι είχαν φτιαγμένα χίλια, στήθος, βλεφαρίδες και δεν ξέρω και τι άλλο...

Από την άλλη επιβραβεύτηκαν ορισμένες λιγότερο όμορφες και εντυπωσιακές κοπέλες με αποκορύφωμα καταρχήν μια με ύψος 1.55 η οποία βγήκε με άπλετο θάρρος, λέγοντας πως κάνει για μοντέλο, και τελικά επιβραβεύτηκε και έπειτα μια παχουλή κυρία, αφού πρώτα κλάφτηκε για το bullying που έχει υποστεί και έστειλε το μήνυμά της υπέρ της διαφορετικότητας...



Τι είναι όλο αυτό λοιπόν και γιατί ξαφνικά μια τέτοια εκπομπή αποφάσισε αυτή τη στροφή στην «ποιότητα» και τη φυσική ομορφιά (υποτίθεται), απορρίπτοντας την «πλαστική» ομορφιά ; Και κυρίως γιατί συμβαίνει αυτό από τη στιγμή που αυτός ο ίδιος χώρος δημιούργησε και τα «πλαστικά» πρότυπα ;

Κατά τη γνώμη μας δεν είναι τίποτε άλλο από μια νεόφερτη μορφή πολιτικής ορθότητας που έχει εμφανιστεί εσχάτως και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο και φαίνεται πως έρχεται και εδώ και επηρεάζει και το χώρο της μόδας.

Με λίγα λόγια σου λένε περίπου: Ας επιβραβεύσουμε και ας κάνουμε μοντέλο και μια λιγότερο όμορφη ή ακόμα και άσχημη και παχουλή ή και πολύ χοντρή για να μην αισθάνονται άσχημα και οι μειονότητες ! Ή ακόμα ας φωτογραφίσουμε και καμιά μουσουλμάνα με μαντήλα να δείξουμε και την πολυπολιτισμική μας αφοσίωση και την ανεκτικότητα μας !...

Από όλο αυτό βεβαίως δεν λείπει και ο φεμινισμός (ή έστω αυτό που πασάρεται ως φεμινισμός στην εποχή μας) που επίσης έχει γίνει της μόδας τελευταία στη δύση και βάζει τη δική του σφραγίδα πολιτικής ορθότητας και πουριτανισμού.

Εδώ σου λένε: Ας μην προβάλλουμε πολύ και επιβραβεύουμε τις πιο όμορφες, σέξι και εντυπωσιακές διότι έτσι προωθούμε τον σεξισμό και κάνουμε τις γυναίκες βορά στα αδηφάγα βλέμματα των...κακών αντρών που τις καταπιέζουν !

Κάτι τέτοια ή περίπου αυτα νομίζουμε ότι προσπαθεί να περάσει και η κύρια Καγιά και η επιτροπή της (προφανώς αντιγράφοντας project του εξωτερικού) στην εν λόγω εκπομπή και μάλιστα το έκαναν και χονδροειδώς μειώνοντας κάποιες παίκτριες και τις επιλογές τους (γι'αυτό και η εν λόγω Ιωάννα Μπέλα έβαλε και τα κλάματα μπροστά στην επιτροπή).

Όμως αυτή η επελαύνουσα πολιτική ορθότητα μόνο καλές νοοτροπίες και αντιλήψεις δεν δημιουργεί, διότι κατά πρώτον-τουλάχιστον στην περίπτωση του modeling-επιβραβεύει τους χειρότερους και δημιουργεί ρατσισμό κατά των πιο άξιων ή τις προσβάλει ωμά.

Τέλος όλο αυτό κυλά προς τον πουριτανισμό και την ηθικολογία που εμείς οι φιλελεύθεροι απεχθανόμαστε και μπορεί κάλλιστα είτε να θυματοποιεί τις γυναίκες, είτε να αναβιώνει την πατριαρχία.

Είναι αυτές ακριβώς οι αντιλήψεις και νοοτροπίες που βγάζουν πρώτη στη Eurovision μια χοντρούλα με ένα κακό τραγούδι, που κάνουν τα Αμερικανικά καλλιστεία χωρίς εμφανίσεις με μαγιό ή που φωτογραφίζουν σε περιοδικά υπέρβαρες (πρόσφατα cosmopolitan Αμερικής) ή που έκαναν ακόμα και το playboy να φωτογραφίζει, για ένα διάστημα, μουσουλμάνες με μαντίλες, απεριποίητες γυναίκες και άλλου κουφά !