

Γι' αυτό γύρισαν πίσω οι δύο αξιωματικοί !

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΦΗΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ !

Ας δούμε ρεαλιστικά για ποιον λόγο ο Ταγίπ Ερντογάν (αυτός και το επιτελείο του το αποφάσισε, να μην γελιόμαστε...) άφησε ελεύθερους τους δύο Έλληνες αξιωματικούς, αποφασίζοντας τελικά να δικαστούν ερήμην, και πέρα από τις γραφικότητες για παρέμβαση Τραμπ ή και...θεϊκή παρέμβαση.

Πρώτα όμως αναρωτιόμαστε ότι αφού αυτοί οι δύο αξιωματικοί ήταν-σύμφωνα με την εθνική γραμμή-αθώοι που απλά χάθηκαν, γιατί μετατέθηκαν σε άλλες μονάδες και οι ίδιοι και οι προϊστάμενοί τους ; Και γιατί από τη μιά παίρνουν μεταθέσεις και από την άλλη αποθεώνονται ως ήρωες ;

Το δεδομένο πάντως είναι ότι ο Τούρκος ηγέτης δεν θα τους άφηνε τόσο εύκολα ελεύθερους αν δεν έπαιρνε ή αν δεν πίστευε ότι θα πάρει κάτι στη σκακιέρα της διεθνούς διπλωματίας και μάλλον πρόκειται για κάτι σημαντικό για να αποφασίσει αναλόγως !

Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι η Τουρκία δεν πήρε στο διπλωματικό παζάρι απαραίτητα θρησκευτικά δικαιώματα για τη μειονότητα της Θράκης (Τουρκική ή Μουσουλμανική ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε την) με την απευθείας εκλογή μουφτήδων από τους ίδιους τους μειονοτικούς αντί του διορισμού τους από το Ελληνικό κράτος.

Το μόνο που πέρασε η κυβέρνηση είναι ένας νόμος με τον οποίον συνταξιοδοτεί πρόωρα τους μέχρι τώρα μουφτήδες τους οποίους όντως δεν ήθελε ο Ερντογάν. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι νέοι μουφτούδες είτε θα εκλέγονται από τους μειονοτικούς, είτε θα ορίζονται από την Τουρκία του

Ερντογάν και αυτό είναι ξεκάθαρο αφού του Ελληνικό υπουργείο παιδείας όρισε ήδη νέους μουφτήδες και μάλιστα με αντι-Ερντογάν δράση !

Το μόνο που είναι πιθανό να έγινε είναι να προσπάθησε ο Τσίπρας μέσω αυτού του νόμου να ξεγελάσει τον Ερντογάν ότι κάνει υποχωρήσεις στο θέμα της μειονότητας και να προσδοκούσε ανταλλάγματα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, όμως...Αλλά και συναλλαγή να γινόταν πιο το κακό ; Η διπλωματία και η εξωτερική πολιτική κάπως έτσι λειτουργεί, πάντα δίνεις κάτι και παίρνεις κάτι, ιδιαίτερα με χώρες από τις οποίες δεν είσαι πιο ισχυρός...

Βεβαίως ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά διότι, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, ζει κάπου στο 18^ο αιώνα και ακόμα πιο πίσω, έχοντας μαξιμαλιστικές απαιτήσεις και μην μπορώντας να καταλάβει πως λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος και η διπλωματία. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως οι πολιτικοί πρέπει να ακολουθούν τον λαό στο σκοταδισμό του ή να δημαγωγούν πάνω σε αυτόν το σκοταδισμό...

Είναι λοιπόν ιδιαίτερα θλιβερό για τη Νέα Δημοκρατία να καταφεύγει σε τέτοιου είδους εθνικιστική συνωμοσιολογία, μέσω του Κουμουτσάκου, και δήθεν διπλωματική συναλλαγή με αντικείμενο τη μειονότητα της Θράκης. Δεν συζητάμε βέβαια για Χρυσή Αυγή και Λεβέντη που ούτως ή άλλως δεν είναι σοβαρά κόμματα...

Αλλά δεν έγινε άραγε καμία Ελληνική υποχώρηση ; Δεν το γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι πιθανό να εκδοθούν στην Τουρκία είτε κάποιοι από τους περιβόητους πραξικοπηματίες, είτε αριστεροί τρομοκράτες στους οποίους δίνει άσυλο η Ελλάδα.

Ότι και να έχει γίνει όμως αυτή η κυβέρνηση δεν είναι και άξια συγχαρητηρίων διότι εξαιτίας της δική της εμμονή στο να δώσει άσυλο στους Τούρκους πραξικοπηματίες, αυτοί οι δύο Έλληνες μπήκαν σε αυτή τη δυσάρεστη θέση και περιπέτεια για

πεντέμιση μήνες !

Και τότε γιατί τους άφησε ελεύθερους ο Ερντογάν, αν δεν πήρε ανταλλάγματα ; Πιθανότατα αυτή η ενέργεια να ήταν ταυτόχρονα και κάτι σαν επίδειξη δύναμης απέναντι στον βρώμικο «πλανητάρχη» Τραμπ, αφού την ίδια στιγμή που ελευθερώνουν τους δικούς μας, ο Αμερικανός πάστορας δεν απελευθερώνεται και την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί κάνουν ανοιχτό οικονομικό πόλεμο στην Τουρκία !!

Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο Ερντογάν, όντας διπλωματικά απομονωμένος από δύση Ελλάδα και Ισραήλ, (και έχοντας μόνο το βρώμικο και ύπουλο σφυχταγκάλιασμα της Ρωσίας) δεν είναι χαζός και ξέρει πως πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις της χώρας του και με την Ευρώπη και με την Ελλάδα, καθώς παραμένει και Νατοϊκή χώρα.



Γι'αυτούς του λόγους και δεν πρέπει να νομίζει ο κόσμος ότι ο-κατά τ'άλλα αυταρχικός- Ερντογάν επεδίωκε ποτέ μεγάλη ένταση και θερμά επεισόδια με την Ελλάδα, ούτε πως η ευθύνη της πρόσφατης έντασης μεταξύ των δύο χωρών είναι αποκλειστικά Τουρκική. Αυτό παρόλη την κατά καιρούς επιθετική ρητορική του (με την οποία προσπαθεί να συναγωνιστεί σε...πατριωτισμό την πιο εθνικιστική αντιπολίτευση) και παρόλη τη δαιμονοποίησή του ως παρανοϊκό και νούμερο ένα εχθρό του Ελληνικού έθνους από τα δικά μας κόμματα και ΜΜΕ.

Όπως και να έχει εμείς χαιρετίζουμε ως θετική αυτή την Τουρκική απόφαση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων για πολλούς και σημαντικούς λόγους και θα θέλαμε-αν και πολύ αμφιβάλλουμε-να γίνει μια καινούργια αρχή στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις που θα στηρίζεται στη διπλωματία, τη real politic και τις εκατέρωθεν υποχωρήσεις και κατανόηση.

Είναι δε πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο προβοκάτορας Τραμπ (αλλά και δευτερευόντως η Ευρώπη) επιχειρεί να σπρώξει με την πολιτική του την Τουρκία του Ερντογάν εκτός NATO και ολοκληρωτικά στην αγκαλιά της Ρωσίας. Αν αυτό γίνει θα σημαίνει ότι η Τουρκία θα γίνει οριστικά και αμετάκλητα μέρος του Ρωσικού φασιστικού άξονα και ότι η Ευρώπη θα αποκοπεί οριστικά από κάθε ενεργειακή πηγή πέρα από αυτές που ελέγχει η Ρωσία !

Οι συνέπειες αυτού θα είναι τραγικές αφού η Ρωσία θα μπορεί να εκβιάζει ενεργειακά την Ευρώπη και γι'αυτό να επιτίθεται, να βομβαρδίζει και να καταλαμβάνει κι'άλλες χώρες (πέραν της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Συρίας) και να μένει ατιμώρητη, χωρίς κυρώσεις !

Βρίσκουν «μπόσικο» τον Έλληνα και τα κάνουν !

Πραγματικά στο δικό μου μυαλό μοιάζει ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με αυτή την ιστορία με τους οκτώ Τούρκους πραξικοπηματίες και το άσυλο που τους δίνεται !

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή όχι μόνο οξύνει επιτηδευμένα τις σχέσεις της με την Τουρκία, αλλά και ουσιαστικά προτιμάει να κρατήσει εδώ

αυτούς τους αμφιλεγόμενους Τούρκους (οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρότατα αδικήματα) από το να πάρει πίσω τους δύο δικούς της αξιωματικούς που κρατούνται στην Τουρκία ! Και μην μου πει κανένας πως δεν είναι έτσι, διότι η Τουρκία έθεσε, όπως αναμενόταν, και επισήμως θέμα ανταλλαγής...

Την ίδια στιγμή που οι...αγαπημένοι μας οκτώ αφήνονται ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη στήνεται μια ολόκληρη επιχείρηση προστασίας τους με αστυνομικούς, μπράβους, ελικόπτερα και δεν ξέρω τι άλλο. Ο αδαής φορολογούμενος όχι μόνο θα πρέπει να την πληρώσει και αυτή, αλλά την ίδια στιγμή θα απασχολούνται εκεί αστυνομικοί, ενόσω η εγκληματικότητα έχει «χτυπήσει κόκκινο» και ο πολίτης νιώθει απροστάτευτος ! Τα θέλουμε και τα παθαίνουμε όμως και θα το εξηγήσω παρακάτω...

Και όσο για τα περί ανθρωπισμού και ανεξάρτητης Ελληνικής δικαιοσύνης που επικαλούνται οι διάφοροι και καλά αλληλέγγυοι, είναι πραγματικά για να γελάει κανείς ! Αλήθεια, από πότε είναι ανεξάρτητος ο κρατικά κατευθυνόμενος Άρειος Πάγος ; Αυτά τα παραμύθια ας τα κρατήσουν λοιπόν για το φτωχό μυαλό το δικό τους και αυτών στους οποίους απευθύνονται !

Και γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά ; Γιατί τέλος πάντων όλη αυτή η πεισματική εμμονή και ξαφνική αγάπη με τους οκτώ και όλη αυτή η κομματική και δημοσιογραφική πανστρατιά ;

Κατά πρώτον όλο αυτό είναι αναμφίβολα ένας στείρος αντιτουρκισμός του τύπου «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου». Σημειώνουμε ότι το άσυλο σε Τούρκους και Κούρδους τρομοκράτες (και πλέον πραξικοπηματίες) δεν είναι μια πρόσφατη

πρακτική, αλλά μια πρακτική αρκετών χρόνων και είναι κυρίως Κυπατζίδικης προέλευσης.

Κατά δεύτερον υπάρχει και το πολιτικό και γεωπολιτικό κίνητρο. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.του Τσίπρα ακολουθούν όσο μπορούν αυτή την τακτική της όξυνσης με την Τουρκία, διότι αυτό είναι κάτι που συμφέρει τη «μαμά» Ρωσία του αφεντικού τους Πούτιν.

Τον Πούτιν τον ευνοεί όσο τίποτε άλλο μια γενική όξυνση των σχέσεων της δύσης (και ειδικά της Ε.Ε.) με την Τουρκία διότι έτσι ωθούν την τελευταία ακόμα περισσότερο στην αγκαλιά της Ρωσίας και τελικά στην πλήρη γεωπολιτική απορρόφησή της από αυτήν.

Τέλος είναι και αυτό το καταραμένο πολιτικό κόστος και το λαϊκό συναίσθημα ! Τα χειρότερα λαϊκά συμπλέγματα στις σχέσεις μας με τις ξένες χώρες (ειδικά τις γειτονικές) βγαίνουν στην επιφάνεια, οπότε και ο Ελληνικός λαός στη μεγάλη πλειοψηφία του επιθυμεί να κρατήσουμε εδώ τους Τούρκους (παρότι τελευταία εμφανίζονται και πιο λογικές φωνές)

Είναι το προαιώνιο κόμπλεξ μας του τύπου «να πάμε οπωσδήποτε κόντρα στους ξένους για να νιώσουμε υπερήφανοι» (ότι περίπου έλεγαν πολλοί και για τον Τσίπρα μια εποχή...) και φυσικά οποιαδήποτε άλλη άποψη βαφτίζεται ως προδοτική και όσοι τις εκφράζουν «προσκυνημένοι», «γιουσουφάκια» κλπ.

Που οφείλεται αυτό το τελευταίο δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε, όμως η ουσία είναι ότι τα θέλουμε και τα παθαίνουμε διότι οι Τσιπροκαμμένοι, οι Μητσοτάκηδες και οι

υπόλοιποι βρίσκουν “μπόσικο” τον Ελληνικό λαό
και τα κάνουν...