

# **Θα αποκρούσει η Αμερικάνικη δημοκρατία τη φασιστική εκτροπή ;**

**Μιας που η νέα κυβέρνηση Μπάιντεν ορκίστηκε σήμερα και ανέλαβε επίσημα την εξουσία, ας πούμε κι' εμείς μερικά πράγματα για τα πολιτικά τεκταινόμενα στις ΗΠΑ και το απεχθές φαινόμενο Τραμπ.**

**Το πόσο μεγάλος φασίστας είναι λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ σαφώς και το είχαν καταλάβει εδώ και πολύ καιρό οι πιο υγιώς σκεπτόμενοι ή έστω όσοι ασχολούνται στοιχειωδώς με τα διεθνή ζητήματα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα.**

**Αυτό που λίγοι θα περίμεναν είναι ότι μετά την ήττα του στις εκλογές δεν θα παραδεχόταν την ήττα του, μιλώντας για νοθεία που δεν αποδείχθηκε ποτέ, και ακόμα περισσότερο πως θα προχωρούσε σε φασιστική εκτροπή με προετοιμασία πραξικοπήματος, αλλά και σε τραμπουκισμούς με φασιστικές ομάδες που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο.**

**Θυμίζουμε λοιπόν ότι μετά την ήττα του στις εκλογές ο Τραμπ χρησιμοποίησε κάθε τρόπο προκειμένου να μην εγκαταλείψει την εξουσία και αφού προηγουμένως απέτυχε να νοθεύσει ο ίδιος τις εκλογές που έχασε.**

**Πρώτα αμφισβήτησε το αποτέλεσμα μιλώντας για νοθεία, πράγμα που εκ των προτέρων δεν μπορούσε να σταθεί διότι τη νοθεία συνήθως την κάνουν οι κυβερνώντες και όχι η αντιπολίτευση. Εξάλλου και στις περισσότερες πολιτείες όπου αμφισβήτησε το αποτέλεσμα την τοπική εξουσία είχαν Ρεπουμπλικανοί και όχι Δημοκρατικοί...**

**Ωστόσο όλοι οι ισχυρισμοί του κατέπεσαν στα Αμερικανικά δικαστήρια ως εντελώς αβάσιμες, ενόσω ο Τραμπ υποκινούσε ένα**

**λαϊκίστικο αντιδημοκρατικό κίνημα αμφισβήτησης του αποτελέσματος .**

Την ίδια στιγμή σχεδόν αποδείχθηκε ότι ο παρανοϊκός Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εξέταζε και το ενδεχόμενο πραξικοπήματος (!) το οποίο επίσης δεν του έκατσε διότι απλά η Αμερικανική Δημοκρατία είναι αρκετά θωρακισμένη για να αποφεύγει τέτοιες ανώμαλες καταστάσεις και εκτροπές.

Τέλος ο Τραμπ έπαιξε το τελευταίο του χαρτί ποντάροντας ότι ο αντιπρόεδρος Πενς δεν θα αναγνωρίσει τη νίκη των δημοκρατικών. Ούτε αυτό έγινε, καθώς ο Πενς (που είναι πιο μετριοπαθής από τον Τραμπ) ήξερε τα όρια τα δικά του και τα όρια της Αμερικανικής Δημοκρατίας.

**Ο Τραμπ λοιπόν έχασε το παιχνίδι και κατάλαβε πως πλέον είναι παρελθόν από την εξουσία. Τι του έμενε να κάνει ; Απλά να φτιάξει ένα λαϊκό φασιστικό κίνημα που θα αποσταθεροποιεί την Αμερική, τη δημοκρατική ομαλότητα και που θα υποσκάπτει κάθε αντίσταση προς τη φασιστική Ρωσία.**

Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτή η φασιστική εισβολή στο Καπιτόλιο που υποκίνησε ο Τραμπ δεν αποσκοπούσε στο να ματαιώσει τη μετάβαση της εξουσίας-κάτι που δεν μπορούσε να κάνει πλέον με κανέναν τρόπο-αλλά ακριβώς στο ξεκίνημα της δημιουργίας αυτού του τραμπούκικου ακροδεξιού κινήματος που ανέφερα.

Και φυσικά τέτοιοι γουρουνόπετσοι ακροδεξιοί τύποι σαν τον Τραμπ δεν αισθάνονται ποτέ τύψεις για ένα κακό που προκάλεσαν, όπως οι τέσσερις νεκροί που άφησε πίσω της η εισβολή στο Καπιτόλιο !

Αλλά κακά τα ψέματα, το κρισιμότερο ζήτημα εδώ είναι άλλο. Πως δηλαδή ο Τραμπ δεν θα τολμούσε και δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει αυτά που κάνει, αν από πίσω του δεν υπήρχε μια φασιστική υπερδύναμη που λέγεται Ρωσία του Πούτιν και δρα υπό την καθοδήγησή της !

Η Ρωσία μπορεί να έχασε μεν τον άνθρωπό της από την

Αμερικανική εξουσία, αλλά είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει να παίζει με κάθε τρόπο το χαρτί της αποσταθεροποίησης και της φασιστικής εκτροπής και στις ΗΠΑ και σε όλη τη δύση με τα διάφορα πρακτοράκια τους.

Όσο για τα των ΗΠΑ μέχρι στιγμής έχει δείξει πολύ καλά αντανakλαστικά ως δημοκρατία που πρέπει να αυτοπροστατευτεί από έναν αδίστακτο φασίστα και ελπίζουμε να τα δείξει και στη συνέχεια για να αποκρούσει ότι ακραίο και αποσταθεροποιητικό και να σκαρφιστεί αυτό που λέμε ο «Τραμπισμός» και ο Ρώσικος μέντοράς του.

Η Ελλάδα άλλωστε τα έχει βιώσει όλα αυτά πιο πριν από άλλες χώρες διότι εδώ η Ρώσικη επιρροή είναι πιο έντονη από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. (Ίσως μόνο η Κύπρος να μπορεί να συγκριθεί μεταξύ μας σε αυτό) τα τελευταία 40 χρόνια.

Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας είναι χαρακτηριστικότερα όταν μιλάμε για φασιστικές εκτροπές, βία και για ακραία πολιτικά μορφώματα (αφοσιωμένα λίγο ως πολύ στη Ρωσία) που κέρδισαν έδαφος.

Και επειδή όμοιος τον όμοιο (Ρωσόδουλο) αεί πελάζει, η ανακοίνωση που έβγαλε η κυβέρνηση για τα γεγονότα στο Καπιτόλιο περιορίστηκε στο να ευχηθεί την αποκατάσταση της ομαλότητας, χωρίς να καταδικάσει τη φασιστική εισβολή ή να πάρει οποιαδήποτε θέση υπέρ κάποιου ! Είπατε τίποτα ;