

# Το προσφυγικό και το σύνδρομο του “άσπρου-μαύρου”

Όπως και στα περισσότερα θέματα στη χώρα μας, έτσι και στο προσφυγικό-μεταναστευτικό οι λαϊκές τάσεις είναι περίπου τα δύο άκρα, το «άσπρο» και το «μαύρο».

Από τη μια δηλαδή έχουμε τους άκρως ξενοφοβικούς και αντιμουσουλμάνους που ρατσίζουν και συχνά κυλούν σε μισαλλόδοξα παραληρήματα σαν αυτό του ανεγκέφαλου πρώην ποδοσφαιριστή **Αλέκου Αλεξανδρή** ή και σαν αυτούς που έκαναν μπάρμπεκιου έξω από προσφυγικό καταυλισμό στη Θεσσαλονίκη ως καψώνι σε αυτούς.

Αυτές οι πρακτικές τύπου **ρατσιστικού μπάρμπεκιου** και **Αλεξανδρή** δεν ήταν φυσικά μόνο μεμονωμένα περιστατικά κάποιων ακραίων, αλλά έτυχαν και ευρείας απήχησης από ένα κομμάτι του κόσμου, ακόμα και από πολιτικούς που μάλιστα δεν ανήκουν σε ακροδεξιά κόμματα όπως ο Κυρανάκης και η Ράπτη την Ν.Δ. που στήριξαν τα μπάρμπεκιου !

Αυτό για να μην νομίζει κάποιος ότι ξεμπερδέψαμε με την ακροδεξιά και τους φασίστες στην Ελλάδα επειδή ηττήθηκε η Χρυσή Αυγή...



Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και οι αντίθετοι ιδεολογικοί και πολιτικά ορθοί-κυρίως αριστεροί και κάποιοι ultra

φιλελεύθεροι -που είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων για όλους και αδυνατούν να καταλάβουν ότι η φτωχή Ελλάδα δεν μπορεί να φιλοξενήσει όλους του μετανάστες και πρόσφυγες του κόσμου και πως πρέπει να φυλάσσονται αποτελεσματικά τα σύνορα.

Αυτοί συνήθως θέλουν ή κάνουν πως μονοπωλούν τον ανθρωπισμό και θεωρούν οποιαδήποτε αντίθετη άποψη με το αφήγημά τους ρατσιστική και μισαλλόδοξη. Εξανίστανται επίσης έναντι όποιους χρησιμοποιεί τη λέξη «λαθρομετανάστες» κλπ.

Η αλήθεια είναι πάντως κάπου στη μέση και λίγοι το αντιλαμβάνονται. Από τη μια δεν πρέπει να υιοθετήσουμε απάνθρωπες και αυταρχικές πρακτικές τύπου **Σαλβίνι, Όρμπαν** κλπ. και ιδέες τύπου Βελόπουλου και από την άλλη θα πρέπει αναντίρρητα η μεταναστευτική μας πολιτική να γίνει πιο αυστηρή.

Η Ελλάδα θα πρέπει να φυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορά της και θα πρέπει να εξετάζει όλες τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Όποιος δεν καταθέτει αίτηση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να απελαύνεται, ενώ οι αιτήσεις ασύλου θα πρέπει να εξετάζονται πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε να αποφεύγονται συνωστισμοί και αποκρουστικά φαινόμενα τύπου **Μώριας**.



Όσοι διαπράττουν στοιχειωδώς σοβαρά αδικήματα κατά την άφιξη ή παραμονή τους στην Ελλάδα, θα πρέπει να απελούνονται (και όχι να φυλακίζονται) πριν καν εξεταστεί η αίτηση ασύλου τους.

Από όσους πάρουν τελικά το άσυλο που ζητούν και πάλι δε μπορούν να μείνουν όλοι στην Ελλάδα διότι αυτή δεν έχει ούτε υποδομές ούτε δουλειές για να τους κρατήσει όλους.

Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ζητηθεί η συνεργασία των εταίρων μας στην Ε.Ε., ώστε να πάρουν ένα ποσοστό από αυτούς ορισμένες χώρες που χρειάζονται μετανάστες και μπορούν να τους δώσουν τα στοιχειώδη για μια αξιοπρεπή συμβίωση. Κάπως έτσι θα ξεκαθαρίσει στοιχειωδώς το τοπίο στο μεταναστευτικό και οτιδήποτε άλλο θα είναι ημίμετρα...

Εν ολίγοις η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στο να εντάξει τους πρόσφυγες που ήδη έχει δεχθεί ή που σκοπεύει να κρατήσει τώρα, παρά να αφήνει ανοιχτά τα σύνορα για να εισέρχονται και άλλοι.

Αν δεν συμβούν αυτά και το προσφυγικό-μεταναστευτικό θα γίνει αδιέξοδο και θα φουντώνει κι'άλλο το τέρας του ρατσισμού και του εθνικολαϊκισμού σε μια χώρα που έχει πάει προ πολλού στα άκρα μέσα στην οικονομική κρίση.

—