

Μανουέλ Μακρόν: Πολλοί ύμνοι, πολύ σαπίλα !

Έχουμε ξαναγράψει αρκετές φορές ότι όταν ακούμε πολλούς ύμνους για έναν Έλληνα ή ξένο πολιτικό από το Ελληνικό βαθύ κράτος των ακραιφνώς Πουτινικών, τότε πρέπει να πονηρευόμαστε και να ψάχνουμε καλύτερα τι κρύβεται από πίσω.

Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο νέος αγαπημένος των νεοελλήνων, ο πρόεδρος της Γαλλίας, **Μανουέλ Μακρόν** ο οποίος και κρύβει αρκετή σαπίλα και πολιτικαντισμό για να φτάσει να εξυμνείται τόσο πολύ στη χώρα μας από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης !

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά μερικά πράγματα για αυτόν για του λόγου το αληθές...Αν και **πλασαρίστηκε ως φιλελεύθερος** και έταξε αναγκαίες φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στους Γάλλους (σε μια σχετικά συγκεντρωτική έως γραφειοκρατική οικονομία), ξεκίνησε από υπουργός οικονομικών του **τριτοκοσμικού σοσιαλδημοκράτη Ολάντ**.

Κατά το πρώτο διάστημα της θητείας του δημιουργήθηκε, ως γνωστό, το **φασιστικό φαιοκόκκινο κίνημα των «κίτρινων γιλέκων»** το οποίο αντιμετώπισε ως ένα καθώς πρέπει κίνημα που έπρεπε να συνδιαλέγεται μαζί του, παρά τη βία, τα σπασίματα και τα καψίματα που το συνόδευαν.

Η απροθυμία ή ανικανότητά του να δείξει στοιχειώδη πυγμή εναντίον ενός κινήματος που κατεύθυναν από κοινού η Λεπέν και οι ακροαριστεροί, οδήγησαν στην ακύρωση των περισσότερων από τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και γι' αυτό σήμερα-και επί αρκετά χρόνια- η Γαλλική οικονομία παραμένει στάσιμη μην μπορώντας να ανταγωνιστεί κράτη όπως οι **ΗΠΑ, η Γερμανία και η Βρετανία**.



Πάμε όμως και στα χειρότερα που είναι τα εκτός των συνόρων της χώρας του. **Δηλωμένος θιασώτης της υπερυφειακής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία με την οποία «πρέπει να συνεννοούμαστε και να βρίσκουμε κοινές λύσεις σε όλα τα ζητήματα και όχι να είμαστε αδιάλακτοι»** όπως λέει ο ίδιος. Είπατε τίποτα ;

Στην ουσία μας λέει λοιπόν **«Ας δώσουμε στη Ρωσία μερικές χώρες (όπως Ουκρανία, Γεωργία και κυρίως Τουρκία) ή και γενικά ας μοιραστούμε γεωπολιτικά τον κόσμο μαζί της για να μας αφήσει εμάς ήσυχους (όπως βλακωδώς πιστεύει) να κάνουμε ελεύθερα της μπίζνες μας και να συνεχίσουμε την ενεργειακή συνεργασία μαζί της (που στην πραγματικότητα βέβαια είναι εξάρτηση).**

Κάπου εδώ κολλάει και η επιθετική πολιτική του **Μακρόν** απέναντι στην **Τουρκία του αυταρχικού Ερντογάν** και κατά συνέπεια η **ακραιφνή υποστήριξή του προς την Ελλάδα** η οποία ενθουσιάζει τόσο πολύ τον μέσο Έλληνα ο οποίος και πιστεύει ότι πρόκειται περί φιλέλληνα !

Το έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν ότι οι **ρωσόφιλοι και ρωσόδουλοι ανά τον κόσμο επιθυμούν διακαώς την οριστική ρήξη των σχέσεων Ευρώπης-Τουρκίας**, την έξοδο της τελευταίας από το NATO και κατά συνέπεια την **πλήρη απορρόφηση της Τουρκίας από τη Ρωσία και τη μετατροπή της σε πλήρες όργανο του διεθνούς φασισμού.**

Έτσι εξηγείται λοιπόν που οι **ρωσόδουλοι που κυβερνούν την**

Ελλάδα (και τώρα και πιο πριν) **επιθυμούν την ένταση με την Τουρκία** και τις κυρώσεις εναντίον της, καθώς αυτό θα επιφέρει και την πλήρη ρήξη των σχέσεων της τελευταίας με την Ευρώπη.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η Τουρκική πλευρά δεν έχει ευθύνες για την ένταση. Απλά, όπως έχουμε ξαναγράψει η **Ρωσική πλευρά πυροδοτεί την ένταση και στις δύο χώρες, με τις φιλικές σε αυτήν κυβερνήσεις, και επωφελείται από αυτήν.** Η διαφορά όμως είναι ότι την **Ελλάδα** την έχει σίγουρη, ενώ την **Τουρκία** τώρα πολεμάει να την απορροφήσει τελείως, γι' αυτό και είναι πιο υποστηρικτική προς την Τουρκία, σε σχέση με την Ελλάδα.

Και έτσι ακριβώς εξηγείται και που ρωσόφιλοι ηγέτες σαν τον **Μακρόν** (και άλλοι σαν πχ. τον Αυστριακό **Κούρτς**) έχουν αυτή τη σκληρή γραμμή κατά της **Τουρκίας**. Όσοι λοιπόν πιστεύουν πως πρόκειται είτε για δίκαιους αγωνιστές της δημοκρατίας, είτε για φιλέλληνες είναι απλά αδαείς και κοντόφθαλμοι...

Πάμε τώρα και στα πιο πρόσφατα συμβάντα με τις **ισλαμοφασιστικές επιθέσεις στη Γαλλία για τα σκίτσα του Μωάμεθ**. Μετά την πρώτη τρομοκρατική επίθεση ο **Μακρόν** ξεκίνησε μια δημαγωγική αντιισλαμική ρητορική με προφανή στόχο να ψαρέψει ψηφοφόρους από τη φασίστρια **Λεπέν**.

Έπειτα στήριξε ουσιαστικά (παρότι βέβαια δεν έδωσε αυτός την οδηγία) την **ανεύθυνη πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης της Οξιτανίας** (επαρχία της Γαλλίας) να **προβάλλει σκίτσα του Μωάμεθ στην πρόσοψη ενός συμβολικού κτιρίου της περιοχής**. Διότι άλλο πράγμα είναι η ελευθερία έκφρασης και άλλο η πρόκληση για την πρόκληση...

Η **τυχοδιωκτική στάση** του αυτή ουσιαστικά όπλισε, σε **μεγάλο βαθμό**, τα χέρια των **ισλαμοφασιστών του ISIS** για να κάνουν και δεύτερη δολοφονική επίθεση μέσα στη Γαλλία, λίγες ημέρες μετά την πρώτη.

Επιπλέον αυτή η στάση της Γαλλίας **έστρεψε ακόμα και τις πιο**

φιλοδυτικές μουσουλμανικές χώρες (βλέπε Μαρόκο, Μαλαισία, Ινδονησία) εναντίον της με ανακοινώσεις των κυβερνήσεων της και λαϊκές διαδηλώσεις.

Αυτό το τελευταίο βέβαια δεν ξέρουμε αν ο **Μακρόν** έφτασε σε τέτοιο βαθμό τυχοδιωκτισμού που να το έκανε επίτηδες ή αν απλά ήταν μια παράπλευρη απώλεια της πολιτικής του...

Επανερχόμαστε λοιπόν στο ότι **ένας τέτοιος τύπος σαν τον Μακρόν, δηλαδή ρωσόφιλος, ανεκτικός προς κόκκινους και μαύρους φασίστες και θλιβερός δημαγωγός, δεν θα μπορούσε παρά να γίνει ο αγαπημένος ηγέτης της Ελλάδας** μας η οποία έχει βέβαια λατρέψει τα τελευταία χρόνια και ακόμα χειρότερους διεθνείς πολιτικούς από τον **Μακρόν** !

Τέλος ας τελειώνει και το **παραμύθι του κοινωνικά φιλελεύθερου Μακρόν** που επικαλούνται κυρίως κάποιοι δικοί μας φιλελεύθεροι...

Όταν μιλάμε για Γαλλία, μιλάμε για μια κλασσική νέοσυντηρητική χώρα όπου η προσωπική ζωή των πολιτικών «διαπομπεύεται στα μανταλάκια», όπου αν πας με πόρνη σε κλείνουν φυλακή και σου κάνουν κρατική κατήχηση, όπου το καμάκι άντρα προς γυναίκα τιμωρείται με βαρύ πρόστιμο και όπου λογοκρίνονται από το κράτος διαφημίσεις μέσα στις μεγάλες πόλεις ως...σεξιστικές και ομοφοβικές...

Η ανεκτικότητα ανθρώπων σαν τον **Μακρόν** εξαντλείται μόνο στους **ΛΟΑΤΚΙ** και τελικά πιστεύουμε πως μόνο αυτοί και οι αγαπημένες του φεμινίστριες θα απομείνουν να τον υποστηρίζουν και ενώ δεν πρέπει νκαι α ξεχνάμε ότι παραμονεύει η φασίστρια Λεπέν για να πάρει την εξουσία και να την τινάξει την Ευρώπη στον αέρα !

Απόφαση της συνόδου κορυφής: Η Μέρκελ στη μέγγενη των Ρωσόδουλων και ο “φιλέλληνας” Μακρόν !

Αρχικά πρέπει να πούμε πως ούτε γινόταν, ούτε και έπρεπε να πετύχει η Ελληνική πλευρά μια πιο καταδικαστική απόφαση και ανακοίνωση κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας στη χθεσινή σύνοδο κορυφής.

Θα μου πείτε τώρα γιατί φωνάζει η αντιπολίτευση (κυρίως ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δηλαδή) ; Μα γιατί πρώτον η αντιπολίτευση πάντα πρέπει να βρίσκει να πει κάτι αντίθετο για λόγους ψηφοθηρίας. Και αυτοί να ήταν στην εξουσία τα ίδια ακριβώς θα έκαναν...

Δεύτερον αυτή η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει ισχυρά δείγματα εθνικολαϊκισμού, κυρίως στο Μακεδονικό αλλά και σε άλλα θέματα όπως ο τρομοκράτης Κατσίφας και οι σχέσεις με την Αλβανία, όποτε τώρα βρίσκουν την ευκαιρία τα άλλα κόμματα να την εγκαλούν πως ο υποτιθέμενος υπερπατριωτισμός της εξαντλείται μόνο επιλεκτικά.

Γιατί όμως ούτε μπορούσαμε, ούτε έπρεπε να πετύχουμε κάτι πιο σκληρό από αυτήν την σύνοδο κορυφής και την Ε.Ε. τη δεδομένη στιγμή ; Και ποιος ο ρόλος της Μέρκελ και του θλιβερού πολιτικάντη Μακρόν ;

Ας δούμε πιο αναλυτικά το γεωπολιτικό παιχνίδι, σε ότι αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, για να το καταλάβουμε καλύτερα...

Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ευρώπη ένα μπλοκ ρωσόφιλων ή και εντελώς ρωσόδουλων ηγεσιών και χωρών που πρεσβεύουν περίπου το κυνικό δόγμα ότι «**δώστε στη Ρωσία και στον**

Πούτιν-που δεν είναι τόσο κακός- μερικές χώρες να μείνει ικανοποιημένος γεωπολιτικά, ώστε να πάψει στο κάτω, κάτω να ενοχλεί εμάς και να έχουμε την ησυχία μας»

Αυτές οι χώρες είναι κυρίως η **Ελλάδα**, η **Κύπρος**, η **Γαλλία**, η **Ιταλία**, η **Ουγγαρία** και η **Αυστρία** και γι'αυτό αυτοί παίζουν βρώμικα στο γεωπολιτικό παιχνίδι.

Τι θέλουν λοιπόν αυτές οι χώρες για την **Τουρκία** και κατ'επέκταση για τα Ελληνοτουρκικά ; Δεν το έχουν συλλάβει πολλοί, αλλά είναι απλό...

Γι'αυτούς η Τουρκία πρέπει να απομονωθεί τελείως από τη δύση για να πέσει κατά 100 % στην αγκαλιά της φασιστικής Ρωσίας που τώρα δίνει την αποφασιστική μάχη για να την απορροφήσει τελείως.

Έτσι λοιπόν οι πρόσφατες Ελληνοτουρκικές διαφορές δίνουν σε όλους αυτούς τους θλιβερούς ηγέτες μια καλή ευκαιρία για να απομονώσουν τελείως την **Τουρκία** από την **Ευρώπη**.

Να λοιπόν γιατί οι διάφοροι Μακρόν και Κουρτς παριστάνουν τώρα τους φίλους της Ελλάδας και ζητούν πιο σκληρές αποφάσεις από την Ε.Ε. κατά της Τουρκίας. Γιατί αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία να στραφεί ολοκληρωτικά η Τουρκία στη Ρωσία, κόβοντας τις σχέσεις με την Ε.Ε. ή και βγαίνοντας από το ΝΑΤΟ.

Αυτό φυσικά ο μέσος Έλληνας— που έχει μάθει παραδοσιακά να είναι τυφλωμένος στο μικρόκοσμο και τις ιδεοληψίες του- το εκλαμβάνει ως φιλελληνισμό, αποθεώνει τον Μακρόν και ταυτόχρονα η καθεστωτική προπαγάνδα του βαθέως τον σπρώχνει για μια ακόμη φορά κατά της Γερμανίας και της Μέρκελ που «είναι εχθρός μας και υποστηρίζει την Τουρκία».



Η **Μέρκελ** αυτό που προσπαθεί να κάνει από την πλευρά της είναι να συμβιβάσει τα πράγματα, πρώτον για να αποτρέψει **πολεμική σύγκρουση ή θερμό επεισόδιο Ελλάδας-Τουρκίας** και επιπλέον γνωρίζει καλά (παρά την αρκετά υφειακή της στάση μέχρι τώρα απέναντι στη Ρωσία) και ότι **θα είναι μέγα γεωπολιτικό έγκλημα η πλήρης πρόσδεση της Τουρκίας στη Μόσχα.**

Δεύτερον γνωρίζει ότι η Τουρκία φιλοξενεί πάνω από δύο εκατομμύρια πρόσφυγες και αν πιεστεί και άλλο μπορεί **κάλλιστα να μετατρέψει την Ευρώπη σε χάος !**

Βεβαίως υπάρχουν και τα οικονομικά συμφέροντα και της Γερμανίας και άλλων χωρών στην Τουρκία (σε μια έτσι κι'αλλιώς παγκοσμιοποιημένη οικονομία), αλλά αυτό είναι ένα δευτερεύον θέμα και το επικαλούνται κυρίως οι ντόπιοι καθεστωτικοί προπαγανδιστές για να χτυπήσουν τη **Μέρκελ.**

Ο **Μητσοτάκης** και ο πιο ωμά ρωσόδουλος **Αναστασιάδης** πηγαίνοντας στη σύνοδο γνώριζαν ότι είναι δύσκολο να αποφασιστούν άμεσα κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας (παρά τις πιέσεις **Γαλλίας** και **Αυστρίας**) και απλά πίεζαν για ένα όσο το δυνατόν πιο καυστικό κείμενο κατά αυτής ώστε να χρησιμοποιηθεί και για λαϊκή κατανάλωση.

Ο λόγος που δεν ήταν πιθανό να αποφασιστούν κυρώσεις είναι το ότι **Ελλάδα και Τουρκία δεσμεύτηκαν για διαπραγματεύσεις,**

οπότε οι κυρώσεις θα είναι το επόμενο βήμα σε περίπτωση που η Τουρκία δεν διαπραγματευτεί και κάνει μονομερείς ενέργειες. **Πως δηλαδή θα αποφασιστούν κυρώσεις τη στιγμή που επίκειται διάλογος ;**

Εδώ ωστόσο παίχτηκε ένα άλλο βρώμικο ρώσικης προέλευσης παιχνίδι που αφορούσε τη **Λευκορωσία** του πρώην κομμουνιστή δικτάτορα **Λουκασένκο** και τις επικείμενες κυρώσεις στο καθεστώς του.

Οι ρωσόδουλοι Μητσοτάκης και Αναστασιάδης εδώ μοιράστηκαν ρόλους και έτσι ο πιο ωμά ρωσόδουλος Αναστασιάδης συνέδεσε τις επικείμενες κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας (παρότι εμείς είμαστε εναντίον στο να ανακατευτεί ενεργά η Ε.Ε. στη Λευκορωσία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα) με τα Ελληνοτουρκικά.

Είπε δηλαδή, για να υπηρετήσει για μια ακόμα τα Ρώσικα συμφέροντα, πως **“εμείς βάζουμε ιδιότυπο βέτο σε κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, αν δεν αποφασίσετε κυρώσεις και κατά της Τουρκίας”**.



Βεβαίως οι **Αναστασιάδης-Μητσοτάκης**, όπως προαναφέραμε, δεν ήλπιζαν και πολύ με αυτή την κίνηση σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αλλά έκαναν αυτήν την κίνηση αποκλειστικά για λογαριασμό της Ρωσίας και την παρουσίασαν στους αδαείς λαούς τους ως πατριωτική (και αυτοί βέβαια «τσίμπησαν»).

Μένει να δούμε αν τελικά **Μητσοτάκης** και **Ερντογάν** θα πάνε σε

διάλογο για υφαλοκριπίδα και ΑΟΖ ή αν κάποιος από τους δύο κάνει τη μοιραία κίνηση και τον торπιλίσει. Αν τον торπιλίσει ο Ερντογάν μάλλον θα υποστεί κυρώσεις, κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν γεωπολιτικό παίκτη. Αν όμως торπιλίσει τον διάλογο ο Μητσοτάκης, τι άραγε θα συμβεί ;

Τέλος οφείλουμε να πούμε-και πάλι τελείως κόντρα στο ρεύμα- πως η Ευρώπη, όλος ο δυτικός κόσμος και η Ελλάδα θα πρέπει να χρωστά ευγνωμοσύνη στην καγκελάριο Μέρκελ για τη διπλωματική σοφία, την ψυχραιμία και τον ρεαλισμό με τον οποίον χειρίζεται συνήθως τα κρίσιμα ζητήματα !

Χωρίς αυτήν πιθανότατα σήμερα να μην υπήρχε ευρωζώνη ή να μην η Ελλάδα ούτε στην ευρωζώνη και στην Ε.Ε. ή και να είχε πάει σε θερμό επεισόδιο ή και πόλεμο με την Τουρκία και μάλιστα με ανοιχτό ακόμα το Μακεδονικό ζήτημα !

Από την άλλη βέβαια έχει μια υφesiaκή στάση (για πολλούς λόγους που δεν είναι της ώρας να εξηγήσουμε) απέναντι στη Ρωσία και στην Τουρκία με την οποία εμείς διαφωνούμε, ωστόσο δεν είναι και ακραιφνώς ρωσόφιλη σαν τον Μακρόν και κρατάει τις στοιχειώδεις κόκκινες γραμμές απέναντι στον φασίστα Πούτιν και τώρα τελευταία και στους Κινέζους κομμουνιστές.

Αυτές οι αντιστάσεις στο φασισμό και η σοφή πολιτική της Μέρκελ στα κρίσιμα ζητήματα είναι αναγκαίες για την παγκόσμια ειρήνη και, για όσο ακόμα θα είναι καγκελάριος, θα πρέπει να αξιοποιούνται και να επαινούνται.

Οι τυχοδιώκτες της Ευρώπης

χαρίζουν Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία στη φασιστική Ρωσία

Πως να χαρακτηρίσουμε τώρα αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία αρνούμενη τελικά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των δύο αυτών χωρών ;

Για το γεγονός ευθύνεται πάντως πρωτίστως η Γαλλία του Μακρόν ο οποίος έθεσε-και με ασόβαρα επιχειρήματα-άτυπο βέτο και για τις δύο χώρες και δευτερευόντως η Ολλανδία και η Δανία που ήθελαν να μπλοκάρουν μόνο την Αλβανία.

Ο Μακρόν μάλιστα όχι μόνο αρνήθηκε να διαχωριστούν οι δύο περιπτώσεις (καθώς η Βόρεια Μακεδονία θεωρείται γενικά πιο έτοιμη από την Αλβανία για να μπει) και να πάρουν τα Σκόπια το πράσινο φώς, αλλά αρνήθηκε και να διατυπωθεί ρητά πως το θέμα θα συζητηθεί τουλάχιστον του χρόνου στην επόμενη σύνοδο !

Με λίγα λόγια η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε τη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, αλλά και την Ελλάδα να λύσουν τις διαφορές τους για το όνομα, συγκρουόμενοι επώδυνα με τους εθνικιστές και τους σωβινιστές μέσα στις χώρες τους, και τώρα αρνείται ακόμα και να ξεκινήσει έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με αυτήν !

Το NATO από την πλευρά του, που επέμεινε και πίεσε και αυτό υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, τήρησε την υπόσχεσή του και δέχθηκε τη Βόρεια Μακεδονία ως δόκιμο μέλος, αλλά η Ε.Ε. δεν το έκανε...

Και ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ο προβοκάτορας Μακρόν δεν θέλει τη διεύρυνση της Ευρώπης με αυτές τις βαλκανικές χώρες που πρέπει και αυτές να σταθεροποιηθούν και να ευημερήσουν κάποτε ;



Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο από το ότι θέλει να δωρίσει αυτές τις Βαλκανικές χώρες στη Ρωσία του Πούτιν, όπως σχεδόν ήδη έχουν κάνει Ευρωπαίοι και Αμερικανοί και με την Τουρκία (άλλο μεγάλο ζήτημα που θα εξηγήσουμε προσεχώς).

Και γιατί όμως να κάνει αυτή την προβοκατόρική ενέργεια η Γαλλία του Μακρόν (τουλάχιστον η Γερμανία της Μέρκελ στάθηκε πιο λογική σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπερισχύει το βέτο) ;

Μάλλον γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον ηλίθιο και καταστροφικό τρόπο-δωρίζοντας ουσιαστικά χώρες στη γεωπολιτική σκακιέρα- θα κατευνάσουν το Ρωσικό τέρας !

Και για να μην αμφιβάλλει κανείς για την εξωτερική πολιτική του Μακρόν, αξίζει να πούμε ότι στη Λιβύη στηρίζει από κοινού με τη Ρωσία έναν πολέμαρχο ονόματι Χαφτάρ ο οποίος προσπαθεί με τα όπλα να ανατρέψει τη νόμιμη κυβέρνηση της χώρας.

Με λίγα λόγια η Ευρώπη δεν πήρε το μάθημά της ούτε από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και το που οδήγησε πριν από αυτόν η προσπάθεια κατευνασμού της Χιτλερικής Γερμανίας, και κάνει τα ίδια λάθη...

Φαίνεται πως θα δουν κατάματα την αλήθεια μόνο αν η Ε.Ε. διαλυθεί και οι φασίστες του Κρεμλίνου χτυπήσουν και την πόρτα των χωρών τους, μόνο που τότε δυστυχώς θα είναι αργά και η Ευρώπη θα έχει βυθιστεί ξανά στον όλεθρο !

Επιστρέφοντας στον Μακρόν, γυρίζοντας λίγο τον χρόνο πίσω θα

δούμε ότι παραδόξως είχε υποστηρίξει σθεναρά τη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί να το έκανε αυτό εφόσον δεν επιθυμεί να μπει η Βόρεια Μακεδονία στην Ε.Ε. ;

Εκτιμούμε ότι αυτό έχει να κάνει με την Ρωσική γραμμή ως εξής: Βλέποντας ο Πούτιν ότι δεν μπορεί να εμποδίσει τη συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και της Βόρειας Μακεδονίας (καθώς γενικά οι δυτικές χώρες έφεραν με τις πιέσεις τους σε δύσκολη θέση τον Τσίπρα που ουσιαστικά δεν μπορούσε να πράξει διαφορετικά) έβαλε σε εφαρμογή ένα σχέδιο Β.

Αυτό το σχέδιο Β ήταν το να αφηθεί η Βόρεια Μακεδονία να μπει ελεύθερα στο ΝΑΤΟ-όπως και έγινε-αλλά όχι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ένα βέτο από έναν ρωσόφιλο ηγέτη θα αρκούσε να εμποδίσει την είσοδό της .

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάλλιστα να οδηγηθεί προς τη Ρωσία ο πολιτικός κόσμος της Βόρειας Μακεδονίας (και ιδιαίτερα αν κυβερνήσει το δεξιό VMRO όπου μέσα εκεί η Ρωσία έχει άκρες και ερείσματα), αλλά το ίδιο να επιθυμήσει και ο αγανακτισμένος και προδομένος από σχεδόν τους πάντες λαός της Βόρειας Μακεδονίας ή μεγάλη μερίδα του.

Εντός του ΝΑΤΟ και εκτός Ε.Ε. η Βόρεια Μακεδονία θα μπορεί κάλλιστα να παίζει στο μέλλον το παιχνίδι της Ρωσίας, όπως το κάνει και η Ελλάδα που παριστάνει την δυτική χώρα, ενώ έχει πέσει στην αγκαλιά της Ρωσίας εδώ και κοντά 40 χρόνια και με λίγες κυβερνητικές εξαιρέσεις.

Εν κατακλείδι ο Πούτιν μπορεί να τιμήρησε τον Τσίπρα-με τις δολοφονικές πυρκαγιές στη δυτική Αττική που έβαλαν αναρχοφασίστες για λογαριασμό της Ρωσίας- για την ανυπακοή και την υπογραφή του στις Πρέσπες, αλλά να που τα άδυτα της ΚGB είχαν και plan Β για τη Βόρεια Μακεδονία και γενικά για την προσπάθειά τους να αποσταθεροποιήσουν και να «καταπιούν» τα Βαλκάνια !

Αλλά ας μην κάνουμε άλλες εικασίες, αφού κανείς δεν ξέρει ποιο το κοντινό μέλλον της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας,

των Βαλκανίων και όλη της Ευρώπης.

Αν μάλιστα αναλογιστούμε και το Brexit που είναι προ των πυλών και το τι συμβαίνει στην Ισπανία με τους Καταλανούς, το μέλλον της Ε.Ε. φαίνεται δυστυχώς από αβέβαιο έως καταστροφικό !

Μια Ε.Ε. που δείχνει τυχοδιωκτισμό και τύφλα και που το μόνο που μοιάζει να την ενδιαφέρει είναι να επιβάλλει παντού τα gay pride και την ομοφυλοφιλική προπαγάνδα στα παιδιά...

Δικαίωση των «αιρετικών» για τα κίτρινα γιλέκα !

Όταν προ λίγων μηνών ξεκίνησε στη Γαλλία το κίνημα των κίτρινων γιλέκων κατά του Μακρόν, είχαμε γράψει ότι πρόκειται για φασιστικό ρωσοκινούμενο κίνημα των δύο άκρων και αντιμετωπίσαμε δυσπιστία ή και χλεύη από πολλούς.

<http://taairetika.gr/%CE%BA%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CE%B1-%CE%B7-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84/>

Οι εξελίξεις ωστόσο φαίνεται πως μας δικαιώνουν, καθώς κατά πρώτον σήμερα η μαζικότητα του συγκεκριμένου κινήματος έχει μειωθεί στο ελάχιστο λόγω ακριβώς της ακραίας ατζέντας και αιτημάτων του.

Βλέποντας αυτή την τεράστια πτώση της δυναμικής τους οι των κίτρινων γιλέκων ξέσπασαν σε ωμή φασιστική βία με σπασίματα και καψίματα και σε σημείο που αποπειράθηκαν να κάψουν

ζωντανή μια γυναίκα μέσα σε ένα κτίριο !!

Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν, αλλά το περιστατικό ήταν ίδιο και απaráλλακτο με τη δολοφονική επίθεση στη marfin εν Ελλάδι το 2010 όπου δυστυχώς οι δικοί μας μπαχαλάκηδες κατάφεραν να προκαλέσουν νεκρούς !

Τι συμπέρασμα βγάζουμε εμείς, βάση απλής λογικής, από αυτά τα γεγονότα ; Ότι η Ρωσία και οι εδώ εντολοδόχοι της (ακροαριστεροί και ακροδεξιοί μπαχαλάκηδες) έχουν κάνει την Ελλάδα εργαστήριο και πειραματόζωο ακραίων πολιτικών και τύπων πολιτικής βίας που δοκιμάζουν για πρώτη φορά και στη συνέχεια προσπαθούν να εφαρμόσουν και σε άλλες ευάλωτες χώρες !

Η Γαλλία είναι μια σχετικά ευάλωτη χώρα καθώς διαθέτει, σε σημαντικό βαθμό, αριστερίστικη πολιτική κουλτούρα και εμπεριέχει και σημαντικό ποσοστό αντιδυτικών ρευμάτων. Επιπλέον η Γαλλία έχει, ως γνωστόν, και μια επαναστατική παράδοση.



Αυτή η επαναστατικότητα όμως και την κακή πλευρά της δεδομένου ότι μπορεί να βρεθεί κατά καιρούς κομμάτι του πληθυσμού της χώρας που θα παρασυρθεί από ψευτοεπαναστάτες και προβοκάτορες με σκοτεινά κίνητρα.

Εν προκειμένω τα κίτρινα γιλέκα ποτέ δεν είχαν ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στη Γαλλική κοινωνία, παρά προσέλκυσαν κυρίως

τα δύο άκρα (Λεπέν-Μελανσόν), πέτυχαν ωστόσο να ικανοποιήσουν κρίσιμα αιτήματα, όπως η ματαίωση των πρόσθετων φόρων στα καύσιμα (εξηγούμε στο παραπάνω link γιατί το ήθελαν).

Αυτά τα πέτυχαν κυρίως διότι χρησιμοποίησαν τη βία και γιατί προσπάθησαν να παραλύσουν τη χώρα, αλλά δεν πέτυχαν και να ρίξουν τον Μακρόν (ο οποίος παρά τα στραβά του με το ακραίο και επικίνδυνο κοινωνικό μοντέλο που προσπαθεί να επιβάλλει είναι οικονομικά φιλελεύθερος και μη ρωσόφιλος).

Αν και ικανοποιήθηκαν αυτά τα αιτήματα τα κίτρινα γιλέκα συνέχισαν τον...ανένδοτό τους με προφανή στόχο να ρίξουν τον Μακρόν, μόνο που- όπως είπαμε- η μαζικότητά τους μειώθηκε έκτοτε εξαιρετικά και έτσι κύλησαν στην ωμή φασιστική βία.

«Κίτρινα γιλέκα»: Η Ρωσία κλιμακώνει την επίθεσή της στην Ευρώπη !

Λίγοι θα περίμεναν να εμφανιστεί ένα κίνημα αντιδραστικών μπαχαλάκηδων όπως τα κίτρινα γιλέκα μέσα στη Γαλλία και να πάρει και τέτοια έκταση και τέτοια δυναμική. Και όμως το είδαμε και αυτό...

Δεν είναι όμως κάτι τυχαίο, αλλά ένα σημάδι των καιρών για το που βαδίζει η Ευρώπη και ο πλανήτης γενικότερα. Λοιπόν τα «κίτρινα γιλέκα» δεν εκφράζουν τίποτε παραπάνω από την κλιμάκωση της Ρωσικής επιθετικότητας στην Ευρώπη και μάλιστα μέσα σε μία από τις σημαντικότερες χώρες της Ε.Ε. !

Είναι δε ένα φαινόμενο (ρωσοκίνητοι, αντιδραστικοί μπαχαλάκηδες) που το βλέπουμε στην Ελλάδα- με αγανακτισμένους, αναρχοφασίστες, φασιστικά συλλαλητήρια για τη Μακεδονία- εδώ και χρόνια και πλέον χτυπάει και την πόρτα άλλων χωρών !

Τα «κίτρινα γιλέκα» είναι ένα μείγμα αριστεριστών, κομμουνιστών, εθνικιστών, φασιστών, αντισημιτών κλπ. που έχει ως βασικούς καθοδηγητές την ακροδεξιά Λεπέν και τον αριστερό Μελανσόν. Και όσο και αν η Λεπέν βγήκε και καταδίκασε τη βία και προσπάθησε κάποια στιγμή να αποστασιοποιηθεί, ο ρόλος της αποκαλύφθηκε όταν ζήτησε-μαζί με τον Μελανσόν- την παραίτηση του Ευρωπαϊστή προέδρου Μακρόν και εκλογές !

Ποια όμως η ατζέντα των «κίτρινων γιλέκων», τι επιδιώκουν και πως αποδεικνύεται η ρωσοκίνητη προέλευσή τους. Ως προς το οικονομικό και δημοσιονομικό κομμάτι ζητούν (όπως προκύπτει από τα 42 επίσημα αιτήματά τους) περισσότερο κράτος, και επομένως αύξηση των δημοσίων δαπανών, αλλά και λιγότερους φόρους για τους πολίτες.

Με λίγα λόγια ζητούν να φτιαχτεί μια νέα Ελλάδα της εποχής προ της κρίσης ! Καλή συνταγή για χρεοκοπία και μνημόνια δηλαδή...

Η δε ρωσοκίνητη φύσης τους αποδεικνύεται κατ'αρχήν από την ανοιχτή ρωσοφιλία των Λεπέν και Μελανσόν (ιδιαίτερα της πρώτης που είναι σε ανοιχτή επαφή με το Κρεμλίνο), αλλά και από δύο αιτήματά τους.

Το πρώτο αίτημα που είναι και το βασικότερο τους είναι η ακύρωση της αύξησης φόρων που ήθελε να κάνει ο Μακρόν στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Αυτό ο Μακρόν ήθελε να το κάνει- και πολύ σωστά- κυρίως για να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από το Ρωσικό πετρέλαιο.

Και όμως κάποια «κίτρινα γιλέκα» που ήρθαν από το πουθενά τον ανάγκασαν τελικά με μια φασιστικού τύπου εξέγερση να το πάρει πίσω γιατί υποτίθεται ότι θα τους δυσκόλευε τη ζωή.

Τυχαίο ; Καθόλου τυχαίο φυσικά και δυστυχώς πέτυχαν την πρώτη τους μεγάλη νίκη !

Το δεύτερο αίτημα που «μυρίζει» Ρωσία είναι ότι ζητούν και τη μείωση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (που φυσικά προέρχεται κυρίως εκ Ρωσίας) οπότε και το δυνάμωμα της ενεργειακής εξάρτησης από τη χώρα του δικτάτορα Πούτιν !

Και όχι μόνο αυτό αλλά ζητούν και την επιστροφή των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στο κράτος. Δηλαδή μια μελλοντική ρωσόφιλη κυβέρνηση στη Γαλλία να μπορεί να ελέγχει απόλυτα ενεργειακά όλη τη χώρα και να υπακούει στις εντολές του Πούτιν !

Κάπως έτσι λοιπόν λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια φασιστική αντιδραστική εξέγερση στην καρδιά της Ευρώπης που πέρα από τα αιτήματά της έχει και ως απώτερο στόχο της την ανατροπή του Μακρόν. Δεν ξέρουμε αν θα πετύχουν να τον ανατρέψουν, αλλά είναι βέβαιο ότι η Ρωσία επιθυμεί σφόδρα την ανατροπή του Μακρόν για τον λόγο ότι είναι ο πιο ευρωπαϊστής και λιγότερο ρωσόφιλος από τους ηγέτες των μεγάλων χωρών της Ε.Ε.

Ο Πούτιν θεωρεί λοιπόν ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να εντείνει την επιθετικότητά του και να πετύχει τα μεγαλοϊδεατικά του σχέδια και φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο και το επεισόδιο που συνέβη την περασμένη εβδομάδα στην Αζοφική θάλασσα με το Ουκρανικό πλοίο.

Και πως να μην το θεωρεί δηλαδή, αφού από τη στιγμή που η μη ρωσόφιλη Βρετανία φεύγει από την Ε.Ε., η υφεσιακή Μέρκελ που ωστόσο κρατούσε τις λεπτές ισορροπίες απέναντι στον διεθνή φασισμό- σε λίγο θα αποτελέσει παρελθόν, οπότε μετά τι μένει για να του αντιταχθεί ; Μόνο ο Μακρόν και ένας Γερμανός που θα προκύψει και δεν ξέρουμε τι θα πρεσβεύει...

Και φυσικά από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ο...πλανητάρχης Τραμπ που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ χάρις στις ρωσικές επιρροές

και ραδιουργίες της Ρωσικής υπερδύναμης και ο ο οποίος υπηρετεί ύπουλα και τη ρωσική στρατηγική στο γεωπολιτικό παιχνίδι ή και ένας γραφικός Τριντό στον Καναδά...Οπότε που οδηγούμαστε ως Ευρώπη και ως πλανήτης ;

Έχει προλάβει δε να προωθήσει τσιράκια του σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως οι ρωσόφιλοι φασίστες Σαλβίνι και Όρμπαν σε Ιταλία και Ουγγαρία ή ο ρωσόφιλος δεξιός Κούρτς στην Αυστρία, για να μη μιλήσουμε βέβαια για Τσίπρα στην Ελλάδα που ήδη βρίσκεται στη Μόσχα για να προσκυνήσει τον πατερούλη του Πούτιν (και αφού βεβαίως καρατόμησε τον στοιχειωδώς ενοχλητικό Κοτζιά κατά απαίτηση του τελευταίου...)