

# Εκτός C.H.L., αλλά έδωσε υποσχέσεις ο ΠΑΟΚ ! Η εκτίμησή μας...

Μεγάλη συζήτηση σηκώνει αυτό το ματς του ΠΑΟΚ και η ήττα με 3-2 και αποκλεισμός από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και σε ότι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και σε ότι αφορά τη διαιτησία.

Οφείλουμε ωστόσο να δώσουμε τα εύσημα στον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι και την προσπάθεια που έκανε απέναντι στην έδρα μιας ομάδας που πέρσι ήταν στην τετράδα του Champions League.

Ο **Φερέιρα** παρέταξε μια ομάδα καλά οργανωμένη, εξαιρετική τακτικά, με καλά τρεξίματα, και με κάποιες μονάδες πραγματικά μεγάλης αξίας (βλέπε πχ. **Μπίσεσβαρ**) και άλλους σε εξαιρετική ημέρα, όπως πχ. ο **Πασχαλάκης**.

Γιατί έχασε και αποκλείστηκε όμως ; Γιατί πρώτον βέβαια έφερε ένα άσχημο σκορ (2-2)- σε ότι αφορά μόνο τις ελπίδες πρόκρισης- στο πρώτο ματς της Τούμπας. Γιατί στο Άμστερνταμ κάποιες μονάδες, όπως ο **Άκπομ** και ο **Πέλκας** δεν έκαναν ένα καλό παιχνίδι και αυτή τους η κακή απόδοση αποδείχθηκε κομβική.

Τρίτον γιατί ο **Μάτος** έπαιζε ανόητα με αυτά τα μαρκαρίσματα και τραβήγματα που έκανε μέσα στην περιοχή, κυρίως στις στημένες φάσεις. Ένα τέτοιο αφελέστατο παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο, πληρώνεται εύκολα και έτσι και έγινε με το πέναλτι που δόθηκε εις βάρος του.

Κάπου εδώ-με τα τρία πέναλτι που έδωσε στον Άγιαξ- κολλάει λοιπόν και το θέμα της διαιτησίας του Άγγλου Πόουσον που συζητήθηκε πάρα πολύ και έκανε κάποιους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να ξεφύγουν στα λεγόμενά τους.



Κατά την άποψή μας επρόκειτο για έναν διαιτητή που πραγματικά έπαιζε έδρα και αυτό το βλέπουμε κυρίως στα φάουλ, στις κάρτες και στα πλεονεκτήματα.

Τα δε πέναλτι όμως ήταν, κατά τη γνώμη μας, και τα τρία υπαρκτά (και το τρίτο του Μάτος), άλλο αν αυτός ο διαιτητής έψαχνε την ευκαιρία για να τα δώσει...

Εν ολίγοις ο Άγγλος διαιτητής έπαιξε κάποιον ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, όμως αυτό πολύ απέχει από τις υπερβολές περί «σφαγής στο γόνατο» του ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικού σκανδάλου κλπ. που ακούστηκαν.

Ούτε πολύ περισσότερο δικαιολογούνται ακραίες οπαδικές περιγραφές τύπου **Τσορμπατζόγλου** στον sportfm και άλλων εκ Θεσσαλονίκης ομοίων του ! Πάντα θα πρέπει να υπάρχει μια λεπτή γραμμή που διαχωρίζει τον δημοσιογράφο από τον οπαδό, ότι και αν πρεσβεύει.

Υπάρχει από την άλλη και το επιχείρημα της φανεράς ανωτερότητας του Άγιαξ στον αγωνιστικό χώρο η οποία φαίνεται και στα στατιστικά του αγώνα. Ωστόσο η απάντηση εδώ είναι ότι η δουλειά των διαιτητών είναι να σφυρίζουν ότι βλέπουν και όχι να βοηθούν την καλύτερη ομάδα να κερδίζει...

Εξ'αρχής πάντως η κλήρωση ήταν η δυσκολότερη δυνατή και, εδώ που τα λέμε, πολύ δύσκολο να μείνει εκτός champions league ο Άγιαξ για να περάσει ο ΠΑΟΚ και μιλάμε και αγωνιστικά και

παρασκηνιακά, καθώς συνήθως το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό...

Ωστόσο βλέπουμε και έναν ποιοτικό ΠΑΟΚ, με έναν Πορτογάλο προπονητή που αρχικά αφήνει πολύ θετικές εντυπώσεις και που θα τολμήσουμε, έστω και τόσο νωρίς, να τον χρίσουμε πρώτο φαβορί και για τον φετινό τίτλο !

Επιπλέον ο ΠΑΟΚ χρωστάει κάτι καλό στους οπαδούς του και στην Ευρώπη όπου τα δύο προηγούμενα χρόνια γνώρισε ταπεινωτικούς αποκλεισμούς ! Φέτος-καθώς και ο επόμενος αντίπαλος, **Σλόβαν Μπρατισλάβας**, δεν είναι ισχυρός-νομίζω πως μπορεί να είναι μια ευκαιρία για μια καλή πορεία στο Europa League.