

Όλα ανοιχτά στα ημιτελικά του κυπέλλου

Μετά τους δύο πρώτους ημιτελικούς του κυπέλλου μεταξύ **ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού** και **ΑΕΚ-Άρη** μπορούμε να πούμε ότι και τα δύο ζευγάρια είναι ανοιχτά και οι πιθανότητες σχεδόν στο 50-50.

Και αυτό το λέμε διότι πριν τους αγώνες-με βάση τα πρόσφατα αποτελέσματα του πρωταθλήματος- είχε καλλιεργηθεί ένα κλίμα πως **Ολυμπιακός** και **ΑΕΚ** είναι τα ακλόνητα φαβορί. Ωστόσο αποδεικνύεται πως το κύπελλο είναι μια άλλη ιστορία...

Ο μεν **ΠΑΟΚ** θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος από το 3-2 με το οποίο επικράτησε του **Ολυμπιακού** και όχι μόνο για την ανατροπή που πέτυχε, αλλά γιατί προερχόταν από κακές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και είχε πολλές και σημαντικές απουσίες.

Στο ματς αυτό έδειξε πολλά αμυντικά κενά, αλλά σημαντική βελτίωση στη δημιουργικότητά του και στα τελειώματα των φάσεων και περίπου τα ίδια θα λέγαμε και για τον Ολυμπιακό (που έκανε πάντως και ένα σχετικό rotation) που όμως είχε μια ευκαιρία να δώσει τη χαριστική βολή στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν το έκανε.

Όλα αυτά βέβαια σε ένα ματς όπου οι αμυντικοί και των δύο ομάδων, αλλά και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, **Πασχαλάκης** επιδόθηκαν σε ρεσιτάλ λαθών που έφεραν και τα περισσότερα γκολ.

Αν και στα χαρτιά ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, η ρεβάνς θα είναι μια άλλη ιστορία. Και αυτό το λέμε γιατί θα γίνει περίπου σε έναν μήνα και μέχρι τότε δεν ξέρουμε σε τι αγωνιστική κατάσταση θα είναι και οι δύο ομάδες και τι απουσίες θα έχουν, οπότε όλα είναι ανοιχτά.

Όσο για το **ΑΕΚ-Άρης**, είδαμε μια **ΑΕΚ** να είναι καλύτερη και να

έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, όπως αναμενόταν, αλλά και έναν Άρη εμφανώς βελτιωμένο και ανταγωνιστικό.

Μάλιστα ήταν ενθαρρυντικό για την ομάδα του Γερμανού Ένινγκ και ότι σκόραρε και ότι έβγαλε χαρακτήρα μετά την αποβολή και το 2-1 και δεν δέχθηκε κι'άλλο γκολ. Οπότε λογικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και αυτό είναι ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι όπου όλα θα είναι πιθανά στη ρεβάνς του «Βικελίδης»



Για το εξωαγωνιστικό κομμάτι και τα αίσχη που είδαμε στο παραπάνω ματς-με τους **Μελισσανίδηδες** και λοιπούς παρατρεχάμενους- καλύτερα ας μην πούμε πολλά, παρά μόνο ότι σε λίγο προβλέπουμε δεν θα θέλουν να έρχονται ούτε ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα να συμμετέχουν στο αισχρό Ελληνικό ποδόσφαιρο.

Και τότε σε ποιούς θα καταφύγουν οι άθλιοι παράγοντές του για να διαιτητεύουν τα ματς ; Σε εξωγήινους ;

Τα τραγικά λάθη του «Τίγρη»

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΪΟΥ ΤΟΥ

Σε ότι αφορά το τραγικό ξεκίνημα της ΑΕΚ στη φετινή περίοδο (που κατέληξε και στην αναμενόμενη απομάκρυνση **Καρντόσο** και **Λυμπερόπουλου**) έχουμε να επισημάνουμε τα εξής...

Δεν θα πούμε τα χιλιοειπωμένα ότι ο «Τίγρης» **Μελισσανίδης** έχει «καβούρια» στις τσέπες και ότι δεν επενδύει αρκετά, διότι για αυτό μπορεί εν μέρει να δικαιολογείται έστω και εν μέρει.

Πρώτον γιατί φτιάχνει γήπεδο στην ομάδα και δεύτερον γιατί ο κόσμος δεν δίνει αρκετά το παρών στο γήπεδο και δεν το έκανε ούτε και τη χρονιά που η ομάδα πήρε πρωτάθλημα.

Βλέπετε με το να πηγαίνεις, ως Αεκτζής γήπεδο μόνο στις φιέστες και στα πανηγύρια-και όχι στα δύσκολα- δεν είναι επαρκής προσφορά στην ομάδα...

Όταν όμως δεν διαθέτεις μεγάλο μπάτζετ για το ρόστερ, τότε οφείλεις να πηγαίνεις σε, όσο το δυνατόν, πιο σίγουρη και έμπιστη λύση προπονητή και όχι σε ρισκαδόρικες επιλογές και πειραματισμούς τύπου **Καρντόσο** ο οποίος προσελήφθη περίπου με το σκεπτικό πως *“Πορτογάλος είναι, άρα θα είναι καλός”* !

Ο Χιμένεθ, που πήρε βέβαια και το προέροισνο πρωτάθλημα, αποδείχθηκε μια σίγουρη επιλογή προπονητή, όχι όμως το ίδιο και ο απογοητευτικός έως εκκεντρικός **Καρντόσο**.

Μεγάλο λοιπόν λάθος το πείραμα με την επιλογή του **Καρντόσο**, όπως λάθη και πειράματα ήταν και οι παλιότερες επιλογές κάποιου Μοράϊς (που προσελήφθη με μοναδικό του προσόν το ότι κάποτε υπήρξε... βοηθός του Μουρίνιο !) και του **Κετοπάγια**.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τους προπονητές, ποιος ο λόγος να μην δοθεί πέρσι πίστωση χρόνου στον **Ουζουνίδη** που, αν μη τι άλλο- έβαλε την ομάδα στους ομίλους του **Champions league** και προχωρούσε και στο κύπελλο ;

Και αφού έδιωξες τον **Ουζουνίδη** και πήρες πίσω τον **Χιμένεθ** (χωρίς κανένα ορατό αποτέλεσμα και βελτίωση) πως είναι δυνατόν να μην κρατάς ούτε αυτόν και να παίρνεις στη θέση του κάποιον **Καρντόσο** ;

Έπειτα γιατί δόθηκε τέτοια πίστωση χρόνου στον τεχνικό διευθυντή, **Νίκο Λυμπερόπουλο** όταν επί δύο χρόνια ο σχεδιασμός του έχει αποδεδειγμένα αποτύχει ;

Από έναν παράγοντα με την εμπειρία του **Μελισσανίδη** δεν περιμένει κανείς αυτά τα τραγικά λάθη, και όμως τα έκανε ! Και έρχεται και η ρεβάνς της Τραπεζούντας αύριο...

Μια πρώτη σωστή διορθωτική κίνηση που έκανε ο τελευταίος είναι η πρόσληψη του έμπειρου **Ίλια Ίβιτς** που καλείται να συμμαζέψει αρκετά τα "σπασμένα" του **Λυμπερόπουλου**...

Πλέον-για τη συνέχεια της χρονιάς- περιμένουμε να δούμε τι είδους επιλογή προπονητή θα πάρει και πως θα αξιολογηθεί αυτό το ρόστερ από τον νέο προπονητή. Ένα ρόστερ που στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο κακό όσο κακή ήταν η ομάδα επί **Καρντόσο**, αλλά και δεν αποκλείεται κάποιες από τις επιλογές **Καρντόσο** και **Λυμπερόπουλου** να βγουν σύντομα off...