

Τα πρώτα δείγματα γραφής στη super league

Αξίζει να σταθούμε, στα συμπεράσματα μας για τη φετινή super league, έχοντας ένα πρώτο δείγμα, αλλά και ένα ισόπαλο χθεσινό ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ .

Το απλούστερο συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κάποιος είναι ότι η μάχη του πρωταθλήματος θα γίνει μεταξύ **ΠΑΟΚ** και **Ολυμπιακού**. Αυτό λέει η λογική σύμφωνα με τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής.

Ο Ολυμπιακός έχει το «μειονέκτημα» ότι συνεχίζει και στην Ευρώπη και ίσως να επηρεαστεί αρνητικά λίγο ως πολύ. Αυτό το βλέπουμε μέχρι στιγμής, καθώς οι νίκες έρχονται ασθμαίνοντας, ακόμα και με αντιπάλους όπως η Λαμία στο Καραϊσκάκη και φυσικά και από την γκέλα με τον Παναθηναϊκό...

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, αποκλείστηκε από την Ευρώπη (και ίσως και να το επεδίωξε, τουλάχιστον για το Europa League...), αλλά και η δική του εικόνα στο πρωτάθλημα δεν ενθουσιάζει, όπως πέρσι επί **Λουτσέσκου**.

Και δεν ενθουσιάζει κυρίως διότι η αμυντική του συμπεριφορά δεν έχει καμία σχέση με την περσινή, παρότι οι αμυντικοί είναι σχεδόν οι ίδιοι. Αυτό που αλλάζει όμως είναι ο πιο αφελής τρόπος παιχνιδιού που έχει με τον Φερέιρα...

Τα δεδομένα δείχνουν λοιπόν πως και οι δύο αυτές ομάδες δεν θα παίρνουν τα ματς «σβηστά» φέτος και πως δεν θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα κριθεί μόνο στα ντέρμπι.

Και αν θέλουμε να επανέλθουμε στα του χθεσινού ντέρμπι μπορούμε να διακρίνουμε αφενός ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερο σύνολο από την ΑΕΚ η οποία είναι αсуζήτητη βελτιωμένη και ανταγωνιστική από το συνονθύλευμα που παρουσίαζε ο Καρντάσο.

Ωστόσο και αυτή η ανταγωνιστική και βελτιωμένη ΑΕΚ δεν μπόρεσε παρά να πάρει μια ισοπαλία από τον «αφελή» ΠΑΟΚ, διότι και οι παίκτες της και ο προπονητής τους έχουν ένα ταβάνι στις δυνατότητές τους. Φιλότιμοι, οργανωμένοι και αγωνιστικοί, αλλά που δύσκολα θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Χθες πχ. ο Κωστένογλου χρεώνεται και την κάκιστη εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και τις κινήσεις του δευτέρου ημιχρόνου που έφεραν τη βελτίωση και την ισοπαλία. Δεν είναι κανένας άμπαλος, αλλά ούτε και για σπουδαία πράγματα.

Συγκεκριμένα ο Κωστένογλου μάλωσε το χάος του πρώτου ημιχρόνου πρώτα αφαιρώντας έναν στόπερ, ενώ και στο δεύτερο ημίχρονο έκανε δύο πετυχημένες αλλαγές. Απέσυρε τον μέτριο Παουλίνιο και έβαλε τον σκόρερ Ντέλετιτς, όπως απέσυρε και τον αρνητικό Αλμπάνη.

Όσο για τις άλλες ομάδες, πολύ θετικό εντύπωση κάνει η **Ξάνθη** η οποία παίρνει τα αποτελέσματα χωρίς να αποδίδει κανένα σπουδαίο ποδόσφαιρο (αυτό δεν μπορεί να το κάνει και πολύ, άλλωστε), όπως και ο **ΟΦΗ** που βγάζει μια υγεία.

Στις ομάδες που μπορούν να διακριθούν βάζουμε-κατά τη γνώμη μας- και τον **Άρη**, ενώ σε ότι αφορά τον **Παναθηναϊκό**, που παρουσιάζει βελτίωση, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα να έχει διάρκεια σε όλο το πρωτάθλημα, με βάση τις διοικητικές και αγωνιστικές του αδυναμίες.

Έλα μωρέ, ποιος Ερυθρός

Αστέρας τώρα και ποια Γιάνγκ Μπόις...

Παραθέτουμε ένα άρθρο του Βαγγέλη Μπραουδάκη από τη σελίδα www.to10.gr/ που αφορά την ΑΕΚ, και ειδικά τη φετινή απογοητευτική της πορεία στο champions league, το οποίο και μας εκφράζει απόλυτα...

“(Και) η διαιτησία του έφταιξε του Μαρίνου! Η ΑΕΚ του - απολογιστικά, τώρα που ολοκληρώθηκε το μαρτύριο της- ήταν η χειρότερη των 32 ομάδων στους ομίλους, ο Ερυθρός Αστέρας και η Γιούνγκ Μπόις (με τις εμφανίσεις τους) την έκαναν να δείχνει ακόμα μικρότερη απ’ ότι της αξίζει κι ο προπονητής της, αντί να μην ψελλίσει τίποτα -«κρείττον το σιγάν του λαλείν» για το χάλι που παρουσίασε επί τρίμηνο- έκανε μαθήματα διαιτησίας στους Πορτογάλους! Ανακάλυπτε «εχθρούς» (θα την ζήλευαν, φαίνεται στα Ευρώπας κι είπαν να την κοντύνουν) ως υπαίτιους και για το 1-0 από την Μπενφίκα...

Μονίμως μίζερο και φοβικό το δημιούργημά του (ασορτί με την συναίνεσή του στην εγκληματική μεταγραφική διαχείριση της διοίκησης τον Αυγούστο), κατόρθωσε (περί κατορθώματος πρόκειται και προφανώς προπονητικής αδυναμίας) να δεχτεί γκολ σε κάθε ένα από τα 10 φετινά ματς (17 το σύνολο του παθητικού) και να σκοράρει μόλις σε ένα από εκείνα του ομίλου, μένοντας η Ένωση άσφαιρη στα υπόλοιπα πέντε! Πιο φτωχός συγγενής δεν γίνεται...

Κι αν ο όμιλος της ΑΕΚ είχε σπουδαίες ομάδες (όπως αναφέρεται ως δικαιολογία), τότε τι να πουν π.χ. Σέρβοι και Ελβετοί; Ο Ερυθρός Αστέρας έπαιξε με Λίβερπουλ, Παρί Σ.Ζ. και Νάπολι, αλλά πήρε τέσσερις βαθμούς κι ας μάζεψε 17 φορές την μπάλα από τα δίκτυα του. Και τους πήρε διότι σε όλα τα ματς βγήκε για να παίξει ποδόσφαιρο, όχι για να ταμπουρωθεί αναμένοντας μοιρολατρικά το μοιραίο...

Η «σταχτοπούτα» Γιούνγκ Μπόις έπαιξε με Γιουβέντους, Γιουνάιτεντ και Βαλένθια. Δέχτηκε 12 γκολ, αλλά κατέκτησε τέσσερις βαθμούς. Τους κατέκτησε διότι έπαιξε κι αυτή ποδόσφαιρο, δεν κατέβαινε να ταμπουρωθεί αναμένοντας μοιρολατρικά το μοιραίο. Είμαι βέβαιος ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τις σέβεται περισσότερο πλέον...

Από την ΑΕΚ του Ουζουνίδη τι να σεβαστούν; Εδώ δεν σεβάστηκε η ίδια τον εαυτό της! Από τον -ίδιας νοοτροπίας με τον προπονητή του- Μελισσανίδη και τις καλοκαιρινές επιλογές, μέχρι την εκδίωξη των τριών προ εβδομάδων! Και μόνο η ατάκα τις προάλλες «δεν θα απολογηθούμε κιόλας επειδή προκριθήκαμε» καταδεικνύει την οίηση και την τρικυμία εν κρανίω...

Αντί όλος ο οργανισμός να ζητήσει γενναία συγγνώμη για την ζημιά που προξενήθηκε στην ίδια την ομάδα, αφότου επιτεύχθηκε η υπέρβαση πρώτα της κατάκτησης του τίτλου και κατόπιν της πρόκρισης στους ομίλους (ζημιά στο πρεστίτζ της, στη συνεχή βελτίωσή της που θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο, στην ευρωπαϊκή της βαθμολογία, παντού), ζητάνε και τα ρέστα! Με αυθάδεια κι ενίοτε με γελοίες δηλώσεις περί διαιτητικού κυνηγητού, μπας και αποπροσανατολιστεί η συζήτηση από το μείζον θέμα «γιατί κλωσήσατε τόσο ανόητα την καρδάρια με το γάλα»...

Εμπειρίες, λέει, αποκόμισαν οι κιτρινόμαυροι αυτό τον τρίμηνο. Ναι, τραυματικές! Κι όπως φαίνεται από τις συμπεριφορές των ιθυνόντων, δεν θα λειτουργήσουν καν στην λογική «παθήματα, μαθήματα»! Κι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Λάθη (επιτρέπεται να) κάνουν όλοι, το απαράδεκτο συνίσταται στο να μην τους νοιάζει που έγιναν, να μην γίνονται σοφότεροι απ' αυτά...

Έλα μωρέ, ποιος Ερυθρός Αστέρας τώρα και ποια Γιούνγκ Μπόις..."

0 Χριστοδουλόπουλος γλίτωσε από γκρίνιες ΑΕΚ και Χιμένεθ !

Η ΑΕΚ μπορεί ουσιαστικά να έχει στεφθεί ήδη πρωταθλήτρια, αλλά χθες μπορούμε να πούμε ότι γλίτωσε από την πρόωρη απώλεια του νταμπλ και από γκρίνιες των οπαδών της, ειδικά κατά του Χιμένεθ !

Χθες στον πρώτο ημίχρονο του δεύτερου ημιτελικού κόντρα στην αξιόμαχη Λάρισα παρέταξε μια ομάδα υπερβολικά άνευρη λες και το γκολ της πρόκρισης θα ερχόταν από μόνο του...Πολύ κακές και οι επιλογές του Χιμένεθ που όχι μόνο κατέβασε την ομάδα με πέντε αμυντικούς, αλλά άφησε και στον πάγκο και τον Χριστοδουλόπουλο και τον φορμαρισμένο Γιακουμάκη και εμπιστεύτηκε τους μάλλον ντεφορμέ Λιβάγια και Αραούχο ή ακόμα και τον Μπακασέτα που έχει «ταβάνι» στις δυνατότητες του.

Από την άλλη η Λάρισα, με έναν νεαρό προπονητή, τον Σωτήρη Αντωνίου, ήταν πολύ καλά διαβασμένη και κρατώντας το 0-0 στο ημίχρονο, ήταν επόμενο να πάρει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί την πρόκριση και το ματς να γίνει συναρπαστικό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Χιμένεθ έβαλε πολύ σωστά τον Χριστοδουλόπουλο στη θέση του Μπακασέτα και τον Γιακουμάκη στη θέση του Γκάλο, παίζοντας με τρεις επιθετικούς. Έβαλε κάποια στιγμή και τον Μασούντ ο οποίος όμως ήταν πολύ κακός και τροχοπέδη στις προσπάθειες της ομάδας...

Η ΑΕΚ πίεσε, δημιουργήθηκαν ευκαιρίες, η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα και το άγχος στις κινήσεις των παικτών ήταν εμφανές. Την ίδια στιγμή Λάρισα είχε δύο κλασσικές

ευκαιρίες που δεν έκανε γκολ και που θα τις έδιναν αναμφίβολα και την πρόκριση και είναι γνωστό ότι η μπάλα τιμωρεί...

Κάπως έτσι φτάσαμε στο 94' με το σκορ στο 0-0 και σε αυτό το σημείο, από μια στημένη φάση, ο Χριστοδουλόπουλος έκανε μια εξεζητημένη κίνηση κάτι σαν «απονενοημένο διάβημα» ! Δηλαδή ή μπαίνει και πάμε για τελικό ή πάμε σπίτι μας και πανηγυρίζουμε απλά το πρωτάθλημα. Λίγο η καλή τεχνική του κατάρτιση, λίγο η εμπειρία του και λίγο η τύχη και έτσι χάρισε στην ΑΕΚ την πρόκριση στον τελικό-σε μια επανάληψη του περσινού τελικού με τον ΠΑΟΚ-και στους θεατές ένα εντυπωσιακό γκολ !

Όσο για τη Λάρισα έδειξε πως έχει ένα αρκετά καλό υλικό που, αν έδενε καλά, θα μπορούσε να της φέρνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως εκεί το πρόβλημα είναι ο πρόεδρος του που-πέρα από το καλό που έκανε να εκκαθαρίσει από την ομάδα τους διεφθαρμένους στοιχηματζήδες- που με τις τρελές κινήσεις των 5,6 αλλαγών προπονητών φέτος πρέπει να χρεωθεί σε μεγάλο βαθμό και τη μέτρια πορεία στο πρωτάθλημα και τον αποκλεισμό από τον τελικό του κυπέλλου.

Επιπλέον φτάνει και στα όρια του παραλόγου όταν βγάζει ανακοινώσεις κατά του διαιτητή στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα, όταν μάλιστα σε εκείνο το σημείο δεν είχε κάνει το παραμικρό λάθος και έπαιζε 50-50. Ακατανόητα επίσης και τα διάφορα εθνικοπατριωτικά μηνύματα, που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, που περνάει μέσω των φανελών της ομάδας. Χθες μάλιστα έγραψαν λάθος το όνομα του Έλληνα αξιωματικού που κρατείται στην Τουρκία και γέλαγε ο κόσμος !