

Μουντιάλ και νεοελληνικές στρεβλώσεις !

Το μουντιάλ τελείωσε και η Γαλλία θριάμβευσε, όπως ουσιαστικά και η Κροατία, αλλά ας σκεφτούμε τι “μαργαριτάρια” ακούγαμε τόσες μέρες στη χώρα μας, με αφορμή το μουντιάλ, είτε ως προπαγάνδα ή ως απλές απόψεις και εκτιμήσεις.

Λοιπόν, τα περισσότερα από αυτά που ακούγαμε επί ένα μήνα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντικατοπτρισμός, όλων των στρεβλώσεων των κόμπλεξ, του ανερχόμενου εξτρεμισμού μας ως Ελλάδα και αυτά πολύ συχνά σχετίζονται με την πολιτική.

Το πρώτο που μας έκανε εντύπωση είναι-με αφορμή ένα μουντιάλ που έγινε στη Ρωσία-η Ρωσοφιλία και η Ρωσολαγνεία του τύπου και μερίδας του κόσμου. Κάθε μέρα η ΕΡΤ-και όχι μόνο- μας έκανε πλύση εγκεφάλου για το πόσο εξαιρετική ήταν η διοργάνωση και πως δεν έγιναν επεισόδια κλπ.

Λες και οργανωτικά ήταν κάτι καλύτερο από προηγούμενες διοργανώσεις και λες και είχαμε επεισόδια στα πιο πρόσφατα μουντιάλ. Κυρίως λες και δεν ξέρουμε ότι και τους εθνικιστές χούλιγκανς στη Ρωσία τους ελέγχει το φασιστικό κράτος του Πούτιν. Ούτε λόγος βέβαια για τους σωβινιστές και κρύους Ρώσους φιλάθλους που όλοι είδαμε...

Την ίδια στιγμή πολλοί άρχισαν να εξυμνούν και την Ρωσική ομάδα, μολονότι οι παίκτες της είχαν μεγάλο πάθος αλλά ελάχιστο ταλέντο ! Και μιλάμε ακόμα και για δημοσιογράφους «υπεράνω κάθε υποψίας» όπως ο Καρπετόπουλος (μέχρι τώρα μόνο ως φανατικό Ολυμπιακό τον ξέραμε...) και ο Σωτηρακόπουλος.

Φανταστείτε να είχε άλλη διοργανώτρια την ομάδα της Ρωσίας τι θα ακούγαμε περί άμπαλων ξυλοκόπων κλπ...Την ίδια στιγμή ούτε λόγος για τη διαιτητική εύνοια της Ρωσίας (κυρίως στο ματς με την Ισπανία), ενώ την ίδια στιγμή έχουν φτιάξει μια

υπερβολή στα όρια της μυθολογίας για την εύνοια της Κορέας στο μουντιάλ που διοργάνωσε το 2002 (που στην πραγματικότητα υπήρξε μόνο σε δύο ματς).

Όλο αυτό βέβαια δεν είναι άσχετο με την πολιτική και ειδικά τα γεωπολιτικά, αφού ήταν κυρίως οι δεξιο-αριστεροί ρωσόφιλοι που βρήκαν την ευκαιρία να προπαγανδίζουν όλα αυτά. Και φυσικά στην...πρωτοπορία και η ΕΡΤ της «πρώτης φοράς αριστερά»...

Στο δε τελικό ακούσαμε τα χειρότερα...Όλοι οι ρατσιστές (φανερόι και κρυφοί) συντάχθηκαν με την Κροατία, όχι γιατί τη συμπαθούν, αλλά γιατί «είχε φυλετικά καθαρή ομάδα, σε αντίθεση με τη Γαλλία που είχε πολλούς «ακάθαρτους Αφρικανούς» !

Από την άλλη οι κόκκινοι φασίστες έβριζαν τους φιλοδυτικούς Κροάτες ως φασίστες και είτε έλεγαν ανοιχτά ,είτε υπονοούσαν πως οι δημοκράτες είναι οι Σέρβοι (οι οποίοι επί Μιλόσεβιτς αιματοκύλησαν την Κροατία) και φυσικά και η «μαμά Ρωσία», το αντίπαλο δέος της δύσης. Ωστόσο δεν πήραν και θέση υπέρ της Γαλλιάς, αφού και αυτοί είναι «στο σκληρό πυρήνα της μισητής δύσης και ιμπεριαλιστές».



Την ίδια στιγμή ο σεσημασμένος ρατσιστής Γεωργίου έλεγε στο ραδιόφωνο ότι η Γαλλία δεν θα πάρει το κύπελλο γιατί έχει πολλούς μαύρους και πως οι Αφρικάνικες ομάδες δεν προχώρησαν στο μουντιάλ διότι έτσι είναι η φυλή τους ! Και διερωτάται

κανείς σε ποια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα θα ακούγονταν αυτά σε Μ.Μ.Ε. χωρίς καμία αντίδραση...

Από τον ρατσισμό και τους ρατσιστές δεν έχει γλυτώσει και η επόμενη διοργάνωση του Κατάρ, η οποία κατακεραυνώνεται είτε με πιο φανερά ρατσιστικά επιχειρήματα, είτε πιο καλυμμένα και δήθεν ποδοσφαιρικά. Καλυμμένος ή ανοιχτός ρατσισμός εκδηλώθηκε επίσης και κόντρα στην Ελβετία διότι έχει Αλβανικής καταγωγής ποδοσφαιριστές...

Φυσικά και το αντιγερμανικό μένος, που είναι ακόμα στο πνεύμα της εποχής, δεν έλειψε και πήρε τη μορφή πανηγυρισμών και μισαλλόδοξων αντιδράσεων για την παταγώδη αποτυχία της Γερμανικής ομάδας. Και φυσικά όλο αυτό έχει ελάχιστα ποδοσφαιρική φύση και κριτήριο. Διότι ο αντιγερμανισμός πέραν του ότι κρύβει μεγάλο κόμπλεξ κατωτερότητας και απωθημένα είτε στο μεγαλύτερο βαθμό και αποτέλεσμα της στρεβλής αντίληψης (που δεν έχει εκλείψει μολονότι ουσιαστικά την αποκήρυξε και ο ίδιος ο Τσίπρας) για την κρίση και τα μνημόνια φταίνε η Γερμανία και η Μέρκελ.

Αλλά και αν το πιάσουμε πέρα από την πολιτική, τι ακούγαμε στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι από μεγάλη μερίδα του κόσμου ; Μια ακατανόητη Ελληνική γκρίνια και μιζέρια που ακούμε σε κάθε μουντιάλ, τουλάχιστον από το 1990 και μετά, του τύπου «Έλα, μωρέ χάλια το μουντιάλ, δε βλέπουμε μπάλα...το χειρότερο που έχουμε δει». Οι περισσότεροι από αυτούς είτε οι ομάδες τους δεν προκρίθηκαν (Ιταλία, Ολλανδία), είτε δεν προχώρησαν πολύ, είτε απλά «πήγαν κουβά» στο στοίχημα...

Από την άλλη είχαμε τους Αγγλόφιλους και τους αντιάγγλους που μας κούρασαν και που είτε υπερτιμούσαν προκλητικά την Αγγλία, είτε την ισοπέδωναν σε επίπεδο άχρηστων ξυλοκόπων. Οι δε υποστηρικτές της Γαλλίας έβγαζαν μέτρια την Κροατία επειδή δεν κέρδισε τη Δανία και επειδή «σκότωσε τον πεθαμένο» κερδίζοντας 3-0 την Αργεντινή και την ίδια στιγμή έβγαζαν σούπερ τη Γαλλία η οποία και αυτή δεν κέρδισε τη Δανία, αλλά και κέρδισε μόλις με 4-3 την Αργεντινή !

Τέλος δεν έλειψαν και οι θαυμαστές της εθνικής Ελλάδας του Σκίμπε που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι μια καλή ομάδα και ότι έλειψε από το μουντιάλ, επειδή Κροατία και Βέλγιο (αυτοί δηλαδή που μας απέκλεισα) τα πήγαν τόσο καλά εκεί...

Είπαμε όμως...ακόμα και το μουντιάλ θα το ζούσαμε καλύτερα, αν δεν τρώγαμε στη μάπα τις ιδεοληψίες και τις εμμονές των υπηκόων παρηκμασμένης χώρας μας...

Πανάξια στην τρίτη θέση το Βέλγιο !

ΒΕΛΓΙΟ-ΑΓΓΛΙΑ 2-0

4' Μενιέ, 82' Αζάρ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Στο μικρό τελικό του μουντιάλ το Βέλγιο απέδειξε, με το καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε, ότι άξιζε απόλυτα την τρίτη θέση που πήρε και πως θα μπορούσε και παραπάνω.

Είδαμε και πάλι γρήγορο και επιθετικό ποδόσφαιρο με εξαιρετικούς τεχνίτες ποδοσφαιριστές αυτοματισμούς και αλάνθαστους αμυντικούς. Αναμενόμενο λοιπόν το 2-0 κόντρα σε μια κατώτερη τους τεχνικά Αγγλία που δέχθηκε γκολ νωρίς και αυτό έκανε πιο δύσκολη την αντίδρασή της.

Γενικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα Βέλγιο απόλυτο κυρίαρχο που είχε ευκαιρίες και για άλλα γκολ και έπαιζε εξαιρετικό ποδόσφαιρο στους κενούς χώρους που έβρισκε. Την ίδια στιγμή η Αγγλία ήταν επί της ουσίας ακίνδυνη και έμοιαζε εύκολη λεία...Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετικό με τους Άγγλους να

παίρνουν την κατοχή της μπάλας και ειδικά στο δεύτερο μισό του να χάνουν ευκαιρίες. Από την άλλη όμως ούτε το Βέλγιο σταμάτησε να γίνεται επικίνδυνο.

Εφόσον όμως δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν κάποια ευκαιρία τους και πήραν και ρίσκα οι Βέλγοι ήταν αναμενόμενο να φτάσουν και στο δεύτερο γκολ και να τελειώσουν το ματς θριαμβευτικά, παίρνοντας την τρίτη θέση. Βεβαίως από την άλλη θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι καλύτερο, αλλά έπεσαν στο δύσκολο ταμπλό όπου έπρεπε να ξεπεράσουν και Βραζιλία και Γαλλία για να πάνε τελικό.

Όσο για την Αγγλία, έδειξε λίγα πράγματα σήμερα και νομίζω πως έπιασε “ταβάνι” με την τέταρτη θέση που πήρε. Ήταν απλά μια καλά δουλεμένη ομάδα, χωρίς μεγάλους παίκτες και αστέρια που ξεπέρασε ομάδες κατώτερες ή έστω ισάξιες ομάδες (όπως Κολομβία). Δεν πάει ωστόσο η τετράδα να είναι μια υπέρβαση και θετικό βήμα για αυτούς που τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει σάκος του μποξ.

Έτσι γιόρτασαν στο Costa Navarino Ρονάλντο και Ανιέλι!

Μεγάλη διεθνής προβολή για τον τόπο μας, τη Μεσσηνία αφού το χρυσό deal Ρονάλντο-Γιουβέντους έκλεισε στο “Costa Navarino”, εκεί όπου Κριστιάνο Ρονάλντο, Αντρέα Ανιέλι και Ζόρζε Μέντες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Πορτογάλου επιθετικού από τη Ρεάλ στη Γιουβέντους και μάλιστα το γιόρτασαν αναλόγως !

Το μεγάλο μετεγγραφικό deal ολοκληρώθηκε και η πρώτη φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο ως παίκτη της Γιουβέντους βγήκε από την πολύ γνωστή πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα του “Costa Navarino”, όπου εδώ και λίγο καιρό ο τελευταίος κάνει τις διακοπές του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζεται στη φωτογραφία παραπάνω ανάμεσα στον πρόεδρο της Γιουβέντους Ανδρέα Ανιέλι και τον μάνατζέρ του Ζόρζε Μέντες και όλοι όσοι βρίσκονται στη συγκεκριμένη φωτογραφία χαμογελούν και κρατούν από ένα ποτήρι σαμπάνια...

Οι αποτελεσματικοί Άγγλοι και η ήττα του αντιποδοσφαίρου !

ΑΓΓΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ 2-0

30' Μαγκουάιρ, 59' Ντέλε Άλι

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Η Αγγλία πήρε το ματς εύκολα και το ματς δεν χρίζει ιδιαίτερης ανάλυσης διότι από τη μία είχαμε μια καλή και αποτελεσματική ομάδα και από την άλλη τη Σουηδία που φάνηκε πως, βάση της αξίας των παικτών της, η οκτάδα ήταν το ταβάνι της και δεν μπορούσε κάτι παραπάνω.

Και ναι μεν αρχικά είδαμε, όπως το περιμέναμε, ένα παιχνίδι αλληλοεξόντωσης των επιθετικών ατού των δύο ομάδων αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι μόλις η Αγγλία πέτυχε ένα γκολ η

Σουηδία δεν μπορούσε να αντιδράσει, να δημιουργήσει παιχνίδι και ευκαιρίες. Και μια φορά που οι Σουηδοί απείλησαν, πριν το 2-0, δεν έγινε το 1-1 λόγω Πίκφορντ.

Μετά το 2-0 οι Άγγλοι απλά αμύντονταν και οι Σουηδοί που έκαναν τις αλλαγές τους πίεσαν αλλά δεν βρήκαν δίχτυα στις φάσεις που δημιούργησαν και πάλι λόγω Πίκφορντ και ατυχίας και όλα τελείωσαν.

Εύκολα λοιπόν η Αγγλία στην τετράδα η οποία έχει παρουσιάσει μια άκρως αποτελεσματική ομάδα, χωρίς να είναι σούπερ, και χωρίς τα μεγάλα αστέρια και έχοντας ξορκίσει κατάρες δεκαετιών. Έχει μεν ευνοηθεί από τους αντιπάλους που αντιμετώπισε στους 16 και τον εύκολο όμιλο που ήταν, αλλά τώρα με την Κροατία όλα είναι ανοιχτά και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι έχει και πιο βαριά φανέλα από τον αντίπαλο της...

Για τη Σουηδία το είπαμε ότι πρέπει να φύγει υπερευχαριστημένη με αυτά που έχει πετύχει και τη διάκριση να φτάσει στην οχτάδα. Παραπάνω ούτε μπορούσε, ούτε άξιζε να φτάσει.

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΡΩΣΙΑ 3-2 πεν., (κ.α. 1-1, παρ.2-2)

31' Τσερίσεφ, 39' Κράμαριτς, 101' Βίντα, 115' Φερνάντεζ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κλασσικό παιχνίδι όπου η μία ομάδα προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο και η άλλη-με έφεση κυρίως στο τρέξιμο και στη δύναμη- προσπαθούσε να το κλέψει με αντιποδοσφαιρικές τακτικές τύπου Σάντος και την απαραίτητη τύχη !

Κάπως έτσι λοιπόν η Ρωσία άνοιξε το σκορ με ένα άπιαστο γκολ που δύσκολα μπορείς να δεις από αυτούς και στην πρώτη της ευκαιρία. Τελικά η απάντηση της Κροατίας ήρθε δύσκολα και ευτυχώς γι'αυτούς, διότι αν έμενε παραπάνω χρόνο το 1-0, θα

έβαζε και άγχος στους Κροάτες και παραπάνω εμπιστοσύνη και ενθουσιασμό στους Ρώσους.

Οι Κροάτες από την άλλη δεν ήταν άσχημοι, αλλά με τη διπλή ζώνη άμυνας των Ρώσων δεν έβρισκαν και εύκολα χώρους να αναπτύξουν το παιχνίδι τους, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε ο Μόντριτς και πήρε στις πλάτες του την ομάδα, και συνήθως υστερούσαν και στις μονομαχίες σώμα με σώμα. Οι δε Ρώσοι με μια μιάμιση ευκαιρία σε όλο τον κανονικό αγώνα, έκαναν γκολ και κατάφεραν να πάνε το ματς στην παράταση !

Εκεί φάνηκε πως ο θεός του ποδοσφαίρου θα μας γλυτώσει από το να δούμε τους ελάχιστους ταλαντούχους Ρώσους στα ημιτελικά (με ότι μπορεί να συνεπάγεται αυτό προπαγανδιστικά για το καθεστώς του Πούτιν), αλλά ο Τσερτσέσοφ είχε άλλη άποψη...

Ο Ρώσος προπονητής έριξε στο παιχνίδι τον πιο τεχνίτη Τζαγκόεφ και τον Σμόλοφ γεμίζοντας την περιοχή και επικεντρώθηκε κυρίως στο ψηλό παιχνίδι και έτσι από ένα φάουλ (εκτέλεση Τζαγκόεφ και κεφαλιά Φερνάντεζ) έγινε το 2-2 και στα πέναλτι όλοι έδιναν προβάδισμα στους Ρώσους, λόγω ανεβασμένης ψυχολογίας και ενθουσιασμού στην εξέδρα.

Ωστόσο η Κροατία κέρδισε τα πέναλτι και επανέλαβε το μεγάλο κατόρθωμα του 1998 με την πρόκριση στα ημιτελικά όπου πλέον, με αντίπαλο την Αγγλία, τα πάντα είναι πιθανά. Όσο για τη Ρωσία, καλή η μαχητικότητα και ο ενθουσιασμός της εξέδρας, αλλά ποδοσφαιρικά λίγα πράγματα...Ίσως μάλιστα είχε τον μπαλαδόρο Τζαγκόεφ σε καλύτερη κατάσταση ή και τον Κοκόριν που είναι τραυματίας, να ήταν σε θέση και για μεγαλύτερη υπέρβαση !

Τα βραζιλιάνικα τελειώματα και ο Γαλλικός νόμος !

ΓΑΛΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2-0

40' Βαράν, 61' Γκριζμάν

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ένα ματς που ξεκίνησε με προβάδισμα της Γαλλίας, καθώς η Ουρουγουάη δεν είχε τον Καβάνι και η Γαλλία είναι και γενικά πιο ποιοτική. Αυτό που είδαμε αρχικά ήταν ένα κακό παιχνίδι όπου οι αντίπαλοι είχαν αλληλοεξουδετερώσει τα ατού των αντιπάλων.

Οι Μ'Παπέ και Πογκμπά δεν μπόρεσαν να επαναλάβουν το παιχνίδι που έκαναν κόντρα στην Αργεντινή, ενώ από την άλλη ο Σουάρεζ πλήρως εξουδετερωμένος δεν μπόρεσε να φανεί καθόλου χωρίς τον παρτενέρ του Καβάνι. Η Γαλλιά δεν έβρισκε χώρους να αναπτύξει το παιχνίδι της και έτσι θα έπρεπε να γίνει κάτι απρόβλεπτο για να μπει γκολ και να ανοίξει το ματς και αυτό έγινε με την κεφαλιά του Βαράν που άνοιξε το σκορ.

Η Ουρουγουάη δεν έβρισκε τον τρόπο να απειλήσει και μια από τις λίγες φάσεις που έκανε, με την κεφαλιά του Γκοντίν, την πέταξε, οπότε δεν άλλαξε κάτι. Αντίθετα η Γαλλία βρήκε περισσότερους χώρους να απειλήσει και το 2-0 του Γκριζμάν σήμανε ουσιαστικά και το τέλος του αγώνα, δεδομένου ότι η Ουρουγουάη δεν θα μπορούσε να βγάλει και ούτε έβγαλε αντίδραση.

Γενικά μια εύκολη επικράτηση των Γάλλων που είναι στην τετράδα χωρίς να εντυπωσιάζουν αλλά έχοντας την ουσία, αλλά

και τους σπουδαίους παίκτες για να κάνουν τη διαφορά. Δεδομένου ότι οι άλλες ομάδες της τετράδας δεν είναι καλύτερες της, θα μπορούσε από πολλούς να θεωρηθεί και το φαβορί για το παγκόσμιο κύπελλο.

Η Ουρουγουάη είναι αυτό που όλοι ξέρουμε και με έναν σπουδαίο προπονητή που έχει φτιάξει μια σοβαρή ομάδα, έκανε το χρέος της και έφτασε ψηλά στο μουντιάλ. Ίσως με τον Καβάνι στο κρίσιμο ματς και πιο δημιουργικά χαφ να είχε και καλύτερη τύχη.

ΒΕΛΓΙΟ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2-1

**13΄ Φερναντίνιο (αυτογκόλ), 31΄ Ντε μπρόιν, 76΄ Ρεν.
Αουγκούστο**

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ένα από τα all-time classic ματς αυτού του μουντιάλ που έγινε και θρίλερ στα τελευταία λεπτά και κρίθηκε στις λεπτομέρειες υπέρ του Βελγίου, παρότι σαν ομάδα δεν διαθέτει τη “βαριά” φανέλα του αντιπάλου της !

Θα λέγαμε ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Ισπανός προπονητής του Βελγίου επικράτησε πλήρως τακτικά απέναντι σε μια Βραζιλία την οποία ήθελε να πάρει στις πλάτες του ο Νεϊμάρ, αλλά τελικά και εξουδετερώθηκε και εκνευρίστηκε και εκνεύρισε και τους συμπαίκτες του. Η Βραζιλία είχε ανισορροπία στο κέντρο και δεν έβρισκε χώρους για να αναπτυχθεί, ενόσω οι Βέλγοι πρέσαραν ψηλά και όταν έχαναν τη μπάλα είχαν πολύ αργές επιστροφές στην άμυνα.

Έτσι λοιπόν με ηγέτες τους Αζάρ, Ντε Μπρόιν και Λουκάκου οι Βέλγοι ήταν καλύτεροι έκαναν δύο γκολ σοκάροντας τους Βραζιλιάνους και είχαν και άλλες ευκαιρίες, τουλάχιστον περισσότερες από τους Βραζιλιάνους.

Ωστόσο το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια άλλη ιστορία...Οι

Βραζιλιάνοι μπήκαν αποφασισμένοι για την ανατροπή και ο Τίτε ρίσκαρε βάζοντας Φιρμίνο, Ρενάτο Αουγκούστο και Ντάγκλας Κόστα και κυριάρχησε απόλυτα κόντρα σε ένα Βέλγιο που μόνο αμυνόταν και έδειχνε να υστερεί και σε φυσική κατάσταση.

Γιατί τελικά το ματς δεν γύρισε ; Κυρίως για λεπτομέρειες...Λόγω Κουρτουά και λόγω του ότι οι Βραζιλιάνοι μόνο Βραζιλιάνους δεν θύμιζαν με τα άτσαλα τελειώματα των φάσεων που είχαν !

Η ουσία είναι ότι το Βέλγιο είναι στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 1986 και δείχνει και ικανό για τα πάντα ! Παρόλα αυτά έχει μειονεκτήματα όπως η αμυντική συμπεριφορά και η φυσική κατάσταση που οι επόμενοι αντίπαλοί του θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν.

Όσο για τη Βραζιλία ; Τέταρτο συνεχόμενο αποτυχημένο μουντιάλ, παρότι αυτή τη φορά ήταν με καλή ομάδα που αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες και με ικανό προπονητή. Το χειρότερο γι'αυτούς είναι μάλιστα ότι οι αντίπαλοι πλέον (ειδικά οι Ευρωπαίοι) δεν τους φοβούνται και πιθανόν να αρχίζει και να ξεφτίζει ως φανέλα μετά από 18 χρόνια "ανομβρίας"...

Και όμως μπορούν Άγγλοι και Σουηδοί !

ΣΟΥΗΔΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 1-0

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Επρόκειτο για ένα παιχνίδι που όλοι σχεδόν περίμεναν ότι θα είναι ισορροπημένο και πως θα κριθεί στις λεπτομέρειες και πράγματι έτσι και έγινε. Δεν ήταν από τα πιο ποιοτικά που έχουμε δει σε αυτό το μουντιάλ, αλλά δεν ήταν και του πεταμού...

Τελικά η Σουηδία το κέρδισε γιατί ήταν πιο σωστή τακτικά και πιο αποτελεσματική, παρότι η Ελβετία θεωρείται σχετικά πιο τεχνική ομάδα. Έτσι λοιπόν οι Σουηδοί έδωσαν την κυκλοφορία της μπάλας στους αντιπάλους τους, αλλά έχουμε πει ότι η κατοχή μπάλας δεν κερδίζει παιχνίδια από μόνη της...

Ταυτόχρονα ο Σακίρι δύσκολα μπορούσε να διεισθήσει μέσα στην περιοχή και να γίνει επικίνδυνος και επιδιόταν σε κούρσες και ενέργειες εκτός περιοχής που δεν έφερναν και πολλά αποτελέσματα, όπως άλλωστε και οι μπαλιές και στημένες φάσεις του Τσάκα. Έτσι οι Σουηδοί (που δεν μας γεμίζουν και πολύ το μάτι, αλλά έχουν μια από τις αποτελεσματικότερες ομάδες του μουντιάλ) σκόραραν σε μια φάση με τον εξαιρετικό Φόρσμπεργκ και έπειτα εύκολα ή δύσκολα κράτησαν το αποτέλεσμα...

Και το κράτησαν το αποτέλεσμα γιατί δεν έχουν στην άμυνα μόνο τους εξαιρετικούς Γκράνκβιστ, Λίντελοφ και αλλά γενικά εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά και τακτική προσήλωση. Ταυτόχρονα έβγαιναν πολύ καλά στην κόντρα, όπως έκαναν και με το Μεξικό, στο οποίο έβαλαν κάπως έτσι τρία γκολ, γι'αυτό και στο τέλος παραλίγο να κερδίσουν και πέναλτι.

Έτσι τώρα οι Σουηδοί καταστρώνουν τα πλάνα τους για το ματς με την Αγγλία όπου μόνο χαμένοι από χέρι δεν είναι, αφού τους ευνοεί και η παράδοση, αλλά και το παρόμοιο αγωνιστικό στυλ των δύο ομάδων. Η δε Ελβετία πάντα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει καλές ομάδες στα παγκόσμια κύπελλα και το ίδιο και τώρα, αλλά δεν δείχνει ικανή να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση

για την οκτάδα, ίσως γιατί δεν έχει μεγάλο ειδικό βάρος και δεν μετράει πολύ ως “φανελά”.

ΑΓΓΛΙΑ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ 4-3 πεν., (κ.α., παρ. 1-1)

57' πεν. Κέιν, 90' Μίνα

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Σε αυτό το ματς οι Άγγλοι ήξεραν ότι ήταν η μεγάλη τους ευκαιρία να κάνουν κάτι σε μουντιάλ, γι'αυτό και είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα για τα πάντα. Από την τακτική τους στο ματς, μέχρι την “καταραμένη” γι'αυτούς διαδικασία των πέναλτι...

Από την άλλη οι Κολομβιανοί ήξεραν ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους τον Χάμες Ροντρίγκεζ, και επειδή αυτός δεν είναι παίκτης που αντικαθίσταται, ήξεραν πως δεν είναι το φαβορί. Οπότε τι έκαναν ; Πρόσεξαν πρώτα την άμυνά τους και ότι κάτσει μπροστά μ, με τους ποιοτικούς παίκτες που διαθέτει.

Το πρόβλημα ήταν ότι οι Άγγλοι δεν ήταν μόνο καλοί ομάδα αμυντικά αλλά είχαν σχέδιο στο να εξουδετερώσουν Φαλκάο και Κουαδράδο. Έτσι λοιπόν η Κολομβία έπαιζε αμυντικά και δεν απειλούσε σχεδόν καθόλου επιθετικά την Αγγλία. Ακόμα λοιπόν και όταν η Κολομβία δέχθηκε γκολ από ένα ανόητο πέναλτι που έκαναν, δεν μπορούσε να επιτεθεί και να απειλήσει παρά μόνο το τελευταίο εικοσάλεπτο ή τέταρτο.

Σε αυτό λοιπόν το διάστημα οι αλλαγές του Πέκερμαν και η μετατόπιση του Κουαδράδο στα αριστερά βελτίωσαν αρκετά την Κολομβία που πίεσε, πρέσαρε, έχασε ευκαιρίες και εν τέλει σκόραρε στο 90' με τον Μίνα. Σε εκείνο το σημείο το μυαλό όλων πήγε στους loser και στην παραδοσιακή γκαντεμιά τους !

Μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης η Αγγλία φάνηκε νωθρή και επηρεασμένη ψυχολογικά, αλλά τελικά αυτό δεν τις κόστισε αφού στο δεύτερο ημίχρονο η Κολομβία φάνηκε

κουρασμένη. Τελικά όμως το 0-0 παρέμεινε, οπότε πήγαν στα πέναλτι...

Πως μπορούμε να σχολιάσουμε τα πέναλτι και τη νίκη της Αγγλίας ; Το είπαμε και παραπάνω ότι είχαν προετοιμαστεί εντατικά για τα πάντα, από την εντατική προπόνηση στα πέναλτι μέχρι και επιτελείο ψυχολόγων στην ομάδα και τελικά όλα αυτά έφεραν αποτέλεσμα ! Άλλωστε μπορείτε να φανταστείτε ποτέ στο παρελθόν αγώνα της Αγγλίας να πάει στα πέναλτι και τελικά έχοντας χάσει πρώτοι πέναλτι να κάνουν την ανατροπή ; Ποτέ των ποτών !

Οι Άγγλοι τώρα έκαναν την υπέρβαση που ήθελαν και έχουν μπροστά τους τον προημιτελικό με τη Σουηδία, όπου όμως δεν θα πρέπει να νομίσουν σε καμία περίπτωση ότι θα την καθαρίσουν εύκολα, ούτε καν ότι είναι φαβορί ! Όσο για την Κολομβία οι λάτρεις των Λάτιν στενοχωρήθηκαν γιατί είναι μια πολύ τεχνική ομάδα που άξιζε κάτι καλύτερο. Τελικώς όμως η απουσία του Ροντρίγκεζ είχε μεγάλο κόστος και της στέρησε την υπέρβαση...

Η ορθολογική Βραζιλία και το παραλίγο χαρακίρι των Βέλγων !

BRAZILIA-MEXICO 2-0

51' Νεϊμάρ, 88' Φιρμίνιο

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Συμπέρασμα πρώτο από αυτό το ματς: Η Βραζιλία έχει μεγάλη τύχη να φτάσει ως τον τελικό και να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο διότι παίζει άκρως ορθολογιστικά και θυμίζει πολύ την ομάδα του 2002 που έπαιρνε τα αποτελέσματα, χωρίς να εντυπωσιάζει χάρις σε κάποιες σπουδαίες μονάδες που διέθετε.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι αυτή η Βραζιλία συνήθως "σκαλώνει" στο πρώτο ημίχρονο και φορτσάρει στο δεύτερο. Όταν δε πετυχαίνει το γκολ και βρίσκει μοιραία κενούς χώρους να αναπτύξει το παιχνίδι της, τότε βλέπουμε από αυτούς και καλό ποδόσφαιρο και αρκετές φάσεις. Κακά τα ψέματα είναι μια υπερβολικά εξευρωπαϊσμένη Βραζιλία που στηρίζεται πρώτα σε σφιχτή άμυνα και αλληλοκαλύψεις, αλλά ταυτόχρονα έχει και τους αξιόλογους παίκτες για να δημιουργήσει και να σκοράρει, καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις από τον πάγκο.

Χθες για παράδειγμα είδαμε να προσφέρουν πολλά και ο Φιρμίνο και ο Κουστίνιο και ο Παουλίνιο και ο Ζέσους και οι αλλαγές όπως ο Φερναντίνιο και φυσικά και ο Νεϊμάρ που ναι μεν έχει φάει πολύ ξύλο σε αυτό το μουντιάλ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται να κάνει και θεατρινισμούς για να εκμαιεύσει διαιτητική βοήθεια !

Έτσι λοιπόν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο ένα πολύ καλό και γρήγορο Μεξικό που βγήκε να παίξει θετικό ποδόσφαιρο και όχι να ταμπουρωθεί στην άμυνα και μια μέτρια Βραζιλία η οποία ωστόσο είχε παρόλα αυτά και τις ευκαιρίες της για να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, και μετά το γκολ του Νεϊμάρ, φάνηκε πως το Μεξικό δεν είχε τον τρόπο να απειλήσει μια Βραζιλία που παίζει για να φυλάξει το αποτέλεσμα, οπότε και ήταν ακίνδυνο.

Το 2-0 για τη Βραζιλία ήταν λοιπόν μια φυσιολογική κατάληξη του αγώνα με βάση την εικόνα που είχε και πλέον η Βραζιλία ετοιμάζεται για τη μεγάλη κόντρα με το Βέλγιο. Όσο για το Μεξικό δεν είναι κάτι τυχαίο οι επτά συνεχόμενοι αποκλεισμοί

στη φάση των 16, διότι αποδεικνύεται ότι αν και καλή και τεχνική ομάδα δεν έχει το ειδικό βάρος και την ψυχολογία για να κάνει το κάτι παραπάνω και ειδικά από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη παράδοση που συζητείται.

ΒΕΛΓΙΟ-ΙΑΠΩΝΙΑ 3-2

**48' Χαραγκούτσι, 52' Ινούι, 69' Φερτόχεν, 74' Φελαϊνί, 90'
Τσαντλί**

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ίσως το καλύτερο ματς που έχουμε δει ως τώρα σε αυτό το μουντιάλ και όπου οι Ιάπωνες κέρδισαν τις εντυπώσεις, αλλά οι Βέλγοι το παιχνίδι και την πρόκριση στην οκτάδα ! Και κέρδισαν τις εντυπώσεις όχι μόνο γιατί κόντεψαν να κερδίσουν τους πανίσχυρους Βέλγους, αλλά και γιατί το έκαναν με θετικό ποδόσφαιρο και όχι ταμπούρι.

Μιλάμε για μια Ιαπωνία άψογα στημένη στο γήπεδο, που στο πρώτο ημίχρονο μπλόκαρε πολύ καλά τη Βελγική μηχανή, και που είχε εξαιρετικές αλληλοκαλύψεις και μάλιστα έχοντας προσθέσει στο παιχνίδι της και τη δύναμη και τα καλά τζαρτζαρίσματα και που έβγαине ταχύτατα μπροστά και γινόταν επικίνδυνη. Έτσι λοιπόν το 0-0 παρέμεινε στο πρώτο ημίχρονο με ένα Βέλγιο μπλοκαρισμένο που δεν έπειθε...

Και ξαφνικά, χωρίς κανέναν να καταλάβει πως, οι Ιάπωνες με δύο καταπληκτικές ατομικές ενέργειες προηγήθηκαν με 2-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ! Όλοι εκεί πίστεψαν ότι το μεγάλο μπαμ του μουντιάλ είναι εδώ και ότι οι Βέλγοι είναι μια ομάδα παραμύθι που στην πρώτη δυσκολία ξεγυμνώθηκε ! Αμ, δε...

Ο προπονητής τους, ο Μαρτίνεθ έκανε διάνα με τις αλλαγές των Φελαϊνί και Τσαντλί και πήγε το παιχνίδι στον αέρα, ξέροντας ότι υπερτερούν σε σωματικά προσόντα. Επιπλέον οι

Ιάπωνες δεν έχουν στην κουλτούρα τους, ούτε το κατενάτσιο, ούτε τις εσκεμμένες καθυστερήσεις και αυτό τους στοίχισε. Δηλαδή μια Ευρωπαϊκή ομάδα ή νοτιοαμερικάνικη ομάδα, δύσκολα θα έχανε αυτό το παιχνίδι, αλλά οι Ιάπωνες δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά...

Παρόλα αυτά και ο Ιάπωνας προπονητής θα μπορούσε με την αλλαγή του Χόντα να πάρει το παιχνίδι με δύο ευκαιρίες που έχασε αυτός (μια με το φάουλ του που έπιασε ο Κουρτουά και μία να χάνεται μόλις λίγο πριν το τρίτο γκολ των Βέλγων).

Τελικά δεν έγινε και το Βέλγιο πήρε όχι μόνο την πρόκριση, αλλά και ένα αγωνιστικό και ψυχολογικό “πουσάρισμα” εν όψη Βραζιλίας. Η δε Ιαπωνία-που μέχρι της αρχές τις δεκαετίας του 90΄ δεν υπήρχε πουθενά ποδοσφαιρικά- μας έδειξε πόσο πολύ έχει προοδεύσει το ποδόσφαιρο στη χώρα της, αλλά και γενικότερα στην Ασία.

Στην υγεία Βλαδίμηρου και χορηγών !

ΡΩΣΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 4-3 πεν., κ.α., παρ. (1-1)

12΄ Ιγκνάσεβιτς (αυτογκόλ), 41 πεν. Τζιούμπα

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Τι να πούμε τώρα γι' αυτό το ματς και την εξέλιξή του ; Υπάρχει κανένας που να αμφιβάλλει ειλικρινά για το τι ήθελε να κάνει η FIFA με τον διαιτητή της και τα VAR της ; Να μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν...

Αφού πρώτα δίνεται ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι υπέρ των Ρώσων (το οποίο ήταν ίδια περίπου περίπτωση με αυτό που δεν δόθηκε στη Νιγηρία κόντρα στην Αργεντινή), γίνεται στην παράταση διπλό πέναλτι υπέρ της Ισπανίας στην ίδια φάση-με τραβήγματα μέσα στην περιοχή-και ο διαιτητής δείχνει πέναλτι και μάλιστα και με τη συμβουλή του περιβόητου VAR !

Όσο για το παιχνίδι, η κακή διαιτησία δεν θα πρέπει να απαλλάσσει και τους Ισπανούς από τις ευθύνες τους, οι οποίοι αρχικά “εγκλημάτισαν” διώχνοντας τον προπονητή τους λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη του μουντιάλ, ώστε να ικανοποιήσει τους Καταλανούς και να μην γκρινιάζουν για τον Λοπετέγκι που έκλεισε στη Ρεάλ...

Επιπλέον το παιχνίδι τους, το γνωστό “τίκι-τάκα”, δεν είναι μόνο βαρετό και αργό, αλλά και πλέον αναποτελεσματικό και ήταν προφανές ότι αυτή η μαζική άμυνα των Ρώσων είναι δύσκολο να σπάσει έτσι, αφού και οι ευκαιρίες των Ισπανών στον κανονικό αγώνα ήταν λίγες. Επιπλέον ο Ινιέστα δεν είναι αυτός που ήταν και άλλα βασικά στελέχη όπως Ντιέγο Κόστα, Μπουσκέτς, Πικέ και ειδικά ο τερματοφύλακας Ντε Χέα ήταν από μέτριοι έως κακοί.

Για τη Ρωσία τι να πούμε τώρα ; Πολύ μέτρια τεχνική (χωρίς μάλιστα τον πιο τεχνίτη παίκτη της, Τζαγκόεφ) και μόνο τρέξιμο και δύναμη, “χτύπησε το ματς με αποκρουστικό “ταμπούρι” τύπου Σάντος και Ρεχάγκελ, ποντάροντας στο ότι η συντριπτική κατοχή μπάλας των Ισπανών θα είναι ανούσια και αντιμετώπιση και τελικά δικαιώθηκε πηγαίνοντας το ματς στα πέναλτι !

Αλήθεια τώρα που είναι οι διάφοροι Σωτηρακόπουλοι και

Διακογιάννηδες και λοιποί που έβριζαν την Κορέα-και το επικαλούνται ακόμα- επειδή ευνοήθηκε σε δύο παιχνίδια το 2002 ; Τώρα όχι μόνο δεν λένε τίποτα για Ρωσία, αλλά τα βρίσκουν και όλα φυσιολογικά και δίκαια !

Η ουσία είναι ότι ο Βλαδίμηρος η ΦΙΦΑ και οι χορηγοί ήθελαν πολύ και για πολλούς λόγους μια Ρωσία που θα προχωρήσει και αυτό συμβαίνει, δεδομένου ότι η ΦΙΦΑ έχει προσκυνήσει εδώ και καιρό (από την εποχή Μπλάτερ) τη Ρωσία και το καθεστώς της. Δεδομένου λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο παγκόσμιο όνομα στο δρόμο της Ρωσίας, δεν αποκλείεται να ζήσουμε ακόμα και την παρουσία της στον τελικό !

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΔΑΝΙΑ 3-2 πεν., κ.α., παρ. (1-1)

1' Γιόργκενσεν, 4' Μαντουκιτς

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Στο παιχνίδι αυτό η Κροατία παρουσιάστηκε ως το απόλυτο φαβορί, αλλά στην πράξη τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι, αφού η Δανία είναι μια ομάδα με πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά και με πολύ καλή τακτική προσήλωση. Έχει επίσης και τρεις, τέσσερις μονάδες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Τελικά το ματς ξεκίνησε απρόσμενα με δύο γκολ νωρίς, νωρίς και έπειτα είδαμε όντως μια Δανία πολύ σωστή τακτικά που είχε μπλοκάρει την Κροατική μηχανή στο κέντρο (Μόντριτς, Ράκιτιτς), ενώ ο Μάντζουκιτς δεν φάνηκε στο παιχνίδι, παρά το γκολ που πέτυχε. Επιπλέον οι Δανοί με το πρέσινγκ τους δεν άφηναν καθόλου χώρους στους Κροάτες να βρουν κενούς χώρους και να ανοίξουν το παιχνίδι τους, όπως πχ. με την Αργεντινή.

Έτσι είδαμε ένα ματς απόλυτα μοιρασμένο σε υπεροχή και ευκαιρίες, με το πρώτο ημίχρονο του κανονικού αγώνα να

ανήκει στην Κροατία και το δεύτερο στη Δανία. Το πρώτο ημίχρονο της παράτασης επίσης ανήκε στη Δανία και το δεύτερο στην Κροατία. Το πέναλτι του Μόντριτς που έπιασε ο Σμάιχελ κράτησε τους Δανούς στο παιχνίδι και για τους περισσότερους ένα προβάδισμα στους Δανούς στα πέναλτι.

Ωστόσο επειδή το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο αναδείχθηκε και ο Σούμπασιτς που έπιασε ένα πέναλτι παραπάνω στη διαδικασία και τελικά έδωσε τη μεγάλη πρόκριση στους Κροάτες που-βάση του ταμπλό-μπορούν να ελπίζουν ακόμα και για τελικό ! Οι Δανοί φεύγουν με πολύ καλές εντυπώσεις, αλλά και έχοντας χάσει τη μεγάλη ευκαιρία τους να επαναλάβουν ή και να ξεπεράσουν την πορεία του 1998, όταν έφτασαν στα προημιτελικά.

Ο Σάντος που βρήκε το μάστορά του και το ανέκδοτο Αργεντινή...

ΓΑΛΛΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 4-3

13' πεν.Γκριζμάν, 41' Ντι Μαρία, 48' Μερκάδο, 57' Παβάρ, 64' Μ'Παπέ, 68' Μ'Παπέ, 90 + Αγουέρο

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Τι είδαμε λοιπόν στο αναμφισβήτητα καλύτερο παιχνίδι του μουντιάλ μέχρι τώρα ; Μια Γαλλία πολύ σωστά στημένη, έχοντας βρει το ιδανικό σχήμα, και με τις γραμμές της πολύ κοντά και από την άλλη μια Αργεντινή που παρατάχθηκε με 4-5-1 για να

γεμίσει το κέντρο, αλλά και με βαριά σέντερ μπακ (όπως Ρόχο) που έγιναν έρμαιο του Μ' Παπέ τον οποίον δεν προλάβαιναν ούτε με σφαίρες. Άλλωστε γνωρίζαμε από πριν πόσο προβληματική είναι η άμυνα της Αργεντινής και αυτό επιβεβαιώθηκε...

Το ματς λοιπόν από την αρχή έμοιαζε μονόλογος για τους Γάλλους που έβαλαν ένα γκολ και είχαν και άλλες ευκαιρίες, έλεγχαν το ρυθμό του αγώνα και δεν κινδύνευαν σχεδόν καθόλου από μια Αργεντινή που και πάλι τα περίμενε όλα από τον Μέσι ο οποίος όμως όχι μόνο δεν είναι αυτός που ήταν, αλλά ήταν και σχεδόν εξουδετερωμένος από τα διπλά μαρκαρίσματα των Γάλλων.

Και όμως επειδή το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο, το ματς γύρισε όταν μιάμιση ευκαιρίες της Αργεντινής σε όλο το ματς έγιναν δύο γκολ και μάλιστα με έναν προπονητή (αν κοουτσάριζε αυτός...) που αγνοούσε επειδικτικά Αγουέρο και Ντιμπάλα (έπαιξε ελάχιστα στο τουρνουά). Έπειτα οι Αργεντινοί οπισθοχώρησαν για να κρατήσουν το 2-1, αλλά αφού δεν τα κατάφεραν, αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το ματς και δεν ήξεραν πως πρέπει να παίξουν.

Έτσι λοιπόν με την άμυνά τους εκτεθειμένη και πάλι οι Μ' Παπέ, Γκριζμάν και Πογκμπά έκαναν πάρτι και το 4-2 ήταν απολύτως φυσιολογικό και θα μπορούσε- αν το κυνηγούσαν οι Γάλλοι- να γίνει και 5-2 και 6-2. Το τελικό 4-3 έγινε από τον Αγουέρο τη στιγμή που όλα είχαν κριθεί και η άμυνα των Γάλλων είχε χαλαρώσει.

Έτσι λοιπόν η Γαλλία έκανε το καλύτερο παιχνίδι της, βρήκε έναν νεαρό ηγέτη και τον κατάλληλο τρόπο για να παίζει. Μα κυρίως "φτιάχνει" ψυχολογικά τους παίκτες, εν όψει των ερχόμενων κρίσιμων αγώνων που έρχονται. Η δε Αργεντινή αποδείχθηκε ομάδα ανέκδοτο που εκτέθηκε όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά και αν δεν είχε διαιτητική εύνοια και τύχη κόντρα στη Νιγηρία, δεν θα είχε φτάσει ούτε στους 16...

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2-1

7' Καβάνι, 55' Πέπε, 62' Καβάνι

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Πριν τον αγώνα οι πιο ψαγμένοι έδιναν ένα μικρό προβάδισμα στην Ουρουγουάη κόντρα στο Σάντος, τον Ρονάλντο και την παρέα τους και τελικά είχαν δίκιο ! Αυτό διότι πολύ απλά ο Ταμπάρες τις μεθόδους Σάντος τις έχει σπουδάσει πριν από αυτόν, έχοντας γεράσει στους πάγκους, και ήξερα καλά πως θα τις αντιμετωπίσει !

Έτσι, με δύο αμυντικογενείς προπονητές, όλοι περιμέναμε πως θα δούμε ένα άκρως κλειστό παιχνίδι που θα κρινόταν στο ένα γκολ, στην παράταση ή στα πέναλτι. Βεβαίως πολλοί έλεγαν ότι θα το πάρουν οι Πορτογάλοι γιατί διαθέτουν Ρονάλντο, όμως και οι Ουρουγουανοί διαθέτουν Σουάρεζ και Καβάνι, οπότε...

Τελικά αυτό που είδαμε ήταν όντως ένα κλειστό παιχνίδι όπου η μία ομάδα προσπάθησε να εξουδετερώσει την άλλη, αλλά που τελικά δεν κρίθηκε στο ένα γκολ. Το παιχνίδι για τον Σάντος στράβωσε από πολύ νωρίς με το γκολ του Καβάνι και όλοι ξέρουμε ότι το να επιτίθεται δεν είναι το φόρτε αυτής της Πορτογαλίας.

Ο Ρονάλντο ήταν τόσο καλά κλεισμένος απ'τους Ουρουγουανούς που αδυνατούσε να πάρει μπάλα μέσα στην περιοχή και εξαντλήθηκε κυρίως σε ακίνδυνα σουτ εκτός περιοχής, ενώ και οι υπόλοιποι επιθετικοί (Γκεντές και Σίλβα) ήταν εκτός τόπου και χρόνου, ενώ και ο Μουτίνιο που μπορεί να βοηθήσει και δημιουργικά έμεινε ανεξήγητα στον πάγκο από τον Σάντος. Τι απέμεινε στην Πορτογαλία ; Μια μονότονη ανάπτυξη, χωρίς δημιουργία από τον άξονα, οι ψηλές μπαλιές και οι στημένες φάσεις.

Έτσι λοιπόν από μια στημένη φάση έγινε το 1-1 με τον Πέπε

και εκεί όλοι πίστεψαν ότι το άστρο του “Φραγκεστάιν” Σάντος είναι ακόμα εδώ και τον οδηγεί ! Ωστόσο ο Καβάνι είχε αντίθετη άποψη και προσγείωσε τους Πορτογάλους στην πραγματικότητα. Ο Σάντος αντέδρασε νωρίτερα βάζοντας τον Κουαρέσμα ο οποίος όμως, με τον τον τρόπο που έπαιζε η Πορτογαλία, ελάχιστα μπόρεσε να κάνει...

Έτσι η σεμνή τελετή έλαβε τέλος, η Ουρουγουάη είναι στα προημιτελικά και αισιοδοξεί πως μπορεί να κοντράρει και τους Γάλλους, ενώ κανένας πραγματικός ποδοσφαιρόφιλος δεν θα πρέπει να στεναχωρήθηκε για την απώλεια του Σάντος και της ομάδας του τριτοκοσμικού κατενάτσιο που σταμάτησε πλέον να αποδίδει !

Κορεάτικα “πάντσερ” και ορθολογιστές Βραζιλιάνοι !

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2-0

90΄ Κιμ-Γιούνγκ Γκβον, 90 + Σον Χέουνγκ Μιν

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Η Γερμανική καταστροφή και ο απρόσμενος Κορεατικός θρίαμβος έχει αίτια ως και αν το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει απίστευτο. Η Γερμανία υποτίμησε προφανώς τον αντίπαλο, καθώς ο προπονητής της έκανε rotation και οι ίδιοι οι παίκτες μπήκαν μέσα στο γήπεδο σαν να επρόκειτο να παίξουν φιλικό παιχνίδι. Απαράδεκτη νοοτροπία για ένα τόσο μεγάλο μέγεθος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως η Γερμανία...

Έτσι όλο το πρώτο ημίχρονο πήγε ουσιαστικά στράφι και οι καλά στημένοι και ταχύτατοι Κορεάτες κράτησαν με άνεση το 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο βεβαίως φόρτσαραν και έχασαν ευκαιρίες (καθώς την ίδια στιγμή ήξεραν ότι οι Σουηδοί κερδίζουν και χρειάζονται γκολ) ειδικά προς το τέλος, αλλά πως να βάλει γκολ η Γερμανία όταν δεν υπάρχει σέντερ φορ μεγάλης κλάσης και σε καλή κατάσταση για να στείλει τη μπάλα στο πλεκτό ;

Και ότι αυτοματισμούς και να κάνει η Γερμανία (που κάποιους έβγαλε στο μουντιάλ) πως να έρθουν τα αποτελέσματα όταν όλοι οι σχεδόν οι παίκτες της ενδεκάδας και οι αλλαγές (ειδικά ο Μίλερ που είναι σε τραγική κατάσταση). Εξαίρεση χθες μόνο ο Χίμικ και εν μέρει ο Χούμελς...

Έτσι όταν η Γερμανία αναγκάστηκε να παίξει πολύ μπροστά και να ρισκάρει, φάνηκε και η αμυντική της γύμνια, αφού οι Κορεάτες έκαναν “πάρτι” με τον καταπληκτικό Σον της Τότεναμ και κάπως έτσι ήρθε το 2-0 στις καθυστερήσεις. Συνεπώς χαιρετάμε τη Γερμανία από το μουντιάλ μετά από μια έκπληξη πρώτου μεγέθους που μένει στην ιστορία του μουντιάλ.

Αναμενόμενο αυτή η Γερμανία να μην προχωρήσει πολύ, αλλά σίγουρα κανείς δεν περίμενε να μείνει έξω από τον πρώτο γύρο. Όταν όμως υποτιμάς αντιπάλους δεν σου αξίζει κάτι καλύτερο...Πρέπει ωστόσο να αποχαιρετήσουμε και να δώσουμε τα εύσημα στη Νότια Κορέα η οποία έπαιξε για το γόητρο και τη χώρα της και έδειξε ότι διαθέτει και αυτή παίκτες για να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Θα λέγαμε μάλιστα ότι κάπου αδίκησε τον εαυτό της στα προηγούμενα παιχνίδια και πλήρωσε και λάθη του προπονητή της, κυρίως τις επιλογές του στο ρόστερ.

ΣΟΥΗΔΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ 3-0

**50' Αουγκούστινσον, 62' πεν. Γκράνγκβιστ, 74' Αλβάρεζ
(αυτογκόλ)**

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Σε αυτό το ματς είδαμε πράγματα που δεν περιμέναμε και δεν τα περιμέναμε γιατί δεν πιστεύαμε ότι η Σουηδία μπορεί να παίξει τόσο καλά και το Μεξικό τόσο χάλια !

Οι Σουηδοί μπήκαν πολύ δυνατά και αποφασισμένοι να παίξουν θετικό ποδόσφαιρο για να φτάσουν στη νίκη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και σωστοί τακτικά, χωρίς αλόγιστη επιθετικότητα. Το Μεξικό ήταν “κρεμασμένο απ’τα δοκάρια” και με όλα τα βασικά ατού του σε κακή ημέρα.

Το Σουηδικό γκολ ήρθε τελικά στο δεύτερο ημίχρονο και απόλυτα δίκαια και έπειτα ήταν απλά η ώρα να εκτεθεί η προβληματική άμυνα των Μεξικανών και να παίξουν έξυπνα τις αντεπιθέσεις οι Σουηδοί (που είχαν ένα καταπληκτικό Μπεργκ που κέρδισε ένα πέναλτι και σέρβιρε ένα γκολ). Ήταν δε και μεγάλη η υψομετρική διαφορά των δύο ομάδων που οι Σουηδοί εκμεταλλεύτηκαν έξυπνα.

Κάπως έτσι ήρθε λοιπόν το 3-0 που πέρασε και τους δύο στην επόμενη φάση και δεν είναι και καθόλου ανεξήγητο. Οι Σουηδοί πέρασαν ως πρώτοι και μπορούν να αισιοδοξούν απέναντι στους Ελβετούς, ενώ το Μεξικό παραμένει ένα ερωτηματικό και θα έχει πολύ δύσκολο αντάμωμα με τη Βραζιλία.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 2-0

36΄ Παουλίνιο, 68΄ Τιάγκο Σίλβα

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Σε αυτό το παιχνίδι είδαμε μια Βραζιλία που δεν έβγαλε μάτια, αλλά σίγουρα ήταν ορθολογική και πήρε σχετικά εύκολα αυτό που ήθελε απέναντι στους ουσιαστικά ακίνδυνους Σέρβους.

Γενικά με τον προπονητή Τίτε η Βραζιλία παρουσιάζει αυτό το υπερβολικά εξευρωπαϊσμένο πρόσωπο, χωρίς περιττές ενέργειες

(που γίνονται μόνο περιστασιακά) που όμως δυσκολεύεται στο γκολ και που αποδίδει σχετικά καλό ποδόσφαιρο μόνο όταν βρίσκει κενούς χώρες, όπως έγινε χθες στο δεύτερο ημίχρονο με τη Σερβία.

Η Βραζιλία μπορεί να μην εντυπωσιάζει αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι παραμένει ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, καθώς έχει και την ποιότητα αλλά και τον ορθολογισμό για να το κάνει. Η Σερβία λίγα πράγματα για άλλη μια διοργάνωση είναι ομάδα στημένη κυρίως από μανατζαραίους και έδωσε βάση κυρίως στην άμυνα, προσπαθώντας να αναπτυχθεί με ένα ξεπερασμένο ποδόσφαιρο και να βρει το κεφάλι αυτού του Μίτροβιτς.

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΟΣΤΑ-ΡΙΚΑ 2-2

**31' Τζεμαϊλι, 56' Γουάστον, 88' Ντρμίτς, 90' Σόμερ
(αυτογκόλ)**

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ένα παιχνίδι που οι περισσότεροι το περίμεναν “μάπα”, αλλά που τελικά αποδείχθηκε καλό. Οι μεν Ελβετοί μπήκαν πρώτα για την ισοπαλία και για συντήρηση δυνάμεων, οι δε Κοσταρικανοί για να πάρουν τον πρώτο βαθμό ή βαθμούς για θέμα γοήτρου.

Το ματς είχε ρυθμό από την αρχή και οι Ελβετοί σκόραραν κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά η Κόστα-Ρίκα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου αποκατέστησε τη δικαιοσύνη. Προς το τέλος του αγώνα όλοι περίμεναν ότι οι δυο τους θα βολευτούν με την ισοπαλία, αλλά αντίθετα το ματς άναψε ! Η Αφέλεια των Κοσταρικανών στην άμυνα έφερε το 2-1 και έπειτα έγιναν ακατανόητα πράγματα από τον διαιτητή !

Έδωσε πέναλτι που δεν υπήρχε στο 89' για την Κόστα-Ρίκα και έπειτα το ακύρωσε ως off-side και στην εκπνοή του αγώνα νέο

πέναλτι στην Κόστα-Ρίκα το οποίο χάνεται αλλά έρχεται ο Ελβετός Ζόμερ με την πλάτη για να γράψει το τελικό 2-2 ! Αν πούμε τώρα ότι έγιναν ύποπτα πράγματα από διαιτητή και παίκτες της Ελβετίας θα έχουμε άδικο ;

Οι Ελβετοί δείχνουν ότι θα είναι σκληρό καρύδι και για τους Σουηδούς στη φάση των 16, αλλά και για όποιον άλλον βρουν εφόσον προχωρήσουν στη συνέχεια. Οι Κοσταρικανοί σε αυτό το μουντιάλ έδειξαν λίγα πράγματα, ίσως γιατί βασικοί τους παίκτες δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ίσως γιατί οι αντίπαλοί της αυτή τη φορά ήταν υποψιασμένοι διαβασμένοι στο πως θα την αντιμετωπίσουν.