

Σήκωσε εύκολα το Europa η Ατλέτικο !

Από: <http://www.gazzetta.gr/>

Επίδειξη ισχύος, επίδειξη ποιότητας! Η Ατλέτικο έκανε... πλάκα (3-0) στη Μαρσέιγ, ο Γκριεζμάν σκόραρε δις στην έδρα της αγαπημένης του Λιόν και οι «ροχιμπλάνκος» κατέκτησαν με emphaticό τρόπο το Europa.



Ο νόμος του φαβορί υπερίσχυσε του... γηπεδούχου στον τελικό του Europa League !

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πραγματοποίησε επίδειξη ισχύος επί γαλλικού εδάφους κόντρα στη Μαρσέιγ και κατέκτησε για τρίτη φορά του Europa League, επικρατώντας με άνεση των Μασσαλών 2-0. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν αδιαμφισβήτητα ο Αντουάν Γκριεζμάν!

Ο Γάλλος επιθετικός αγωνιζόμενος στην έδρα της αγαπημένης του Λιόν, σκόραρε και τα δύο γκολ των τροπαιούχων, «χτυπώντας» από μία φορά σε κάθε ημίχρονο (21', 49')

εκμεταλλευόμενος αρχικά το τραγικό λάθος του Ανγκισά ενώ στη φάση του 2-0, ολοκλήρωσε με εξαιρετικό πλασέ την κάθετη πάσα του Κόκε.

Για τη Μαρσείγ που «πνίγηκε» από τη μεσοαμυντική «μέγγενη» των Μαδριλένων, αγωνίστηκε ο Κώστας Μήτρογλου, που μπήκε στο ματς στο 74 ενώ είχε δοκάρι στο 81' σε εκπληκτική κεφαλιά. Επιπλέον, είχε την ατυχία να προχωρήσει σε αναγκαστική αλλαγή τον ηγέτη της, Παγέ, μόλις στο 32'.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 89' ο Γκάμπι με τέλειο πλασέ, έπειτα από τη δεύτερη ασίστ του Κόκε.

Το ματς

Η έδρα, η δίψα, η άγνοια κινδύνου...

Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί έφεραν τη Μαρσείγ στο προσκήνιο από το πρώτο λεπτό του τελικού, φέρνοντας σε αμηχανία την Ατλέτικο Μαδρίτης, που όση εμπειρία και να κουβαλάει ως σύνολο και ως κάθε παίκτης ατομικά, δεν είχε μπει ως φαβορί στον αγωνιστικό χώρο.

Μόλις στο 4' ο Ζερμέν έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν έγινε αποδέκτης της κάθετης πάσας του Παγέ, αλλά το πλασέ του απέναντι στον Όμπλακ ήταν τραγικό, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία των Μαδριλένων. Γενικότερα, στο πρώτο εικοσάλεπτο φαινόταν ότι το γήπεδο ήταν... κατηφορικό προς την εστία του Όμπλακ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Μασσαλοί δημιούργησαν δεύτερη ευκαιρία.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Μαρσείγ βγήκε επί της ουσίας νοκ-άουτ από τη διεκδίκηση του τροπαίου μόλις στο 21'. Ο Ματαντά πάσαρε στο χώρο της μεσαίας γραμμής στον Ανγκισά, αυτός έκανε τραγικό λάθος και ο Γκριεζμάν βγήκε από το πουθενά τετ-α-τετ με τον Γάλλο γκολκίπερ και δεν είχε πρόβλημα να ανοίξει το σκορ.

Ο τρόπος με τον οποίο σημειώθηκε το γκολ και στη συνέχεια ο τραυματισμός του ηγέτη, Ντιμίτρι Παγέ, επηρέασε σε τόσο

μεγάλο βαθμό τους Μασσαλούς, που παρουσιάζονταν σαν να τους είχαν κοπεί τα πόδια, αφού δεν κατάφεραν να δείξουν την παραμικρή αντίδραση μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους.

Με το... καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο, τελείωσε και κάθε ενδιαφέρον του τελικού. Ο «εγκέφαλος» των «ροχιμπλάνκος», Κόκε, με εξαιρετική κάθετη βρήκε τον Γκριεζμάν μέσα στην περιοχή και ο φορ των Μαδριλένων με ένα πλασέ-αλητεία διαμόρφωσε το 2-0, βάζοντας πολύ γρήγορα τέλος στο ενδιαφέρον του αγώνα.

Μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης, η Ατλέτικο φρόντισε να «σβήσει» το ματς με κατοχή της μπάλας, κάτι που δεν δυσκολεύτηκε να το κάνει λόγω της ασφυκτικής πίεσης στην ομάδα του Γκαρσιά και τελικά η μόνη στιγμή που ανησύχησε ήταν στο 81', διά... κεφαλιού του Μήτρογλου. Ο Έλληνας φορ, που είχε μπει στο 74', νίκησε στον αέρα τον Γοδίν, ωστόσο η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη, χτυπώντας στο δοκάρι.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 89' σε αντεπίθεση των παικτών του Σιμεόνε (που ήταν στην εξέδρα λόγω τιμωρίας), με τον Κόκε να πασάρει στον Γκάμπι και τον αρχηγό να γράφει το τελικό 3-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μαρσέιγ (Ρούντι Γκαρσία): Μανταντά, Σαρ, Ραμί, Λουίς Γκουστάβο, Αμαβί, Ζαμπό-Ανγκισά, Σανσόν, Τοβάν, Παγιέ (32' Λόπεζ), Οκάμπος (55' Ενζιέ), Ζερμέν (74' Μήτρογλου)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Βρσάλικο (46' Χουάνφραν), Γοδίν, Χιμένες, Λούκας, Κόκε, Γκάμπι, Σαούλ Νίγκεθ, Άνχελ Κορέα (87' Παρτέι), Ντιέγο Κόστα, Γκριεζμάν (90' Φερνάντο Τόρες)

Θετικές εξελίξεις για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός !

Θετικές εξελίξεις φαίνεται πως έχουμε σε ότι αφορά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ! Ο οικονομικός έλεγχος στην «εταιρεία» από ανθρώπους της Pan Asia, έχει αρχίσει ήδη, όπως μετέδωσε ο Τάσος Νικολογιάννης στον ΣΠΟΡ FM.



Η διαδικασία αναμένεται να κρατήσει μερικές εβδομάδες, ωστόσο εκτιμάται πως σε ένα δεκαήμερο θα αρχίζει να σχηματίζεται μια γενική εικόνα.

Εφόσον δηλαδή δεν υπάρξουν απρόοπτα ή διαφωνίες, τότε όλα δείχνουν πως θα προχωρήσει η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς...

Δίκαια ο ΠΑΟΚ, παρακμή οι οπαδοί !

Κακά τα ψέματα ο χθεσινός τελικός του κυπέλλου δεν αντέχει σε μεγάλη κριτική, εφόσον η διαφορά των δύο μεγάλων ομάδων ήταν πολύ φανερή στο γήπεδο.

Τόσο φανερή που ο ΠΑΟΚ έχανε τα άχαστα (πέναλτι, δοκάρια, τετ-α-τετ) και αναρωτιόμασταν, αν θα τον τιμωρήσει ο νόμος του ποδοσφαίρου που θέλει την ομάδα που χάνει τα πολλά γκολ τελικά να το δέχεται !

Τελικά τη λύση έδωσε ο Βιερίνια (με την εμπειρία και την ποιότητά του) και η από την άλλη η ΑΕΚ ήταν τόσο κακή που δεν έβγαλε καμία αντίδραση, πλην του τελευταίου τέταρτου του αγώνα όπου πίεσε, αλλά και πάλι χωρίς να χάσει τη μεγάλη ευκαιρία !



Ο ΠΑΟΚ έβγαλε πολύ μεγαλύτερο πάθος (θέλοντας να αποδείξει ότι άξιζε και το πρωτάθλημα) και από την άλλη για την ΑΕΚ αναρωτιόσουν αν ήθελε το κύπελλο ή αν το είχε υποσχεθεί στον Σαββίδη ! Δεν λέμε βέβαια ότι έγινε κάτι τέτοιο, ούτε και μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά σίγουρα υπήρχε μεγάλη διαφορά πάθους, νεύρου και φυσικών δυνάμεων μεταξύ των δύο ομάδων.

Επιπλέον και στο στήσιμο των ομάδων ο Λουτσέσκου κέρδισε κατά κράτος τον Χιμένεθ. Ειδικά το δεύτερο γκολ του Πέλκα στην εκπνοή θα λέγαμε ότι έδειξε πόσο καλά δουλεμένες είναι αυτές οι φάσεις στην προπόνηση και πόσο διαβασμένος ήταν ο Λουτσέσκου στο να χτυπήσεις στις αντεπιθέσεις εκμεταλλευόμενος τα αμυντικά κενά της ΑΕΚ.

Δικαιότατη λοιπόν η νίκη του ΠΑΟΚ και μπράβο του, όμως τα «αλλά» είναι πολλά...Κατά πρώτον ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου αυταπατόνται αν πιστεύουν ότι χθες απέδειξαν που σχετίζεται με την απώλεια του τίτλου και μιλάμε ειδικά για τον Λουτσέσκου γιατί αυτό κοντεύει να του γίνει ψύχωση (όπως φαίνεται από τις απανωτές δηλώσεις του) !

Πρώτον δεν μπορεί να αποδείξεις τίποτα σε έναν και μόνο αγώνα-που μπορεί να είναι και απλά θέμα καλής μέρας-διότι το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος που κρίνεται σε 30 αγώνες. Σε αυτό το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ πράγματι δεν ήταν χειρότερος της ΑΕΚ (ίσως να ήταν και καλύτερος στα σημεία), με τη διαφορά ότι τον κατέστρεψαν κάποιοι οπαδοί και η διοίκησή του !

Αν πχ. δεν έπεφτε εκείνη η ταινία στον αλήστου μνήμης Ισπανό προπονητή του Ολυμπιακού, λογικά

ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε το παιχνίδι, κόντρα σε έναν σχεδόν πεθαμένο αντίπαλο, και θα πήγαινε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ξέροντας ότι και η ισοπαλία (που στην πραγματικότητα ήρθε) δεν θα ήταν καταστροφική και θα άφηνε την υπόθεση τίτλος ανοιχτή. Η συνέχεια βέβαια γνωστή όπου Σαββίδης και Μίχελ αποτελείωσαν τον ΠΑΟΚ...

Τώρα για την οπαδική παρακμή και το ανελέητο ξύλο-επί δύο μέρες- εντός και εκτός γηπέδου, τι άλλο να πούμε ; Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ειδικά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν χειρότεροι, αφού έκαναν έκτροπα ακόμα και τη στιγμή που πανηγύριζαν το τελικό 2-0 !

Φαντάζομαι ότι-ο άριστος στη διαιτησία του- Ισπανός Μπορμπαλάν δεν θα πίστευε πως ήρθε σε Ευρωπαϊκή χώρα, με αυτά που έβλεπε, αλλά σε Ταλιμπάν, Τζιχαντιστές, Χούτου και Τούτσι ή κάτι τέτοιο!

Και να μην νομίζουμε ότι η οπαδική παρακμή θα εξυγιανθεί ή θα ηρεμήσει κατά πολύ , ακόμα και αν με κάποιον μαγικό τρόπο φτιάξει το Ελληνικό ποδόσφαιρο και λογικευτούν οι παράγοντες που το διοικούν. Αυτό το λέμε διότι το πρόβλημα της βίας και της ανομίας σαφώς και δεν είναι καθαρά ποδοσφαιρικό, αλλά και κοινωνικό και χρίζει μεγάλης ανάλυσης.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελληνική κοινωνία είναι άρρωστη όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και πνευματικά και ο κοινωνικός ιστός διαταραγμένος. Όσο πιο γρήγορα δούμε την πικρή αλήθεια, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε...

Παναθηναϊκός: Σε δύο εβδομάδες και πάλι στην Αθήνα ο Ταϊλανδός

Ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας και εκπρόσωπος της «Panasia» που ενδιαφέρεται για τον Παναθηναϊκό, Παϊρόι Πιενγκπονσάντ αναμένεται μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο στην Αθήνα για επαφές και τη συνέχεια των συζητήσεων με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Το αν θα υπάρξει τελική συμφωνία (οπότε ουσιαστικά και το μέλλον του Παναθηναϊκού) θα ξεκαθαρίσει από τον έλεγχο της εταιρίας που θα ξεκινήσει η πλευρά του Ασιατών άμεσα. Ωστόσο μέχρι τότε, ο Ταϊλανδός εκπρόσωπος της «Panasia» θα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Γιάννη Αλαφούζο για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στους “πράσινους”.

Πιθανότερο ο Ταϊλανδός να είναι στην Αθήνα γύρω στις 22-23 Μαΐου, όπου θα έχει απευθείας συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο αλλά και άλλες σημαντικές επαφές για το μέλλον του Παναθηναϊκού.

Ο καθένας μπορεί να καταλάβει την κρισιμότητα αυτών των επαφών, δεδομένου ότι αν τυχόν “στραβώσει” κάτι, ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί ένα βήμα πριν τη διάλυση (δεδομένης της αποχώρησης Ουζουνίδη, αλλά και σημαντικών παικτών που

έχουν απομείνει) !

Απαγορεύεται να φύγει έστω κι ένας !

Γράφει ο Νίκος Αθανασίου

Το μαρτύριο τελείωσε και ο Παναθηναϊκός της απαγόρευσης μεταγραφών δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ούτε έναν δεσμευμένο με συμβόλαιο παίκτη.

Απόψε η φύση δεν έκανε τα δικά της, ο καιρός επέστρεψε στην κανονικότητα της εποχής και το μαρτύριο της φετινής σεζόν ολοκληρώθηκε με το παιχνίδι κόντρα στην Ξάνθη, όπου οι παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη ήταν ξανά αξιοπρεπείς και σεβάστηκαν τόσο τον εαυτό τους όσο και την φανέλα που έχουν την τιμή να υπηρετούν.

Το σήμερα ελάχιστο ενδιαφέρον έχει για τον Παναθηναϊκό και όλο το... ζουμί είναι στο αύριο, στην επόμενη ημέρα. Τόσο για το αν θα αλλάξει κάτι στο ιδιοκτησιακό(τα είπαμε αυτά χθες) όσο και για το πως θα διαμορφωθεί το ρόστερ για την επόμενη περίοδο, ώστε το «τριφύλλι» να μην κινδυνεύσει και να παλέψει για την είσοδό του στην πεντάδα. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει η διάλυση που επέβαλλε από τον Σεπτέμβριο και έπειτα ο Αλαφούζος, υποθήκευσε την επόμενη σεζόν με την απαγόρευση μεταγραφών και το -6, δεδομένα που καθιστούν πολύ δύσκολη την αποστολή των «πρασίνων» μέσα στο γήπεδο στο επόμενο πρωτάθλημα!

Δεδομένα που απαγορεύουν σε όποιον θέλει να επενδύσει και να διοικήσει τον Παναθηναϊκό, να δημιουργήσει άμεσα ένα ανταγωνιστικό σύνολο που θα είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει! Ο μεγαλόμετοχος του συλλόγου επί της ουσίας αν παραδώσει το

κλαμπ, θα το έχει κάνει με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες για τον επόμενο αγοραστή! Κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ο Αλαφούζος στο «τριφύλλι» χωρίς να σεβαστεί την ιστορία του Παναθηναϊκού και πολύ περισσότερο τον χρόνο και το χρήμα που δαπάνησε πριν αποφασίσει ότι βαρέθηκε το παιχνίδι του και πως προέχει η πολιτική... σωτηρία του τόπου!

Το «τριφύλλι» μπορεί να γλίτωσε τον υποβιβασμό αλλά το -6 και ιδιαίτερα η απαγόρευση μεταγραφών είναι... λαιμητόμος πάνω από το κεφάλι του Παναθηναϊκού! Όπως όλα δείχνουν η ποινή για τις μεταγραφές υπαγορεύει τα εξής:

*Ο σύλλογος θα μπορεί να αποκτήσει όσους Έλληνες παίκτες κάτω των 23 επιθυμεί.

*Στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο θα μπορεί να πάρει μόνο έναν άνω των 23 (Έλληνα ή ξένο) και ακόμη έναν στην χειμερινή (μόνο Έλληνα)!

*Θα μπορεί να προχωρήσει μόνο σε δύο ανανεώσεις συμβολαίων άνω των 23 ετών, χωρίς να μπορεί να αυξήσει τις αποδοχές των παικτών.

*Στις νέες μεταγραφές απαγορεύονται τα συμβόλαια να ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, ενώ επίσης στις μεταγραφές δεν επιτρέπεται να δίνονται λεφτά για αγορά! Δηλαδή μπορείς να αποκτήσεις μόνο ελεύθερους!

*Επίσης ο δανεισμός θεωρείται μεταγραφή!

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και επειδή θεωρείται σχεδόν απίθανο να αλλάξει η απόφαση για τις απαγορεύσεις στις μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να διαχειριστεί πολύ προσεκτικά το έμψυχο δυναμικό που υπάρχει αυτή την στιγμή στον σύλλογο. Με λίγα λόγια και επειδή οι περιορισμοί και το -6 δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για νέες ποδοσφαιρικές αηδίες και τρέλες **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ** να φύγει έστω και ένας από τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο με την ομάδα.

Ποιοι είναι αυτοί, χωρίς να υπολογίζουμε τα πιτσιρίκια από την ομάδα Νέων;

Στο τέρμα ο Διούδης. Δεξί μπακ ο Γιόχανσον και ο Κουλιμπαλί, αριστερό ο Ινσούα, Οικονόμου, Κολοβέτσιος στα στόπερ. Τζανδάρης, Κουρμπέλης, Στάϊκος στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μουνιέ, Χατζηγιοβάνης, Άλτμαν εξτρέμ, Λουσιάνο, Πίσπας στην επίθεση.

Ελεύθεροι μένουν οι Ευαγγέλου, Δώνης, Λουντ, Μολίνς, ο Βλαχοδήμος πάει στην Μπενφίκα ενώ οι Κάτσε και Μυστακίδης δεν είναι ξεκάθαρο αν θα είναι διαθέσιμοι για παραμονή από τον ΠΑΟΚ!

Η περίπτωση τόσο του Λουντ όσο και του Δώνη είναι ξεκάθαρες και από την στιγμή που ο κανονισμός προβλέπει δύο ανανεώσεις, ο Παναθηναϊκός πρέπει να τους κρατήσει και τους δύο αλλιώς θα χάσει δύο καλά «εργαλεία» που ΔΕΝ θα μπορεί να τα αναπληρώσει εξαιτίας των απαγορεύσεων!

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η διαχείριση της απαγόρευσης μεταγραφών και η διαμόρφωση του ρόστερ αυτό το καλοκαίρι (δεδομένα θα δούμε και παιχτάκια από τις ακαδημίες) είναι οι πιο κρίσιμες στην ιστορία του κλαμπ, καθώς πρωτίστως θα καθορίσουν την επιβίωση της ομάδας και στην συνέχεια το κάτι παραπάνω που θα είναι η είσοδος στην πεντάδα!

Είναι πραγματικά λυπηρή και εξοργιστική η πραγματικότητα αλλά αυτή είναι! Αυτά κατάφερε ο Αλαφούζος και... συνεργάτες του, αυτές είναι οι «πληγές» στο σώμα του Παναθηναϊκού που θα χρειαστούν υπομονή, ξεκάθαρο πλάνο και ηρεμία για να φύγουν μια για πάντα και ο σύλλογος να επιστρέψει στην πραγματικότητα.

Η σεζόν που θα ξεκινήσει είναι... πονηρή! Για αυτό η στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια και πολύ προσεκτικά. Όχι στο... πόδι, όχι με προχειρότητα. Για αυτό και η παραμονή του Μαρίνου Ουζουνίδη θα έπρεπε να ήταν μονόδρομος για την υπάρχουσα διοίκηση, για αυτό

και η επιστροφή του Νταμπίζα θα έδινε μία σιγουριά κανονικότητας και ποδοσφαίρου εντός της ΠΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε φέτος τα χειρότερα αλλά αν ο Αλαφούζος(που φαίνεται πως θα είναι υπεύθυνος για την νέα σεζόν μέχρι να δούμε αν θα γυρίσει η σελίδα με την Panasia) συνεχίσει να συμπεριφέρεται με την προχειρότητα και αδιαφορία που μας έχει συνηθίσει, τότε το «τριφύλλι» πολύ δύσκολα θα αποφύγει την ιστορική ξεφτίλα του χρόνου...

ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr

Επιβεβαιώνει τα ευχάριστα για Παναθηναϊκό ο Ταϋλανδός !

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει χάσει το τραίνο της Ευρώπης για δύο χρόνια, αλλά από το μέτωπο των Ασιατών υποψηφίων αγοραστών τα νέα είναι πολύ καλά !

Η πλευρά του Ταυλανδού εκπροσώπου της “Pan Asdia”, Παϊρόι Πιενγκπονσάντ επιβεβαίωσε το καλό κλίμα στην συζήτηση με τον Γιάννη Αλαφούζο που πιθανότατα θα καταλήξει σε συμφωνία μετά τον οικονομικό έλεγχο της ΠΑΕ! Σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές...



Έτσι λοιπόν οι δύο πλευρές έκαναν ένα μεγάλο βήμα προς την συμφωνία για την παραχώρηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά την σημερινή συνάντηση και αυτό εκτός από την πλευρά του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, επιβεβαιώνεται και από εκείνη του Ταϊλανδού επιχειρηματία.

Στην ουσία το μόνο που παραμένει για να κλείσει το deal είναι ουσιαστικά να γίνει ο οικονομικός έλεγχος της ΠΑΕ και να ανακοινωθούν οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Φαβορί η Ρεάλ για τρίτο συνεχόμενο Champions League !

Το να πούμε ότι πέρασαν δίκαια στον τελικό του Ch.L. Ρεάλ και Λίβερπουλ δεν θα ήταν ότι πιο ακριβοδίκαιο διότι Μπάγερν και Ρόμα έχουν δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία η οποία μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί στην UEFA!

Η μεν Ρεάλ τελικά πέρασε όντας εμφανώς κατώτερη από τη

Μπάγερν και με διαιτητική εύνοια και στα δύο παιχνίδια, σε βαθμό που έχει αλλοιώσει τα αποτελέσματα, οπότε πράγματι έστειλαν και τη λάθος ομάδα στον τελικό !

Τώρα αγωνιστικά η ομάδα του Ζιντάν δεν έκανε τίποτα παραπάνω από αυτό που περίπου έκανε και με τη Παρί Σεν Ζερμέν και με τη Γιουβέντους, δηλαδή να «κλέψει» τα παιχνίδια στηριζόμενη στη γενικά καλή της αμυντική λειτουργία και σε σπουδαίες μονάδες που έχει επιθετικά και που μπορούν να βγάλουν την απρόβλεπτη ενέργεια και γκολ μπροστά (κυρίως βέβαια ο Ρονάλντο).

Βλέπετε η φετινή Ρεάλ είναι φανερό πως αδυνατεί να παίξει το ποδόσφαιρο των περασμένων χρόνων οπότε αρέσκεται στην Ευρώπη να παίζει κάπως έτσι και αυτό το ποδόσφαιρο του «κλεφτοπόλεμου» την έφερε και στον τελικό απέναντι σε ομάδες που έπαιζαν καλύτερη μπάλα από αυτήν και ειδικά η Μπάγερν.

Ακόμα και η Ρόμα δικαιούται να έχει παράπονα από τη διαιτησία, διότι αν χθες δινόταν το πέναλτι στο χέρι της Λίβερπουλ και η κόκκινη κάρτα (στο 2-2) ,ποιος μας λέει ότι δεν θα μπορούσε το σκορ να φτάσει στο 5-2 και στην παράταση ;

Αυτό βέβαια δεν αναιρεί πόσο εξαιρετικό ποδόσφαιρο παίζει η Λίβερπουλ, που χαίρεται να το βλέπει ο θεατής, και πόσο τεχνίτες παίκτες έχει ειδικά από τη μέση και μπροστά. Όμως, με δεδομένο το τελικό 4-2, η Ρόμα του Κώστα Μανωλά (ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν «καρμανιόλα» και στους δύο ημιτελικούς...) δικαιούται να φωνάζει. Εμείς πάντως το είχαμε γράψει μετά το 5-2 του πρώτου ματς πως η Ρόμα είναι πολύ καλή ομάδα και πως η πρόκριση δεν είχε ακόμα κριθεί και πιστεύω, με την εξέλιξη που είχε ο αγώνας, ότι δικαιωθήκαμε.

Τι βλέπουμε για τον τελικό ; θέλουμε να το πάρει η ομάδα που παίζει το καλύτερο και πιο θεαματικό ποδόσφαιρο, δηλαδή η Λίβερπουλ, αλλά θεωρούμε φαβορί για το τρίτο συνεχόμενο τη Ρεάλ !

Αυτό δεν το λέμε τυχαία, αφού σε αυτά τα ματς τις νίκες τις δίνει η καλύτερη αμυντική λειτουργία, συν ότι φυσικά από τη Ρεάλ δεν λείπουν οι μεγάλοι παίκτες που μπορούν να κάνουν την απρόβλεπτη ενέργεια. Και άλλωστε πως μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην άμυνα της Λίβερπουλ όταν δέχθηκε μόνο από τη Ρόμα έξι γκολ σε δύο ματς ;

Βέμερ και Αλαφούζος θα ρίξουν τον Παναθηναϊκό ;

Με αφορμή το νέο μείον τρία που έσκασε σήμερα εναντίον του Παναθηναϊκού, λόγω Βέμερ, αναπαράγουμε δύο άρθρα που ανέβηκαν στο gazzetta.gr και που τα λένε σχεδόν όλα για τους ανεκδιήγητους Αλαφούζο και Βέμερ και για την απόλυτη καταστροφή στην οποία οδεύει ο Παναθηναϊκός.



Ο ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ ΓΕΝΣ ΒΕΜΕΡ

Βέμερ και Αλαφούζος θα ρίξουν τον Παναθηναϊκό ;

Πιο κοντά από ποτέ στην πιο μαύρη σελίδα της ιστορίας του βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός. Το τρίτο -3 που ανακοινώθηκε για χρωστούμενα σε κάποιον ποδοσφαιριστή εν ονόματι Βέμερ, φέρνουν το «τριφύλλι» ένα βήμα πριν τον υποβιβασμό για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Ο Γερμανός που αγωνίστηκε συνολικά ΜΟΛΙΣ 7 φορές με τους «πράσινους» κι έκατσε πάνω στο υψηλότατο συμβόλαιό του, συνεχίζει να μη κάνει βήμα πίσω. Ένας ποδοσφαιριστής που μετά τον Παναθηναϊκό έχει κόψει κάθε επαφή με την μπάλα, κάνει ό,τι μπορεί για να ρίξει τον πιο ιστορικό σύλλογο της Ελλάδας στη Football League!

Βέβαια, εκείνος απλά θέλει να πάρει τα λεφτά του, τα περισσότερα από τα οποία δεν δούλεψε ωστόσο... Ένας άλλος κύριος εν ονόματι Αλαφούζος παίζει πόκερ εδώ και μήνες στην πλάτη του Παναθηναϊκού και συνεχίζει ακάθεκτος... Όμως πρέπει να μάθει, αν δεν το ξέρει ήδη, πως η παρτίδα φτάνει στο τέλος της σε 5 εργάσιμες μέρες! Καλείται να καλύψει τις υποχρεώσεις που ο ίδιος έχει δημιουργήσει ώστε να μη... σκάσει ο Παναθηναϊκός στα χέρια του και να πάει στο καλό.

Θεωρώ σίγουρο πως κάτι τέτοιο όσο και να το προσπαθεί, όσο και να το ρισκάρει εδώ και μήνες, δεν το θέλει ούτε ο ίδιος γιατί γνωρίζει τι πρόκειται να ακολουθήσει... Λίγη υπομονή ακόμα λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω πως κάποιος Βέμερ και κάποιος Αλαφούζος θα ρίξουν τον Παναθηναϊκό!

Νίκος Μαρούδας

Τελείωσαν τα ψέμματα Γιάννη Αλαφούζε!

Μέχρι τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού πίστευαν ότι κάτι θα

γίνει και θα υπάρχει αίσιο τέλος στο θέμα του διακανονισμού της οφειλής στον Βέμερ. Ωστόσο οι μέρες πέρασαν, οι αφαιρέσεις βαθμών σκάνε η μία μετά την άλλη και πλέον υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να δοθεί λύση, διαφορετικά θα γίνει αυτό που κανείς δεν θα περίμενε πριν από κάποιο καιρό: η ομάδα για πρώτη φορά στην ένδοξη ιστορία της θα υποβιβασθεί!

Αναλύσεις έχουν γίνει πολλούς για το πως έφτασε ο Παναθηναϊκός μέχρι εδώ και δεν υπάρχει λόγος για μία καινούργια. Αυτό που πρέπει πλέον να ξεκαθαριστεί είναι ότι την ευθύνη – εάν πραγματοποιηθεί το χειρότερο σενάριο – την έχει ο Γιάννης Αλαφούζος. Θα είναι ο άνθρωπος που θα συνδέσει το όνομα του, με την πιο ντροπιαστική στιγμή στην ιστορία μίας μεγάλης ομάδας, ένα «παράσημο» που θα τον στιγματίζει για ολόκληρη τη ζωή του...

Μέχρι τώρα, με τώρα με τις ανακοινώσεις ότι φεύγει από τον Παναθηναϊκό, με το διορισμό του Βασίλη Κωνσταντίνου και με άλλα επικοινωνιακά τρικ, επιχειρούσε να κρατήσει τον εαυτό του έξω από την κατάντια της ομάδας. Ωστόσο τα ψέμματα τελείωσαν, καθώς μέχρι τη Δευτέρα που πρέπει να πληρωθεί ο Γερμανός, ούτε η ΠΑΕ θα έχει αλλάξει χέρια, ούτε θα βρεθεί κάποια ουρανοκατέβατη λύση. Αρα είτε βάζει το χέρι στην τσέπη, είτε δεν το κάνει και αφήνει τον Παναθηναϊκό στο έλεος του θεού, τρίτος δρόμος δεν υπάρχει!

Το τι θα κάνει τελικά, μόνο ο ίδιος το ξέρει, όπως και ήξερε ότι κάποια στιγμή η κατάσταση θα έφτανε στο σημείο μηδέν. Η επιλογή λοιπόν είναι δική του, όπως και δικά του θα είναι οι επιπτώσεις των αποφάσεων του...

Δήμος Μπουλούκος

Σίγουρος ο τελικός Ρεάλ-Λίβερπουλ ;

5-1 η υπερηχητική Λίβερπουλ τη Ρόμα και 1-2 η εφτάψυχη Ρεάλ μέσα στο Μόναχο τη Μπάγερν. Μήπως έχουμε από τώρα έναν βέβαιο τελικό Ρεάλ-Λίβερπουλ ; Κατά μεγάλο ποσοστό ναι, αλλά όχι και σίγουρα !

Αν δούμε το παιχνίδι της Λίβερπουλ δεν μπορούμε να μη θαυμάσουμε αυτό το επιθετικό, ταχυδυναμικό παιχνίδι της ομάδας του Κλοπ που δεν σε αφήνει να πλήξεις ! Κυρίως δε αυτή η επιθετική τριπλέτα Σαλάχ (ο οποίος έχει βάλει υποψηφιότητα για χρυσή μπάλα) , Φιρμίνιο, Μανέ είναι καταπληκτική και έτσι είδαμε ένα ποδοσφαιρικό show με πέντε γκολ από το 20' μέχρι περίπου το 70'. Η Ρόμα από την άλλη ξεκίνησε πολύ καλά αλλά έδειξε καλά στοιχεία μόνο για περίπου 40 λεπτά αγώνα και στο υπόλοιπο διάστημα δεν υπήρχε στο γήπεδο...

Τεράστιο λοιπόν το προβάδισμα της Λίβερπουλ αλλά και δεν νομίζω ότι έχει προκριθεί από τώρα ! Ο λόγος ; Ότι μιλάμε για τις δύο πιο απρόβλεπτες ή και ομάδες της διοργάνωσης και αυτό φέτος έχει αποδειχθεί (ειδικά με την ανατροπή των Ιταλών εις βάρος της Μπαρτσελόνα). Και όσο εντυπωσιακό κι'αν ήταν το ποδόσφαιρο της Λίβερπουλ, είδαμε ότι μόλις βγήκε ο Σαλάχ η απόδοσή της έπεσε και η άμυνά της έδειξε για μια ακόμη φορά πως είναι αρκετά ευάλωτη, με τα δύο απανωτά γκολ που δέχθηκε. Οπότε ας

περιμένουμε...



Όσο για το Μπάγερν-Ρεάλ, αποδείχθηκε ότι αυτά τα ματς τα κερδίζουν οι άμυνες και οι προπονητές και όχι απαραίτητα αυτοί που παίζουν καλύτερα. Εξαιρετικό λοιπόν αυτό το total football που ήταν πολύ καλύτερη από τη Ρεάλ σε όλο σχεδόν το ενενηντάλεπτο, με τη διαφορά ότι ήταν αφελέστατη στην άμυνα (όπως και οι περισσότερες Γερμανικές ομάδες) ! Βάλτε και τις δύο αναγκαστικές αλλαγές των Ρόμπεν και Μπόατενγκ και κάπως έτσι έτσι ήρθε το 1-2 κόντρα στη ροή του αγώνα...

Μεγάλο σαφώς το προβάδισμα της Ρεάλ, αλλά και εδώ νομίζω πως η πρόκριση δεν έχει ήδη κριθεί. Όχι μόνο γιατί η Μπάγερν στην καλή της μέρα μπορεί να σε ισοπεδώσει, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή τη Ρεάλ, όταν έχει δεχθεί τρία γκολ μέσα στην έδρα της από τη Γιουβέντους και γλίτωσε τον αποκλεισμό με πέναλτι στο 90'...

Μήπως κοροϊδεύει ο Αλαφούζος ;

Αυτή η είδηση για το deal των Ασιατών-με Ταϋλανδό επικεφαλής- με τον Παναθηναϊκό μπορεί να γέμισε αισιοδοξία οπαδούς και παίκτες των πρασίνων, αλλά στην πραγματικότητα τα ερωτηματικά παραμένουν πολλά !

Το βασικότερο ερώτημα είναι εύλογο, δηλαδή το πως και γιατί ο Αλαφούζος μπορεί να δείχνει θετικός στην προοπτική των Ασιατών (σε σημείο μάλιστα που να λέει ότι δίνει τις μετοχές του για ένα ευρώ !) και την ίδια στιγμή να δέχεται με απάθεια την Ευρωπαϊκή τιμωρία του Παναθηναϊκού, λόγω των χρεών που δημιούργησε ο ίδιος με την τυχοδιωκτική συμπεριφορά του;

Ακόμα χειρότερα, γιατί την ίδια στιγμή που μιλάει με τους Ασιάτες δεν τελειώνει το θέμα του ποδοσφαιρικού απατεώνα-τυχοδιώκτη Βέμερ που προσπαθεί να ζημιώσει τον Παναθηναϊκό (και όπως όλα δείχνουν, το καταφέρνει) για ένα ποσό καθόλου απαγορευτικό ; Γιατί δεν τον εξοφλούν να τελειώνουν για να μην πάει στράφι η φετινή προσπάθεια παικτών και προπονητή και μαζί η τελευταία πιθανότητα για να πάρουν οι πράσινοι την πέμπτη προνομιά του πρωταθλήματος ;



Κάτι που επίσης μας έκανε εντύπωση είναι πως αν γκουγκλάρεις το “Pan Asia investment” βγαίνουν κατά κύριο λόγο τα ρεπορτάζ των Ελληνικών site (παρότι επιβεβαιώνεται πως η εταιρεία είναι υπαρκτή και εδρεύει στην Κίνα). Τι είδους όμιλος είναι αυτός χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στο διαδίκτυο ;

Όλα αυτά λοιπόν γενούν σοβαρά ερωτηματικά και για την ειλικρίνειά του και για τη σοβαρότητα του εγχειρήματος. Και ακόμα και αν όλα πάνε καλά, οι Ασιάτες θα παραλάβουν μια χαοτική ομάδα που θα πρέπει να χτιστεί από την αρχή και που κυρίως δεν θα παίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τα επόμενα δύο χρόνια (με όποιο οικονομικό κόστος συνεπάγεται) !