

Δίκαια και στα ίσια πρωταθλητής !

Νομίζω δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία πως φέτος ο τίτλος θα πάει στην Τούμπα και στο λευκό πύργο, εκτός πια και αν ο ΠΑΟΚ εξαφανιστεί από το γήπεδο ή παίζει με εννιά παίκτες στα δέκα εναπομείναντα παιχνίδια !

Δίκαια βεβαίως το παίρνει αφού κέρδισε το βασικότερο ανταγωνιστή του Ολυμπιακό, εντός και εκτός έδρας και δεν έχει χάσει κανένα ντέρμπι και γενικά κανένα ματς μέχρι στιγμής. Και αν στο Καραϊσκάκη πράγματι κοιμήθηκε ο θεός, τη χθεσινή νίκη στο ντέρμπι της Τούμπας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, αφού ήταν εύκολη, στα ίσια και στο κρισιμότερο ματς.

Ας δούμε λίγοι που κρίθηκε λοιπόν το χθεσινό ματς, αν και η ανάλυση του δεν είναι και τόσο δύσκολη...

Στο πρώτο που θέλω να σταθώ δεν είναι το καθαρά αγωνιστικό αγωνιστικό κομμάτι, σκεφτείτε όμως το εξής: Μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ να έχει να πάρει πρωτάθλημα 34 χρόνια, τι πάθος και τι προσμονή είχαν οι παίκτες και οι οπαδοί του για να πάρουν αυτό το ματς και να το κατακτήσουν !

Εννοώ πως το κίνητρο και το πάθος του ΠΑΟΚ ήταν λίγο μεγαλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού, παρότι ένα πρωτάθλημα είναι πάντα ένα πρωτάθλημα. Με αυτά τα δεδομένα σκεφτείτε ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να τα παίξει όλα για όλα σε μια καυτή έδρα όπως αυτή της Τούμπας, κόντρα στο μέγα πάθος, ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση των γηπεδούχων που έπαιζαν κάτι σαν το παιχνίδι της ζωής τους. Ήταν εύκολο να το καταφέρουν ;

Πάμε να δούμε τι έγινε και στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, όπου ο Ολυμπιακός κάνει ένα κομβικό λάθος που έκρινε σε μεγάλο βαθμό και το ματς. Μπήκε να παίξει από την αρχή

ανοιχτά και να πάρει τον έλεγχο του αγώνα, για να βρει το γκολ. Ωστόσο, όπως, έχουμε ξαναπεί, αυτόν τον ΠΑΟΚ μπορείς να το δυσκολέψεις όταν παίζεις πιο μαζεμένα με έμφαση στην άμυνα και αν κάνεις το αντίθετο θα σε «σκοτώσει».

Ο Μάρτινς λοιπόν είδε λάθος τακτικά το παιχνίδι από την αρχή και αυτό ο Ολυμπιακός το πλήρωσε μια που ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει το παιχνίδι του. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να παίξει πιο προσεκτικά, με έμφαση στην άμυνα, και να προσπαθούσε στην πορεία του ματς να βρει το γκολ με οποιονδήποτε τρόπο ή και απλά να «κλέψει» το ματς.



Από και πέρα είδαμε από την αρχή έναν ΠΑΟΚ άψογα και ορθολογικά, και με μικρές αποστάσεις στις γραμμές του στημένο, και αντίθετα έναν Ολυμπιακό με πολλές ανορθογραφίες.

Κατά πρώτον ο Λουτσέσκου απονεύρωσε μεσοεπιθετικά τον Ολυμπιακό εξουδετερώνοντας τον Φορτούνη και από την άλλη οι σχεδόν αλάνθαστοι Κρέσπο και Βαρέλα απορροφούσαν όλους τους «κραδασμούς» στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη υπήρχε η ατυχέστατη επιλογή του να παίξει ο Νάτχο αμυντικό χαφ, αλλά και ο περπατητής Βούκοβιτς και αυτοί οι δύο συμπαρέσυραν και τον ποιοτικό αλλά «εύθραυστο» Σισέ σε λάθη.

Αλλά και στα άκρα η διαφορά ήταν εμφανής, καθώς οι Τοροσίδης και Κούτρης δεν τράβηξαν και ο Ελ Καντουρί με τον Ζαμπά τους

έκαναν «γιογιό». Αντιθέτως οι Βιερίνια και Μάτος δεν είχαν κανένα πρόβλημα απέναντι στους, σε κακή βραδιά, Ποντένσε και Χριστοδουλόπουλο στους οποίους μάλιστα ο Μάρτινς άλλαξε θέση γύρω στο ημίωρο.

Όλα αυτά έφεραν κακό αμυντικό τρανζίσιον από πλευράς Ολυμπιακού και τρύπες στην άμυνα του που ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε δύο φορές-καθώς οι Ακπόμ και Μπίσεσβαρ έκαναν «παπάδες»- στο πρώτο ημίχρονο και σαφώς θα μπορούσε και παραπάνω (ήταν και το σωστά ακυρωθέν γκολ).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μάρτινς άλλαξε κάποιες ανορθογραφίες (Καμαρά αντί Νάτχο και Ντίας αντί Χριστοδουλόπουλου), οπότε συμμαζεψε κάπως τα αμυντικά κενά και πήρε και μια πρωτοβουλία των κινήσεων (αφού και ο Ποντένσε βελτιώθηκε) που όμως ήταν εντελώς ανούσια.

Αυτό συνέβη διότι ο Λουτσέσκου πήρε και πάλι καλό βαθμό καθώς μάζεψε την ομάδα στην άμυνα, συρρικνώνοντας τις γραμμές της, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κινδυνεύσει ελάχιστα.

Εν τέλει ένα ακόμα μοιραίο λάθος στο τρανζίσιον του Ολυμπιακού έφερε το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ και κάπου είχε κριθεί και το πρωτάθλημα, χωρίς να χρειάζεται το σφύριγμα της λήξης, αφού το τελικό 3-1 δεν άλλαξε απολύτως τίποτα.

Δίκαια πρωταθλητής λοιπόν ο ΠΑΟΚ ο οποίος με τα χρήματα και το ρόστερ που διαθέτει ήδη έχει την ευκαιρία να κάνει και πιο μακροπρόθεσμα σχέδια για το χτίσιμο μιας σπουδαίας ομάδας που θα πρέπει να κάνει και κάτι καλό στην Ευρώπη (φέτος με το Ευροπα δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα και βγήκε νωρίς νοκ-άουτ).

Από την άλλη για τον Ολυμπιακό η χρονιά κάθε άλλο έχει τελειώσει, καθώς αναμένεται η μάχη με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση και το CH.L., το κύπελλο και κυρίως η Ευρώπη, αφού η Ντιναμό Κιέβου δεν μοιάζει κανένα αξεπέραστο εμπόδιο. Του δίνεται δηλαδή- σε μια μάχη 50-50- να κάνει φέτος κάτι καλό στην Ευρώπη και το οποίο κάθε άλλο παρά αφ' υψηλού πρέπει να

το δει και εν τέλει να σώσει τη χρονιά.

Αυτοί οι παίκτες “έφαγαν” τον Ουζουνίδη !

Αυτοί οι παίκτες έφαγαν τον Ουζουνίδη – Απίθανα πράγματα με Μπογέ – “Κρέμασε” ο Κροτίτσιτς ;

Παρελθόν αποτελεί ο Έλληνας τεχνικός από τον πάγκο της Ένωσης, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ. Ο βασικός λόγος της απομάκρυνσης του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, από τη στιγμή που η ομάδα βγήκε από νωρίς εκτός των βασικών της στόχων, φαίνεται πως έχει να κάνει με τη μη αξιοποίηση του συνόλου του ρόστερ της ομάδας, όπως σημειώνεται σήμερα και στο πρωτοσέλιδο της «Ωρας»

Και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτο και κύριο, του **Λούκας Μπογέ**. Ενός εξτρέμ για τον οποίο ο Μαρίνος Ουζουνίδης το καλοκαίρι «έκοβε» όποιον εξτρέμ του προτεινόταν ως εναλλακτική λύση ενόσω υπήρχαν δυσκολίες για το deal με τον Αργεντινό. Αυτό έγινε τελικά, ο Έλληνας τεχνικός δικαιώθηκε για την επιμονή και την υπομονή του, κακά τα ψέματα όμως, δεν έχει δώσει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής στον Αργεντινό ούτε και τις ευκαιρίες που θα περίμενε κανείς για έναν παίκτη που το καλοκαίρι θεωρήθηκε ως η μεγάλη μεταγραφή της ΑΕΚ.

Αντίλογος: ο προπονητής φταίει που ο Μπογέ υπέγραψε με το ιατρικό επιτελείο να διαπιστώνει το πρόβλημα που έχει στους

κοιλιακούς και που του βγήκε ουσιαστικά στο πρώτο παιχνίδι που ήταν διαθέσιμος, σε αυτό με τη Σέλτικ στο «Σέλτικ Παρκ», όταν και ήταν στη βασική ενδεκάδα, και τον κράτησε εκτός δράσης ως και τις αρχές Οκτωβρίου ;

Θέμα αποκατάστασης προφανώς δεν αφορά το προπονητικό επιτελείο, αν υποθέσουμε πως και στην αποθεραπεία του Μπογέ υπήρχε καθυστέρηση. Αλλά και έκτοτε, ο 50χρονος κόουτς είναι... τρελός να μη χρησιμοποιεί έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο όπως έχει καταγραφεί έδωσε τη συναίνεσή του για την απόκτησή του σε «πέντε λεπτά»; Όσοι μαθαίνουν τα όσα γίνονται στην καθημερινότητα της ομάδας, έχουν να λένε πως ο Μπογέ, καιρό τώρα, παρουσιάζει συμπεριφορά... διεκπεραιωτή.

Δεν προσπαθεί στις προπονήσεις, όντας πάντως επαγγελματίας, δεν δείχνει «εντός» ομάδας. Γενικά, συμπεριφέρεται λες και είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει «χάσει» -κατά το κοινώς λεγόμενο- η ομάδα. Αν έχει ευθύνη σε αυτήν την απώλεια ο προπονητής με τη συμπεριφορά και τις επιλογές του, συζητήσιμο, αλλά σε κάθε περίπτωση κανείς στην ομάδα, μα κανείς δεν «εκπλήσσεται» έτσι όπως ζει τον Μπογέ με το ότι μένει εκτός.

Για τους άλλους δύο εξτρέμ, τον Αλμπάνη και τον Γιαννιώτη τώρα. Είναι αλήθεια πως ο Έλληνας τεχνικός δεν τους «έβλεπε». Φαίνεται προφανώς. Έτσι κι αλλιώς, για τον Αλμπάνη, από το καλοκαίρι είχε ξεκαθαρίσει πως τον θεωρεί εναλλακτική (στην καλύτερη) επιλογή, ενώ για τον Γιαννιώτη, πέραν του ότι ποτέ δεν είχε εκφραστεί θετικά για την άφιξη του, από την πρώτη πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στην ομάδα ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεν του έδειξε το παραμικρό για να αναιρέσει την αρχική του άποψη. Και εδώ προφανώς, ανεξαρτήτως όλων των υπολοίπων, τίθεται θέμα διαχείρισης, αφού ο αρνητισμός είναι κάτι που μεταδίδεται και έχει αμφίδρομη επίδραση.

Ως προς τον τελευταίο, τον Νέναντ Κρστίτσιτς. Ποδοσφαιριστή που ήθελε ο Μαρίνος Ουζουνίδης από το καλοκαίρι, προφανώς

ήθελε και τώρα και αποτέλεσε σημαντική επένδυση της ομάδας με σκοπό φυσικά να πάρει τη φανέλα σπίτι του. Ένας μήνας στην Ελλάδα ο Σέρβος, προερχόμενος από σερί παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα και παιχνίδια άκρως απαιτητικά όπως ήταν αυτά κόντρα σε Λίβερπουλ, Παρί και Νάπολι στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ και όμως ως τώρα, βασικός έχει αγωνιστεί μόνο την περασμένη εβδομάδα κόντρα στον Λεβαδειακό.

Η υπερασπιστική γραμμή Ουζουνίδη στη συγκεκριμένη περίπτωση -και την καταγράφουμε- ήταν πως μετά από το συγκεκριμένο ματς, ο Κρστίτσιτς είχε «κρεμάσει», ήταν εμφανώς κουρασμένος με αποτέλεσμα ο Έλληνας τεχνικός να μη ρισκάρει να τον ξεκινήσει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και εδώ βέβαια, η παρατήρηση είναι εύλογη: πώς είναι δυνατόν ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται από σερί παιχνίδια, μεσούσης της σεζόν, μέσα σε ένα μήνα σε μια νέα ομάδα εμφανίζεται (ή «εμφανίζεται») κουρασμένος...

ΠΗΓΗ: <http://sportdog.gr>

Το Κατάρ πήρε το κύπελλο Ασίας

Η καταπληκτική ομάδα του Κατάρ κατέκτησε το κύπελλο εθνών Ασίας που ολοκληρώθηκε προχθές στα Ην.Αραβικά Εμιράτα, κερδίζοντας με 3-1 το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης Ιαπωνία !

Οι περισσότεροι ειδικοί δεν περίμεναν το Κατάρ να φτάσει ούτε μέχρι την τετράδα, αλλά τελικά η ομάδα του Ισπανού Φέλιξ Σάντσεζ (που έχει θητεύσει παλιότερα στις ακαδημίες

της Μπαρτσελόνα) έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου και με πολύ καλό ποδόσφαιρο, μόνο με νίκες και τέρματα 19-1 σε επτά ματς !



Το Κατάρ παρουσίασε μια σχετικά νεανική ομάδα με παίκτες που αγωνίζονται μόνο στο πρωτάθλημα της χώρας και αυτή η κατάκτηση του κυπέλλου Ασίας είναι η καλύτερη διαφήμιση για το παγκόσμιο κύπελλο που θα διεξαχθεί στη χώρα τους το 2022 ,αλλά και μια απάντηση σε όσους πιστεύουν ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική ομάδα στο μουντιάλ.

Γενικά η διοργάνωση του κυπέλλου Ασίας-που διεξήχθη για πρώτη φορά με 24 ομάδες-παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον και επισφράγησε την πρόοδο που έχει κάνει στο άθλημα η Ασιατική ήπειρος.

Απίθανο πια να το χάσει ο ΠΑΟΚ !

Τα κατάφερε πάλι κουτσά-στραβά ο ΠΑΟΚ κόντρα στον ΠΑΣ και εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι τελείωσε και το πρωτάθλημα καθότι έρχονται και ντέρμπι με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και

Παναθηναϊκό).

Αλλά με συγχωρείτε, βάση ποδοσφαιρικής λογικής και αγωνιστικών δεδομένων, πόσο πιθανό είναι πια να χάσει αυτό το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ; Για εμένα το έχει πάρει κατά 80 % !

Είναι ήδη στο +8 από τον Ολυμπιακό, σκοράρει ακατάπαυστα και- ειδικά μετά τη φυγή του Πρίγκιοβιτς-με πολλούς διαφορετικούς παίκτες και τρόπους, ενώ πίσω δύσκολα κάνει το λάθος. Η αποτελεσματικότητά του είναι εξαιρετική, καθώς και στην κακή του ημέρα (όπως προχθές με τον ΠΑΣ) βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει και να παίρνει τα τρίποντα.

Επιπλέον η μεταγραφική του ενίσχυση τον Γενάρη είναι πλέον ένα γεγονός, άρα και ένα υπερπλήρες ρόστερ. Ο Πρίγκιοβιτς αντικαταστάθηκε (ουσιαστικά από Ακπόμ και Σφιεντέρσκι) και το κενό του δεν έχει φανεί καθόλου, αντιθέτως τώρα επιτίθεται πιο πολυδιάστατα, ο Μίσιτς δείχνει πολύ καλά στοιχεία, γύρισε και ο Γιαννούλης και έρχονται και οι Ίνγκασον και Ολιβείρα.

Με λίγα λόγια, όσο ανεβασμένος να είναι και καλά να παίζει ο Ολυμπιακός, το θεωρώ μάλλον απίθανο αυτός ο ΠΑΟΚ να πάθει ένα τέτοιο μπλακ-άουτ που να του στοιχήσει το πρωτάθλημα !

Από την άλλη ο Ολυμπιακός, ως νέα ομάδα που είναι φέτος, έκανε τα σκαμπανεβάσματά του που του στοίχησαν και βαθμολογικά, αλλά τώρα φαίνεται να είναι σε καλό timing και να αποδίδει αρκετά καλά (παρότι το χθεσινό φιλικό με τη Λάρισα του Κούγια δεν λογίζεται ως κανονικό ματς).



Παρουσιάζει και αυτός ένα θετικό ποδόσφαιρο με πλουραλισμό στην ανάπτυξη και στο σκοράρισμα και τον προπονητή Μάρτινς να βελτιώνει σιγά, σιγά και παίκτες που μέχρι τώρα προβλημάτιζαν (βλέπε Γκιγιέρμε και Χριστοδουλόπουλο).

Ωστόσο απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι μεγάλο αυτσάιντερ- και όχι μόνο για το +8-αλλά και γιατί στην άμυνα κάνει πιο εύκολα το λάθος ή απλά είναι πιο ευάλωτος από τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη ο Ολυμπιακός είναι φαβορί για τη δεύτερη θέση απέναντι σε μια ΑΕΚ που ναι μεν είναι σε ανοδική πορεία, αλλά είναι στο -6 και δεν έχει το βάθος στο ρόστερ για να αντέξει στο κυνήγι του Ολυμπιακού.

Όσο για τον Παναθηναϊκό, η αγωνιστική κάμψη που πέρασε-και που του κόστισε και αποκλεισμό από το κύπελλο-δεν είναι κάτι ανεξήγητο, αν λάβουμε υπόψη την απειρία και το σχετικά μικρό ρόστερ που συνδυάζεται συχνά και με ατυχείς τραυματισμούς.

Ωστόσο η αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του Δώνη στο Αγρίνιο κόντρα στον υπολογίσιμο Παναιτωλικό, ήταν και καλύτερη από αυτή που θα περιμέναμε και μάλιστα σε ένα παιχνίδι όπου απειλήθηκε ελάχιστα- βάση ευκαιριών-από την ομάδα του Δέλλα και παρά το αριθμητικό μειονέκτημα στο β' ημίχρονο.

Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την πέμπτη προνομιούχο θέση και με προϋποθέσεις να κυνηγήσει και τον, σε προφανή αγωνιστική κάμψη, Ατρόμητο. Στο παιχνίδι είναι σαφώς και ο Άρης που, μετά το διπλό στην Ξάνθη και βάση ρόστερ, μπορεί να απειλήσει τους άλλους δύο ή έστω να βγει

Ευρώπη ως έκτος (πίσω από Παναθηναϊκό). Η Ξάνθη και αυτή δεν είναι τελειωμένη αλλά έχει χάσει πλέον πολύτιμο έδαφος...

Τέλος σε ότι αφορά την ουρά ο Απόλλωνας έχει ήδη αποχαιρετήσει, ενώ και ο Λεβαδειακός δεν δείχνει αισιόδοξα σημάδια ότι μπορεί να γλιτώσει. Από εκεί και πέρα ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα εκτιμώ ότι θα είναι αυτοί που θα δώσουν τη δική τους μάχη για να αποφύγουν την τρίτη θέση που οδηγεί στη δεύτερη κατηγορία (football league).

Το δικαστήριο που σ' ένα πρωί «αχρήστευσε» εκθέσεις UEFA και υπερ-κοριό της ΕΥΠ !

Ο Άρης Ασβεστάς καταγράφει ορισμένα συμπεράσματα από την απόφαση για το Κοριόπολις, κάνει συγκρίσεις με μια άλλη, ακριβώς ίδια υπόθεση και αναρωτιέται: Πώς αποδεικνύεται τελικά ότι ένα ματς στήθηκε ;

Δεν χρειάζεται να μπούμε στην διαδικασία να κρίνουμε την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για το Κοριόπολις. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του από την οπτική που το βλέπει. Όπως είπε το δικαστήριο, οι άνθρωποι ήταν αθώοι, δικαιώθηκαν και μπράβο τους! Και δικαίως το γλεντάνε!

Όμως, μετά από αυτήν την απόφαση, προκύπτουν ορισμένα ζητήματα που πρέπει να θίξουμε. Ένα από αυτά, είναι ότι η πολιτεία και το Υπουργείο Αθλητισμού οφείλουν να

νομοθετήσουν εκ νέου για το στήσιμο των αγώνων.

Ειδικότερα, πρέπει να... καταργήσουν το αδίκημα της «δωροδοκίας-δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα». Είναι ένα αδίκημα που τελικά στην Ελλάδα δεν υφίσταται, όχι φυσικά γιατί δεν διαπράττεται, αλλά γιατί είναι σχεδόν απίθανο να στοιχειοθετηθεί! Ασχέτως από το πόσα στοιχεία υπάρχουν...

Το ίδιο πρέπει να κάνει και η UEFA: Δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος πλέον να στέλνει εκθέσεις για ματς τα οποία θεωρεί ύποπτα. Οι εκθέσεις αυτές δεν πάνε στα σκουπίδια μόνο από τα αθλητικά όργανα ή την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (που, όπως λένε, δεν έχουν μηχανισμούς ελέγχου), αλλά πάνε πανηγυρικά στα σκουπίδια και από τα ποινικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, για να προκύψει ότι ένας αγώνας έχει στηθεί, πρέπει επί της ουσίας να σε πιάσει η αστυνομία στα πράσα, την ώρα που δίνεις ή παίρνεις τα λεφτά! Ή έστω, να βρεθούν τα λεφτά, όμως και πάλι πρέπει να στοιχειοθετείται ότι τα συγκεκριμένα λεφτά προήλθαν από το στήσιμο του αγώνα! Με κανέναν άλλο τρόπο!

Αν απλώς τα λες στο τηλέφωνο, δεν στοιχειοθετείται αδίκημα, ακόμα και αν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα έρχεται! Ό,τι και να πιάσει ο περίφημος υπερ-κοριός της ΕΥΠ, ακόμα και αν είναι φως-φανάρι, ακόμα και αν είναι απολύτως ξεκάθαρα αυτά που λέγονται, δεν μετράνε από μόνα τους!

Πόσω μάλλον αν η UEFA σου λέει με τις εκθέσεις της ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις να έχει στηθεί ένα ματς. Ας λένε ό,τι θέλουν... Ούτε οι εκθέσεις μετράνε!

Ίδιες υποθέσεις, διαφορετική αντιμετώπιση!

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία και προκαλεί ακόμα περισσότερες απορίες, αν λάβουμε υπόψη μας το εξής:

Καιρό πριν το «μεγάλο» Κορίορολις που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το πρωί, υπήρξε και το «μικρό» Κορίορολις που είχε διαχωριστεί από τη δικογραφία και τελεσιδίκησε και αυτό πριν κάποια χρόνια.

Τότε, δύο άλλα ποινικά δικαστήρια, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, είχαν κρίνει διαφορετικά και καταδίκασαν για το αδίκημα της δωροδοκίας τον μακαρίτη Μάκη Ψωμιάδη (ως ιδιοκτήτη της Καβάλας), τον Θωμά Μητρόπουλο (ως ιδιοκτήτη του Ηλυσιακού) και τον Κωνσταντίνο Ριαβόγλου (ως ιδιοκτήτη του Αγροτικού Αστέρα).

Πώς καταδικάστηκαν όλοι αυτοί (και που δικαίως σήμερα θα αισθάνονται αδικημένοι);

Με δύο στοιχεία: Τις εκθέσεις της UEFA που λήφθηκαν υπόψη και από τα δύο δικαστήρια και κρίθηκαν ως απολύτως αξιόπιστες και φυσικά τις συνομιλίες που κατέγραψε η ΕΥΠ!

Μάλιστα, οι Μητρόπουλος και Ριαβόγλου καταδικάστηκαν τελεσίδικα ΜΟΝΟ με τις εκθέσεις της UEFA (αφού δεν υπήρχαν συνομιλίες τους), ενώ ο μακαρίτης ο Big Mac είχε και συνομιλίες.

Υπό μία έννοια, υπήρχε και ένα είδος δεδικασμένου! Στο «μεγάλο» Κορίορολις, όλα αυτά αγνοήθηκαν.

Και βέβαια αγνοήθηκαν μόνο σε δεύτερο βαθμό, αφού να θυμίσουμε ότι στον πρώτο βαθμό, όσοι την Παρασκευή αθώωθηκαν, είχαν αρχικώς καταδικαστεί. Άρα, στην ουσία, είναι ΤΡΙΑ τα δικαστήρια που έκριναν με παρόμοιο τρόπο και ένα που εν τέλει κινήθηκε διαφορετικά...

Θα πει κάποιος: Ορθώς αγνοήθηκαν! ΑΥΤΗ η απόφαση ήταν η σωστή και οι άλλες, του «μικρού» Κορίορολις και του πρωτοβάθμιου στο «μεγάλο» Κορίορολις, ήταν λανθασμένες!

Σύμφωνοι. Καμία αντίρρηση. Ίσως αυτή να ήταν η σωστή...

Όμως η ουσία των όσων καταγράφονται σε αυτό το κείμενο,

παραμένει ίδια: Αν δεν λαμβάνεις υπόψη σου τις εκθέσεις της UEFA και τις συνομιλίες που καταγράφει ο υπερ-κοριός, πώς διάολο θα αποδειχθεί ποτέ ότι ένα ματς έχει στηθεί;

Τι άλλο χρειάζεται ένα δικαστήριο; Να πάνε οι ποδοσφαιριστές και να ομολογήσουν ότι καθήσανε να χάσουν;

ΠΗΓΗ: <http://www.sport-fm.gr>

Γιατί πέρασε από την Τρίπολη και γιατί πρέπει να πάρει επιθετικό ο ΠΑΟΚ

Πέρασε λοιπόν ο ΠΑΟΚ με το εμφατικό 0-3 από την δύσκολη έδρα της Τρίπολης και παραμένει στο +8 από τον ουσιαστικά μοναδικό διώκτη του Ολυμπιακό ο οποίος πέρασε με περίπατο από τον αδύναμο Λεβαδειακό και δείχνει και αυτός σε καλό φεγγάρι...

Πριν περάσουμε όμως στο θέμα της αποχώρησης Πρίγκιοβιτς από τον ΠΑΟΚ και της αντικατάστασή του, ας αναλύσουμε το πως και γιατί ο ΠΑΟΚ πέτυχε αυτό το 0-3 στην Τρίπολη που όντως μοιάζει μαγική εικόνα, βάση της εικόνας των δύο ομάδων.

Ο Αστέρας του Παράσχου έκανε ένα μεγάλο λάθος, το ότι δηλαδή έπαιξε τον ΠΑΟΚ πολύ ανοιχτά ή και άναρχα. Αυτό το έκανε κόντρα σε μια ομάδα που έχει κάνει αυτό το εντυπωσιακό σερί νικών χάρις στην αποτελεσματικότητά και στην κυνικότητα του να εκμεταλλεύεται πολύ αποτελεσματικά τα όποια λάθη των αντιπάλων (χωρίς μάλιστα να εντυπωσιάζει με το ποδόσφαιρο που παίζει).

Έτσι λοιπόν είδαμε όντως ένα πρώτο ημίχρονο ή και 60 λεπτά όπου ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερος και μπορούσε να είχε σκοράρει και να καθαρίσει το ματς (παρότι ακυρώθηκε και ένα κανονικό γκολ του ΠΑΟΚ, πράγμα που μάλλον μας δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι παρασκηνιακά τόσο πολύ πανίσχυρος και κυνικός, όσο ο Ολυμπιακός της προηγούμενης εικοσαετίας), όμως δεν το έκανε και αυτό το πλήρωσε.

Όσο περνούσε ο χρόνος στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ όλο και ισορροπούσε το ματς και τελικά η περίφημη αποτελεσματικότητα της ομάδας του Λουτσέσκου τιμώρησε το αφελές παιχνίδι των γηπεδούχων του Παράσχου με ένα 0-2 έγινε πάραυτα, χωρίς οι γηπεδούχοι να το καταλάβουν πως, και τελικά το «μαγική εικόνα» 0-3 με ένα απίθανο αυτογκόλ στο τέλος.

Το +8 είναι ένα λοιπόν ένα γεγονός και το ερώτημα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ είναι αν έχει κριθεί το πρωτάθλημα και αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί μετά την αποχώρηση Πρίγκιοβιτς. Και αν ενισχυθεί το δίλημμα είναι αν πρέπει να πάρει σέντερ φορ ή χαφ ;

Κατά πρώτον εμείς πιστεύουμε ότι το πρωτάθλημα δεν έχει κριθεί ακόμα, κάτι που όμως κατά 90 % θα συμβεί, αν η διαφορά πάει στο +10 ή 11. Ο ΠΑΟΚ όμως θα πρέπει να προσέξει διότι θα πρέπει και να αντέξει στη διπλή κούρσα πρωταθλήματος και κυπέλλου, συν το γεγονός ότι ήταν ήδη έτοιμος πολύ νωρίς, τον Ιούλιο, για τα ευρωπαϊκά ματς. Αυτό λοιπόν το τελευταίο θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει μια κάμψη και κόπωση της ομάδας στον δεύτερο γύρο...

Εκτιμούμε λοιπόν πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί με μια μεταγραφή και αυτή θα πρέπει να είναι σέντερ φορ και όχι χαφ, προκειμένου να κληδώσει το πρωτάθλημα. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ στα χαφ διαθέτει ποιοτικές λύσεις όπως ο Πέλκας, ο Μπίσεσβαρ, ο Μαουρίσιο, ο Ελ Καντούρι ή ακόμα και ο Ουάρντα που θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθεί.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα χρειαστεί ένας αντικαταστάτης του “killer” Πρίγιοβιτς, ο οποίος ήταν άλλωστε παίκτης-κλειδί στα περισσότερα φετινά ματς, έστω και αν δεν είναι της ίδιας κλάσης, αλλά απλά να βάζει τη μπάλα στα δίχτυα και να έρχονται οι βαθμοί που πρέπει !

Υεμένη: Ένα πληγωμένο και «σπασμένο» έθνος που δεν σταματά να ονειρεύεται

Εμφύλιος, απαγωγές παικτών από εξτρεμιστές, άνδρες που πολεμούν στα βουνά και ποδοσφαιριστές που αναγκάζονται να δουλεύουν για... ψίχουλα για να επιβιώσουν...

Από: <http://www.sport-fm.gr>

Εμφύλιος, απαγωγές παικτών από εξτρεμιστές, άνδρες που πολεμούν στα βουνά και ποδοσφαιριστές που αναγκάζονται να δουλεύουν για... ψίχουλα για να επιβιώσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Υεμένη, η οποία παρ' όλη την άβυσσο στην οποία βρίσκεται ως χώρα, μέσω της εθνικής της ομάδας, μετά και την πρόσληψη του Σλοβάκου προπονητή Γιάν Κότσιαν, ψάχνει μια ακτίνα φωτός με τη συμμετοχή της στα τελικά του Ασιατικού Κυπέλλου.

Η χώρα είναι μοιρασμένη στα δύο. Το βορειοδυτικό κομμάτι, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας Σαναά, ελέγχεται από τους αντάρτες Χούτι ενώ η υπόλοιπη έκταση είναι υπό την

εξουσία της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης του Προέδρου Αλ-Χαντί. Η κατάσταση από το 2015 που ξεκίνησε ο πόλεμος είναι τραγική. 10.000 νεκροί και 56.000 τραυματίες είναι οι επίσημοι αριθμοί που έχει ο ΟΗΕ, με τις εκτιμήσεις ωστόσο, να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό νεκρών, μεταξύ τους και παιδιά, εξαιτίας του λιμού και του υποσιτισμού που επικρατεί στην ασιατική χώρα. Παρά τις συνθήκες εξαθλίωσης που επικρατούν και κόντρα στα πυρά και τις προσπάθειες εξαφάνισης της ταυτότητας τους, οι κάτοικοι της Υεμένης προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Η συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Ασιατικό Κύπελλο αποτελεί γι' αυτούς ένα κίνητρο να μεταφέρουν την προσοχή τους σε ιδανικά, που θα θυμίσουν στους ίδιους αλλά και στον έξω κόσμο ότι με τον αθλητισμό μπορείς να ξεπεράσεις τα πάντα.

Η πραγματικότητα μέσα από τους ποδοσφαιριστές

Οι παίκτες δεν είναι τόσο εύκολο να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Όσοι ανήκουν σε ομάδες της Υεμένης, έχουν δώσει μόλις τέσσερα παιχνίδια μέσα στο 2018 και αυτά με την εθνική τους ομάδα, καθώς τα πρωταθλήματα έχουν διακοπεί. Ποδοσφαιριστές παρατούν το άθλημα καθώς αδυνατούν να βιοποριστούν. «Πρέπει να εργαστώ κάπου αλλού για να μπορέσω να ζήσω. Ίσως καταταγώ στο στρατό» δηλώνει ο Αμμάντ Αμπ Ταλάλ, παίκτης της Αλ-Τιλάλ, μιας εκ των μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας. «Η συναισθηματική και ψυχολογική πίεση που δημιουργεί ο πόλεμος είναι αφόρητη» δηλώνει ο 29χρονος μέσος Φουάντ Αλ Ομέισι, ο οποίος αναδεικνύει και το πρόβλημα που υπάρχει στην υλοποίηση των αυτονόητων αναγκών για έναν ποδοσφαιριστή. «Πώς να πας για προπόνηση όταν αναγκάζεσαι να δουλεύεις 10 ώρες ως οδηγός λεωφορείου για να κερδίσεις 6 δολάρια τη μέρα;», αναρωτιέται... Μια από τις ιστορίες που συγκλονίζουν είναι αυτή ενός παίκτη -που προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του- ο οποίος έπεσε θύμα απαγωγής εξτρεμιστικής οργάνωσης. «Πέρασα 48 ώρες δεμένος σε ένα αυτοκίνητο διανύοντας τα πιο επικίνδυνα μέρη της χώρας», εξομολογείται.

Όσες προσπάθειες κι αν έχουν γίνει μεμονωμένα από συλλόγους να διεξάγουν μίνι τουρνουά, έχουν πέσει στο κενό. Γιατί, όσο η μπάλα κυλάει στο γρασίδι, πάνω από τον αγωνιστικό χώρο περνάνε ρουκέτες. Εκρήξεις σε απόσταση αναπνοής από τους οπαδούς που βρέθηκαν για να δουν τον αγώνα και, αντί για αποδυτήρια, ερείπια και συντρίμια. Για την εθνική ομάδα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχοντας ως αφορμή το Ασιατικό Κύπελλο, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, μετά και την πρόκριση της ομάδας στα τελικά, αποφάσισε τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, προσλαμβάνοντας μάλιστα και προπονητή με ευρωπαϊκές παραστάσεις.



Ο έμπειρος «ηγέτης» και το... όνειρο

Το ρόλο του αρχηγού σε όλη αυτή την δύσκολη διαδικασία έχει αναλάβει ένας Σλοβάκος. Ο προπονητής Γιάν Κότσιαν έρχεται αντιμέτωπος με την υποχρέωση να οργανώσει την ομάδα για τους αγώνες του Ασιατικού Κυπέλλου. Γνωρίζει καλά τι σημαίνει να «σπάει» στα δύο η πατρίδα σου. 26 φορές διεθνής με την Τσεχοσλοβακία, μέλος της όταν έφτασε στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου το 1990 (σ.σ. ήττα με 1-0 από την μετέπειτα τροπαιούχο Δυτική Γερμανία) και παίκτης της χρονιάς για τη χώρα του, έχει ζήσει «στο πετσί του» τόσο το άθλημα στο υψηλότερο επίπεδο, όσο και τις πολιτικές αναταραχές. Μάλιστα, μετά τον διαχωρισμό Τσεχίας και Σλοβακίας, ο Κότσιαν έκατσε στον πάγκο της δεύτερης ως

βοηθός προπονητή από το 1993 έως το 1995. Μεταξύ των 13ων ομάδων από των οποίων τους πάγκους έχει περάσει, ο υψηλόσωμος πρώην κεντρικός αμυντικός, έχει διατελέσει και manager της εθνικής Σλοβακίας τη διετία 2006 με 2008, όταν και ανέδειξε τον μετέπειτα ηγέτη της ομάδας, Μάρεκ Χάμσικ.

Οι δρόμοι του με την Υεμένη συναντήθηκαν μόλις το Νοέμβριο, όταν η Ομοσπονδία αποφάσισε να του δώσει τα κλειδιά της ομάδας για την επερχόμενη διοργάνωση. «Η πολιτική κατάσταση δημιουργεί περίεργες συνθήκες για την εθνική. Για παράδειγμα, έχω όρο στο συμβόλαιό μου ότι δεν μπορώ να μπω στη χώρα. Ωστόσο, είναι τιμή μου να προπονήσω αυτή την ομάδα», δήλωσε κατά την ανάληψη της θέσης. «Θέλω οι παίκτες μου να είναι συγκεντρωμένοι και να μην συζητούν για τα εξωαγωνιστικά προβλήματα. Ο χωρισμός της Τσεχοσλοβακίας δεν έγινε ποτέ θέμα συζήτησης ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές», συμπλήρωσε. Θεωρητικά εύκολη πρακτικά όμως δύσκολη η προτροπή του 60χρονου προπονητή. Η Σαουδική Αραβία, επικεφαλής της αραβικής συμμαχίας που βομβαρδίζει με αεροπορικές επιθέσεις τη χώρα, ακύρωσε την προγραμματισμένη προετοιμασία της ομάδας στο Κατάρ, όπου θα αγωνιζόταν με Τατζικιστάν και Παλαιστίνη λίγο πριν την έναρξη των ομίλων, στέλνοντάς τη στη Μαλαισία να δώσει μόλις έναν αγώνα με τη Συρία.

Το Ασιατικό Κύπελλο αποτελεί μια διέξοδο χαράς και απόλαυσης, για φιλάθλους και παίκτες. Σε έναν όμιλο με αντιπάλους το Ιράν, το Ιράκ και το Βιετνάμ, η Υεμένη είναι το αυτσαίντερ και μάλιστα, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του ομίλου, γνώρισε την ήττα με 5-0 από τους Ιρανούς. Αλλά κανείς δεν μπορεί να της στερήσει το δικαίωμα στο όνειρο. Άλλωστε, «η προετοιμασία για τα τελικά του Μουντιάλ του 2020 στο Κατάρ, αρχίζει τον Μάρτιο».

Μια όμορφη ιστορία έχει πλάσει στο μυαλό του ο Γιαν Κότσιαν και το μόνο που μένει, είναι να τη δούμε να ενσαρκώνεται στους αγωνιστικούς χώρους.

Οργανωμένος οπαδός ο 46χρονος δράστης της επίθεσης στον Τζήλο !

Είχαμε πει πρόσφατα ότι η αστυνομία της Λάρισας βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης στον διαιτητή Τζήλο και αυτό σχεδόν έχει ήδη γίνει. Φαίνεται λοιπόν πως ο 46χρονος που εμπλέκεται στην επίθεση στον διαιτητή Τζήλο είναι οργανωμένος οπαδός ποδοσφαιρικής ομάδας (τι έκπληξη)!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου **Κυριάκου Θωμαΐδη** που δημοσιεύεται στο μπλογκ του dikisports.blogspot.com, ο Δ.Μ. (δεν αναφέρεται κανονικά το όνομα) ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο άνθρωπος που νοίκιασε το ΙΧ αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση κατά του διαιτητή **Τζήλου**, είναι οργανωμένος οπαδός ποδοσφαιρικής ομάδας τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Δεν αναφέρεται από τον δημοσιογράφο ποιας ομάδας, ωστόσο φέρεται να ανήκει στον στενό πυρήνα των οπαδών της συγκεκριμένης ομάδας, με ότι αυτό συνεπάγεται...

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας εξετάζει το παρελθόν του 46χρονου για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις και ήδη έχει προκύψει ότι έχει πραγματοποιήσει ληστείες για τις οποίες δεν έχει φυλακιστεί !

Για να μην κοροϊδευόμαστε όμως, δύο ομάδες είναι που στο παρελθόν έχουν στοχοποιήσει τον διαιτητή Τζήλο και αυτές

είναι ο **Ολυμπιακός** πριν από λίγο καιρό, ενώ το είχε κάνει και ο **ΠΑΟΚ** κατά την περσινή περίοδο. Και επειδή είναι πολύ δύσκολο, να χτυπήσει φέτος οπαδός του ΠΑΟΚ τον Τζήλο για μια διαιτησία που έγινε πέρσι, το σαφώς πιο πιθανό σενάριο είναι να πρόκειται για οργανωμένο οπαδό του Ολυμπιακού.

Είμαι περίεργος λοιπόν αν θα σωθεί περαιτέρω έκταση στο θέμα, αν θα αποκαλυφθεί στον τύπο η οπαδική προτίμηση του δράστη και αν ναι, ποια στάση θα κρατήσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία φέτος με τη διαρκή κλάψα και αυτοαναγόρευσή της σε "λαϊκό ήρωα της μπάλας", μοιάζει με Ξανθόπουλο του Ελληνικού ποδοσφαίρου !

Κοντά στη σύλληψη των δραστών για τον ξυλοδαρμό του Τζήλου οι αρχές !

Ένα βήμα από τη σύλληψη των δραστών του ξυλοδαρμού του διαιτητή Αθανάσιου Τζήλου βρίσκονται οι Αρχές, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Θωμαΐδης στον ΣΠΟΡ FM 94,6 !

Πλησιάζουν στη σύλληψη των δραστών του ξυλοδαρμού στην υπόθεση του διαιτητή **Αθανάσιου Τζήλου** οι Αρχές. Πρόκειται για τρεις δράστες και έναν καθοδηγητή, όπως μετέδωσε ο **Κυριάκος Θωμαΐδης** στον **ΣΠΟΡ FM 94.6**, τονίζοντας ότι ένα στοιχείο οδήγησε την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας και την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Αττικής, στα... χνάρια των συγκεκριμένων ατόμων. Οι κάμερες έχουν κάνει ευκολότερο το έργο των Αρχών, όπως προκύπτει από

το ρεπορτάζ.

Μάλιστα, επιβεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη επίθεση συνδέεται άμεσα με το ποδόσφαιρο. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η σύλληψή τους δεν είναι μακριά...

ΠΗΓΗ: <http://www.sport-fm.gr>

Τα στημένα καλά κρατούν στο Ελληνικό ποδόσφαιρο !

Ότι εξυγιάνσεις και αν ευαγγελίζονται πολιτικοί και παράγοντες και ότι πολιτικές παρεμβάσεις και αν γίνονται, η μπόχα υπάρχει ακόμα, λίγο ως πολύ, στο ποδόσφαιρο και σε κάποιες περιπτώσεις είναι ορατή και με γυμνό μάτι, όπως είναι ειδικά στη football league (Β' εθνική).

Το λέμε αυτό διότι σε αυτή την κατηγορία τα στημένα ζουν και βασιλεύουν και οι σεσημασμένες λαμογιομάδες πολύ γνωστές ! Μια από αυτές, ο Απόλλων Λάρισας έχασε μεσοβδόμαδα μέσα στην έδρα τους με 7-0 από τη Λαμία (ομάδα super league) για το κύπελλο. Μόλις χθες έχασε και πάλι στο γήπεδό του, αυτή τη φορά με 3-0 από τον ουραγό της βαθμολογίας Κισσαμικό (και ενώ ο ίδιος ο Απόλλων ήταν δεύτερος στη βαθμολογία)...

Καραμπινάτα στημένα για όποιον έχει γνώση του θέματος και μπορεί να δει και λίγο πιο πέρα από το δάχτυλό του (μάλιστα τα κατήγγειλε σήμερα και ο Κούγιας) και ειδικά το ματς με τη Λαμία στο οποίο θα σταθούμε περισσότερο γιατί ήταν πιο καραμπινάτο.

Εκεί λοιπόν διεξαγόταν ταυτόχρονα και το άλλο ματς του ομίλου μεταξύ ΝΠΣ Βόλου και ΑΕΚ. Όσο αυτό το ματς ήταν στην

ισοπαλία, όπως ήταν μέχρι το 63', η Λαμία αποκλειόταν και μόνο αν ο Βόλος έχανε μπορούσε να προκριθεί, κερδίζοντας με τέσσερα γκολ διαφορά τον Απόλλωνα Λάρισα.

Μέχρι το 63' τα σκορ ήταν Απόλλων-Λαμία 0-1 και Βόλος-ΑΕΚ 1-1, αλλά σε εκείνο το σημείο η ΑΕΚ σκόραρε δεύτερο γκολ και πλέον η Λαμία μπήκε στο παιχνίδι ! Έτσι από το 64' και μετά (μεγάλη "σύμπτωση" το λεπτό) η Λαμία όχι μόνο κατάφερε και έκανε το 0-4 που ήθελε, αλλά έβαλε και άλλα τρία γκολ και το ματς τελείωσε 0-7 !!

Η Λαμία λοιπόν προκρίθηκε με αυτόν τον κραυγαλέο τρόπο και προφανέστατα κάποιοι παράγοντες, ποδοσφαιριστές- και πολύς κόσμος που είχε τις πληροφορίες του- κονόμησαν και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα...

Το ζήτημα είναι ότι αυτά όχι μόνο γίνονται, αλλά ότι τα γνωρίζει και ο κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, την ίδια στιγμή που κράτος, οι εισαγγελείς και οι ποδοσφαιρικές αρχές κωφεύουν, ακόμα και μετά από ειδοποιήσεις και ρεπόρτα της UEFA για τα στημένα ή απλά τα ύποπτα ματς στην Ελλάδα.

Και φυσικά το ακόμα χειρότερο είναι ότι η μαφία και ο υπόκοσμος του κοινού ποινικού δικαίου εμπλέκεται αποδεδειγμένα στο ποδόσφαιρο, όπως δείχνουν και οι όλο και πιο συχνοί ξυλοδαρμοί διαιτητών και διαιτητικών παραγόντων.

Το πιο πρόσφατο συμβάν ήταν φυσικά με τον Τζήλο τον οποίον παρεμπιπτόντως παλιότερα είχε στοχοποιήσει και ο ΠΑΟΚ και φυσικά αργότερα και ο Ολυμπιακός, μετά το μόλις προ δύο εβδομάδων ισόπαλο ματς με την Ξάνθη.