

Τι άλλο πρέπει να γίνει για να γυρίσουν στο 5 % ;

Μέσα σε τρία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. ο αντικειμενικός απολογισμός αυτής της κυβέρνησης είναι ο εξής...

Δύο αχρείαστα και απεχθή μνημόνια τη στιγμή που η Ελλάδα ήταν ένα βήμα πριν να βγει από την κρίση και το μνημόνιο, αλλά και capital controls...

Ασύστολα προεκλογικά ψεύδη και υποσχέσεις που φυσικά δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ...

Άναρχη λαθρομετανάστευση, hot spots και σοβαρά προβλήματα λόγω αυτού ειδικά σε νησιά και γενικά η εγκληματικότητα στο «κόκκινο» και το κράτος ανήμπορο να προστατεύσει τον πολίτη...

Καταστροφικές πυρκαγιές και πλημύρες με νεκρούς και τον κρατικό μηχανισμό από αναιμικό έως ανήμπορο να αντιδράσει...



Έλληνες αξιωματικοί κρατούμενοι επί μήνες στην

Τουρκία διότι οι κρατούντες προτιμούν να δίνουν άσυλο σε Τούρκους πραξικοπηματίες και τρομοκράτες εν Ελλάδι...

Τρομοκράτες παίρνουν άδειες και ευνοϊκές μεταγωγές ενώ οι χρυσαυγίτες δολοφόνοι και κατηγορούμενοι αποφυλακίστηκαν και η δίκη τους καθυστερείται σκοπίμως...



Αφήνω έξω το Μακεδονικό παρότι μπορεί να έχει εκλογικό κόστος για την κυβέρνηση-ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα-διότι δεν το θεωρώ ένα σοβαρό ζήτημα, αλλά μόνο πως ενοχλεί συναισθηματικά το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού λαού και τίποτα παραπάνω...

Εν κατακλείδι, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ξαναγυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5 % της πραγματικής λαϊκής του βάσης και να εξαφανιστούν και οι ΑΝ.ΕΛ. από τον πολιτικό χάρτη ; Τι είναι αυτό που τον κρατά δημοσκοπικά σε ένα αξιοπρεπές ποσοστό του περίπου 20 ;

Ριζοσπαστικοποίηση ψηφοφόρων και αμετανόητος φανατισμός ; Λαϊκίστικο αντιδεξιό μένος ; Μήπως το δημοσιοϋπαλληλίκι ; Μήπως τελικά ο αριστερισμός εθίζει τα πλήθη με τη ρητορική του, όπως και στη λατινική Αμερική ;

Πολλά τα ίσως και ίσως να ισχύουν και όλα αυτά μαζί, αλλά αυτό το φαινόμενο δεν παύει να είναι και άξιο διερεύνησης, αλλά και απεχθές ταυτόχρονα...

Τα μικρά γεγονότα που δείχνουν σύγκρουση...

Το πολιτικό ερώτημα που έχει απασχολήσει και εμάς και άλλο κόσμο είναι το αν είναι πραγματική η σύγκρουση της Ελληνικής κυβέρνησης με τη Ρωσία, τη στιγμή που πιο ρωσόδουλη κυβέρνηση πό τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.δεν είχε ξαναγνωρίσει αυτό ο τόπος...

Το περιβόητο ρήγμα μεταξύ των δύο χωρών φαίνεται να ξεκινά με τη συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό που βρήκε τη Ρωσία αντίθετη για καθαρά γεωπολιτικούς λόγους που αφορούν την προσπάθεια κυριαρχίας της στα Βαλκάνια και που πάντως δεν έχει ευοδωθεί.

Ακολούθησαν, ως γνωστό, οι απελάσεις των Ρώσων πρακτόρων που «λάδωναν» και οργάνωναν τα εθνικιστικά συλλαλητήρια για το Μακεδονικό που όμως έμειναν αναπάντητες από τους Ρώσους. Αυτή η μη απάντηση μας έκανε να αμφιβάλλουμε για το πόσο αληθινή ή προσχηματική είναι αυτή η σύγκρουση !

Ωστόσο ακολούθησαν και δύο μικρά γεγονότα που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι υπάρχει αν όχι ρήξη, ένταση μεταξύ των δυο χωρών και κυβερνήσεων.

Το πρώτο είναι ότι το αναρχοφασιστικό ρωσόδουλο γκρουπούσκουλο του «Ρουβίκωνα» οργάνωσε πρόσφατα, με το γνωστό του τρόπο, ένα «ντου» στο υπουργείο εξωτερικών δήθεν

ως αλληλέγγυοι στους Παλαιστινίους και κατά του Ισραήλ.

Είναι όμως βέβαιο, για όσους ξέρουν τα πιστεύω του Ρουβίκωνα και του κάθε Ρουβίκωνα, πως αυτό που έγινε ήταν στην πραγματικότητα μια Ρώσικη διαμαρτυρία, δυσαρέσκεια ή και απειλή κατά της κυβέρνησης για τη συμφωνία των Πρεσπών και τις απελάσεις των Ρώσων πρακτόρων ! Το Παλαιστινιακό ήταν απλά ένα καλοστημένο πρόσχημα...

Το δεύτερο και πιο σημαντικό και ενδεικτικό είναι η στάση του πράκτορα του Πούτιν Ιβάν Σαββίδη και μέχρι πρότινος ένθερμου υποστηρικτή της κυβέρνησης που φαίνεται να έχει αλλάξει. Έτσι λοιπόν στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία στην Τούμπα βγήκε στις κερκίδες ένα πανό που κατηγορούσε την κυβέρνηση για...ξεπούλημα της Μακεδονίας και για τα θύματα των πυρκαγιών !

Δεδομένου λοιπόν ότι μέσα στην Τούμπα επικρατεί η δικτατορία του Σαββίδη, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε πως μπορεί να βγήκε ένα τέτοιο πανό χωρίς την έγκριση της διοίκησης του ΠΑΟΚ (δηλαδή του ίδιου του Σαββίδη)

Εκτιμούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σύγκρουση κατά πρώτον με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι τόσο με τους ΑΝ.ΕΛ. οι οποίοι έχουν από πίσω τους καραμπινάτους Ρώσους ολιγάρχες και παραμένουν ακόμα και σήμερα πιστοί στη Ρωσόφιλη σκληρή γραμμή στο Μακεδονικό.



Φυσικά αυτή τη σύγκρουση δεν θέλει και ούτε μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να την εντείνει και να την κάνει ρήξη, ούτε καν να αποκολληθεί γεωπολιτικά από τη Ρωσία παρότι τώρα παριστάνει τον Ευρωπαϊστή. Μάλιστα ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι και καλά οι απελάσεις των Ρώσων δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το Ρωσικό κράτος και κυβέρνηση.

Το ζήτημα είναι τώρα τι πιστεύει η Ρωσία για όλα αυτά, αν σκέφτεται να απαντήσει και αν ναι, πως ; Μήπως το έκανε ήδη και μάλιστα με φωτιές ; ; Και μήπως η Ρωσική απάντησή στον Τσίπρα είναι πλέον η Ν.Δ. του θλιβερού Μητσοτάκη ; Ιδού η απορία, αλλά θα μάθουμε σύντομα !!...

Έχουν κάνει και την εκκλησία φασιστικό παρακράτος

Το ότι ο Αμβρόσιος Καλαβρύτων είναι μέγας παράφρων και φασίστας είναι σε όλους γνωστό και δεν πρέπει να μας εκπλήσσει οποιαδήποτε ακρότητα και ανοησία εκστομίζει, ακόμα

και η τελευταία για τις φονικές φωτιές και τα θύματα !

Αλλά το θέμα μας εδώ είναι η ανοχή της επίσημης εκκλησίας και σε αυτόν και σε άλλους φασίστες μητροπολίτες που έχει μέσα της η εκκλησία (Πχ. ο Πειραιώς Σεραφείμ). Διότι τι ωφελεί να βγαίνει ο...φίλος μας ο Ιερώνυμος και να καταδικάζει στα λόγια τον Αμβρόσιο, χωρίς καν να τον καλεί σε μια απολογία, έστω για τα μάτια του κόσμου ;

Δεν θα ήταν αυτονόητη για κάποιον που σέβεται στοιχειωδώς τη θρησκεία που πρεσβεύει μια τιμωρία του Αμβρόσιου και για το τελευταίο «μαργαριτάρι» και για άλλα που έχει πει ; Διότι εδώ μιλάμε για μέγιστη σκατοψυχία και ασέβεια στη μνήμη περίπου 100 νεκρών και των συγγενών τους...

Και όμως ο παμπόνηρος Ιερώνυμος κρύβεται και πάλι πίσω από το γνωστό του ψευδοεπιχείρημα περί της ελεύθερης έκφρασης άποψης, παρότι ισχυρίζεται πως διαφωνεί και καταδικάζει !

Ξέρετε όμως γιατί η εκκλησία δεν τιμωρεί και δεν εγκαλεί ποτέ ούτε τον Αμβρόσιο, ούτε και κανέναν άλλον από αυτούς ; Πρώτον διότι ο Αμβρόσιος, ως πολύ παλιός στο «κουρμπέτι». θα μπορούσε να βγάλει στη φόρα τα «άπλυτα» της εκκλησίας και πολλών δεσποτάδων ! Και μιλάμε τόσο για οικονομικά, όσο και σεξουαλικά σκάνδαλα (κυρίως ομοφυλοφιλικά) από τα οποία είναι γεμάτη η εκκλησία !

Αλλά το δεύτερο και κυριότερο είναι ότι η εκκλησία ακολουθεί ιδεολογικά και την πολιτική πορεία της χώρας, κάτι που σημαίνει εξτρεμισμός και ρωσοδουλεία ! Στη λογικά αυτή και κατάμαυροι φασίστες και δηλωμένοι χρυσαυγίτες σαν τον Αμβρόσιο είναι χρήσιμοι στον Ιερώνυμο και την εκκλησία του.

Μπορεί δηλαδή ο ρωσόφιλος Ιερώνυμος να είναι σφουγγοκωλάριος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η εκκλησία του εμπεριέχει μέσα και δηλωμένους μαύρους φασίστες, καθώς τους είναι απαραίτητοι.

Σας θυμίζει τίποτα αυτό ; Όπως ακριβώς στην Ελλάδα συγκυβερνά ο «πρώτη φορά αριστερά ΣΥΡΙΖΑ» με τον εθνοφασίστα

Καμμένο και όπως ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ προστατεύει τους δολοφόνους Χρυσουγήτες ! Αλλά και όπως ακριβώς και στη Ρωσία κυβερνά ο πρώην καγκεμπίτης Πούτιν, αλλά το καθεστώς του ελέγχει και την άκρα δεξιά...

Γι' αυτούς τους λόγους δεν μας εκπλήσσει λοιπόν που και η εκκλησία μετατρέπεται σε φασιστικό παρακράτος με τον ψετο-μετριοπαθή Ιερώνυμο να της βάζει μια πιο αθώα ταμπέλα, διότι δεν υιοθετεί τη δημαγωγία και την αμετροέπεια του καθαρά ακροδεξιού και Ρώσου πράκτορα Χριστόδουλου.

Δεν είναι πυρκαγιές αλλά δολοφονικοί εμπρησμοί !

Τα λόγια είναι περιττά για αυτή την τραγωδία που βρήκε τη χώρα μας με τις δολοφονικές φωτιές της Αττικής και όλοι αυτή την ώρα θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να καταλάβουμε ότι το θέμα δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση και άναρθρες κραυγές.

Ούτε φυσικά είναι ακόμη η ώρα να ζητήσουμε ευθύνες του κράτους, είτε του τωρινού είτε διαχρονικά, και παραιτήσεις διότι ακόμα τώρα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και οργάνωση μήπως και σωθούν ζωές. Οι ευθύνες και τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν αφού τελειώσει οριστικά η τραγωδία.

Το βέβαιο είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν τολμούν να εκστομίσουν. Ότι δηλαδή σαφώς και δεν πρόκειται για τυχαίες πυρκαγιές, αλλά για οργανωμένους δολοφονικούς εμπρησμούς !

Όταν δηλαδή έχουμε καμιά διακοσαριά μέτωπα που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στο νομό Αττικής, αλλά και μικρότερα μέτωπα άλλου (Κορινθία, Κρήτη, Μεσσηνία), τότε δεν μπορούμε

ούτε κατά διάνοια να μιλήσουμε για τυχαίες πυρκαγιές ! Μάλιστα οι δολοφόνοι ήταν τόσο καλά οργανωμένοι που φαίνεται πως είχαν μελετήσει και το μετεωρολογικό δελτίο και γνώριζαν καλά τις θερμοκρασίες και τον άνεμο, και πως αυτά θα βοηθήσουν το στόχο τους, στις περιοχές που χτύπησαν

Επίσης δεν στέκουν στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά που διαχρονικά λέγονται για οικοπεδοφάγους και πυρκαγιές για επενδυτική εκμετάλλευση. Και δεν στέκουν γιατί οι οικοπεδοφάγοι δεν καίνε και κατοικημένες περιοχές με στόχο να κάψουν σπίτια και ανθρώπους. Επίσης οι οικοπεδοφάγοι δεν καταστρέφουν ποτέ το κάλος περιοχών που υποτίθεται ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν επενδυτικά...

Ποιος το έκανε και γιατί ; Δεν μπορούμε προς το παρών να είμαστε βέβαιοι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τους πολιτικούς λόγους, ακόμα και την ανάμειξη ξένων δυνάμεων ! Το βέβαιο είναι ότι η χώρα μας δέχθηκε μια βάρβαρη δολοφονική επίθεση και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Ας θυμηθούμε όμως λίγο καλύτερα και το 2007 τις καταστροφικές φωτιές στην Πελοπόννησο, όταν τότε η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση (Ν.Δ.) ήταν στην κυβέρνηση με τον Καραμανλή και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια αντιπολίτευση του 4 % που έκανε δημαγωγική αντιπολίτευση, ζητούσε παραιτήσεις κλπ., μέσα στα αποκαϊδία.

Τότε λοιπόν επρόκειτο και πάλι για οργανωμένους εμπρησμούς, αλλά σχεδόν κανένας δεν τολμούσε να το εκστομίσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Λίγες ήταν οι εξαιρέσεις υπουργών της κυβέρνησης όπως ο Πολύδωρας που μίλησαν για ασύμμετρη απειλή και εμπρησμούς και μάλιστα ουσιαστικά «αδειάστηκαν» από τον προβοκάτορα Καραμανλή που κάλυπτε τους εμπρησμούς και φυσικά αποδοκιμάστηκε και από το κόμμα της σημερινής κυβέρνησης (Συνασπισμός)

Αξίζει όμως, ως «αιρετικά» που είμαστε, να σας αποκαλύψουμε

τι είχε συμβεί τότε, έντεκα χρόνια πριν, διότι πιθανότατα να σχετίζεται και με το σήμερα. Λίγα στόματα είχαν λοιπόν ανοίξει και είχαν πει δειλά, δειλά την αλήθεια, πως δηλαδή τις φωτιές είχαν βάλει αντιεξουσιαστικά γκροπούσκουλα ! Ένας από αυτούς ήταν και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Αλλά γιατί να το έκαναν αντιεξουσιαστές και τι συμφέροντα εξυπηρετούσαν ; Το έκαναν μέσα σε ένα γενικευμένο πλαίσιο αποεπένδυσης και παραγωγικού σαποτάζ που συνεχίζεται και σήμερα στη χώρα μας και στο οποίο πάντα πρωταγωνιστούσε η λεγόμενη αριστερά !

Τότε λοιπόν επρόκειτο να περάσει η κυβέρνηση της Ν.Δ.-με επικεφαλής τον αρμόδιο υπουργό Σουφλιά- έναν νόμο που θα ξεμπλόκαρε τουριστική γη για επενδύσεις, κυρίως στην Πελοπόννησο. Επειδή λοιπόν τότε οι δυνάμεις της ρωσόδουλης αριστεράς ή φασιστο-αριστεράς δεν ήθελαν την απελευθέρωση γης και τις επενδύσεις που θα έρχονταν, ουσιαστικά τις ακύρωσαν με τις φωτιές που έβαλαν αντιεξουσιαστές οι οποίοι είχαν κάλυψη από το πολιτικό καθεστώς και από τον ίδιο τον Καραμανλή !



Και τις ακύρωσαν γιατί ουδείς αργότερα τόλμησε να φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και επενδύσεις πάνω στα καμένα, αφού το μυαλό των περισσοτέρων θα πήγαινε στη δημαγωγική γραμμή της αριστεράς πως οι εμπρησμοί γίνονται από καταπατητές και

επενδυτές που καταστρέφουν τη φύση στο βωμό του κέρδους και λοιπές αρλούμπες...

Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε συγκρίσεις και συνειρμούς με το σήμερα ; Αρκετές αν και δεν νομίζουμε οι σημερινοί εμπρησμοί να έχουν να κάνουν με θέμα ματαίωσης επενδύσεων, αφού αυτό μπορεί να το κάνει καλύτερα και η κυβέρνηση της «πρώτη φορά αριστερά» που πλέον έχει και την εξουσία. Ο λόγος των εμπρησμών πρέπει να είναι κάποιος άλλος.

Προς το παρόν αυτά μπορούμε να πούμε, όμως θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε και να παρακολουθούμε από κοντά το θέμα και πιστεύουμε θα επανέλθουμε σύντομα με αποκαλύψεις.

Οι νέοι ρόλοι του ντόπιου σάπιου καθεστώτος !

Αν και από τότε που υπάρχουμε ως «αιρετικά» (2010) καταγελοῦμε το Ελληνικό πολιτικό κατεστημένο ως ρωσόφιλο ή και ρωσόφιλο, εντούτοις πάντα υπήρχε μια διάκριση τουλάχιστον ανάμεσα σε ακροαριστερά λαϊκίστικα μορφώματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα πιο μετριοπαθές κόμμα εξουσίας όπως η Ν.Δ.

Διότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει βγάλει και τον Ρώσο αρχιπράκτορα Κώστα Καραμανλή τον δεύτερο (κατά τραγική ειρωνεία ανιψιό του πιο φημισμένου φιλοδυτικού δεξιού ηγέτη), αλλά δεν παύει να είναι ένα κόμμα, στην πολιτική και λαϊκή του βάση, κατά πλειοψηφία φυλοδυτικό.

Άλλωστε ο Σαμαράς, ο τελευταίος νεοδημοκράτης πρωθυπουργός, δεν τόλμησε να κάνει ποτέ μια ακραιφνώς Ρωσόφιλη πολιτική παρότι ευνόησε πολύ το Ρωσικής προέλευσης κεφάλαιο, τύπου

Σαββίδη, μέσα στην Ελλάδα και παρότι στο μακρινό παρελθόν μιλούσε υπέρ του ορθόδοξου τόξου και αντιδυτικά.

Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει σύγκριση της Ν.Δ. με ένα κόμμα ακραιφνώς καγκεμπίτικο, που είναι ικανό τα κάνει και τα πιο ακραία και καταστροφικά πράγματα για χάρη της Ρωσίας, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας ΣΥΡΙΖΑ του οποίου φυσικά τα περισσότερα στελέχη προέρχονται από το ΚΚΕ τη μήτρα όλων των ρωσόδουλων κομμάτων στην Ελλάδα...

Και όμως οι πολιτικές ζυμώσεις και ραδιουργίες αυτού του ιδιότυπου νεοελληνικού καθεστώτος-με αφορμή κυρίως το Μακεδονικό και την κρίση στις Ελληνορωσικές σχέσεις-μας ετοιμάζουν πολύ διαφορετικά πράγματα...

Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να παρουσιάζεται ως Ευρωπαϊστής που ακούει και υπογράφει ότι του λένε οι ξένοι και κυρίως ως διαλλακτικός και θιασώτης της real politics στην εξωτερική πολιτική. Εξ ου και η συμφωνία των Πρεσπών και η λύση του Μακεδονικού που έχει φέρει τη γειτονική χώρα ένα βήμα πριν το ΝΑΤΟ.

Βεβαίως και δεν μπορούμε να «χάψουμε» εύκολα το παραμύθι του φυλοδυτικού Τσίπρα, διότι αυτό που θα συμβεί στην πραγματικότητα θα είναι ένας φαινομενικά Ευρωπαϊστής που θα περνάει ύπουλα τη γραμμή της Ρωσίας και της Κίνας μέσα σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

Αν λοιπόν θέλουμε να βρούμε και διεθνή παραδείγματα αυτού του...νέου Τσίπρα, θα τον συγκρίναμε είτε με τον Ιταλό Ρέντζι, είτε με τους Γερμανούς και Ισπανούς σοσιαλδημοκράτες οι οποίοι επίσης παριστάνουν τους Ευρωπαϊστές και δουλεύουν στην πραγματικότητα ύπουλα για να περνούν τη Ρωσική γραμμή στη δύση.

Αλλά η Νέα Δημοκρατία σε τι εξελίσσεται και ποιος ο νέος ρόλος της στο ιδιότυπο καθεστώς ; Θα είναι λοιπόν μια σκληρή δεξιά, εθνικιστική παράταξη, με έναν θλιβερό Μητσοτάκη να είναι άβουλο ενεργούμενο των Σαμαρά και Καραμανλή !

Αυτός παίρνει τα χειρότερα στοιχεία και από τους δύο (από τον Σαμαρά την πατριδοκαπηλεία και από τον Καραμανλή τη Ρωσοφιλία) και θα βγαίνει του Τσίπρα στο πιο «πατριωτικό», ευρωσκεπτικιστικό και στην ουσία ρωσόφιλο ! Το χειρότερο είναι ότι όλο αυτό οι ίδιοι στη Ν.Δ. μας το πλασάρουν ως φιλελεύθερο, αλλά αυτό είναι μια άλλη θλιβερή ιστορία και Ελληνική ιδιαιτερότητα...

Έτσι λοιπόν το αντίστοιχο της Ν.Δ. και του Μητσοτάκη διεθνώς θα είναι είτε ο Ούγγρος Όρμπαν, είτε ο Ιταλός Σαλβίνι ή ο Αυστριακός Κουρτς ή ακόμα και ο Τραμπ. Η μοναδική διαφορά ότι η Ν.Δ. δεν δείχνει εχθρότητα με μετανάστες και πρόσφυγες, διότι δεν θέλει να συγκρουστεί με τη «Ρώσικη» προβοκατόρικη γραμμή των ανοιχτών συνόρων του Τσίπρα...

Μιλάμε τώρα πως μετά την πρόσφατη κρίση στις σχέσεις κυβέρνησης-Ρωσία η Νέα Δημοκρατία παίρνει ουσιαστικά το μέρος των Ρώσων, λέγοντας περίπου ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με ψέματα να συκοφαντήσει τα «αγνά πατριωτικά» συλλαλητήρια (τα οποία αποδείχθηκε ότι έστηνε η Ρωσία με τους ανθρώπους της στην Ελλάδα) για τη Μακεδονία και κατά της ΠΓΔΜ (δες δηλώσεις Μητσοτάκη και Κύρτσου επί του θέματος).

<https://www.greek-inews.gr/2018/07/mitsotakis-min-mplekete-tin-yprothesi-ton-roson-me-tis-antidraseis-sto-skopiano.html>

Το πιο αδιανόητο είναι ότι στα «μουλωχτά» πολλοί νεοδημοκράτες παίρνουν και το μέρος των Ρώσων στις απελάσεις των διπλωματών, λέγοντας περίπου πως «τόσα κακά έκανε ο Τσίπρας, τώρα θα μας χαλάσει και τις σχέσεις με τη Ρωσία». Μάλιστα ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πρόσφατα δημοσίως πως οι απελάσεις των Ρώσων δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες και προσπάθησε να υποβαθμίσει το ρόλο τους στα περιβόητα συλλαλητήρια !

<https://www.youtube.com/watch?v=66ucRUJK7DQ>

Ούτε λίγο, ούτε πολύ λοιπόν η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει αρχίσει να κάνει τον Τσίπρα να φαίνεται μετριοπαθής και

ευρωπαϊστής !! Ναι, το βλέπουμε πλέον και αυτό που κάποτε θα έμοιαζε με σύντομο ανέκδοτο...



Βεβαίως να μην νομίζει κανείς ότι μετά την τελευταία κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ θα απαγκιστρωθεί από τη Ρωσία, εφόσον και οι ίδιοι σπεύδουν να δηλώσουν για τους Ρώσους που απελάθηκαν πως οι ενέργειές τους δεν σχετίζονται και με το Ρώσικο κράτος με το οποίος δεν επιθυμούν διατάραξη σχέσεων !

Επιπλέον και με το θέμα που προέκυψε με την επίσκεψη Λαβρόφ η ίδια η κυβέρνηση δήλωσε πως είναι καλοδεχούμενος ! Αν λοιπόν η Ρωσία δεν προχωρήσει τελικά σε αντίποινα-και συνεχίσει μόνο να απειλεί- θα μιλάμε προφανώς για στημένη ιστορία που θα ξεγελάσει μόνο τους αδαείς !

Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με ΣΥΡΙΖΑ και ANEL και τις σχέσεις με τη Ρωσία και γιατί φτάσαμε ως εδώ, θα τα πούμε και σε επόμενα άρθρα...

Η απόλυτη γελοιοποίηση και το «σκληρό πόκερ» στο NATO !

Όλα τα έχουμε ζήσει στην Ελληνική πολιτική και βλέπουμε και αυτό...δηλαδή το να προσέρχεται η Ελλάδα, ως κυβέρνηση, με δύο επίσημες θέσεις σε κρίσιμη σύνοδο στο NATO !

Ο μεν πρωθυπουργός Τσίπρας υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και της εισόδου της Π.Γ.Δ.Μ. στο NATO και από την άλλη ο Καμμένος στην ακραιφνώς εθνικιστική γραμμή κατά της συμφωνίας, αλλά και στην ακραιφνώς ρωσόφιλη γραμμή ότι αυτή η χώρα δεν πρέπει να μπει στο NATO !

Πρόκειται για καταφανέστατη πολιτική και εθνική γελοιοποίηση, δείγμα του τι συμβαίνει με την πολιτική (εσωτερική και εξωτερική) και τα συμφέροντα αυτών που την επηρεάζουν στην Ελλάδα και σε ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει ο τυχοδιωκτισμός και η φαυλότητα αυτής της κυβέρνησης...

Η ουσία πάντως είναι ότι η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να υπογράφηκε, αλλά αυτό το σίριαλ δεν έχει λήξει ακόμη δεδομένου ότι δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, ούτε από την Ελλάδα ούτε από τους γείτονες. Το μοναδικό σενάριο που φαίνεται στον ορίζοντα που να μπορεί να αφήσει τη γειτονική χώρα εκτός NATO και να πέσει και η ευθύνη επάνω της είναι να απορριφθεί στο επερχόμενο δημοψήφισμα από τον λαό της.

Σε αυτή την περίπτωση η Ρωσία και οι ρωσόφιλοι θα έχουν θριαμβεύσει, αφού η Π.Γ.Δ.Μ. δεν θα μπει στο NATO με δική της ευθύνη, ενώ η Ελλάδα και οι εν Ελλάδι ρωσόφιλοι «βγαίνουν λάδι» και θα ικανοποιηθεί και η εν Ελλάδι εθνικιστική αντιπολίτευση...

Αν όμως δεν γίνει αυτό σε τι άλλο μπορεί να ελπίζει η Ρωσία για να ναυαγήσει η συμφωνία και η ένταξη των γειτόνων στο NATO ; Μόνο σε εκλογές στην Ελλάδα όπου θα ανατρέψουν προσωρινά τη συμφωνία και ερχομό στην εξουσία του πάντα

ύποπτου για ρωσοφιλία Μητσοτάκη και ουσιαστικά μαριονέτα του Σαμαρά !

Σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μου πείτε το ανατρέψει η Ρωσία το πιστό αριστερό της σκυλί, τον Τσίπρα και να φέρει ένα κόμμα πιο ευρωπαϊκό στην πολιτική του βάση ; Όχι και τόσο αν αναλογιστούμε τη διγλωσσία στο Μακεδονικό και την κόντρα ΣΥΡΙΖΑ με Καμμένο που πολύ πιθανό να οδηγήσει σε εκλογές !

Γι' αυτό και εμείς είχαμε μιλήσει σε ανύποπτο χρόνο για πιθανότητα εκλογών και πως το μακεδονικό θα μπορούσε να βλάψει κυβέρνηση, αλλά και αντιπολίτευση. Και κυρίως να που τα πρακτοριλίκια της Ρωσίας μέσα στην Ελλάδα αποκαλύπτονται και με γεγονότα που δείχνουν πως η Ρωσία ήθελε ή και θέλει ακόμα ανατροπή της τωρινής κυβέρνησης !!



Κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν και στο σημείο ο ακροαριστερός ΣΥΡΙΖΑ να απελάσει ύποπτους Ρώσους διπλωμάτες πράγμα που έχει να συμβεί από τη μετεμφυλιακή Ελλάδα ! Από την άλλη οι ΑΝ.ΕΛ. του φασίστα Καμμένου πιο πιστοί στη Ρωσόφιλη γραμμή απειλούν ανοιχτά να μην ψηφίσουν τη συμφωνία και να ρίξουν την κυβέρνηση

θα μπορούσε λοιπόν να μας προκύψει μετά από εκλογές ένας Μητσοτάκης-με όποιον άλλο συγκυβερνώντα- σε σκληρή

εθνικιστική γραμμή που θα ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για να τρενάρει την είσοδο της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ. Αυτό βεβαίως είναι μεγάλο ρίσκο και θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε αγνόηση της Ελλάδας και είσοδο στο ΝΑΤΟ της γειτονικής χώρας είτε ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας», είτε ως «Π.Γ.Δ.Μ.».

Σε αυτή την περίπτωση η «καυτή πατάτα» θα έχει πάει στα χέρια του Μητσοτάκη ο οποίος θα χρεωνόταν, χωρίς ούτε να το καταλάβει, την εθνική ήττα αφού και δικαίωμα βέτο ουσιαστικά δεν έχουμε πλέον (μετά από καταδίκη στη Χάγη) !

Αλλά ας μην προτρέχουμε πολύ. Τα δεδομένα προς το παρών είναι δύο: Πρώτον τα αποδεδειγμένα πλέον Ρώσικά πρακτορικότα μέσα στην Ελλάδα (ακόμα και εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ) και το πολύ πιθανό πλέον ενδεχόμενο της πτώσης της κυβέρνησης και των εκλογών.

Καταδικάζουν τις επόμενες γενιές και θριαμβολογούν !

Για πολύ καιρό φωνάζαμε, σχεδόν μόνοι στο διαδίκτυο, πως η Ευρώπη δεν μας είχε υποσχεθεί καμία εκ νέου διαγραφή ή κούρεμα χρέους και πως ούτε προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον !

Και πράγματι, μπορεί οι Τσιπροκαμμένοι να θριαμβολογούν και διάφοροι αδαείς να τους πιστεύουν, αλλά καμία διαγραφή χρέους δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον από την πρόσφατη συμφωνία του eurogroup ! Αυτό που προβλέπεται είναι στην πραγματικότητα είναι μια μετάθεση

χρέους που φέρνει απλά την οριακή κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας και δεν εξασφαλίζει την επάνοδο στις αγορές και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης !

Άλλωστε πολλοί ξεχνούν ότι έχει διαγραφεί ήδη σχεδόν το 50 % του χρέους μας με το P.S.I. της κυβέρνησης ΓΑΠ, οπότε μια περαιτέρω διαγραφή ούτε αναμενόμενη, ούτε και ορθολογική απόφαση θα ήταν...

Κυρίως όμως αυτό που συμβαίνει είναι μια επί αόριστον υπαγωγή της χώρας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και σε διαρκές «μνημόνιο χρέους», με αυστηρούς όρους, από την εκπλήρωση των οποίων εξαρτάται η εφαρμογή των μέτρων. Στην ουσία δηλαδή συμφωνήθηκε μια διαρκής εκκρεμότητα ως προς τη βιωσιμότητα του χρέους που θα επαναξιολογηθεί το 2032. Τρέχα γύρευε δηλαδή !...

Ξέρετε όμως ποιο είναι το χειρότερο όλων και για το οποίο η κυβέρνηση πανηγυρίζει και η αντιπολίτευση δεν το βροντοφωνάζει ; Ότι με αυτή την επιμήκυνση επιτοκίων και τοκοχρεολυσίων επιτυγχάνεται μεν μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά στην ουσία φορτώνομε τους Έλληνες με χρέη για τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες και ειδικά τις ερχόμενων γενιές !

Δηλαδή μπροστά στο δέλεαρ της προσωρινής ανακούφισης και της ψηφοθηρίας οι κυβερνώντες δεν διστάζουν να υποθηκεύουν το μέλλον των Ελλήνων και να πανηγυρίζουν ! Δυστυχώς όμως αυτοί είναι οι Έλληνες πολιτικοί και δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ...

Με τον ίδιο τρόπο εμείς είμαστε και υπέρ των

μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων, με την έννοια ότι μπορεί να ζοριστούμε τώρα λίγο παραπάνω, αλλά να είμαστε πιο υγιείς δημοσιονομικά στο μέλλον.

Δεν είναι καταστροφή να έχουμε καλά δημοσιονομικά και τώρα και στο μακρινό μέλλον, αλλά αντίθετα πρέπει να τα επιδιώκουμε για να αποφεύγουμε και τις οικονομικές κρίσεις. Και αυτό πρέπει επιτέλους να το εμπεδώσουν όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί...

Το φασιστικό «σκυλί» αποθρασύνεται και απειλεί και τους προστάτες του !

Όλα τα είχαμε ζήσει σ'αυτή τη χώρα, αλλά βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου (Μπαρμπαρούσης) να καλούν το στρατό σε πραξικόπημα και συλλήψεις «προδοτών» πολιτικών, πρώτη φορά είδαμε !

Αλλά σας εξέπληξε ; Κανονικά δεν θα έπρεπε, όπως δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει και η υποκρισία των πολιτικών που βγαίνουν έκπληκτοι και καταδικάζουν, αν και στην ουσία έχουν τη βασική ευθύνη για την ύπαρξη της Χρυσής Αυγής και για την κοινοβουλευτική της παρουσία !

Μιλάμε, ως γνωστόν, για κόμμα-εγκληματική

οργάνωση που όχι μόνο παραμένει ακόμα εντός νόμου, αλλά δεν υπάρχουν καν φωνές στον Ελληνικό πολιτικό κόσμο που να απαιτούν να βγει εκτός, όπως θα είχε συμβεί στο οποιοδήποτε στοιχειωδώς δημοκρατικό κράτος !



Έτσι όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί, αλλά και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι. αντιμετωπίζουν πλέον τη Χρυσή Αυγή με χαρακτηριστική αφασία και σαν καθώς πρέπει κόμμα. Μάλιστα κάθε φορά που μέλη της κάνουν κάτι κραυγαλέο και εκτός ορίων αρχίζουν να φωνάζουν υποκριτικά για λίγο και έπειτα από λίγες ημέρες όλα ξεχνιούνται...

Άραγε λοιπόν ποια κυβέρνηση φωνάζει τώρα κατά της Χρυσής Αυγής και υπέρ την νομιμότητας ; Είναι οι ίδιοι που ήταν κάποτε μαζί τους στα κινήματα αγανακτισμένων (θυμηθείτε πάνω πλατεία και κάτω πλατεία). Οι ίδιοι που στηρίχτηκαν από τους χρυσαυγήτες το 2015 στις καταστροφικές διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη και κυρίως στο προβοκατόρικο δημοψήφισμα της ντροπής !

Οι ίδιοι που είχαν την Κωνσταντοπούλου η οποία έλεγε, ως πρόεδρος της βουλής, ότι δεν ψηφίζει νόμους χωρίς τους χρυσαυγήτες και οι ίδιοι που-μαζί με τους ΑΝ.ΕΛ.- πήγαν μαζί με χρυσαυγήτες σε ακριτικά νησιά για να στείλουν «εθνικά

μηνύματα». Και κυρίως βέβαια οι Συριζαίοι είναι οι ίδιοι που ουσιαστικά αποφυλάκισταν τους χρυσαυγήτες (και τον δολοφόνο Ρουπακιά), τρενάροντας και καθυστερώντας συνεχώς τη δίκη τους ! Μήπως δεν έγινε έτσι με τη δυσκολία να βρίσκεται αίθουσα που κατέληξε στην αποφυλάκιση των κατηγορουμένων, λόγω έλευσης 18μηνου ;

Ούτε φυσικά η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ούτε και κανένα άλλο κόμμα κάνει και λέει τίποτα διαφορετικό στο θέμα Χρυσή Αυγή. Μάλιστα η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, όχι μόνο την περνάει εντελώς αδιάφορα, αλλά συντάσσεται μαζί της σε εθνικά θέματα και ιδιαίτερα τώρα με το Μακεδονικό όπου έχει αναπτύξει μια καθαρά πατριδοκάπηλη λαϊκίστικη ρητορεία η οποία μάλιστα προσιδιάζει, ως ένα βαθμό, στον προεκλογικό ΣΥΡΙΖΑ (2014).

Τι να μιλήσουμε από'κει και πέρα ; Για τον Λεβέντη που έχει μετατραπεί σε ακροδεξιό ή για το ΚΚΕ που υπερασπίζεται σε κάθε ευκαιρία τη νομιμότητα της Χ.Α ; Αστείοι και μειωμένης έως ανύπαρκτης δημοκρατικής κουλτούρας όλοι τους, αλλά να που ήρθε η ώρα που το λυσσασμένο χρυσαυγήτικο σκυλί δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να «δαγκώνει» και τους προστάτες του και μπορεί να το κάνει και στο μέλλον!

Τέλος σημειώστε ότι ο Μιχαλολιάκος διέγραψε τον, κατηγορούμενο πλέον για κακούργημα Μπαρμπαρούση, μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα και όχι και από το κόμμα. Για να μην νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο...

Μήπως πάμε για εκλογές ;

Τελικά αυτό που, λίγο ως πολύ, περιμέναμε εδώ στα «αιρετικά» (δηλαδή να αποχωρήσει η Ελλάδα απ'τη διαπραγμάτευση και να τα ρίξει στους γείτονες) δεν έγινε και έτσι Τσίπρας και Ζάεφ κατέληξαν σε μια γενικά ορθολογική συμφωνία που ωστόσο δεν την έχουμε δει και λεπτομερώς...

Πως και γιατί ; Ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα, αλλά υποθέτω μέσω των συνδυασμένων πιέσεων NATO και Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αρχίζουν να αφυπνίζονται για το τι θέλει να κάνει η Ρωσία στα Βαλκάνια και γενικά στην Ευρώπη και έτσι είχαμε μια εξέλιξη μάλλον βλαπτική για τα Ρωσικά συμφέροντα!

Τι θα κάνουν λοιπόν, τώρα που χάνουν το παιχνίδι, οι καθεστωτικοί Τσίπρας-Καμμένος-Κοτζιάς και Παυλόπουλος, όντας στριμωγμένοι στα σχοινιά και με τη λαϊκή δυσαρέσκεια μεγάλη; Και τι θα κάνει και η γειτονική χώρα με την αντιπολίτευση ; Θα εγκρίνουν μια τέτοια απόφαση ; Διότι πιο πιθανό είναι να μην περάσει από την εκεί βουλή ή το δημοψήφισμα, παρά από τη δική μας βουλή...

Αυτό το τελευταίο είναι λογικά και η μοναδική ελπίδα των ρωσόπληκτων κυβερνόντων, ώστε η συμφωνία να ναυαγήσει με ευθύνη των γειτόνων. Μάλιστα δεν υφίσταται πια το ενδεχόμενο μια ενδεχόμενη αρνητική απόφαση της Ελληνικής βουλής να μπορέσει να μπλοκάρει την ένταξη των γειτόνων στο NATO, αφού πλέον δεσμευόμαστε από

τη συμφωνία. Δηλαδή ουσιαστικά όποιος κάνει πίσω θα χρεωθεί και το ναυάγιο και τις επιπτώσεις και δεν θα τιμωρηθεί η άλλη πλευρά...

Ακόμα δεν μπορούμε να βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα για το που πάμε, αλλά το ρισκάρουμε να πούμε ότι βλέπουμε πλέον ακόμα και πρόωρες εκλογές ως πιθανό ενδεχόμενο και ως ένα απονενομημένο Ρωσικό διάβημα ; Δηλαδή πρόωρες εκλογές ως το τελευταίο χαρτί της Ρωσίας μήπως και καταφέρει να ακυρώσει τη συμφωνία !

Η Ρωσία δηλαδή μπορεί να πάρει το ρίσκο και να παίξει το χαρτί του μοιραίου εθνικολαϊκιστή Μητσοτάκη, σε μια προσπάθεια να ακυρώσει τη συμφωνία με το πρόσχημα μιας νέας κυβέρνησης που θα θέλει υποτίθεται χρόνο για να επαναδιαπραγματευτεί. Οπότε καλό θα είναι να τα περιμένουμε όλα από αυτούς..

Το σίγουρο είναι ότι έρχονται κρίσιμες ημέρες σε αυτό το ζήτημα του Μακεδονικού και εμείς θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε για το παρασκήνιο αρκετά συχνά.

Βρίσκουν «μπόσικο» τον Έλληνα και τα κάνουν !

Πραγματικά στο δικό μου μυαλό μοιάζει ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με αυτή την

ιστορία με τους οκτώ Τούρκους πραξικοπηματίες και το άσυλο που τους δίνεται !

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή όχι μόνο οξύνει επιτηδευμένα τις σχέσεις της με την Τουρκία, αλλά και ουσιαστικά προτιμάει να κρατήσει εδώ αυτούς τους αμφιλεγόμενους Τούρκους (οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρότατα αδικήματα) από το να πάρει πίσω τους δύο δικούς της αξιωματικούς που κρατούνται στην Τουρκία ! Και μην μου πει κανένας πως δεν είναι έτσι, διότι η Τουρκία έθεσε, όπως αναμενόταν, και επισήμως θέμα ανταλλαγής...

Την ίδια στιγμή που οι...αγαπημένοι μας οκτώ αφήνονται ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη στήνεται μια ολόκληρη επιχείρηση προστασίας τους με αστυνομικούς, μπράβους, ελικόπτερα και δεν ξέρω τι άλλο. Ο αδαής φορολογούμενος όχι μόνο θα πρέπει να την πληρώσει και αυτή, αλλά την ίδια στιγμή θα απασχολούνται εκεί αστυνομικοί, ενόσω η εγκληματικότητα έχει «χτυπήσει κόκκινο» και ο πολίτης νιώθει απροστάτευτος ! Τα θέλουμε και τα παθαίνουμε όμως και θα το εξηγήσω παρακάτω...

Και όσο για τα περί ανθρωπισμού και ανεξάρτητης Ελληνικής δικαιοσύνης που επικαλούνται οι διάφοροι και καλά αλληλέγγυοι, είναι πραγματικά για να γελάει κανείς ! Αλήθεια, από πότε είναι ανεξάρτητος ο κρατικά κατευθυνόμενος Άρειος Πάγος ; Αυτά τα παραμύθια ας τα κρατήσουν λοιπόν για το φτωχό μυαλό το δικό τους και αυτών στους οποίους απευθύνονται !

Και γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά ; Γιατί τέλος πάντων όλη αυτή η πεισματική εμμονή και ξαφνική αγάπη με τους οκτώ και όλη αυτή η κομματική και δημοσιογραφική πανστρατιά ;

Κατά πρώτον όλο αυτό είναι αναμφίβολα ένας στείρος αντιτουρκισμός του τύπου «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου». Σημειώνουμε ότι το άσυλο σε Τούρκους και Κούρδους τρομοκράτες (και πλέον πραξικοπηματίες) δεν είναι μια πρόσφατη πρακτική, αλλά μια πρακτική αρκετών χρόνων και είναι κυρίως Κυπατζίδικης προέλευσης.

Κατά δεύτερον υπάρχει και το πολιτικό και γεωπολιτικό κίνητρο. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.του Τσίπρα ακολουθούν όσο μπορούν αυτή την τακτική της όξυνσης με την Τουρκία, διότι αυτό είναι κάτι που συμφέρει τη «μαμά» Ρωσία του αφεντικού τους Πούτιν.

Τον Πούτιν τον ευνοεί όσο τίποτε άλλο μια γενική όξυνση των σχέσεων της δύσης (και ειδικά της Ε.Ε.) με την Τουρκία διότι έτσι ωθούν την τελευταία ακόμα περισσότερο στην αγκαλιά της Ρωσίας και τελικά στην πλήρη γεωπολιτική απορρόφησή της από αυτήν.

Τέλος είναι και αυτό το καταραμένο πολιτικό κόστος και το λαϊκό συναίσθημα ! Τα χειρότερα λαϊκά συμπλέγματα στις σχέσεις μας με τις ξένες χώρες (ειδικά τις γειτονικές) βγαίνουν στην επιφάνεια, οπότε και ο Ελληνικός λαός στη μεγάλη πλειοψηφία του επιθυμεί να κρατήσουμε εδώ τους Τούρκους (παρότι τελευταία εμφανίζονται και πιο λογικές φωνές)

Είναι το προαιώνιο κόμπλεξ μας του τύπου «να πάμε οπωσδήποτε κόντρα στους ξένους για να νιώσουμε υπερήφανοι» (ότι περίπου έλεγαν πολλοί και για τον Τσίπρα μια εποχή...) και φυσικά οποιαδήποτε άλλη άποψη βαφτίζεται ως προδοτική και όσοι τις εκφράζουν «προσκυνημένοι», «γιουσουφάκια» κλπ.

Που οφείλεται αυτό το τελευταίο δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε, όμως η ουσία είναι ότι τα θέλουμε και τα παθαίνουμε διότι οι Τσιπροκαμμένοι, οι Μητσοτάκηδες και οι υπόλοιποι βρίσκουν “μπόσικο” τον Ελληνικό λαό και τα κάνουν...