

Λεβέντης: Μέρος της παράνοιας της οικονομικής κρίσης !

Τον Βασίλη Λεβέντη οι σχετικά πιο παλιοί τον θυμόμαστε στην πολιτική από το 1990-92, μέσα από ένα περιθωριακό κανάλι, να αυτοπαρουσιάζεται ως πολιτικός μεσσίας που θα έσωζε την Ελλάδα και να προσπαθεί να πείσει τον Ελληνικό λαό να τον ψηφίσει.

Τα στοιχεία γραφικότητας, οι υπερβολές και τα κολλήματα είναι πολύ γνωστά από τότε (ήταν άλλωστε ο άνθρωπος που εισήγαγε τις κατάρρες και τους καρκίνους στην πολιτική ζωή). Το θέμα είναι όμως ότι δεν έλεγε μόνο τρέλες, αλλά και αρκετά σοβαρά και σωστά πράγματα για τα πολιτικά θέματα που καταπιανόταν.

Όλη αυτή η ορθολογική και επαναστατική του πλευρά , μαζί με κάποιες προβλέψεις που είχε κάνει περί οικονομικής κρίσης και κατάρρευσης της Ελλάδας όπου έπεσε μέσα, έκανε ένα ποσοστό κόσμου να τον επιβραβεύσει εν μέσω οικονομικής κρίσης και απελπισίας και τελικά να βάλει την Ένωση Κεντρώων του στη Βουλή στις εκλογές του 2015.

Ωστόσο αυτό που γνωρίσαμε ως κοινοβουλευτικό Λεβέντη και Ένωση Κεντρώων μοιάζει με ένα έκτρωμα, απάτη και τυχοδιωκτισμό ακόμα και για τα δεδομένα του παλιού γνωστού Λεβέντη και του αποκόμματος του !

Ας τα πιάσουμε από την αρχή για να τεκμηριώσουμε τα δεδομένα της ιδιότυπης αυτής πολιτικής απάτης: Κατά πρώτον λίγοι γνώριζαν και γνωρίζουν ότι η Ένωση Κεντρώων (λέμε τώρα κεντρώων) δεν διαθέτει ούτε κεντρική επιτροπή ,ούτε έχει κάνει ποτέ της συνέδριο και έχει τον ίδιο αρχηγό επί 27 χρόνια !

Είναι προφανές λοιπόν πως στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε, το λιγότερο, για ένα αυταρχικό αρχηγοκεντρικό κόμμα στο

εσωτερικό του οποίου και να θέλεις να αμφισβητήσει την...αυθεντία του αρχηγού δεν μπορείς !

Επιπλέον το κόμμα-σύμφωνα πάντα με τον αρχηγό του- παρουσιαζόταν ως φιλοδυτικό και φιλοευρωπαϊκό, ώσπου λίγο πριν μπει στη βουλή έγινε ως δια μαγείας ρωσόφιλο και υπέρ μεγάλης σύσφιξης των σχέσεων με τη Μόσχα (τυχαίο,ε) ; με τις φήμες να οργιάζουν ότι από πίσω του βρίσκεται ο γνωστός σε όλους Ιβάν Σαββίδης !

Να λοιπόν και ο βασικός λόγος που το Ελληνικό φαιοκόκκινο βαθύ κράτος τον έβγαλε από το τηλεοπτικό εμπάργκο και του έδωσε το «εισιτήριο» για το κοινοβούλιο ! Διαφορετικά το πιθανότερο είναι ότι ακόμα θα παρακαλούσε από τις εκπομπές του για να ψηφιστεί...

Επίσης παλιά ποτέ δεν φαινόταν να τα έχει καλά με τον ΣΥΡΙΖΑ τον οποίον από τις εκπομπές του χλεύαζε ως ακραίο και λαϊκίστικο κόμμα. Με την είσοδο του ωστόσο στη βουλή έγινε το πλέον φιλο-Συριζέικο κόμμα σε βαθμό που έφτανε να λέει ότι η συνεργασία του Τσίπρα με τον Καμμένο είναι λάθος και παρά φύση και αντίθετα θα μπορούσε να βρει με κάποιον τρόπο την Ένωση Κεντρώων !

Μόλις βεβαίως είδε πόσο μισητός άρχισε να γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία με τα μνημόνια και τον κυνισμό του και μόλις ήρθε στην επιφάνεια και το Μακεδονικό, ξαναέγινε αντι-ΣΥΡΙΖΑ και Μακεδονομάχος στη γραμμή του αφεντικού Ιβάν !

Ας δούμε όμως και τις άλλες κραυγαλέες «κωλοτούμπες» του κυρίου Λεβέντη...Ο κάποτε ανένδοτος του περί των διαπλεκόμενων, (Βαρδινογιαννέων, Κοκκαλέων, Αλαφούζων κλπ.) που πίνουν το αίμα των Ελλήνων και πολεμούν τον Λεβέντη, πήγε περίπατο μόλις αυτοί άρχισαν να τον φιλοξενούν στα κανάλια τους μετά από πολλά χρόνια !

Από τότε-αφού δηλαδή μπήκε και στη Βουλή- δεν ξανακούσαμε τίποτα σχετικό για διαπλεκόμενα από το στόμα του και φυσικά πήγε περίπατο και η υπόσχεσή του ότι θα κυνηγήσει τους

διαπλεκόμενους κλέφτες του χρηματιστηρίου τους οποίους σωστά κατηγορούσε κάποτε !

Περίπατο πήγε επίσης και η υπόσχεσή του ότι το κόμμα του δεν θα παίρνει τον πακτωλό χρημάτων που δίνει το κράτος στα κοινοβουλευτικά κόμματα από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου ! Τα πήρε τελικά και αυτός ήρεμα και ωραία και δεν «άνοιξε μύτη»...

Τέλος- κρίνοντας από πολλές θέσεις του- η Ένωση Κεντρώων έχει μετατραπεί πλέον σε Ένωση σκληρών εθνικιστών και θρησκόληπτων για να μην πούμε «ψεκασμένων» !

Το Μακεδονικό βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της ακραίας εθνικιστικής στροφής του και πλέον είναι το θέμα στο οποίο αποκλειστικά ποντάρει (με δημαγωγική πατριδοκάπηλη ρητορεία) για να βρει «ψεκασμένους» ψήφους μήπως και ξαναμπεί στη βουλή.

Λίγοι ωστόσο ξέρουν ή θυμούνται ότι μια εποχή ο ίδιος τασσόταν υπέρ της συμβιβαστικής λύσης με τους γείτονες της τότε Π.Γ.Δ.Μ. και κατά των εθνικιστών που το αρνούσαν ! Για του λόγου το αληθές δείτε και το παρακάτω βίντεο όπου τα λέει όλα εν έτη 2009...

Από την άλλη βέβαια και οι-κάποτε πολέμιοι του- περισσότεροι δημοσιογράφοι ξεχνούν να του κάνουν τέτοιες ερωτήσεις, διότι πολλοί απλά είναι και αυτοί μέρος της νεοελληνικής πολιτικής σαπίλας και τυχοδιωκτισμού και έρπονται...

Αλλά τα έχουμε ξαναπεί ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ξέβρασε στην πολιτική επιφάνεια οτιδήποτε ακραίο, λαϊκίστικο, γραφικό και ανορθολογικό και πιθανότατα να έρχονται και χειρότερα. Βελόπουλοι, Λαφαζάνηδες, Τζήμεροι έως και Μακεδονικό τοπικιστικό-εθνικιστικό κόμμα που έμαθα μόλις ότι είναι στα σκαριά !

Δικαιούται να χλευάζει τον λαό ο Τσίπρας ;

Σάλο προκάλεσαν λοιπόν στην Ελλάδα-και ειδικά στην αντιπολίτευση- τα λεγόμενα του Τσίπρα, ενώπιον του Γάλλου προέδρου Μακρόν και του Μαλτέζου πρωθυπουργού Μούσκατ, για τη συνθήκη των Πρεσπών και όσους αντιτίθενται !

Θυμίζουμε ότι ο Τσίπρας είπε περίπου στους δύο ξένους ηγέτες πως όσοι πήγαν στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία ήταν ακροδεξιοί λαϊκιστές και πως η πλειοψηφία των σκεπτόμενων ανθρώπων ήταν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών.

Είναι άραγε έτσι τα πράγματα και κυρίως δικαιούται ο-ας μην ξεχνάμε σοσιαλιστής- κύριος Τσίπρας να μιλάει έτσι για μεγάλη μερίδα του Ελληνικού λαού ;

Εμείς δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλοι όσοι αντιτίθενται στη συμφωνία των Πρεσπών είναι ακροδεξιοί, διότι κάτι τέτοιο θα ήταν τραβηγμένο και γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε έναν πολυκομματικό όχλο. Και αυτό το λέμε παρότι γνωρίζουμε πόσο πανίσχυρος είναι παραδοσιακά ο Ελληνικός εθνικισμός και τα στερεότυπα και τα πάθη τα οποία εξάπτει...

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στο περίπου ένα 65 με 70 % κατά της συμφωνίας και ένα 20 με 23 % υπέρ. Τι είναι λοιπόν όλοι αυτοί που αντιτίθενται στη συμφωνία και τους οποίους «ξεφώνησε» ο Τσίπρας και τι είναι και αυτοί που συμφωνούν ;

Υπάρχουν σαφώς και ακροδεξιοί και φασίστες μέσα, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι και γενικά ένα χαμηλής μόρφωσης και

ασχέτων με το θέμα που καταπιάστηκαν πλήθος ή απλά υπερβολικά συναισθηματικών και ανορθολογικών ανθρώπων.

Κυρίως όμως είναι άνθρωποι που αγνοούν βασικά πράγματα για το πως λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος, η εξωτερική πολιτική και η διεθνής διπλωματία, με ένα ιδιότυπο νεοελληνικό σκεπτικό 18ου αιώνα (αυτό το εξηγήσαμε και στο προηγούμενο άρθρο).

Τέλος υπάρχουν και αυτοί που δεν καίγονται για το θέμα, αλλά απλά υπάκουσαν τυφλά στην κομματική γραμμή (κυρίως της ρωσόφιλης πλέον Νέας Δημοκρατίας) όπως και πολλοί αντιδυτικοί ρωσόφιλοι αριστεροί (Συριζαίοι και ΚΚΕ δεξ) που απλά δεν ήθελαν να μπει αυτή η γειτονικής μας χώρα στο ΝΑΤΟ...

Από την άλλη η μειοψηφία του «ναι» στη συμφωνία των Πρεσπών είναι και φανατικοί Συριζαίοι που δεν ήθελαν να ξεφύγουν από την κομματική γραμμή, αλλά είναι και γενικά πιο ορθολογιστές και ψαγμένοι άνθρωποι περί του Μακεδονικού ζητήματος και της εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας.

Δικαιούται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να τους χλευάζει και να τους «ξεφωνίζει» όλους αυτούς τους διαφωνούντες ; Και ναι και όχι, όσο και αν αυτό ακούγεται άσχημο !!

Από μια πλευρά όχι, διότι αν δεν ήταν ο κόσμος να επιβραβεύει το λαϊκίστικο φαινόμενο Τσίπρα, αυτός όχι μόνο πρωθυπουργός δεν θα ήταν, αλλά ενδεχομένως να ήταν ακόμα άγνωστος στο ευρύ κοινό και έχοντας ξεκινήσει από ένας αμόρφωτος, κοτσιδοφόρος, αιώνιος φοιτητής και καταληψίας !

Αλλά και από την άλλη πλευρά ναι, διότι έναν λαό τον οποίο έχεις κοροϊδέψει ήδη τρεις φορές- ως ταχυδακτυλουργός της πολιτικής- και έχεις περάσει αδιανόητα πράγματα, χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις, τότε είναι λογικό να μην τον έχεις σε εκτίμηση και ακόμα και να τον χλευάζεις ! Ο καθένας μας θα το έκανε...

Και, να μη γελιόμαστε, πολλοί από αυτούς που βρίζουν σήμερα

τον Τσίπρα και την κυβέρνησή του και κατεβαίνουν και στα συλλαλητήρια είναι οι ίδιοι που κάποτε τον στήριζαν και τον αποθέωναν. Ανθρώπινο το λάθος μόνο που και πάλι είναι αδικαιολόγητοι διότι όταν έπρεπε δεν ξεσηκώθηκαν και έμειναν αδρανείς και τώρα ξεσηκώνονται για το λάθος θέμα !

Αυτή είναι η πραγματικότητα τουλάχιστον για εμάς που δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο political correct λαϊκισμός του λαού με το αλάθητο κριτήριο που πρέπει να τον ακολουθούμε πιστά και που νομιμοποιείται να κάνει ακόμα και εξωτερική πολιτική. Αυτά είναι μόνο για τους αριστερούς, τους Μητσοτάκηδες και του Λεβέντηδες και λοιπούς...

Εξάλλου στην πολιτική έχουν μείνει πλέον μόνοι οι απατεώνες, οι αριβίστες και οι λαϊκιστές και οι ακραίοι κάθε είδους. Και όσοι σχετικά πιο σοβαροί υπάρχουν αναγκάζονται τελικά να υποτάσσονται στη γραμμή των υπολοίπων !

Ανεύθυνα κυβέρνηση και «ψεκασμένη» αντιπολίτευση !

Πως σας φάνηκε το νέο συλλαλητήριο του «υπέροχου πλήθους» που απεφάνθη επί της συνθήκης των Πρεσπών και πρέπει και να εισακουστεί (σύμφωνα με Μητσοτάκη και Χρυσή Αυγή και άλλους), αλλά και τα επεισόδια ; Φρέσκα και αναμενόμενα ;

Και εντάξει, τους Χρυσ αυγήτες και γενικά τους φασίστες και τους ναζί που έκαναν τα επεισόδια τους ξέρουμε. Αλλά αυτή που συνεχίζει να μας εκπλήσσει δυσάρεστα είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία συνεχίζει απτόητη τη μετεξέλιξη της σε εξτρεμιστικό, εθνικιστικό κόμμα. Με το ζήτημα αυτό όμως-της

«Ορμανοποίησης» της Ν.Δ.- θα ασχοληθούμε πιο λεπτομερώς σύντομα...

Το ζήτημα όμως με τη συμφωνία των Πρεσπών είναι το εξής: Από τη μία εμείς πιστεύουμε ότι ως συμφωνία είναι γενικά ορθολογική και συμφέρουσα για την Ελλάδα και αντιεθνικιστική, άσχετα για ποιόν λόγο την έκανε η κατά τ'άλλα τραγική κυβέρνηση του Τσίπρα.

Από την άλλη όμως έχουμε κατά πρώτον μια Ελληνική κυβέρνηση που έκανε τη συμφωνία χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση προς τον κόσμο και την αντιπολίτευση για το τι διαπραγματεύεται και κατά δεύτερον μια κυβέρνηση που δεν εξηγεί όλον αυτόν τον καιρό στον λαό της με λογικά επιχειρήματα τι ακριβώς υπέγραψε και γιατί, ούτε και εξηγεί τι θα επακολουθήσει αν δεν επικυρωθεί η συμφωνία.

Είναι χαρακτηριστικό πως δεν βγήκαν καν να εξηγήσουν ποτέ ότι η συνθήκη δεν είχε ακόμα επικυρωθεί (και γι'αυτό οι γείτονες χρησιμοποιούσαν ακόμα μέχρι πρότινος το συνταγματικό τους όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας») και ενώ την ίδια στιγμή η προπαγάνδα της «ψεκασμένης» αντιπολίτευσης οργιάζει.

Το αποτέλεσμα είναι να πατάει ακριβώς πάνω στη σιωπή της κυβέρνησης η δημαγωγική εθνικιστική αντιπολίτευση (Ν.Δ., Χρυσή Αυγή, ΠΑΣΟΚ, Λεβέντης συν το ΚΚΕ που δημαγωγεί με ψευτοδιεθνιστικά και τάχα φιλολαϊκά επιχειρήματα) και να δυναμώνει έτσι ακόμα περισσότερο την εθνοσοβινιστική, πατριδοκάπηλη και κινδυνολογική λαίλαπα μα μέσα στη χώρα.

Αυτό το κάνει η κυβέρνηση διότι διαφορετικά θα κάψει τα επιχειρήματα του-ακόμα ουσιαστικού συγκυβερνήτη της-εθνοφασίστα Καμμένου και δεύτερον διότι η Ρωσία επιδιώκει ακριβώς αυτή την εξτρεμιστική μετάλλαξη του πολιτικού κόσμου και του Ελληνικού λαού ,εδώ και αρκετά χρόνια (και το έχει πετύχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό)



Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ “ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ” ΚΑΙ Η...ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ Ν.Δ. !!

Ας εξηγήσουμε λοιπόν εμείς κάποια πράγματα για τη συνθήκη των Πρεσπών, πάντα ορθολογικά και στη βάση του πως λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος και τα κράτη-έθνη.

Κατά πρώτον το Μακεδονικό λύθηκε τυπικά το 1913 και αυτά που ζούμε σήμερα δεν είναι παρά τα εθνικιστικά του απόνερα. Τότε λοιπόν πήραμε εμείς ως Ελλάδα το 51 % της γεωγραφικής αυτής περιοχής, η Σερβία το 40% (η Μακεδονία των Σκοπίων) και το υπόλοιπο η Βουλγαρία.

Για τον λόγο αυτό είναι τελείως εξωφρενική η απαίτηση των εδώ «σκληρών» να μην υπάρχει καθόλου η λέξη Μακεδονία στο όνομα της χώρας, καθώς είναι αδιανόητο να σβήσει ξαφνικά ένας γεωγραφικός προσδιορισμός από μια χώρα και να αντικατασταθεί με κάποιον άλλον.

Όσο αφορά τη γλώσσα και την εθνικότητα και ιθαγένεια θα πούμε τα εξής: Ο Κούλης Μητσοτάκης μιλάει για Μακεδονική γλώσσα και υπηκοότητα και λέει ότι τα εκχωρήσαμε και είπαμε τώρα ως Ελλάδα το “ναι” εκεί που έξι κυβερνήσεις είπαν όχι.

Μα πως τα εκχωρήσαμε αφού στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε Μακεδονική υπηκοότητα και εθνική ταυτότητα, ούτε καμία Μακεδονική γλώσσα ;; Οπότε τι ακριβώς εκχωρήσαμε ; Εκτός αν δεν ξέρει τη σημαίνει «εκχωρώ», οπότε ας πάει να μάθει

καλύτερα Ελληνικά...

Επιπλέον ένα έθνος ή εθνικότητα δεν έχει καμία νομική και διακρατική ισχύ και δεν είναι παρά ένας συλλογικός αυτοπροσδιορισμός. Το πρώτο fake new της αντιπολίτευσης είναι λοιπόν ότι η Ελλάδα αναγνώρισε Μακεδονική εθνότητα.

Αυτό που στην πραγματικότητα αποδέχεται, κατά κάποιον τρόπο, η Ελλάδα είναι η Μακεδονική υπηκοότητα ή ιθαγένεια (είναι σχεδόν το ίδιο). Στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει διαφορετικά και ούτε καν να αναφέρονται οι γείτονες ως Βορειομακεδόνες) ! Ο λόγος είναι ότι ο εθνικός αυτοπροσδιορισμός είναι ένα πολύ σοβαρό ανθρώπινο δικαίωμα που προστατεύεται και από τον Ο.Η.Ε. Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ μια χώρα να επιβάλλει ή να απαγορεύσει σε έναν άλλον λαό το τι θα είναι εθνικά.

Αυτό που μπορεί να κάνει είναι, κατά κάποιο τρόπο, να τους πει τι δεν είναι. Για τον λόγο αυτό γίνεται και η διευκρίνιση πως πρόκειται για πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας (και άρα πως δεν έχουν καμία σχέση με αρχαίους ή σύγχρονους Έλληνες) και αυτό θα αναγράφεται και στα επίσημα έγγραφά τους.

Και όμως μέχρι τώρα οι πολίτες αυτής της χώρας Μακεδονική υπηκοότητα είχαν και μάλιστα με αυτήν γραμμένη στις ταυτότητες και στα διαβατήριά τους έμπαιναν και στην Ελλάδα για 27 χρόνια και άρα το αποδεχόμασταν και πριν ! Γιατί λοιπόν τόσα χρόνια δεν φώναζε κανένας και φωνάζουν τώρα όταν μάλιστα με τις «Πρέσπες» γίνεται και η απαραίτητη διευκρίνιση περί Βόρειας Μακεδονίας ;

Ας πούμε και κάποια πράγματα για τη γλώσσα, απλά και κατανοητά που ελάχιστοι τα γνωρίζουν. Η γλώσσα της γειτονικής χώρας έχει πράγματι ως ρίζα της τα Βουλγάρικα και δευτερευόντως τα Σέρβικα και έγινε γραπτή μόλις το 1946 από το καθεστώς του Τίτο (πιο πριν πάλι ονομαζόταν «Μακεδονική-Μακεντόνσκι» αλλά ήταν μόνο προφορική και μιλιόταν σε μεγάλο

κομμάτι της ενιαίας Μακεδονίας και σε διαλέκτους που είχαν τοπικές μικροδιαφορές μεταξύ τους)

Από το 1977 η Μακεδονική γλώσσα αναγνωρίζεται ωστόσο από τον Ο.Η.Ε και τους διεθνείς γλωσσολόγους ως ξεχωριστή γλώσσα και μάλιστα και με την υπογραφή της Ελλάδας και αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα (υπάρχει δηλαδή μια άτυπη Ελληνική αναγνώριση).

Η διαδικασία για το πως μπορεί μια γλώσσα με ρίζες από μία άλλη να θεωρηθεί κάποια στιγμή ξεχωριστή και να αναγνωριστεί είναι μια μεγάλη ιστορία που εδώ δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λεπτομερώς.

Είναι ωστόσο ένα συνηθισμένο γλωσσολογικό φαινόμενο και συνήθως πάει μαζί με μια σχετική γλωσσική διαμόρφωση ή διαφοροποίηση από τις αρχές των αντίστοιχων κρατών, καθώς και μαζί με ανεξαρτητοποιήσεις κρατών ή υπό διαμόρφωση εθνικών ταυτοτήτων.

Γι' αυτό και πχ. σήμερα θεωρούνται διαφορετικές γλώσσες τα Σέρβικα με τα Κροατικά, τα Ρώσικα με τα Ουκρανικά, τα Τούρκικα με τα Αζέρικα, τα Τσέχικα με τα Σλοβάκικα κλπ. Αντίστοιχα αν οι Κύπριοι είχαν σήμερα μια άλλη εθνική συνείδηση, και όχι την Ελληνική, τα Κυπριακά πολύ πιθανόν να θεωρούνταν ξεχωριστή γλώσσα, καθώς δεν θα είχαν υποστεί και τη διαμόρφωση που τους έχουν γίνει από το κράτος τους για να έρθουν πιο κοντά στους Ελλαδίτες.

Η ουσία με τη γλώσσα είναι όμως πως οι εξελίξεις μας έχουν προλάβει εδώ και χρόνια και η Μακεδονική γλώσσα είναι αναγνωρισμένη διεθνώς, κάτι που δεν θα μπορούσαμε, ούτε μπορούμε να το αλλάξουμε στο μέλλον.

Από την άλλη βεβαίως οι γλώσσες και αυτές δεν έχουν κάποια διακρατική ή νομική αναγνώριση, οπότε και η Ελλάδα δεν αναγνώρισε επίσημα αυτή τη γλώσσα με τη συνθήκη των Πρεσπών, όπως ψεύδεται η αντιπολίτευση, αλλά μπορούμε να πούμε ότι απλά την αποδέχεται (όπως την αποδεχόταν για σαράντα χρόνια)

Αντίθετα τώρα με τις «Πρέσπες» γίνεται και η διευκρίνηση ότι πρόκειται για σύγχρονη Μακεδονική γλώσσα που δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονική. Γιατί λοιπόν επί σαράντα χρόνια δεν μας απασχολεί η επίσημη ύπαρξη και αναγνώριση της Μακεδονικής γλώσσας και μας ενοχλεί τώρα που διαχωρίζεται και από την αρχαιότητα ;

Σε αυτά τα λογικά ερωτήματα είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να απαντήσει κανένας από τους εκφράζοντες αυτές τις ανορθολογικές εθνικιστικές απόψεις και μιλάμε βέβαια για πολιτικούς, δημοσιογράφους και άλλους. Αυτά άλλωστε είναι στοιχεία που μπορεί εύκολα να βρει κανείς «γκουγλάροντας» στο ίντερνετ και δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.

Ακόμα περισσότερο δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά η μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού λαού που κατά καιρούς το συνηθίζει να συμπεριφέρεται ως ένας θυμωμένος όχλος, χωρίς ορθολογισμό, κριτική σκέψη και γνώση των θεμάτων που καταπιάνεται.

Επιπλέον η πλειοψηφία των Ελλήνων, ζώντας ακόμα με τις ιδεοληψίες της εποχής πριν τον 18ου αιώνα, αδυνατεί ακόμα και σήμερα να κατανοήσει τι είναι τα σύγχρονα κράτη, τα έθνη και οι γλώσσες, πως δημιουργούνται και πως εξελίσσονται στην πορεία των χρόνων.

Παρομοίως αδυνατούμε να κατανοήσουμε στοιχειωδώς ως λαός πως γίνεται η εξωτερική πολιτική και η διεθνής διπλωματία (και φυσικά ακόμα περισσότερο και την *real politic*) θεωρώντας τη χώρα μας κάτι σαν περιούσια και κατατρεγμένη και η οποία μπορεί να συγκρουστεί ακόμα και με όλον τον πλανήτη βγαίνοντας αλώβητη και λέγοντας “επαναστατικά” και υπερήφανα “όχι” στους ξένους !

Όλα αυτά βεβαίως μας οδηγούν στο να πρεσβεύουμε ακατανόητα, υπερβολικά και ακραία πράγματα που συνήθως συνοδεύονται με γελοία επιχειρήματα που δεν γίνονται κατανοητά από κανέναν ξένο και που συχνά προκαλούν και τα γέλια των εταίρων μας !

Απίστευτο: Έφτιαξαν σχολή τραβεστί για παιδιά στην Ελλάδα !!

Όταν φωνάζουμε εμείς ότι το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα έχει εκτραχυνθεί και έχει πάει πολύ παρά πέρα από την θεμιτή διεκδίκηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, πολλοί συνφιλελεύθεροι τσινάνε ή και μας απαξιώνουν ως καθυστερημένους !

Λοιπόν, όσο και να φαίνεται απίστευτο, πριν λίγες ημέρες άνοιξε σχολή τραβεστί (drag queen) για παιδιά στην Ελλάδα και μάλιστα τελείως στα κουφά και χωρίς καθόλου αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο και τον τύπο ! Είναι το πρώτο εργαστήρι “Drag for Kids” όπως το αποκαλούν οι ίδιοι και όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα-απευθύνεται σε παιδιά τεσσάρων έως οκτώ ετών !...<https://avmag.gr/101062/101062/>

Όπως θα διαπιστώνετε στο σχεδόν ανατριχιαστικό κείμενο (και στις ακόμα πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες), μέσα από συχνά ακατανόητες κουλτουριάρικες νεομαρξιστικές και φεμινιστικές αναλύσεις, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι μέσα σε αυτή τη σχολή (λέμε τώρα) θα υπάρχουν drag queens (ή τραβεστί ή απλά και κατανοητά ανώμαλοι) που θα κάνουν κήρυγμα στα άτυχα παιδάκια, αλλά και θα τα ντύνουν drag queens για να μπου λέει καλύτερα στο πνεύμα και να γίνουν πιο ανεκτικοί !!

Η διαστροφή τους μάλιστα πάει τόσο μακριά και είναι τόσο κυνικοί που παραδέχονται ότι στους ενήλικες οι ιδέες τους έχουν ελάχιστη ανταπόκριση, οπότε θα ήταν καλύτερα να εκπαιδεύουν μέσω πλύσης εγκεφάλου μικρά παιδάκια !



Drag queens (τραβεστί) επί τω έργω, δηλαδή τη μύηση μικρών παιδιών...

Μην αναρωτηθείτε ούτε πως δόθηκε η άδεια για ουσιαστικά την κακοποίηση παιδιών και την πρόκληση σύγχυσης σε μια ηλικία όπου συντελείται η αυτοέρευνα του φύλου και του ανθρώπινου σώματος, καθώς και η διαμόρφωση της σεξουαλικότητας. Στην Ελλάδα της “πρώτη φορά αριστερά” είμαστε όπου οτιδήποτε αντικοινωνικό και παρασιτικό αποθεώνεται και η οποιαδήποτε αξία και κανονικότητα θεωρείται καθυστέρηση και πολεμιέται.

Επίσης μην αναρωτηθείτε αν θα βρεθούν γονείς που θα στείλουν τα παιδιά της εκεί μέσα. Θα βρεθούν γιατί υπάρχουν και στην Ελλάδα κάποιοι ψευδεπίγραφα προοδευτικοί και κουλτουριάρηδες για να μην πούμε και τίποτα χειρότερο !

Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα και καλό θα είναι να κοινοποιηθεί και να ενημερωθούν άνθρωποι που θα μπορούσαν να αντιδράσουν και να αναδείξουν αυτό το απίστευτο-για τα Ελληνικά δεδομένα- γεγονός και εν τέλει να μπει λουκέτο και να διωχθούν και ποινικά αυτοί οι νοσηροί εγκέφαλοι για κακοποίηση παιδιών !

Και μην μας πει κανείς τη γνωστή “καραμέλα” ότι αυτά γίνονται και στο εξωτερικό και μας ήρθαν από εκεί, οπότε πρέπει να τα αποδεχθούμε για να μην είμαστε καθυστερημένοι. Και αυτό γιατί πολύς κόσμος σε πολλές χώρες της δύσης έχει

αρχίσει να αντιδρά σε όλη αυτή την ΛΟΑΤΚΙ εκτράχυνση και υπερπροβολή και μάλιστα, για πολλούς αναλυτές, όλη αυτή η ιστορία έχει συμβάλει σε ένα βαθμό και στο να ανεβαίνει η ακροδεξιά σε πολλές δυτικές χώρες.

Είναι άλλο πράγμα η καταπολέμηση της ομοφοβίας και η ανεκτικότητα και άλλο η αποδοχή και υπερπροβολή κάθε διαστροφής και εκτροπής και πόσω μάλλον όταν προσπαθούν να επιβάλλουν όλα αυτά και στην τρυφερή παιδική ηλικία.

Τα προσεχή πολιτικά δεδομένα και τα όρια του πολιτικού τυχοδιωκτισμού

Πολλοί-και εμείς μεταξύ αυτών- ήταν αυτοί που είχαν καταλάβει ότι η φασιστική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. τελειώνει, έστω και τυπικά, μέσα στις προηγούμενες ημέρες και έτσι έγινε.

Το ίδιο είχαμε φανταστεί και είχαμε γράψει ότι θα βρεθεί και ένας τρόπος να παραμείνει η κυβέρνηση του Τσίπρα για κάποιους ακόμα μήνες στην εξουσία (άγνωστο προς το παρών το πότε θα κάνει εκλογές, αν και πιο πιθανός ο Μάιος).

Αυτό που δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε είναι το με ποιόν πολιτικά ραδιούργο-καγκεμπίτικο τρόπο θα βρεθεί μια φόρμουλα ώστε ένα κομμάτι των ΑΝ.ΕΛ. να συνεχίζει άτυπα να στηρίζει την κυβέρνηση και ο Καμμένος να συνεχίζει να λέει ότι το κόμμα και ο ίδιος έμειναν πιστοί στις αρχές τους !

Γνωστό σε όλους το τι συνέβη και με ποιες μεθοδεύσεις ο ευτραφής λαϊκο-φασίστας Καμμένος έσπασε το κόμμα του στα

δύο, προκειμένου να παραμείνει η κυβέρνηση στην εξουσία.

Ο τελευταίος μάλιστα δεν δίστασε και να καταδικάσει το κόμμα του στην ανυπαρξία ή και στη διάλυση, προκειμένου να στηρίξει αυτήν την κυβέρνηση, καθώς με αυτές τις δολοπλοκίες, εκτίθεται ανεπανόρθωτα και στους λίγους ψηφοφόρους που του είχαν μείνει (τουλάχιστον όσους από αυτούς έχουν στοιχειώδη νοημοσύνη...) !

Στο παιχνίδι της δολοπλοκίας και του πολιτικού αμοραλισμού και ο αριστερής προέλευσης βουλευτής του «Ποταμιού» Δανέλλης ο οποίος πουλήθηκε την κατάλληλη στιγμή (άγνωστο τι πολιτικά ή άλλα ανταλλάγματα πήρε) και φυσικά διεγράφη από το κόμμα του.

Υπήρχε άλλωστε ποτέ ενδεχόμενο ο «ταχυδακτυλουργός» της πολιτικής Τσίπρας να προχωρήσει σε ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς να είναι σίγουρος ότι θα του βγουν τα κουκιά και ότι θα την κερδίσει ; Ούτε για αστείο...

Τι γίνεται τώρα ; Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα ψηφιστεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και η οποία άλλωστε χρειάζεται μόνο απλή πλειοψηφία για να περάσει από τη Βουλή. Αυτή η απλή πλειοψηφία μεταφράζεται σε 148 ψήφους ή και λιγότερους, αν βρεθούν και ψήφοι υπέρ των «Πρεσπών» και από άλλα κόμματα...

Ποιο θα είναι το συγκλονιστικό απρόοπτο ; Το να θέλει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία (ίσως και κατόπιν εντολής από Ρωσία του Πούτιν και με κάποιο δημαγωγικό επιχείρημα που θα εφεύρει) και να δώσει την «καυτή πατάτα» στην εθνικολαϊκίστικη Ν.Δ. του Μητσοτάκη που δεν θα ξέρει τι να την κάνει !!

Σε αυτήν την περίπτωση ο Μητσοτάκης είτε θα αποδεχόταν αδιαμαρτύρητα την περιβόητη συμφωνία και θα γινόταν μεγαλύτερος «κωλοτούμπας» και από τον Τσίπρα, είτε θα την τορπίλιζε και θα αποκαλυπτόταν στη δύση ως αντιδυτικός και ρωσόδουλος μέχρι κόκκαλο και θα έβαζε και ένα εθνικό ζήτημα

σε μεγάλο κίνδυνο !!

Άλλωστε οι Σλαβομακεδόνες γείτονες των Σκοπίων μπορούν να λένε πως ότι υποχωρήσεις είχαν να κάνουν τις έκαναν και δεν έχουν να διαπραγματευτούν κάτι άλλο (το πως και γιατί θα το αναλύσουμε άλλη φορά) και πως τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο της Ελλάδας...

Πάντως κατά τη γνώμη μας αυτό το ενδεχόμενο είναι ελάχιστα πιθανό, όσο τυχοδιώκτης και αν έχει αποδειχθεί ο Τσίπρας και όλη η παρέα του. Αυτό διότι σε τέτοια περίπτωση θα στρέψουν προεκλογικά όλη τη δύση εναντίον τους και θα αποκαλυφθούν ως απατεώνες και «Ρώσοι» πράκτορες που τους δούλεψαν όλους !

Άλλωστε από πουθενά δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες ή διαρροές στον τύπο και φυσικά σε αυτήν την περίπτωση δεν θα χρειαζόταν να στηθεί αυτή η παράσταση με την αποχώρηση μαϊμού Καμμένου και ΑΝ.ΕΛ. και το πρόωρο τέλος της συγκυβέρνησης. Ας περιμένουμε όμως λίγες μέρες διότι σε αυτή τη χώρα όλα τα έχουμε δει και ειδικά από «πρώτη φορά αριστερά»...

Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η αυτή η κυβέρνηση «τραβεστί» θα πάει ασθμαίνοντας τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο, όπως το γράψαμε και στο προηγούμενο άρθρο. Όσο για το μετά η αλήθεια είναι πράγματι ότι οι περισσότερες εισηγήσεις από το επιτελείο του Τσίπρα είναι οι εκλογές να γίνουν Μάιο, μαζί με τις ευρωεκλογές.

Επιμένουμε ωστόσο στην πρότερη τοποθέτησή μας (προηγούμενο άρθρο) ότι μια τέτοια κυβέρνηση, με ετερόκλητους αποστάτες βουλευτές που τη στηρίζουν, θα είναι πολύ δύσκολο να πάει μέχρι Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, εξαντλώντας τη θητεία της.

Επιμένουμε σε αυτό διότι θα προκύψουν ζητήματα και με νομοσχέδια που θα πρέπει να περάσουν και με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας που απαιτούν σταθερότητα και ίσως και μεγαλύτερη πολιτική και εκλογική φθορά από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ (για ΑΝ.ΕΛ. δεν συζητάμε...)



Τέλος θα πρέπει να υποκλιθούμε για μια ακόμη φορά στο...αλάθητο κριτήριο του «σοφού» Ελληνικού λαού (που οι πολιτικοί δεν το ακούν αρκετά και δεν τον αφήνουν να κάνει και εξωτερική πολιτική) που έφτασε να δώσει στο κόμμα του Καμμένου έως και 10 % (2012) !!

Λες και χρειάζεται και ιδιαίτερη αντίληψη για να καταλάβεις ότι ο τύπος είναι πολιτικός απατεώνας και δημαγωγός ολκής ! Και μόνο φυσιογνωμικά και από τον τρόπο που μιλάει (να μην πούμε για αυτά που λέει) ο στοιχειωδώς νοήμον άνθρωπος θα έπρεπε να το καταλαβαίνει, αλλά δυστυχώς υπήρξε και ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό που δεν τον κατάλαβε...

**Τέρμα οι ΑΝ.ΕΛ. και μας
τελείωσε η συγκυβέρνηση !
Πότε θα γίνουν οι εκλογές...**

Πλέον δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για δύο πράγματα: πρώτον ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. μας τελειώνει πολύ σύντομα και δεύτερον ότι το πολύ, πολύ μέχρι Μάιο-Ιούνιο θα έχουμε εκλογές !

Μας τελειώνει βέβαια εντός ολίγου ως συγκυβέρνηση, διότι

αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και άμεση παραίτηση Τσίπρα και άμεση προκήρυξη εκλογών μετά την ψήφιση ή μη της συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά θα εξηγήσουμε παρακάτω πως μπορεί να παραταθεί κάπως ο βίος της «πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνησης...

Το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα χρωστάμε στην αναζωπύρωση του Μακεδονικού-«Σκοπιανού» ζητήματος που προέκυψε ξαφνικά στη διεθνή πολιτική «σκακιέρα» και στην ουσία ανέκοψε την απρόσκοπτη πορεία μιας αυταρχικής κυβέρνησης που φερόταν-και φέρεται ακόμα- περίπου ως πολιτική συμμορία !

Όλα αυτά τα λέμε πλέον από σήμερα με σχετική βεβαιότητα, εφόσον το Μαξίμου διέρρευσε χθες τον αποχαιρετισμό του Πάνου Καμμένου, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας, όπου αυτός αποχαιρέτησε τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων αφήνοντας να εννοηθεί πως -αν όχι στην αυριανή συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, πάντως σίγουρα τα επόμενα 24ωρα- είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

«Είναι η τελευταία μας συνάντηση ως υπουργός» διέρρευσε το Μαξίμου ότι δήλωσε ! Επιτέλους Πανούλη μου, ο χρόνος σου τελείωσε και ως κυβερνητικός εταίρος και πιθανόν και ως πολιτικός, λέμε φυσικά εμείς...



Επιπλέον υπήρξαν και οι χθεσινές δηλώσεις του βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ. Κατσίκη ο οποίος έστειλε ουσιαστικά μήνυμα άρσης της εμπιστοσύνης των ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση μια μέρα μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού (που είπε ότι σε αυτή την

περίπτωση θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης κι αν δεν τη λάβει θα πάει “εν ευθέτω χρόνω και συντεταγμένα” σε πρόωρες εκλογές) και ενόψει του σημερινού κρίσιμου τετ-α-τετ τους.

«Βεβαίως θα ψηφίσουμε “κατά”, γιατί όταν ζητείται ψήφος εμπιστοσύνης για τη Συμφωνία των Πρεσπών με την οποία διαφωνούμε θα ήταν οξύμωρο να μην το κάναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής των ΑΝΕΛ σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, και συμπλήρωσε: «Ο Πάνος Καμμένος το έχει πει, φεύγουμε. Αυτό τι σημαίνει; Παύουμε να είμαστε ο κυβερνητικός εταίρος, δεν υπάρχει πλειοψηφία, δεν δίνουμε εμπιστοσύνη». Άλλωστε ο Κατσιώκης σχολίασε επίσης, από το κανάλι της Βουλής, με το βλέμμα στους «αντιφρονούντες», πως όσοι μετέχουν στην κυβέρνηση ως υπουργοί θα πρέπει να παραιτηθούν, ομολογώντας ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους για να γνωρίζει τις προθέσεις τους...

Τέλος, προς επιβεβαίωση όλων αυτών, υπήρξε και το παρακάτω σποτάκι που έβγαλαν στη δημοσιότητα οι ΑΝ.ΕΛ. <https://www.youtube.com/watch?v=UDuM9JBfMkU> και το οποίο μιλά για τις «κόκκινες γραμμές» του κόμματος και έτσι οι περισσότεροι το μεταφράζουν αυτό ως αποχαιρετιστήριο των ΑΝ.ΕΛ. στη συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τέσσερα χρόνια !

Τι σημαίνουν όλα αυτά με λίγα και ξεκάθαρα λόγια ; Πρώτον ότι αν τυχόν δεν ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών, πάμε άμεσα σε εκλογές (κάτι που θα δημιουργήσει μείζον εθνικό ζήτημα με το Μακεδονικό και τις σχέσεις με τους εταίρους μας) και δεύτερον ότι ακόμα και αν ψηφιστούν οι “Πρέσπες”, η συγκυβέρνηση τελειώνει εντός ολίγου. Μπορεί όμως η κυβέρνηση Τσίπρα να συνεχίσει μόνη τη θητεία της και μετά τις «Πρέσπες» ; Ιδού η απορία...

Υπάρχει τρόπος-και προβλέπεται και συνταγματικά-η κυβέρνηση να συνεχίσει τη θητεία της, έχοντας τη δεδηλωμένη, και έχοντας κοινοβουλευτική στήριξη από τους αποχωρήσαντες ΑΝ.ΕΛ. (χωρίς αυτή τη στήριξη θα είναι, όπως καταλαβαίνεται

μάλλον αδύνατον να επιβιώσουν ως κυβέρνηση). Αυτό ωστόσο και να γίνει θα είναι μια προβληματική κυβέρνηση, όμηρος των βουλευτών του ακροδεξιού πρώην εταίρου της, ενώ κάτι τέτοιο δεν θα ευνοεί ούτε την εικόνα των ήδη μισοπεθαμένων ΑΝ.ΕΛ. προεκλογικά...

Έτσι λοιπόν καταλήγουμε, βάση λογικής, στο ότι και να ψηφιστούν οι «Πρέσπες» και να συνεχίσει η κυβέρνηση του Τσίπρα τη θητεία της, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει το πολύ μέχρι Μάιο ή Ιούνιο, οπότε και θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε εκλογές !

Έτσι θεωρούμε ότι η αναζωπύρωση του Μακεδονικού, και η συμφωνία των Πρεσπών που την ακολούθησε, ήταν στην ουσία ένα ευεργέτημα για όσους ήθελαν να ξεφορτωθούν μια ώρα αρχύτερα τη φαιοκόκκινη κυβέρνηση του Τσίπρα !

Το λέμε αυτό βεβαίως κόντρα στο ρεύμα και την υστερία της εποχής διότι, όπως έχουμε ξαναγράψει, εμείς θεωρούμε το συγκεκριμένο ζήτημα μικρής σημασίας. Παρομοίως θεωρούμε ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών τις περισσότερες υποχωρήσεις έκανε η γειτονική χώρα (συνταγματικό όνομα, συνταγματικές αλλαγές και αποποίηση της αρχαιοπληξίας) παρά εμείς.



Και στο κάτω, κάτω ποιο κακό έπαθε η Ελλάδα τόσα χρόνια που οι περισσότερες χώρες αποκαλούσαν και αναγνώριζαν τους γείτονες ως “Μακεδονία” και Μακεδόνες και τη γλώσσα τους ως

Μακεδονική και οι ίδιοι συνδέονταν αυθαίρετα με την αρχαιότητα ; Και γιατί αντιδρούμε τώρα που κερδίζουμε κάποια πράγματα όπως την αλλαγή συνταγματικού ονόματος, την αποποίηση της αρχαιότητας, αλλά και την αποποίηση του υποτιθέμενου αλυτρωτισμού και ζητάμε με φανατισμό την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση ;

Απίστευτο αλλά κωλο-Ελληνικό που όμως από πίσω κρύβει και έναν λαϊκό και πολιτικό παραλογισμό ο οποίος απαιτεί το σβήσιμο της γειτονικής χώρας από τον χάρτη, των εθνών, των γλωσσών και ίσως και από το χάρτη γενικά ! Υπερβολικό ; Όχι, διότι αν σου απαντήσουν ειλικρινά οι περισσότεροι Έλληνες επί του θέματος, θα σου πουν ότι θα ήθελαν αυτή η χώρα να μην υπάρχει καν.

Περί του τρομοκρατικού χτυπήματος στον ΣΚΑΪ

Μια ακόμα φασιστική επίθεση σε ΜΜΕ, πλήγμα στην ελευθερία του τύπου, από τρομοκράτες «ελευθέρας βοσκής» που μας επιβεβαιώνουν για το ότι η χώρα μας έχει μπει στο σκοτεινό τούνελ του εξτρεμισμού και για το ότι το δημοκρατικό πολίτευμα έχει τραυματιστεί και κινδυνεύει σοβαρά !

Θύμα βεβαίως αυτή τη φορά ο ΣΚΑΪ και η “Καθημερινή” και μια που μιλάμε για ΣΚΑΪ και για τις τρομοκρατικές επιθέσεις και ψάχνουμε να βρούμε πως και γιατί, θα πω κατά πρώτον το εξής: Πολύ κακό και αντιδημοκρατικό παράδειγμα δίνουν και οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. με το εμπάργκο τους στον ΣΚΑΪ, αλλά το ίδιο και οι νεοδημοκράτες με το δικό τους εμπάργκο στην ΕΡΤ !

Διότι στην πολιτική και στη φιλελεύθερη δημοκρατία, ακόμα και στους πολέμιους σου πρέπει να πηγαίνεις και να τους αντιμετωπίζεις με επιχειρήματα. Όταν τα κόμματα δίνουν αντιδημοκρατικά και λαϊκίστικα παραδείγματα, τότε τι περιμένουμε να κάνουμε οι διάφοροι διαταραγμένοι ή προβοκάτορες εξτρεμιστές ;

Αν λοιπόν τα τρία αυτά κόμματα καταδικάζουν πραγματικά την τρομοκρατία και υπερασπίζονται την ελευθεροτυπία, τότε οφείλουν άμεσα να άρουν από κοινού τα εμπάργκο ώστε να δώσουν το καλό παράδειγμα. Όσο δεν το κάνουν, έχουν το δικαίωμα να λέμε ότι Τσίπρας, Καμμένος και Μητσοτάκης έχουν αντιδημοκρατική πολιτική κουλτούρα (για τους δύο πρώτους όχι πως δεν το ξέραμε, αλλά ο τρίτος μας εκπλήσσει πάντα δυσάρεστα) !

Όσο για το τι ήθελαν να πετύχουν οι τρομοκράτες με αυτήν την επίθεση (από την οποία από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα) θα πούμε την εξής άποψη: Έχουμε πει μεν και εμείς-και πολλοί άλλοι- ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει φασίζουσες και επικίνδυνες για τη δημοκρατία τάσεις και πρακτικές και αυτό μάλιστα το φωνάζαμε και πριν πάρουν την εξουσία ,αφού οι αριστεροί έτσι έχουν μάθει να πολιτεύονται.

Ωστόσο πιστεύουμε πως θα ήταν μια πολύ απλοϊκή ανάλυση το να χρεώσουμε τη φασιστική αυτή επίθεση στον απευθείας στον ΣΥΡΙΖΑ ή απευθείας ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε δεν είναι ότι καλύτερο επικοινωνιακά και για αυτούς να χρεωθούν προεκλογικά ως οι ηθικοί αυτουργοί μιας τρομοκρατικής επίθεσης σε ΜΜΕ, όπως διατείνεται ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ Αλαφούζος.

Η δική μας εκτίμηση είναι πως πρόκειται για παρακρατικούς οι οποίοι εκφράζουν και παλεύουν γενικά- και με οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι στην εξουσία- για την πλήρη φασιστικοποίηση του Ελληνικού κράτος στα πρότυπα της Πουτινικής Ρωσίας.

Δεν νομίζουμε είναι λοιπόν ότι πρόκειται μόνο για

φιλοσυριζαϊκές ή καθαρά ακροαριστερές τρομοκρατικές δυνάμεις, αλλά ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο φάσμα αριστερών, Καραμανλικών της Ν.Δ. και μαύρων φασιστών (κυρίως Χρυσή Αυγή) που παλεύουν για τη φασιστικοποίηση και θέλουν να φοβίσουν και να εκκαθαρίσουν ότι έχει απομείνει ακόμα στην πολιτική, στον τύπο και στη δικαιοσύνη- από στοιχειωδώς δημοκράτες και Ευρωπαϊστές.

Άλλωστε και η Νέα Δημοκρατία έχει-όπως έχουμε ξαναπεί-πάρει πολύ άσχημο δρόμο, έχοντας μπει πλέον για τα καλά στο σκοτεινό τούνελ του στείρου εθνικισμού και της στοχοποίησης γειτονικών κρατών και μειονοτήτων, του αντιευρωπαϊσμού και της ρωσοφιλίας (έφτασε έως και να στήνει καταλήψεις σχολείων μαζί με τη Χρυσή Αυγή !).

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο ΣΚΑΪ (που πάντως ακολουθεί πιστά και τα πιο μελανά σημεία της Ν.Δ.), ως το θύμα της επίθεσης, δεν θα πρέπει να επαναπαύεται έχοντας τη στήριξη της Νέας Δημοκρατία του Μητσοτάκη, διότι αυτός (ως πειθήνιο όργανο του Καραμανλή και του Σαμαρά που είναι) πιθανόν θα τον εγκαταλείψει ή θα τον αφήσει έκθετο σε κάποια κρίσιμη στιγμή στο μέλλον !

Σας φαίνεται υπερβολικό ότι εδώ μιλάμε για μια διακομματική ομερτά και βαθύ κράτος, όπου συμμετέχει-μεταξύ άλλων- και η Καραμανλική Νέα Δημοκρατία ; Και όμως δείτε την τιμωρία που επιβλήθηκε από την διακομματική, και κυρίως μάλιστα αριστεροκρατούμενη, ΕΣΗΕΑ στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ Καψώχα.

Πρόκειται για έναν Συριζαίο δημοσιογράφο ο οποίος προ καιρού εξέφρασε στο κρατικό μια όντως τραβηγμένη και άκυρη άποψη. Συγκρίνοντας τα λεγόμενα του Κυριάκο Μητσοτάκη με θεωρητικούς του φασισμού. Αυτή όμως η άποψη όσο ακραία ή και χαζή να είναι, έχει δικαίωμα να ακουστεί και η τιμωρία του και μάλιστα από ένα συνδικαλιστικό όργανο του τύπου συνιστά καθαρή λογοκρισία !

Το μόνο που δεν επιτρέπεται να ακουστεί σε πολιτική συζήτηση

είναι η προσβολή ή η εξύβριση μιας προσωπικότητας, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο διότι επρόκειτο για καθαρά πολιτικοϊδεολογικό σχόλιο.

Και όμως η αριστερίζουσα ΕΣΗΕΑ (που θυμίζω κάποτε τιμωρούσε και δημοσιογράφους επειδή δεν απεργούσαν) αποφάσισε την τιμωρία ενός Συριζαίου επειδή καταφέρθηκε κατ'αυτόν τον τρόπο κατά της ρητορικής του Μητσοτάκη. Περίεργο, ε ;

Το σίγουρο είναι ότι το μέλλον για την πολιτική δημοκρατία δεν προμηνύεται καθόλου καλό, καθώς η Ορμπανοποίηση της χώρας είναι έτοιμη να έρθει και στο βάθος-ακόμα χειρότερα φαίνεται και η Πουτινοποίηση και όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας με οποιαδήποτε κυβέρνηση, γι'αυτό και πρέπει να αφυπνιστούμε άμεσα !

Χρυσή Αυγή : Οι αντικομμουνιστές “υπάλληλοι” των κομμουνιστών !

Πολλά έχουν ειπωθεί όλα αυτά τα χρόνια για το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και τους χρυσαυγήτες αλλά νομίζουμε ελάχιστοι έχουν αγγίξει ένα ζήτημα που είναι το «ζουμί» της υπόθεσης.

Υποτίθεται πως βασικό ιδεολογικό συστατικό κάθε ακροδεξιού, φασίστα είναι ο αντικομμουνισμός. Ένας αντικομμουνισμός που φυσικά δεν έχει τις ρίζες του στη θέληση για ελευθερία την οποία είχε όντως καταλύσει ο κομμουνισμός (οικονομική, δημοκρατική και κοινωνική), αλλά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στον εμφύλιο και στον ψυχρό πόλεμο και στην αντιπαράθεση που υπήρξε μεταξύ των δύο ακραίων ιδεολογικών ρευμάτων.

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την κατάρρευση του κομμουνισμού ως σύστημα, ήρθε μια νέα τάξη πραγμάτων όπου οι ακροδεξιοί άρχισαν σιγά, σιγά από φιλοαμερικανοί που ήταν να γίνονται αντιαμερικανοί και γενικά αντιδυτικοί.



Μετά δε το τέλος της εποχής Γέλτσιν στη Ρωσία, με την εμφάνιση του πιο στυγνού Πούτιν, οι περισσότεροι από αυτούς άρχισαν να ταυτίζονται ανοιχτά με τη Ρωσία και σήμερα αυτή η ταύτιση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, με τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής να πρωτοστατούν σε ρωσοφιλία και αντιδυτικισμό στην Ελλάδα!

Βεβαίως ο προφορικός αντικομμουνισμός, και αντιαριστερισμός, ειδικά των χρυσαυγητών, ζει και βασιλεύει και σήμερα με τον οποίον απλά ξεγελούν και φανατίζουν κατά αυτόν τον τρόπο τους αμόρφωτους, χαχόλους ψηφοφόρους τους. Γιατί τους ξεγελούν ;

Μα πως γίνεται οι φανατικοί αντικομμουνιστές να ταυτίζονται ανοιχτά και να υπηρετούν πιστά (σε βαθμό ρωσοδουλείας) τη Ρωσία του κομμουνιστή Πούτιν ;; Διότι μπορεί μεν στη Ρωσία ο κομμουνισμός να κατέρρευσε, αλλά οι αναθεωρητές κομμουνιστές παραμένουν στην εξουσία !

Δεν το πιστεύετε ; Εγώ ρωτάω, τι ήταν ο Πούτιν επί κομμουνιστικού καθεστώτος ; Στέλεχος της Στάζι και της KGB και μάλιστα από τους πλέον σκληροπυρηνικούς ! Μπορεί να πιστέψει κανείς ότι άλλαξε ; Μα και το σύστημα και η

οικονομία της Ρωσίας παραμένει κρατικοφασιστικό, συγκεντρωτικό και αντιφιλελεύθερο και φυσικά δεν τον έχει εγκαταλείψει και ο αυταρχισμός που έχει γίνει χειρότερος και από τα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης.

Αυτό που κυρίως ξεγελάει τους αφελείς Χρυσauγήτες και γενικά τους φασίστες και ακροδεξιούς- είναι ότι ο Πούτιν παριστάνει τον Χριστιανό για να πάρει μαζί του την ορθόδοξη εκκλησία και ότι έχει επιλέξει να υιοθετήσει και την ακροδεξιά πλατφόρμα και να την ελέγχει σε όλον τον πλανήτη.

Το ότι όμως ο Ρώσος δικτάτορας επέλεξε-προκειμένου να πετύχει την παγκόσμια κυριαρχία του- να συνενώσει τα δύο άκρα, και να συμπορευτεί με την ακροδεξιά, αυτό διόλου δεν τον κάνει λιγότερο κομμουνιστή (αν και αναθεωρητή και όχι φυσικά ιδεολογικά ορθόδοξο) !

Και να ήταν μόνο αυτό...η σύμπλευση των δύο άκρων φαίνεται εν Ελλάδι και από αλλού. Χρυσauγήτες και Συριζαίοι συνυπήρξαν μια χαρά στα κινήματα αγανακτισμένων (πάνω και κάτω πλατεία) και μάλιστα η Χρυσή Αυγή πρόσφερε στήριξη στον Τσίπρα στις καταστροφικές διαπραγματεύσεις του 2016 !

Και δεν σταμάτησε εκεί αφού στο ακόμα πιο καταστροφικό δημοψήφισμα που ακολούθησε συντάχθηκε ανοιχτά με το «όχι» του Τσίπρα. Επρόκειτο για ένα φαιοκόκκινο μέτωπο που έσπασε μόνο όταν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. έφεραν απεχθή μνημόνια (ως αποτέλεσμα της καταστροφής που είχαν προκαλέσει) και ο Τσίπρας άρχισε να παριστάνει τον φιλοευρωπαίο.

Οι κυβερνώντες ωστόσο φρόντισαν να ανταμείψουν τη Χρυσή Αυγή για τις...υπηρεσίες, αφήνοντας ελεύθερους τους υπόδικους Χρυσauγήτες και ακόμα και τον δολοφόνο Ρουπακιά ! Αυτό το πέτυχαν καθυστερώντας εσκεμμένα τη δική, με αποτέλεσμα να περάσει το 18μηνο και να απελευθερωθούν όλοι τους...

Για όσους μάλιστα δεν το ξέρουν η Χρυσή Αυγή δεν παραλείπει σε κάθε εξεταστική επιτροπή στη Βουλή να συντάσσεται με την κυβέρνηση (δες Παπαντωνίου, Κοντομηνά, θέμο Αναστασιάδη

κα.). Όλα αυτά δεν σημαίνουν κάτι ;

Με λίγα λόγια είναι ένα τεράστιο παραμύθι και ο αντιφασισμός της σημερινής αριστεράς, αλλά και ο αντικομμουνισμός της Χρυσής Αυγής και όλης της ακροδεξιάς η οποία-μέσα στην πατροπαράδοτη ανοησία της- έχει γίνει υποχείριο των κομμουνιστών !

Όταν βεβαίως ο Πούτιν, ο οποίος στην πραγματικότητα παραμένει κατακόκκινος, πετύχει κάποιους σημαντικούς γεωπολιτικούς στόχους το πιθανότερο είναι ότι θα εξοντώσει όλους αυτούς τους αδαείς για να πετύχει την απόλυτη κρατικοφασιστική κυριαρχία !

Αυτό μπορεί να γίνει όπως ακριβώς το έκανε και ο κομμουνιστής Μιλόσεβιτς στη Σερβία με την εξόντωση των φασιστών-γενοκτόνων πρώην συμμάχων του Αρκάν και Σέσελι.

Οι αισχρές σοβινιστικές καταλήψεις σε σχολεία με τη στήριξη πολιτικών κομμάτων !

Το ότι η Ελλάδα έχει μπει εδώ και καιρό στα επικίνδυνα μονοπάτια του εξτρεμισμού το έχουμε γράψει άπειρες φορές από εδώ, αλλά αυτό που συμβαίνει εσχάτως δεν έχει προηγούμενο !

Λοιπόν-όπως είναι γνωστό- τις τελευταίες ημέρες η Χρυσή Αυγή, μαζί με άλλες φασιστικές παραφυάδες, βάζει χέρι στο μαθητόκοσμο και στήνει μαθητικές καταλήψεις με θέμα το Μακεδονικό και τη συνθήκη των Πρεσπών ! Και όλα αυτά δυστυχώς με την σχετική ανοχή όλου του πολιτικού κόσμου (ακόμα και η κυβέρνηση που τα καταγγέλλει δεν κάνει τίποτα

για να τα σταματήσει).

Μιλάμε τώρα για καταλήψεις που δεν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε μόνο σοβινιστικές και εθνικιστικές, αλλά, εν μέρη, και φασιστικές καθώς εμφανίστηκαν σε αυτές μεγαλοϊδεατικά και μισαλλόδοξα συνθήματα και, ακόμα χειρότερα, αντιδημοκρατικά και αντικοινοβουλευτικά συνθήματα !

Χαρακτηριστικά: «Η Μακεδονία είναι ελληνική, η Κύπρος είναι ελληνική και η Μικρά Ασία», ««Αλήτες προδότες πολιτικοί». Είδαμε επίσης συνθήματα υπέρ του ανισόρροπου εθνικοσοβινιστή Κασιφά και αναμμένους πυρσούς στα Χρυσauγήτικα-Χιτλερικά πρότυπα !

<https://www.youtube.com/watch?v=XWVpXdUYqHE>

<https://www.youtube.com/watch?v=05SCm1LaHxE>

Παρατηρείστε στο δεύτερο τελευταίο βίντεο-στην Κοζάνη- τον ηγετικό ρόλο στη διαδήλωση έχει αναλάβει ένας μη μαθητής όπου και διατυπώνει χρυσauγήτικες θέσεις και που στο facebook δηλώνει ανοιχτά τη συμπάθειά του προς τη Χρυσή Αυγή, ενώ φέρεται να έχει στενούς δεσμούς και με τη μητρόπολη Κατερίνης !

Και το χειρότερο όλων ; “Η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία” (φωτό παραπάνω). Σε ελεύθερη μετάφραση αφού η δημοκρατία είναι προδοτική να την καταργήσουμε και να φέρουμε δικτατορία !

Κατά πρώτον ξεκαθαρίζουμε πως εμείς είμαστε από αρχής κατά όλων των καταλήψεων στα σχολεία και θεωρούμε ότι πρέπει να τιμωρούνται και οι μαθητές που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Το μοναδικό μέσο “στάσης” των μαθητών θα πρέπει να είναι η λευκή απεργία και αυτό μόνο κατόπιν διαπραγμάτευσης με τους καθηγητές.Ακόμα περισσότερο είμαστε κατά καταλήψεων που δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση και την παιδεία που πρέπει να απασχολούν τους μαθητές, όπως οι

συγκεκριμένες.

Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο, το ότι δηλαδή είναι αδιανόητο οι μαθητές να αντιδρούν με καταλήψεις για ένα θέμα που καμία σχέση δεν έχει με το σχολείο και την εκπαίδευσή τους ! Ακόμα πιο αδιανόητο είναι φυσικά να κάνουν οι μαθητές εξωτερική πολιτική και να εκβιάζουν την όποια κυβέρνηση (ακόμα και αυτήν την τυχοδιωκτική που έχουμε τώρα) να αλλάξει γραμμή και να τους ακολουθήσει !

Ξέρετε όμως πιο είναι το πιο ανησυχητικό ; Ότι οι εθνικοσοβινιστικές καταλήψεις έχουν και την ενεργή υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας η οποία με τον Μητσοτάκη έχει κυλήσει στο σκοτεινό τούνελ του ακραιφνούς εθνικισμού και της Ρωσοφιλίας ! Δεν το πιστεύετε ; Δείτε εδώ την ανακοίνωση της **ΔΑΚΕ καθηγητών** που στηρίζει ανοιχτά τις καταλήψεις, την οποία μετά από λίγες ημέρες κατέβασαν...

<http://agonaskritis.gr/%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-h-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB/>

Και δείτε και τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή πρώην Λεπενικού Μάκη Βορίδη που κάνει ακριβώς το ίδιο !

<https://www.thepressproject.gr/article/136564/0-Boridis-tasset-ai-uper-ton-mathiton-pou-diamarturontai-gia-to-Makedoniko>

Παρατηρούμε λοιπόν στην ανακοίνωση της **ΔΑΚΕ** κοινή ρητορική με τον **Άδωνη Γεωργιάδη** ειδικά με τη φράση πως «δεν θα χαρίσουμε τους...πατριώτες μαθητές στη Χρυσή Αυγή». Με λίγα λόγια και σε ελεύθερη μετάφραση, για να μην πάνε οι μαθητές στη Χρυσή Αυγή, ας υιοθετήσουμε κι'εμείς τις θέσεις και τη ρητορική της Χρυσής Αυγής και ας εκπαιδεύσουμε τη νεολαία μας έτσι !

Ακόμα χειρότερα η ΔΑΚΕ αντιγράφει αυτολεξεί τη φράση του Χρυσουγίτη βουλευτή Παπά πως «Όταν στις καταλήψεις βλέπεις

45αρηδες μουσάτους καραφλοκοτσίδες με ταγάρια να ηγούνται, τότε έχεις ένα αυθόρμητο προοδευτικό μαθητικό κίνημα. Όταν όμως βλέπεις μαθητούδια με Ελληνικές σημαίες, τότε έχεις υποκινούμενες διαμαρτυρίες σκοτεινών δυνάμεων».

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/274729_me-logia-toy-hraysia-iti-pappa-kleinei-i-anakoinosi-tis-dake-e-elme-thes/nikis

Είπατε τίποτα ; Κατά τ'άλλα δεν χαρίζουν τους μαθητές στη Χρυσή Αυγή, αλλά κάνουν ακριβώς αυτό δημιουργώντας τους αυριανούς χρυσαυγήτες !

Θα μου πείτε τώρα ότι βγήκε ο Μητσοτάκης και καταδίκασε τις καταλήψεις ; Το έκανε μετά από τέσσερις, πέντε ημέρες αφού ξεκίνησαν (λόγω του ντόρου που έγινε ότι η Ν.Δ. στηρίζει καταλήψεις και που το εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση) και ενώ πιο πριν σιωπούσε επιδεικτικά. Αλλά και που το έκανε, καταδίκασε μόνο τις καταλήψεις, αλλά ταυτόχρονα στήριξε την ακραία ατζέντα και ρητορική των μαθητών ως πατριωτικά ευαίσθητη !

Για να μην κοροϊδευόμαστε, θα μπορούσαν ποτέ να στηθούν τέτοιου είδους καταλήψεις χωρίς τη βοήθεια ενός μεγάλου κόμματος που μπορεί να κινητοποιήσει δημάρχους, μητροπολίτες, συλλόγους γονέων κλπ. οι οποίοι με τη σειρά τους κινητοποιούν τους μαθητές (μαζί φυσικά με τους Χρυσαυγήτες) ;

Και ποιο είναι αυτό το κόμμα ; Μόνο η Νέα Δημοκρατία που έχει την απαιτούμενη μαζικότητα για κάτι τέτοιο και με δεδομένο φυσικά ότι οι επίσης πανίσχυροι στην εκπαίδευση Συριζαίοι δεν έχουν κανέναν λόγο να «μαστιγώνουν» την κυβέρνησή τους...

Στην πραγματικότητα όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ολόκληρο αυταρχικό βαθύ κράτος που προσπαθεί να εκπαιδεύσει τη μαθητική νεολαία-τους αυριανούς ενήλικους πολίτες στις ιδέες του σοβινισμού και του εθνικισμού και με έναν ακραίο τρόπο όπως οι καταλήψεις και τα συλλαλητήρια !

Για τους γνώστες αυτών των θεμάτων εδώ υπάρχουν ομοιότητες με τη Χιτλερική Γερμανία και άλλα φασιστικά καθεστώτα του μεσοπολέμου ! Υπάρχουν ακόμη ομοιότητες με κομμουνιστική Αλβανία του Χότζα ή και τη Βόρεια Κορέα (του τύπου εμείς οι «ένδοξοι» και οι εχθροί που μας επιβουλεύονται)...

Ωστόσο αυτό στην Ελλάδα αυτά (δηλ. να φανατίζουν τη νεολαία με τέτοιο τρόπο) δεν έχουν τολμήσει να κάνουν στο παρελθόν ούτε καν οι δικτάτορες Μεταξάς και Παπαδόπουλος και τα φασιστικά καθεστώτα τους !

Και ξέρετε γιατί δεν το έκαναν ; Διότι και οι δύο δεν κινήθηκαν ιδιαίτερα μεγαλοϊδεατικά στην εξωτερική πολιτική για να μην πούμε πως έγερναν περισσότερο προς τη real politics. Ήξεραν λοιπόν πως αν δημιουργήσουν έναν μελλοντικό στρατό ιεροφανατισμένων τζιχαντιστών του εθνικισμού, μπορεί στο μέλλον να μην μπορούν να τους ελέγξουν και να τους δημιουργήσουν προβλήματα στην εξωτερική ή και άλλη πολιτική τους...

Ετούτοι οι σημερινοί όμως φαίνεται πως δεν έχουν όρια σε τίποτα και γι'αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε ανήσυχοι για το τι μέλλον μας επιφυλάσσουν, πόσο μάλλον που γνωρίζουμε ότι όλες οι κομματικές ηγεσίες στην Ελλάδα υπηρετούν τα μεγαλοϊδεατικά σχέδια των Ρώσων νεοφασιστών του Πούτιν.

ΥΣΤ: Για όσους μας θεωρούν υπερβολικούς για τους χαρακτηρισμούς και τις παρομειώσεις μας, δεν έχουν παρά να διαβάσουν το κείμενο της συναδέλφου εκ Θεσσαλονίκης Χριστίνας Ταχιάου με περιγραφές, από όσα αντίκρισε στα μαθητικά συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε από ανησυχητικές έως ανατριχιαστικές...

<https://www.protagon.gr/epikairota/ellas-ellas-i-tan-i-epi-tas-44341735720>

Το δόγμα Πολάκη και γιατί το βαθύ κράτος στοχοποιεί Γιάννο και Σημίτη !

Μετά και την εντελώς αστήρικτη προφυλάκιση του Παπαντωνίου (και θα εξηγήσουμε το γιατί) όλο και πληθαίνουν οι φωνές-και όχι μόνο σε αυτή τη φαιοκόκκινη κυβέρνηση- που μιλούν και για ευθύνες του Κώστα Σημίτη με επιχειρήματα του τύπου: “Αυτός δεν έκλεψε ή δεν ήξερε τι γινόταν στην κυβέρνησή του με τους Τσοχατζόπουλους, τους Παπαντωνίου και τους Μαντέληδες” ;

Και όλα αυτά βεβαίως (φυλάκιση Παπαντωνίου, στοχοποίηση Σημίτη) συμβαίνουν κυρίως σε μια περίοδο μόλις λίγο καιρό μετά την προφορική έκφραση του δόγματος του κλασικότερου κόκκινου φασίστα Πολάκη, από τον ίδιο, του «να κλείσουμε κάποιους στη φυλακή, αλλιώς δεν παίρνουμε εκλογές» !

Ακολούθησε, μαζί με τη λεκτική στοχοποίηση, ακόμα και εντολή για άνοιγμα των λογαριασμών του Κώστα Σημίτη και η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, αφού συναίνεσε και ο ίδιος λέγοντας πως δεν έχει να φοβηθεί και να κρύψει τίποτα. Αυτό βεβαίως ήταν κυρίως προεκλογική φωτοβολίδα αφού λογικά δεν πρόκειται να βγάλει κάτι επιλήψιμο για τον πρώην πρωθυπουργό...



Αλλά πριν ασχοληθούμε με τον Σημίτη, να μιλήσουμε και για την υπόθεση Παπαντωνίου ο οποίος κυνηγιέται μανιωδώς από όλο το βαθύ κράτος εδώ και χρόνια και γι' αυτό οι περισσότεροι περίμεναν κάποια στιγμή αυτήν την κατάληξη της φυλάκισης του.

Ο Παπαντωνίου είναι ένας κλασσικός εκπρόσωπος της δυτικόφιλης Ελληνικής αστικής τάξης-με σπουδές και ζωή στη Γαλλία και αλλού- και κυρίως ένας κλασσικός εκπρόσωπος του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ και κυρίως της εποχής Σημίτη η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό μια παρένθεση ορθολογισμού και συμμαζέματος των οικονομικών της χώρας.

Δηλαδή ο δυτικόφιλος και σχετικά φιλελεύθερος Παπαντωνίου είναι ότι ακριβώς μισούν όλοι οι κόκκινοι φασίστες και συνεπώς αναμενόμενος και εύκολος στόχος σε μια υπόθεση η οποία εκκρεμούσε εδώ και πάνω από μια δεκαετία!

Δεν μπορούμε βέβαια να γνωρίζουμε αν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει διαπράξει κάτι παράνομο και δεν παίρνουμε όρκο ότι είναι εντελώς αθώος. Βλέπουμε πως όχι μόνο προφυλακίστηκε αλλά και ότι σχεδόν οι πάντες (και κυρίως οι κυβερνητικοί) μιλούν σαν ο Παπαντωνίου να έχει ήδη καταδικαστεί και τον θεωρούν εκ των προτέρων κλέφτη και διεφθαρμένο ! Αυτά δεν “μυρίζουν” καλά και προοιωνίζουν φασισμό !

Πόσο δικαιολογημένη είναι λοιπόν η προφυλάκισή του πρώην υπουργού ; Κατά πρώτον είναι αστήρικτο το ότι είναι ύποπτος φυγής διότι αυτό θα μπορούσε να το έχει κάνει επί μια δεκαετία που αυτή η υπόθεση είναι στην επικαιρότητα και ο κίνδυνος φυλάκισής του ελλόχευε.

Δεύτερον πως είναι δυνατόν να λένε ότι μπορεί να διαπράξει παρόμοιο αδίκημα ; Δηλαδή πρόλαβαν και τον έκριναν ένοχο πριν την ώρα του ; Και πως θα το διαπράξει αφού έχει πάψει να είναι ενεργά στην πολιτική και υπουργός εδώ και αρκετά χρόνια και δεν προβλέπεται και να ξαναγίνει ;

Αλλά και στην ουσία της υπόθεσης η δικαιοσύνη ψεύδεται λέγοντας ότι ο Παπαντωνίου δεν συναίνεσε να ανοίξουν οι λογαριασμοί του κάτι που μυρίζει βρωμιά ! Και το κυριότερο είναι ότι πουθενά δεν βρέθηκε κίνηση,εμβάσματα ή εξτρέ στους λογαριασμούς του Παπαντωνίου που άνοιξαν, όπως σωστά ισχυρίζεται και ο ίδιος

Πως το δικαιολόγησε αυτό το βαθύ κράτος ; Μιλάει για έναν ανώνυμο μάρτυρα-υποτιθέμενο φίλο του Παπαντωνίου- ο οποίος και καλά τον έκαψε λέγοντας πως μετέφερε χρήματα για λογαριασμού του τελευταίου και χωρίς να ξέρει γιατί ! Σας θυμίζει κάτι αυτό; Μα την υπόθεση (Συριζέϊκη φούσκα) Novartis με τις υποτιθέμενες μαρτυρίες δήθεν προστατευόμενων μαρτύρων που υποτίθεται πως διακινούσαν λεφτά !

Μετά από όλα αυτά λοιπόν δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβετε και γιατί εσχάτως στοχοποιήθηκε και ο Σημίτης ο οποίος δεν ήταν μόνο ένας εκσυγχρονιστής και καλός διαχειριστής των οικονομικών που έβαλε τη χώρα και στην ΟΝΕ και γενικά στον Ευρωπαϊκό πυρήνα.

Το βασικότερο «έγκλημά» του ήταν ότι ακολούθησε γενικά φιλοδυτική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις (χωρίς ωστόσο να συγκρούεται ιδιαίτερα και με τη Ρωσία η οποία ωστόσο δεν είχε αποκτήσει τη σημερινή γεωπολιτική δύναμη...).Επιπλέον ακολούθησε και μια real Politic σχετικά αντιεθνικιστική

γραμμή στις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες (Τουρκία, Αλβανία, Δημοκρατία Μακεδονίας) που και αυτή δεν άρεσε στους αριστερούς και στους ακραίους δεξιούς.

Από την άλλη μην φανταστεί βέβαια κανείς ότι ο Σημίτης συγκρούστηκε ποτέ με τα ανατολικά-Ρωσικά συμφέροντα και διαπλεκόμενα των σαμποταριστών μέσα στην Ελλάδα. Τουναντίον τα ευνόησε και αυτός... Ωστόσο στη σούμα δεν παύει να ήταν ο λιγότερο Ρωσόφιλος και πρωθυπουργός που πέρασε μετά από την εποχή του Κων.Μητσοτάκη και αυτό οι αριστεροί και δεξιοί φασίστες δεν του το συγχώρεσαν ποτέ !



Δεν είναι τυχαίο που και οι ρωσόδουλοι χρυσαυγήτες έχουν την ίδια γραμμή καταδίκης των Σημίτη και Παπαντωνίου ως απατεώνες πριν ακόμα δικαστούν ενώ και το ΠΑΣΟΚ (ουσιαστικά του Λαλιώτη) σπεύδει να τον αποποιηθεί λέγοντας πως αποτελεί παρελθόν από το κόμμα εδώ και χρόνια. Ακόμα και το μετριοπαθές «Ποτάμι» είναι εκ των πρωτοστατών κατά του Παπαντωνίου...

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ανατολικού τύπου βαθύ κράτος που εδώ και χρόνια εκκαθαρίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους με υπαρκτά ή ανύπαρκτα και επιλεκτικά σκάνδαλα. Αυτό το βαθύ κράτος, επειδή ακριβώς είναι ανατολικού-Ρωσικού τύπου και προέλευσης έχει αποθρασυνθεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. όσο ποτέ άλλοτε...

Η ουσία και το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι τελικά ότι αυτή η κυβέρνηση είναι φασιστική στη φύση της και θυμίζει αυταρχικό καθεστώς, καθώς δεν είναι μόνο ότι εκκαθαρίζει με βρώμικους τρόπους τους αντιπάλους της, αλλά προσπαθεί να ελέγξει και τη δικαιοσύνη (και σε μεγάλο βαθμό το έχει καταφέρει) και τον τύπο. Όχι παράξενο δεδομένου ότι η άκρα αριστερά ήταν ανέκαθεν συνυφασμένη με τον αυταρχισμό και την ξενοδοουλεία...