

Λίγα ακόμα περί Ρουβίκωνα...

Αρκετοί είναι αυτοί οι φίλοι που, με μήνυμα τους μας ζητούν τη γνώμη μας για τον Ρουβίκωνα και τους περιβόητους «ακτιβισμούς» τους...

Ως πρώτη άποψη δεν έχουμε παρά να αναδημοσιεύσουμε παρακάτω ένα άρθρο που γράφτηκε πριν περίπου 11 μήνες, όταν ακόμη τα «αιρετικά» ήταν blog και το οποίος αναδημοσιεύουμε παρακάτω με τον τότε τίτλο «Ρουβίκωνας: Οι κρατιστές αναρχοφασίστες» και είναι το εξής:

«Όπως έχουμε ξαναγράψει-χωρίς δόση υπερβολής- στην Ελλάδα ακόμα και οι αναρχικοί είναι κρατιστές ή κρατικοδίαιτοι !

Είναι επίσης γεγονός ότι μια μεγάλη μερίδα αυτών έχει φασιστικοποιηθεί (γι'αυτό άλλωστε και τους αποκαλούμε αναρχοφασίστες), όπως άλλωστε και μεγάλο μέρος της άκρας αριστεράς !

Έτσι λοιπόν μόλις προ ημερών μάθαμε ότι μέλη της αυτοαποκαλούμενης αναρχικής οργάνωσης «Ρουβίκωνας» έκαναν «ντου» και στο υπουργείο εθνικής άμυνας του Καμμένου και μάλιστα το έκαναν ανενόχλητοι και ασύλληπτοι !

Για την ιστορία η μοναδική φορά που συνελήφθησαν ήταν σε μια μπούκα στην Ισπανική πρεσβεία και αυτό έγινε μόνο και μόνο για να μην εκτεθεί κι'άλλο η κυβέρνηση στους Ισπανούς εταίρους και δανειστές μας. Τυχαίο ;

Πραγματικός στόχος τους ; Να πάρουν αποστάσεις από τη φαιοκόκκινη κυβέρνηση και να αποποιηθούν τον ρόλο του κρατικίστικου εργαλείου και παρακρατικού γκρουπούσκουλου. Γι'αυτό ακριβώς- για να ρίξουν στάχτη στα μάτια- και αποφάσισαν να μπουκάρουν και στο υπουργείο του ακροδεξιού τραμπούκου Καμμένου και συγκυβερνήτη του ΣΥΡΙΖΑ !

Εμάς όμως τα...καλόπαιδα του Ρουβίκωνα δεν μπορούν να μας παραμυθιάσουν και όχι μόνο διότι τα πεπραγμένα της λεγόμενης αριστεράς τα έχουμε «σπουδάσει». Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στο background και στα πεπραγμένα του «Ρουβίκωνα» και θα καταλάβετε γιατί είμαστε κάθετοι σε αυτό και τους αποκαλύπτουμε...

Πρώτο και κυριότερο, μπορεί ποτέ να πιστέψει κανένας νοήμων άνθρωπος ότι άνθρωποι που έχουν πάρει και εκπομπή στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ (ΕΡΤ-ΟΡΕΝ) δεν είναι πiónια αυτής της κυβέρνησης ; Ή μήπως είναι τυχαίο ότι-όπως είπαμε- δεν συλλαμβάνονται σχεδόν ποτέ, ότι και αν κάνουν, ενώ σε μια σοβαρή χώρα θα ήταν ήδη στη φυλακή ;

Να πάμε και παρακάτω, διότι αν ρίξουμε μια ματιά στα πιστεύω τους, όπως τα εκφράζουν οι ίδιοι, δεν βλέπουμε τίποτα παραπάνω εκτός από μια κλασσική νεοκνίτικη γραμμή εμπλουτισμένη με τα κλασσικά ιδεολογήματα που εισήγαγε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα

Δηλαδή περί αντιμνημονίου, οικονομικής κατοχής των δανειστών, του δυτικού κεφαλαίου και πάνω απ'όλα φυσικά αντιφιλελεύθεροι και μάλιστα πολύ περισσότερο από αντιχρυσουγήτες και αντιφασίστες γενικά (όπως είναι πλέον όλοι σχεδόν οι αριστεροί και οι οργανώσεις τους) !

Γενικά βλέπουμε ότι η ανάλυσή τους περί κρίσης και των αιτιών της ήταν σχεδόν ίδια με του ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ (προ μνημονίου), ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και Χρυσής Αυγής (!), μεταφρασμένη σε κάπως πιο αναρχική γλώσσα για τα μάτια του κόσμου (κυρίως των ανόητων που τους πιστεύουν)...

Αλλά και μέχρι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακός δεν ήταν και ο «Ρουβίκωνας» ανοιχτά τίποτα παρά μια αναρχοφασιστική ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να θυμηθούμε ότι πρώτον: Κατά τη διάρκεια της πρώτης καταστροφικής διαπραγμάτευσης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. με την Ε.Ε. (2015), αυτοί δεν δίσταζαν να στηρίζουν ουσιαστικά την διαπραγμάτευση, διοργανώνοντας πορείες στη

γερμανική πρεσβεία, βρίζοντας Μέρκελ και Σόιμπλε.

Δεύτερο και πιο κραυγαλέο ότι στις 30 του Ιούνη του 2015 οι «Ρουβίκωνες» επιτέθηκαν ανοιχτά στους διαδηλωτές του «Μένουμε Ευρώπη» στο Σύνταγμα που διαδήλωναν τότε κατά της-πιο ανοιχτά τότε- αντιευρωπαϊκής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. διότι προέβλεπαν περίπου τι επρόκειτο να ακολουθήσει στη χώρα. Εκεί λοιπόν οι «Ρουβίκωνες» λειτούργησαν ανοιχτά ως παρακρατικά «μαντρόσκυλα» της κυβέρνησης, κατά των φιλοευρωπαίων αντιπάλων τους !

Εκείνη την περίοδο μάλιστα (διαπραγματεύσεις- δημοψήφισμα) βρέθηκαν ουσιαστικά και οι “Ρουβίκωνες” στο ίδιο μαυροκόκκινο μέτωπο και με τους Χρυσανγήτες, χωρίς κανένα πρόβλημα !

Μόλις φυσικά η κυβέρνηση το γύρισε μνημονιακή, το γύρισαν και αυτοί αντικυβερνητικοί και αντικαθεστωτικοί για ξεκάρφωμα, όπως έκαναν και οι διάφοροι Ανταρσύες, Λαφαζάνηδες, Κωνσταντοπούλου κλπ., για να μην εκτεθούν άλλο (Το ΚΚΕ λειτούργησε πιο έξυπνα, κρατώντας από την αρχή κάποιες αποστάσεις από την κυβέρνηση, γνωρίζοντας καλά ότι μπορεί στο μέλλον να εκτεθεί).

Έκτοτε αφιερώθηκαν σε κάτι υποκριτικές μπούκες της πλάκας στο ΤΑΙΠΕΔ και στο ΑΔΜΗΕ και καλά επειδή είναι κατά των ιδιωτικοποιήσεων (να γιατί λέμε ακόμα και τους Έλληνες αναρχικούς κρατιστές, αν και στην πραγματικότητα οι αριστερούληδες είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων αλλά μόνο στο ρωσοκινέζικης προέλευσης κεφάλαιο), σε γιατρούς που και καλά παίρνουν φακελάκια και στην εφημερίδα “Πρώτο θέμα” την οποία στόχευσαν όχι για τον δεδομένο εθνικισμό και φιλοχρυσανγητισμό της, αλλά γιατί αυτή είναι πλέον αντικυβερνητική...

Συμπέρασμα ; Πρόκειται για καθεστωτικούς-παρακρατικούς τραμπούκους και ας καμώνονται το αντίθετο. Βλέπετε το επαναστατηλίκι πουλάει σε εποχή κρίσης, αλλά στην

πραγματικότητα οι περισσότεροι αυτοαποκαλούμενοι επαναστάτες είναι οι πιο προσκυνημένοι !”

http://taairetika.blogspot.com/2017/11/blog-post_21.html

Αυτά γράφαμε λοιπόν πέρσι τέτοια εποχή, αλλά από τότε έχει αλλάξει κάτι στο κεφάλαιο Ρουβίκωνας; Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι η ρωσοδουλεία τους είναι πλέον ανοιχτή και έκδηλη στη γραμμή τους (συνεπώς και η κρυφοφασιστική τους φύση)!

Έτσι λοιπόν πέρσι το χειμώνα, με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ-Ντιναμό Κιέβου, χαρακτήρισαν σύσσωμο τον Ουκρανικό λαό και την Ουκρανική κυβέρνηση ναζί και δικαιολόγησαν έτσι τη φασιστική εισβολή και κατοχή της Κριμαίας, αλλά και τον πόλεμο και διαμελισμό που έχουν προκαλέσει οι Ρώσοι φασίστες στην ανατολική Ουκρανία.

Αυτά φυσικά δεν είναι τίποτε άλλο από την υιοθέτηση της Ρωσικής Πουτινικής προπαγάνδας, αλλά υπάρχει και συνέχεια...

Τους τελευταίους μήνες έχουν κάνει μπούκες σε μια σειρά από ξένες πρεσβείες, όλες δυτικών και φιλοδυτικών χωρών, όπως ο ΗΠΑ, η Γαλλία, η Αυστρία, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία (πιθανόν να μας διαφεύγει και κάποια ακόμα). Ούτε λόγος φυσικά για μπούκα στη Ρωσική ή σε Ρωσόφιλης χώρας...

Πρόσφατα ωστόσο παραξένεψε πολύ κόσμο και μια μπούκα του Ρουβίκωνα στην πρεσβεία του Ιράν, μιας ισλαμοφασιστικής χώρας με καλές σχέσεις με τον Ρωσοκινέζικο φασιστικό άξονα !

Γιατί το έκαναν αυτό ; Μα γιατί εσχάτως το Ιράν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους μέχρι τώρα συμμάχους του, Ρωσία και Άσαντ, για τη μοιρασιά στον πόλεμο της μαρτυρικής Συρίας-την οποία μακέλεψαν από κοινού- ο οποίος ουσιαστικά μόλις τελείωσε υπέρ του Άσαντ !

Καθόλου τυχαία, λίγες μόνο ημέρες πριν από το ντου του Ρουβίκωνα στην Ιρανική πρεσβεία, το Ιράν χτυπήθηκε από τους

Ρωσοκίνητους Ασαντικούς ισλαμοφασίστες του ISIS σε τρομοκρατική επίθεση !!

Βλέπουμε λοιπόν όχι μόνο ένα διεθνές φασιστικό-νεοναζιστικό παζλ που συμπληρώνεται για τους καλούς γνώστες των θεμάτων, αλλά και ότι όλα τα τσιράκια αυτού του φασισμού ανά τον κόσμο να συντονίζονται τρομερά μεταξύ τους, ενόσω ο αρχιδολοφόνος Πούτιν και η Ρωσία πάνε να κάνουν το μεγάλο βήμα για την παγκόσμια κυριαρχία τους.

Αυτή η Ρωσική κυριαρχία μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη δύναμη της βρώμικης διπλωματίας και της προβοκάτσιας, είτε και με νέους πολέμους που θα μπορούσαν να φέρουν ακόμα και έναν γενικευμένο-παγκόσμιο πόλεμο !

My Style Rocks: «Δεν πας πουθενά έτσι» είπαν οι “δήθεν” σε παίκτρια !

Τους βγήκαν τα μάτια, αλλά παραμένουν “δήθεν” και καλλιεργούν και αυτοί την κρίση νεοπουριτανισμό που έχει καταλάβει μερικές εκπομπές της Ελληνικής τηλεόρασης!

Ο λόγος για τους κριτές του “My style rocks 2” και τα σχόλιά τους, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, προς τη νέα παίκτρια του παιχνιδιού, τη σέξι Σαλονικιά Τζέλια !

Η Τζέλια επέλεξε και σήμερα και χθες σέξι ντύσιμο και τόσο ο Στέλιος Κουδουνάρης όσο και ο Δημήτρης Αργυρόπουλος, της

είπαν ξεκάθαρα να αρχίσει να ντύνεται γιατί οι μέχρι τώρα επιλογές της είναι πολύ... γυμνές και την απείλησαν πως δεν έχει πολύ μέλλον στο παιχνίδι !

Αφήστε τις κοπέλες να εκδηλώνονται με λίγη μεγαλύτερη φαντασία και αντισυμβατικότητα, ρε δήθεν και όψιμοι ηθικολόγοι της Ελληνικής TV ? Και στο κάτω, κάτω πέροι που υπήρχε η Ιωάννα Τούνη με ανάλογα ντυσίματα γιατί δεν κάνατε έτσι, σαν γεροντοκόρες, και σας έπιασε φέτος ;

Πώς αντέδρασε η παίκτρια σε αυτή την κριτική; Δείτε όλα όσα έγιναν στο σχετικό απόσπασμα που ακολουθεί

Ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν Νίκας-Τατούλης σε εκδήλωση !!

Η περιφερειακή αρχή, με τον ίδιο τον Πέτρο Τατούλη και τη συνοδεία του Νικολάκου-Μπούζα, επέλεξε να παραστεί χθες στη γιορτή ψαρόσουπας στο λιμάνι της Καλαμάτας, αν και αυτό από μόνο του δεν αποτελεί είδηση διότι ο κύριος Τατούλης έχει βγει προς “ψάρεμα” ψήφων και στον ίδιο το δήμο Καλαμάτας.

Η είδηση είναι ότι Νίκας και Τατούλης όχι απλά δεν χαιρετήθηκαν και δεν μίλησαν μεταξύ τους, αλλά δεν αντάλλαξαν, στην κυριολεξία, ούτε μια ματιά έτσι για τους τύπους !

Το γεγονός σχολιάστηκε αρνητικά από τους περισσότερους παρευρισκόμενους και εμείς σημειωλογικά θα λέγαμε ότι οι δύο αυτοί εκλεγμένοι άντρες και τα επιτελεία τους δίνουν ένα κακό παράδειγμα διχόνοιας, τη στιγμή που οι περισσότεροι συχνά-πυκνά καλούν τον Ελληνικό λαό να είναι ενωμένος...

Όσο για την εκδήλωση τη διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Καλαμάτας και ο ναυταθλητικός σύλλογος «Αίολος» και ήταν ένα Καλαματιανό γλέντι στο πάρκο του «Πανελληνίου» που περιλάμβανε χορό, νησιώτικες και άλλες μελωδίες και φυσικά μαγειρέματα με επίκεντρο την Καλαματιανή ψαρόσουπα, η οποία προσφέρθηκε δωρεάν στο κοινό. Τα υλικά ήταν χορηγία της Κεντρική Αγορά Καλαμάτας ΑΕ.

Το παρών έδωσαν οι περισσότεροι από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές του τόπου και ακόμα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, ο σύλλογος χορού «Ξενία», το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας με το παραδοσιακό του τμήμα, όχι μόνο με νησιώτικα αλλά και με τραγούδια της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της Καλαμάτας, καθώς και η Λέσχη Αρχιμαγείρων.

Επιπλέον έγινε και η απονομή των βραβεύσεων στους νικητές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αλιείας, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο «Αίολος».

Να πούμε βεβαίως ότι ο συγκεκριμένος χώρος του πάρκου διαμορφώθηκε με χορηγία των Ελληνοαυστραλών Μαίρης και Γιώργου Μαντζή, οπότε και ο κύριος δήμαρχος θα πρέπει να μην υπερηφανεύεται για το γεγονός προεκλογικά και να σταματήσει να μιλά για το περιβόητο έργο του στην παραλία διότι η τελευταία είναι κάτι σαν φτωχός συγγενής επί θητείας του...

Με την ευκαιρία ας δούμε παρακάτω και μερικές αποκλειστικές φωτογραφίες από την εκδήλωση...





Αθεράπευτη έλλειψη φαντασίας...

Αλήθεια, περίμενε κανένας τώρα αυτή η εθνική ομάδα-με τις συγκεκριμένες δυνατότητες και τις συγκεκριμένες απουσίες που είχε-μια καλύτερη εικόνα και καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που έπαιξε κόντρα στην Ουγγαρία ;

Το συγκεκριμένο ματσάκι «μύριζε» από πριν ότι και αν το πάρουμε, θα το πάρουμε με τα χίλια ζόρια και έτσι έγινε...Γιατί ; Γιατί πολύ απλά το ποδοσφαιρικό μας επίπεδο,

ως εθνική ομάδα, κάπου εκεί είναι ! Με την Ουγγαρία, με τη Φινλανδία, με τη Βουλγαρία, με το Ισραήλ, με την Αλβανία κλπ και όχι παραπάνω...

Η διαφορά είναι ότι φίλαθλοι και δημοσιογράφοι καταλαμβάνονται από μεγαλοϊδεατισμό (κατάλοιπο του επιτυχημένου πρόσφατου παρελθόντος με Ρεχάγκελ και Σάντος) και αναρωτιούνται γιατί δεν παίζουμε σύμφωνα με τις...μεγάλες δυνατότητές μας και γιατί δεν κάνουμε εμφατικές νίκες !

Αν πάμε τώρα πιο αναλυτικά στο προχθεσινό μας με την Ουγγαρία θα δούμε σαφέστατο πρόβλημα ανάπτυξης με τα αμυντικά και κεντρικά χαφ να μην είναι καθόλου δημιουργικά και την ίδια στιγμή τον Σκίμπε να έχει παρατάξει ένα ανορθολογικό μεσοεπιθετικό σχήμα με τρία χαφ (Φορτούνη, Πέλκα, Μάνταλο) που το μόνο που πέτυχε είναι να φτάνει πολύ δύσκολα η μπάλα στον φουνταριστό Μήτρογλου. Την ίδια στιγμή φαινόταν ότι και η άμυνα δεν έστεκε πολύ καλά, αφού φαινόταν ευάλωτη σε ορισμένες αντεπιθέσεις και φάσεις των Ούγγρων...

Πάντως για να λέμε και του στραβού το δίκιο αυτή η εθνική προσπαθεί να παίξει κάπως πιο κανονικό ποδόσφαιρο από το κάτι σαν ποδόσφαιρο της εποχής Σάντος, αλλά το βασικό πρόβλημα της είναι η αθεράπευτη έλλειψη φαντασίας και δημιουργικότητας των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Γιατί κερδίσαμε εν τέλει την Ουγγαρία ; Γιατί απλά στο δεύτερο ημίχρονο αποφασίσαμε να βάλουμε περισσότερη ταχυδύναμη και πείσμα στο παιχνίδι μας, με αποτέλεσμα να γίνουμε πιο πιεστικοί και γιατί οι παίκτες σταμάτησαν να τρώγονται μεταξύ τους στα λάθη και στις ασυνεννοησίες.

Ευκαιρίες βεβαίως και πάλι δεν βγήκαν, για τους λόγους που αναφέρουμε πιο πάνω, αλλά τουλάχιστον το γκολ ήρθε από έναν από τους λίγους καλούς συνδυασμούς και ατομικές προσπάθειες που έγιναν (Τσιμίκας-Μήτρογλου).

Οι Ούγγροι, ως μέτρια ομάδα και ελάχιστα δημιουργικοί και αυτοί, μπόρεσαν να αντιδράσουν και να ασκήσουν πίεση μόνο

κατά το τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα...

Θα λέγαμε πάντως ότι εκτός από τον σκόρερ Μήτρογλου (μόνο για το γκολ του), τον Ζέκα και τον Τσίμικα, του οποίου η απόδοση ήταν ευχάριστη έκπληξη, δύσκολα μπορείς να βρεις άλλους διακριθέντες στην προχθεσινή ομάδα, χαρακτηριστικό του τι μπάλα παίξαμε !

Πλέον το προσεχές ματς με τη Φινλανδία στο Τάμπερε είναι κομβικό από κάθε άποψη. Και γιατί σε περίπτωση ήττας μάλλον δεν υπάρχει βαθμολογική επιστροφή για εμάς στον όμιλο, αλλά κυρίως γιατί ο καθόλα μέτριος προπονητής Σκίμπε είναι πασιφανές πως παίζει το κεφάλι του !

Νέος έρωτας για τη Μαίρη Συνατσάκη!

Αυτός είναι ο άντρας που της «έκλεψε» την καρδιά !



Ο έρωτας της «χτύπησε» και πάλι την πόρτα....

Η Μαίρη Συνατσάκη, χώρισε το καλοκαίρι με τον

Σπύρο Χατζηαγγελάκη, με τον οποίον ήταν μαζί περίπου τρία χρόνια, βρήκε και πάλι τον έρωτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Secret πριν από λίγο καιρό ένας φίλος της, από το θέατρο, αποτέλεσε αφορμή για να γνωρίσει το νέο της αγόρι. Είναι κοντά στην ηλικία της, ασχολείται με τον χώρο του θεάματος, αλλά δεν είναι πολύ γνωστός.

Όπως λένε άτομα του περιβάλλοντος τους ακόμη δεν κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, καθώς η σχέση τους είναι φρέσκια. Οι φίλοι της τη βλέπουν να χαμογελά... περίεργα και καταλαβαίνουν πως έρωτας είναι η αιτία, όμως η λαμπερή παρουσιάστρια δεν κάνει αποκαλύψεις!

Το μόνο που παραδέχτηκε δημόσια είναι η αλλαγή... διεύθυνσης, αφού μετακόμισε.

ΠΗΓΗ: www.gossip-tv.gr

Σε δίκη για τα στημένα Μαρινάκης και άλλοι 27 – Ανάμεσά τους και ο Αριστείδης Σταθόπουλος !

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τα αδικήματα της αλλοίωσης αποτελέσματος (κακούργημα) και της σύστασης συμμορίας (πλημμέλημα) θα καθίσει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελος Μαρινάκης και 27 ακόμη άτομα για τους στημένους

αγώνες.

Μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος με την ιδιότητα του πρώην μέλους του Δ.Σ. της ΕΠΟ.

Σύμφωνα λοιπόν με το sdna.gr μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να αποσαφηνιστεί για ποιες κατηγορίες παραπέμπονται οι κατηγορούμενοι καθώς άλλοι εμπλέκονται μόνο στη σύσταση συμμορίας, άλλοι μόνο για αλλοίωση αποτελεσμάτων και άλλοι και για τα δύο.

Σημειώνεται πως η σύσταση συμμορίας θεωρείται πλημμέλημα, ενώ η αλλοίωση αποτελεσμάτων θεωρείται κακουργηματικού χαρακτήρα.



Με βάση το παραπεμπτικό (αμετάκλητο) βούλευμα στο скаμνί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, μαζί με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη θα καθίσουν οι:

Γιώργος Σαρρής (πρώην πρόεδρος ΕΠΟ),

Θόδωρος Κουρίδης (πρώην νομικός σύμβουλος ΕΠΟ),

Αριστείδης Σταθόπουλος (πρώην αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΠΟ),

Γιάννης Παπακωνσταντίνου (πρώην αναπληρωτής πρόεδρος ΕΠΟ),

Νίκος Προύντζος (πρώην μέλος ΔΣ ΕΠΟ),

Γιώργος Δούρος (πρώην αρχιδιαιτητής),

Θανάσης Μπριάκος (πρώην αρχιδιαιτητής),

Κώστας Ιωαννίδης, Γιάννης Κάμπαξης, Απόστολος Αμπάρκιολης,
Αλέξανδρος Δημητρόπουλος, Θανάσης Γιάχος, Ηλίας Σπάθας
(πρώην διαιτητές),

Γιώργος Αρβανιτίδης (πρώην πρόεδρος ΠΑΕ Βέροια),

Γιώργος Λαναρής (πρώην γενικός αρχηγός Βέροιας),

Σα Πίντο (πρώην προπονητής Ατρόμητου),

Κώστας Μπάρμπας, Δημήτρης Αμαραντίδης, Ηλίας Ιωάννου,
Αλέξανδρος Καλογέρης, Δημήτρης Μάνος, Χαράλαμπος Παυλίδης,
Γιώργος Σκαθαρούδης, Πέρεζ Μορένο (πρώην ποδοσφαιριστές
Βέροιας),

Γιώργος Σπανός (ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ατρόμητος),

Γιάννης Αγγελόπουλος (τεχνικός διευθυντής ΠΑΕ Ατρόμητος),

Ιωάννης Κάμπαξης (διαιτητής Superleague),

Γιάννης Κομπότης (πρώην πρόεδρος ΠΑΕ Λεβαδειακός)

ΠΗΓΗ: www.eleftheriaonline.gr

Ο Πρόεδρος της Γερμανίας στη Μεσσηνία !

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη υποδοχή του
Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρανκ-
Βάλτερ Σταϊνμπίερ σήμερα στη Μεσσηνία !

Θυμίζουμε ότι Γερμανός Πρόεδρος βρίσκεται, μαζί με τη σύζυγό

του, από χθες στην Ελλάδα για διήμερη επίσκεψη και σήμερα θα επισκεφθεί και τον νομό μας !

Η επίσκεψή του Γερμανού προέδρου στη Μεσσηνία θα ξεκινήσει στις δέκα το πρωί από την Αρχαία Μεσσήνη και, μαζί με τη σύζυγό του και συνοδευόμενοι από τον Έλληνα Πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο, θα ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο από τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη.

Κατά τη μία η ώρα το μεσημέρι θα λάβει το Χρυσό Κλειδί της πόλης και θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης σε ειδική τελετή στο παλαιό Δημαρχείο Καλαμάτας. Η επίσκεψη θα συνεχιστεί με βόλτα και καφέ στο λιμάνι και θα ολοκληρωθεί με γεύμα με ψάρια και θαλασσινά σε ψαροταβέρνα της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Η γερμανική αποστολή θα αναχωρήσει μετά τις 4 το απόγευμα με ειδική πτήση από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας για το Βερολίνο, ενώ για λόγους ασφαλείας από τις 10 το πρωί θα ισχύσει απαγόρευση πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι-όπως είναι αναμενόμενο, δρακόντεια, ενώ από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας ανακοινώθηκε ότι αύριο θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε είδους οχήματος και στις δύο κατευθύνσεις της οδού Αρτέμιδος από τον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου έως και τη γέφυρα της Λυκούργου. Η στάση και η στάθμευση θα απαγορεύεται και στην οδό Νέδοντος, στο τμήμα από την οδό Σταδίου έως και την οδό Κροντήρη.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 8 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι.

Nomads 2: Ποιοι δυσκολεύονται και ποιος κάνει την διαφορά !

Τι θα δούμε σήμερα στην πρεμιέρα του Nomads 2... Ο Σάββας Πούμπουρας αποφάσισε να βγει σήμερα στο Πρωινό με την Φαίη Σκορδά και να κάνει αποκαλύψεις για το σημερινό επεισόδιο που θα δούμε στο Nomads. Όπως είπε στην σημερινή πρεμιέρα τους παίκτες θα τους περιμένουν πολλές και μεγάλες εκπλήξεις και θετικές και αρνητικές !



Υποσχέθηκε-μεταξύ άλλων- ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό Nomads, καμία σχέση με το περσινό και ομολόγησε ότι πολλοί από τους παίκτες που φαινόταν να κάνουν την διαφορά λόγω σωματικής δύναμης δεν τα καταφέρνουν ενώ άλλοι που φαινόταν αδύναμοι τα πάνε περίφημα (βεβαίως τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει). Συγκεκριμένα είπε πχ. για την Δήμητρα Αλεξανδράκη ότι στο παιχνίδι έχει ξεχωρίσει και

τα πηγαίνει πολύ καλά. Δείτε και το ανάλογο βιντεάκι παρακάτω...

Όπως στρώνουν θα κοιμηθούν οι Έλληνες διαιτητές !

Μου αρέσει που πολλοί ενοχλήθηκαν τελευταία για τον ορισμό ξένων διαιτητών σε αγώνες-τουλάχιστον ντέρμπι- του Ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά να που ακόμα και σήμερα οι Έλληνες διαιτητές κάνουν ότι μπορούν για να επιβεβαιώνουν τους επικριτές τους !

Μόλις κατά την τελευταία αγωνιστική είδαμε και πάλι διαιτητικά όργια καταρχήν από αυτόν τον απίθανο Λάμπρου στο Ξάνθη-Λάρισα ο οποίος-να μην κρυβόμαστε- ολοφάνερα προσπαθούσε να κερδίσει η Ξάνθη και να χάσει η Λάρισα αυτό το ματς !



Και τι δεν έκανε ο κύριος Λάμπρου...έδωσε πέναλτι μισό μέτρο έξω από την περιοχή στην Ξάνθη, δύο αυστηρές κόκκινες στην Λάρισα, την ίδια στιγμή που χάρισε κόκκινη κάρτα στην Ξάνθη σε εγκληματικό χτύπημα παίκτη της.

Δεν έχει καμία σημασία τι είδους παράγοντας είναι ο Κούγιας- και εμείς τον έχουμε κατακρίνει για κάποιες πρακτικές του- διότι εδώ έχει 100 % δίκιο που φωνάζει και ζητάει ξένους διαιτητές (παρότι εμείς φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως τα κίνητρα του διαιτητή ήταν στοιχηματικά και να όντως είναι άνθρωπος του Μελισσανίδη, όπως λέει ο Κούγιας).

Κατά δεύτερον είχαμε και στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ-Απόλλων, κάτι απίθανούς βοηθούς διαιτητή οι οποίοι έκοψαν ως off-side κάποιες επιθέσεις του ΠΑΟΚ όπου ο φουνταριστός καλυπτόταν από μισό έως δύο μέτρα !! Και διερωτάσαι φυσικά αν αυτοί οι τύποι είναι τελείως άσχετο με το αντικείμενο του ποδοσφαίρου ή αν το έκαναν επίτηδες...

Έτσι όπως πάνε λοιπόν οι κύριοι Έλληνες διαιτητές όλες σχεδόν οι ομάδες θα ζητούν σε λίγο ξένους διαιτητές (ήδη το κάνουν Παναθηναϊκός και Λάρισα) για τα παιχνίδια τους και οι Έλληνες θα υποβιβαστούν στις μικρότερες κατηγορίες !

Δεν θα είναι αδικία βέβαια γιατί όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν, ωστόσο κάτι τέτοιο θα σημαίνει την πλήρη απαξίωση της Ελληνικής διαιτησίας που θα πέσει στην ανυποληψία και εντός συνόρων, αλλά και εκτός.

Και αυτό το λέμε διότι σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι η UEFA και η FIFA θα ορίζουν τους Έλληνες διαιτητές μόνο σε αγώνες ελπίδων, νέων, παιδων και futsal !

Πέθανε Μεσσήνιος ομογενής

μεγαλοεπιχειρηματίας

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών άφησε σήμερα ο ομογενής μεγαλοεπιχειρηματίας με καταγωγή από την Εύα Μεσσηνίας Άλεξ Σπάνος.

Ο Άλεξ Σπανός έγινε δισεκατομμυριούχος δραστηριοποιούμενος κυρίως στον κτηματομεσιτικό τομέα και τις κατασκευές και ακόμα ιδιοκτήτης της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του NFL Los Angeles Chargers . Παρέδωσε ωστόσο τον έλεγχο της στον πρωτότοκο γιο του, Ντιν, πριν από τη σεζόν του 1994 ο οποίος είναι ακόμα και σήμερα πρόεδρος της ομάδας

Τις τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες της ομάδας έχουν αναλάβει από το 2015 οι εγγονοί του Άλεξ Σπανού, Έιτζι και Τζον, ενώ η σύζυγός του, Φαίη, πέθανε τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Άλεξ Σπανός ποτέ δεν ξεχνούσε και την πατρίδα του, τη Μεσσηνία και μεταξύ άλλων είχε συμβάλει στην αναστήλωση του ναού των Ταξιαρχών στην Εύα.