

Η Κολέτσα κολάζει το instagram!

Στα ύψη ανέβασε το θερμόμετρο η καλλονή Χριστίνα Κολέτσα με την καυτή πόζα που ανέβασε στο Instagram !

Βεβαίως τη Χριστίνα τη γνωρίζουμε εδώ και κοντά μια δεκαετία ως πετυχημένη τραγουδίστρια και φυσικά ο αντρικός πληθυσμός δεν παραλείπει να θαυμάσει και τα κάλλη της.

Άλλωστε αυτό έγινε και στην πρόσφατη συμμετοχή της σε ριάλιτι επιβίωσης (Nomads).

Τελευταία η Κολέτσα δεν διστάζει να... κολάσει τον ανδρικό πληθυσμό και μέσω του προσωπικού της προφίλ στο Instagram καθώς ανεβάζει τακτικά καυτές πόζες όπου εμφανίζεται με μαγιό, εσώρουχα και γενικά αποκαλυπτικές εμφανίσεις ! Αξίζει λοιπόν τον κόπο να ρίξουμε παρακάτω μια ματιά σε μια σειρά από σέξι φωτογραφίες που έχει ανεβάσει στο instagram...

<https://www.onsports.gr/hot/story/590837/h-xristina-koletsa-kolazei-to-instagram-me-kayta-esoroyxa>

Με τον ορειβατικό καλαμάτασ στο Μαίναλο

Ένα αφιέρωμα στον ορειβατικό σύλλογο Καλαμάτας και τις
εξορμήσεις του

Από μια φανατική του βουνού

ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Έχω ανέβει σε κορυφές βουνών, πάντα όμως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας θα έκανε την περασμένη Κυριακή πεζοπορία στο Μαίναλο, στην περιοχή της κορυφής Αϊντίνη με υψόμετρο 1849 μ.

Είχα στο μυαλό μου να πάω, αλλά από συζητήσεις άκουγα ότι οι συνθήκες στο βουνό αυτό θα ήταν δύσκολες, ήθελαν εμπειρία στο χιόνι και εξοπλισμό. Κάτι που δεν είχα ποτέ δοκιμάσει και δε διέθετα. Κανόνισα να ξενυχτήσω λοιπόν το Σαββατόβραδο μιας και δε θα συμμετείχα στη πεζοπορία.

Την Παρασκευή το βράδυ προς έκπληξη μου, έλαβα ένα τηλεφώνημα από τα γραφεία του Ορειβατικού Συλλόγου, που με καλούσαν να συμμετέχω στην πεζοπορία και θα μου έδινε ο σύλλογος τον απαραίτητο εξοπλισμό, αν χρειαζόταν.

Δέχτηκα χωρίς σκέψη. Ήθελα να δοκιμάσω τις αντοχές μου μα και να γνωρίσω έναν τόπο που δεν είχα ξαναπάει.

Ξενυχτισμένη, την Κυριακή το πρωί ετοιμάστηκα. Με μια γερή δόση καφέ, επιβιβάστηκα στο μικρό λεωφορείο του συλλόγου, που θα μας πήγαινε στο σημείο εκκίνησης της πεζοπορίας. Τα συναισθήματα ανάμεικτα. Μια σκέψη είχα συνεχώς στο μυαλό μου. Θα τα καταφέρω; Όμως τα πειράγματα των συνοδοιπόρων στο λεωφορείο με χαλάρωναν.

Φτάσαμε στο σημείο εκκίνησης και ετοιμαστήκαμε για την πεζοπορία. Έλαβα τον εξοπλισμό που δεν είχα και ξεκινήσαμε από τα 1050 μέτρα υψόμετρο. Η πορεία μέσα από το ελατόδασος, όμορφη, ανοδική. Κάποια μικρά αγριολούλουδα είχαν κάνει την εμφάνιση τους. Χιόνι πουθενά. Μόνο σταγόνες έπεφταν από το χιόνι που είχαν κρατήσει τα έλατα στα κλαδιά τους.

Η ομάδα είχε συνοχή. Απολάμβανα τη φύση. Κάπου εμφανίστηκαν μερικές κηλίδες από χιόνι.

Τίποτα δεν προμήνυε για μένα το τι θα συναντούσαμε αργότερα. Το μονοπάτι συνεχιζόταν με χρώματα άσπρα καφέ, πράσινα και πάλι άσπρα, ώσπου όλα άσπρα. Λευκό τοπίο αποτυπωμένο μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι. Το μόνο που ξεχωρίζει στο λευκό χαλί κάποια έλατα φορτωμένα με χιόνι, σαν πράσινες μικρές κηλίδες. Δέος με πλημμύρισε και η φωνή από μέσα μου «θα τα καταφέρεις;»...

Φωνές χαράς από εκείνους που δεν είχαν πατήσει φέτος χιόνι. Ενθουσιασμός από όλους. Συνεχίσαμε να περπατάμε και ας μας κύκλωνε η ομίχλη και ας είχε αρχίσει να χιονίζει. Έπρεπε να φτάσουμε στον προορισμό μας, στην κορυφή Αϊντίνη. Ο ένας πίσω

από τον άλλο τα πόδια μας βούλιαζαν μέσα στο χιόνι. Συνεχίζαμε στην απανεμιά να βαδίζουμε πάνω στις πατημασιές του μπροστινού μας. Φτάνοντας στον προορισμό μας στα 1849μ. συναντήσαμε τον αέρα. Ελαφρύ μαστίγωμα στο πρόσωπό μας. Το κρύο το ένιωθα στα ακροδάχτυλα μου. Η ομίχλη δε μας άφησε να δούμε τη θέα. Τη φωτογραφίσαμε μαζί με τις πολύχρωμες φιγούρες μας.

Δε μείναμε πολύ εκεί. Έπρεπε να πάρουμε το δρόμο του γυρισμού. Τότε ένιωσα παιδί και όχι μόνο εγώ. Άτακτη αποχώρηση με τσουλήθρα στο χιόνι και ηθελημένες πτώσεις. Τα περισσότερα μπατόν χωρίς χρήση. Βούλιαζα και εγώ στο αφράτο χιόνι. Φωτογραφιζόμαστε για να κρατήσουμε ζωντανή στη μνήμη μας τη στιγμή, μη μας την πάρει η λήθη. Φωτογραφίζαμε τις ομορφιές της φύσης. Φωτογραφίζανε τα μάτια μου και κατέγραφαν την εικόνα στο μυαλό μου για να διατηρηθεί η μαγεία ανέπαφη.

Το λευκό τοπίο κάποια στιγμή έσβησε από τα μάτια μας, οι νιφάδες όμως μας συντρόφευαν μέχρι να πάρουν τη θέση τους οι σταγόνες της βροχής. Το «ταξίδι» είχε τελειώσει.

Αλλάξαμε ρούχα και απολαύσαμε στο γυρισμό, ζεστό ρόφημα σε ένα όμορφο περιβάλλον, που βρισκόταν στο δρόμο μας με τους χαρούμενους συνοδοιπόρους μου. Μια μοναδική εμπειρία για μένα είχε τελειώσει. Όσο για το ερώτημα που είχα στο μυαλό μου, η απάντηση είχε πραγματοποιηθεί. Ναι τα κατάφερα!

Τι σήμαινε για μένα το Μαίναλο εκείνη την Κυριακή;
Μαγεία... Αϊντίνης... 1849... Νάκαρα... Άγρια φύση... Λευκό... Ορειβατικός Καλαμάτας.

Κύπελλο Ελλάδας: Δύσκολα θα σπάσει το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Μετά τους πρώτους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας η λογική λέει ότι ξέρουμε ήδη τον πρώτο φιναλίστ και αυτός θα είναι ο ΠΑΟΚ, ενώ το δεύτερο ζευγάρι είναι ανοιχτό, αλλά έχει ακόμη φαβορί την ΑΕΚ.

Από τη μια είδαμε έναν ΠΑΟΚ να μπαίνει και να κάνει από την αρχή το γνωστό του παιχνίδι που πνίγει τον αντίπαλο, με πρέσινγκ από το κέντρο και πάνω και συνεχή κίνηση στο γήπεδο (και η ποιότητά και το βάθος του ρόστερ του τον βοηθάει για να παίζει έτσι με επιτυχία) και να καθαρίζει έτσι τον Πανιώνιο με τρίμπαλο μέσα στη Νέα Σμύρνη !

Αλλά με συγχωρείτε κιόλας...ποιος είναι ο φετινός Πανιώνιος και πως θα μπορούσε να αντισταθεί σε αυτόν τον ΠΑΟΚ ; Και το υλικό του είναι χειρότερο από πέρσι και κυρίως δεν υπάρχει ένας προπονητής της αξίας του Ουζουνίδη και του Μιλόγεβιτς ! Έτσι οι οπαδοί του Πανιωνίου βλαστημούν να βλέπουν αυτόν τον Γρηγορίου στον πάγκο, μια επιλογή που κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί έγινε...

Από την άλλη στη Λάρισα, καθόλου δεν περιμέναμε να δούμε την ΑΕΛ να παίζει τόσο καλά για τα δεδομένα της. Όχι γιατί δεν έχει κάποια αξία ο προπονητής Ντόστανιτς, αλλά γιατί είναι μια τυπική ταλαιπωρημένη ομάδα Κούγια (συνεπάγεται με 5,6 αλλαγές προπονητών το χρόνο και διοίκηση τσακωμένη με τους φιλάθλους...). Δηλαδή περιμέναμε να έχει το πάθος- λόγω της κόντρας Κούγια -Μελισσανίδη- αλλά όχι και την ποιότητα.

Από την άλλη η ΑΕΚ, δεν συνηθίζει φέτος να εντυπωσιάζει εκτός έδρας, οπότε δεν περιμέναμε να δούμε κάτι πολύ καλύτερο από την ομάδα του Χιμένεθ. Ωστόσο και πάλι δεν θα έχανε αυτό το παιχνίδι, αν δεν υπήρχε ο αστάθμητος παράγοντας κούραση, λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών Τετάρτη-Κυριακή.

Έτσι η ΑΕΛ κέρδισε μέτρα στο γήπεδο μετά το 60' και ήρθε το τελικό 2-1 υπέρ της. Και τελικά αν κάποιος έγινε ρεζίλι είναι ο Κούγιας που μίλησε πριν τον αγώνα για έλεγχο ντόπινγκ στην ΑΕΚ, αφού η κούραση της ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι ήταν κάτι παραπάνω από προφανές...

Πάντως η λογική εκτίμηση λέει ότι η ΑΕΚ, έχοντας απαλλαχθεί από τα παιχνίδια της Ευρώπης, δεν θα παρουσιάσει και στη ρεβάνς αυτά τα σημάδια κόπωσης, οπότε το πιθανότερο είναι το

2-1 να ανατραπεί και πιθανότατα εύκολα, λόγω διαφοράς ποιότητας. Μια πρόκριση της ΑΕΛ θα είναι για εμάς μια μεγάλη έκπληξη, οπότε μια επανάληψη του περσινού τελικό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ είναι ακόμα το πιθανότερο σενάριο...

Σκληρές αλήθειες από Σημίτη και η δική μας άποψη...

Αν και εδώ στα «αιρετικά» δεν υπήρξαμε ποτέ οπαδοί ή ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, ας μας επιτραπεί να αναπαράγουμε λίγο Κώστα Σημίτη.

Αυτό διότι ο τελευταίος μοιάζει πλέον κυριολεκτικά όαση σοβαρότητας και αντιλαϊκισμού ως πρωθυπουργός (παρότι και αυτός ανέχθηκε στη θητεία του κάποιες πολιτικές και πρακτικές που δεν έπρεπε για να μην συγκρουστεί με συμφέροντα) σε σχέση με κάτι απίθανους τύπους που μας έχουν κυβερνήσει από το 2004 που αυτός αποχώρησε !

Βλέπετε ο Σημίτης είπε προχθές, σε μια εκδήλωση, κάποιες αλήθειες που λίγοι τολμούν να πουν (ακόμα και η αντιπολίτευση), καταρρίπτοντας το «success story»- το οποίο όλο το ακούμε και δεν έρχεται και ποτέ- των φαιοκόκκινων κυβερνόντων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. του Τσίπρα ή Τζίφρα (αφού τα υπογράφει όλα άνευ όρων..) και χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου πως μπορεί να βρεθούμε και πάλι προ απροόπτου, εκεί που νομίζουμε πως πάμε καλύτερα !

«Παραμύθι» χαρακτήρισε λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός, όσα λέει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πως από τον ερχόμενο Αύγουστο (2018) η Ελλάδα θα μπορεί να υλοποιήσει το δικό της πρόγραμμα και θα σταματήσει η λιτότητα και τα μνημόνια, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο «Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών» ! Επιπλέον

τόνισε πως, από μόνη της, η έξοδος στις αγορές κάθε άλλο παρά εγγύηση εξόδου από την κρίση είναι !

«Οι λόγοι είναι πολλοί, για τους οποίους δεν μπορεί να συμβεί αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας», ανέφερε ο κ. Σημίτης και παρέπεμψε στη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει ότι η μείωση του ελληνικού χρέους στο επίπεδο του 79,5% του ΑΕΠ αναμένεται- με αυτούς τουλάχιστον τους ρυθμούς- γίνει στη χώρα μας σε 42 χρόνια (!!) και παρά τούτα θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από το γενικά ενδεδειγμένο (δηλ.60% του ΑΕΠ). Εδώ μιλάμε λοιπόν, το δίχως άλλο, καθαρά για αυτό που λέμε αποικία χρέους για τις επόμενες δεκαετίες !

Ο Σημίτης σημείωσε δε ότι στο ορατό μέλλον η χώρα μας θα ζει σε καθεστώς εποπτείας και παρατήρησε πως «η συρρίκνωση του οικονομικού υπόβαθρου, η αποεπένδυση, η εκτίναξη της ανεργίας, δημιουργούν πολλά δεσμά με μικρά περιθώρια πρωτοβουλιών». Όπως πρόσθεσε δε «στους δείκτες ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, ανεργίας, στην απονομή δικαιοσύνης και τη διαφθορά, η Ελλάδα εμφανίζει σταθερά κακές επιδόσεις»...

Να λοιπόν αυτά που φωνάζουμε και εμείς από εδώ επί οκτώ χρόνια ότι όσο δεν χτυπιέται η αποβιομηχάνιση, η αποεπένδυση και το χτύπημα των παραγωγικών δυνάμεων και επιπλέον δεν εξορθολογίζεται ο κρατικός μηχανισμός και γενικά το δημόσιο, τότε άλλα μέτρα που θα παίρνονται θα είναι απλώς ημίμετρα σαν να ρίχνεις νερό σε ένα τρύπιο βαρέλι !

Είναι άλλωστε κυρίως γι'αυτό που δεν πέτυχαν τα μνημόνια στην Ελλάδα. Διότι πολύ απλά οι κρατιστές και οι σαμποταριστές, που κυρίως κινούν τα νίματα, προτίμησαν να ζουν και αυτοί με λιγότερα (κόψιμο μισθών συντάξεων) παρά να «ακρωτηριαστούν» ή να πάνε κόντρα στις ιδεοληψίες και την πολιτική τους στρατηγική.

Έτσι λοιπόν η όποια δημοσιονομική πρόοδος επετεύχθη σχεδόν αποκλειστικά με φοροκαταιγίδα, κοψίματα μισθούς και συντάξεων

και γενικά σχεδόν ληστρικές «βούτες» κάθε είδους εις βάρος του πολίτη και όχι με εποικοδομητικό και τρόπο. Και μην ξεχνάμε φυσικά και τη μείωση χρέους κατά 50 % που μας έχει γίνει από την Ευρώπη που κανείς δεν την μνημονεύει...Μόνο έτσι θα μπορούσε να ισοσκελιστεί η αντιπαραγωγική, κρατικοδίαιτη και σπάταλη φύση του Ελληνικού μοντέλου ώστε να φέρνει πλεονάσματα και γενικά καλύτερα δημοσιονομικά μέσα στη λαίλαπα της κρίσης.

Όταν τελικά η κυβέρνηση Σαμαρά έπιασε κάπως καλύτερα το νόημα και επιχείρησε να φιλελευθεροποιήσει και να εξορθολογήσει κάπως περισσότερο οικονομία και κράτος, ήταν αργά καθώς είχε δρομολογηθεί ήδη η πτώση της (την οποία μάλιστα για κάποιο λόγο ο ίδιος Σαμαράς επέσπευσε) για να έρθει η νίκη του λαϊκισμού και του ανορθολογισμού η λαίλαπα Τσίπρα..

Ο Κώστας Σημίτης τόνισε ακόμα-και πολύ σωστά- ότι ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας είναι και η ψυχολογική παράμετρος της αβεβαιότητας, διότι οι μεθεπόμενες βουλευτικές εκλογές ενδέχεται να γίνουν το 2020, λόγω του Προέδρου της Δημοκρατίας, με το σύστημα της απλής αναλογικής, κι επειδή είναι δύσκολο να σχηματιστεί σταθερή κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να πάει η χώρα σε αλληπάλληλες εκλογές. «Έτσι δεν πρόκειται να σταθεροποιηθεί η οικονομία και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί» συμπλήρωσε...»

Αναρωτήθηκε πολύ ορθώς γιατί η σημερινή κυβέρνηση λέει ότι θα εφαρμόσει ελληνικό πρόγραμμα, επισημαίνοντας πως και τα προηγούμενα ήταν ελληνικά, αφού η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης. «Το μόνο αποκλειστικώς ελληνικό ήταν αυτό του πρώτου εξαμήνου του 2015 που κόστισε στη χώρα 100 δισ. ευρώ» υπογράμμισε».

Επιτέλους δηλαδή μιλάει και ένας πολιτικός για την εγκληματική προβοκατόρικη πολιτική Τσίπρα- Βαρουφάκη του 2015 με τις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις και το δημοψήφισμα. Βλέπετε έχει πέσει κάτι σαν νόμος της σιωπής και για αυτήν την περίοδο δεν πολυμιλάει ούτε ο τύπος, ούτε ακόμα και η αντιπολίτευση, ενώ θα έπρεπε να επιδιωχθεί ακόμα και δίωξη των υπευθύνων !

Επιπλέον όταν ακούμε για...Ελληνικά προγράμματα το μυαλό μας δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού παρά στις ανεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές που έφεραν και την κρίση !

Ως προς το ζήτημα του ελληνικού χρέους ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ρύθμιση, ο οποία, όμως, θα είναι υπό αίρεση, η διαδικασία θα είναι βαθμιαία, θα υπάρχει διαρκής έλεγχος της ελληνικής οικονομίας, μετά το τέλος των μνημονίων. Νάτος λοιπόν και πάλι ο ξένος έλεγχος και η επιτροπεία...

Επιπλέον χαρακτήρισε σωστή την πρόταση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για προληπτική πιστωτική γραμμή και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η Ελλάδα στις αγορές (όποτε βγει) θα βρει δάνεια με υψηλά επιτόκια, 4%, 6%, ίσως και υψηλότερα και άρα σύντομα θα αναγκαστεί να προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας από τον οποίο θα επιβληθούν νέοι όροι στην οικονομική πολιτική της χώρας» !

Με λίγα λόγια ακόμα και αν βγούμε κάποια στιγμή στις αγορές (που ακόμα το περιμένουμε...) θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε και πάλι σε πρόγραμμα στήριξης από την Ευρώπη-και πιθανόν το ΔΝΤ-οπότε και νέο μνημόνιο αφού η αδύναμη, αντιπαραγωγική και υπό επιτήρηση οικονομία μας δεν θα μπορεί και πάλι να ανταπεξέλθει. Άρα ακόμα και με την πολυαναμενόμενη επιστροφή στις αγορές θα είμαστε ουσιαστικά πίσω στην κατάσταση που ήμασταν στις αρχές της κρίσης (2010) και υπό διαρκή εποπτεία και με μεγάλα απαιτούμενα πρωτογενή πλεονάσματα για περίπου σαράντα χρόνια !

Θα σημειώσω ωστόσο πως την εποπτεία και τα μεγάλα πλεονάσματα θα μπορούσαμε να τα μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα με μια πιο ορθολογική και φιλοαναπτυξιακή πολιτική ! Διότι με τις παρούσες πολιτικές ακόμα και τα πλεονάσματα επιτυγχάνονται, σε μεγάλο βαθμό, με αντιαναπτυξιακούς τρόπους και μετατρέπονται σε εργαλεία ύφεσης, δηλαδή το αντίθετο από το επιδιωκόμενο. Διαφορετικά τα μεγάλα πλεονάσματα θα ήταν από καλοδεχούμενα έως επιβεβλημένα και κακώς τα δαιμονοποιεί τόσο πολύ η Ν.Δ.

! Το ίδιο και η εποπτεία με τους δημοσιονομικούς «κόφτες» κλπ που επιβλήθηκαν για μια πιο σφιχτή δημοσιονομική πολιτική που δεν θα ξαναφέρει τον εκτροχιασμό που έκανε και την κρίση και τα μνημόνια...

Τέλος ο Σημίτης κατέληξε πως «Αν, με μία νέα εθνική αυτογνωσία, αποδεχθούμε την ανάγκη ενός προγράμματος ανόρθωσης της χώρας και το παρουσιάσουμε με ειλικρίνεια στην κοινωνία, τότε μπορεί πράγματι να διαμορφωθεί μία νέα δυναμική που θα ανατρέψει τις πολλές και αρνητικές μακροχρόνιες τάσεις».

Αυτό ακριβώς που δεν έκανε καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα. Δηλαδή να εξηγήσει στον Ελληνικό λαό τα πραγματικά αίτια της κρίσης και να εφαρμόσει ένα τολμηρό φιλοαναπτυξιακό και ορθολογικό πρόγραμμα και ακόμα να εξηγήσει στον κόσμο πως οι θυσίες που έκαναν και που θα κάνουν και η προσωρινή «βόλεψη» κάποιων που θα χαθεί, θα φέρει στο μέλλον το τέλος της οικονομικής κρίσης και μια πιο υγιή ευημερούσα χώρα, κάτι που θα είναι προς όφελος όλων.

Κάποτε άλλωστε πρέπει σε αυτή τη χώρα να σταματήσουμε να φοβόμαστε τις καθαρές εξηγήσεις και την ειλικρίνεια απέναντι στον λαό, κάτι που δυστυχώς δεν κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αντίθεση με τον πατέρα του.

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Παίρνουν όλοι ότι τους αξίζει!

Κάποτε θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους στο Ελληνικό ποδόσφαιρο και πέρα από οπαδικά αισθήματα. Και όταν προ ημερών γράψαμε, με αφορμή τα Ευρωπαϊκά παιχνίδια, πως Ελληνικό ποδόσφαιρο «ότι έσπειρε θερίζει», δεν ήταν καθόλου τυχαίο, διότι «ότι έσπειραν θερίζουν» όλες σχεδόν οι ομάδες

και οι παράγοντες !

Έτσι λοιπόν θα πω αρχικά και ευθέως πως δεν πιστεύω ότι ο Γκαρσία χτύπησε σοβαρά σε βαθμό που δεν μπορούσε να κοουτσάρει και που να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο (όπως έκανε). Το ίδιο δεν πιστεύω και τον Ίβιτς που πέρσι έκανε το ίδιο πράγμα, στο Παναθηναϊκός- ΠΑΟΚ, ώστε η ομάδα του να πάρει το ματς στα χαριά. Ακόμα και βάσει λογικής δεν μπορεί να με πείσει κανείς πως μπορεί κάποιος να τραυματιστεί σοβαρά από μια ξετυλιγμένη ταμειακή ταινία ή από ένα μισοάδειο κουτάκι μύρας. Οπότε καταλήγουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει μπροστά του ότι έκανε και ο ίδιος πέρσι...

Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι Γκαρσία και Ίβιτς έπαιξαν θέατρο και προφανώς κατόπιν υπόδειξης των παραγόντων της ομάδας τους, για να πάρουν ντέρμπι στα χαρτιά. Αυτό από τη μια είναι ανέντιμο και δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού θα μπορεί να παίζει θέατρο ο καθένας και να παίρνει ματς στα χαρτιά, έπειτα από μια αντίστοιχη ενέργεια ενός κάφρου της κερκίδας.

Από την άλλη όμως οι ομάδες και οι παράγοντες (και ΠΑΟΚ του Σαββίδη δεν αποτελεί εξαίρεση) βρίσκουν πλέον μπροστά τους και όλη την αλητεία και αντικοινωνική συμπεριφορά της εξέδρας που ανέχονται ή και εκκολάπτουν διαχρονικά-και με ευθύνη και της ΕΠΟ και του κράτους- και πλέον θα μπορούν να χάνουν και τίτλους και χρήματα εξαιτίας τους ! Αλήθεια εκτός γηπέδου μπορούμε να φανταστούμε άνθρωπο που να πετάει μπουκάλια, πέτρες, φωτοβολίδες κλπ. σε συνανθρώπους του ; Η ακόμα και να βρίζει το σπίτι τη μάνα ή την αδερφή κάποιου είναι ανεκτό ; Στα γήπεδα όμως γιατί είναι όλα αυτά ανεκτά, δεν εμποδίζονται και δεν διώκονται, και έχουμε μάθει πλέον να τα θεωρούμε και φυσιολογικά ;

Από την άλλη βέβαια υπάρχει το φαινόμενο Ολυμπιακός ο οποίος φαίνεται πως, μετά από 20 χρόνια παρασκηνιακής κυριαρχίας, έχει εγγράψει στο «DNA» την παγαποντιά και τις παρασκηνιακές νίκες και συνεχίζει να κινείται αναλόγως ειδικά τώρα που έχει

χάσει το παρασκήνιο!

Αλήθεια ποιες ήταν μέχρι πέρσι οι τιμωρίες των ερυθρόλευκων για αθλιότητες όπως πχ. της Ριζούπολης (2003), Καραϊσκάκη με το κυνήγι του Σισέ (2011), ξύλο στη Νέα Σμύρνη (2007) και άλλα ανάλογα γεγονότα ; Έφαγε ποτέ καμιά εξοντωτική τιμωρία και δεν το ξέρουμε (πολύ περισσότερο ποινή που θα του στερήσει πρωτάθλημα) ; Αλλά βεβαίως όποιος ελέγχει ΕΠΟ και αθλητική δικαιοσύνη πράττει εκ του ασφαλούς...



Οι κύριοι του Ολυμπιακού λοιπόν θυμίζω ότι πρώτοι ξεκίνησαν τις αποχωρήσεις λόγω ρήψης αντικειμένων και κερδισμένων αγώνων στα χαρτιά και αυτό ήταν πρόπερσι στη Λεωφόρο σε καπνογόνο που έπεσε στον Ισλανδό

παίκτη του Φινμπόγκασον. Αυτός δεν έπαθε απολύτως τίποτα και ούτε έπεσε κάτω να κάνει τον τραυματία, αλλά παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός πήρε το ματς στα χαρτιά ! Συν φυσικά την περιβόητη υπόθεση Βάλνερ και το πρωτάθλημα στα χαρτιά του 2008...

Τώρα λοιπόν που ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη έχει χάσει το παρασκήνιο και αγωνιστικά βρίσκεται «στα σχοινιά» δεν του μένει τίποτε άλλο παρά να εκμεταλλεύεται τέτοιες καταστάσεις και να παίρνει νίκες στα χαρτιά και στα αθλητικά δικαστήρια ! «Παλιά του τέχνη κόσκινό»...Ωστόσο για το ποια θα είναι η τύχη του αγώνα δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι δεδομένου ότι η αθλητική δικαιοσύνη έχει φύγει από τα χέρια του Ολυμπιακού, όπως φάνηκε και από το -3 που έφαγε για τα επεισόδια με την ΑΕΚ.

Όσο για τον φετινό πρωταθλητή νομίζουμε πως αυτή η ισοπαλία της ΑΕΚ απέναντι στον- και πάλι εξαιρετικό- Ατρόμητο στο Περιστέρι είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί καθοριστική υπέρ της και να της δώσουν τον τίτλο, αν τελικά ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός αλληλοεξουδετερωθούν από τιμωρίες...

Όπως και να έχει πάντως στη χώρα μας έχουμε το ποδόσφαιρο που μας αξίζει, σε μια χώρα παρηκμασμένη σε όλα τα επίπεδα όπου πλέον ομάδες και παράγοντες βρίσκουν μπροστά τους τα «κατορθώματά» τους, όπως ακριβώς και τα πολιτικά κόμματα βρίσκουν μπροστά τους τα πεπραγμένα της πολιτικής και κοινωνικής τους αθλιότητας...

Γιατί αποκλείστηκε η ΑΕΚ

Καμία αντίρρηση δεν μπορεί να έχει ένας γνώστης του ποδοσφαίρου ότι η ΑΕΚ έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και στρίμωξε στα «σκοινιά» τη Ντιναμό Κιέβου στο Ευροπα τουλάχιστον για ενάμιση αγώνα. Ούτε βέβαια μπορούμε να αμφισβητήσουμε είναι μια καλά δουλεμένη ομάδα που παλεύει ως το 90'.

Να με συγχωρέσετε όμως αλλά δεν καταλαβαίνω και αυτό το κύμα ενθουσιασμού και τις θριαμβολογίες του τύπου μετά από έναν αποκλεισμό. Διότι δεν παύει να είναι ένας αποκλεισμός και μια μεγάλη ευκαιρία για μια Ευρωπαϊκή διάκριση που χάθηκε ! Και όταν σε τόσο καθοριστικά Ευρωπαϊκά ματς χάνεις τόσο κλασσικές ευκαιρίες δεν πας πουθενά ούτε μπορείς να μιλάς για αδικία...

Επίσης δεν έχουν λογική και αυτά που λένε πως « Η ΑΕΚ έφυγε με ψηλά το κεφάλι και ενθουσίασε τους οπαδούς της», διότι δεν έπαιζε και με κανένα Ευρωπαϊκό μεγαθήριο για να μιλάς για τιμητικό αποκλεισμό. Έπαιζε με μια ομάδα που στη θεωρία και σε ρόστερ ήταν απλά λίγο καλύτερη της ΑΕΚ (αυτό δεν φάνηκε πάντως και μέσα στο γήπεδο όπου ήταν καλύτερη η ΑΕΚ).

Η ουσία είναι ότι ημεγάλη ευκαιρία για την υπέρβαση χάθηκε και ας δούμε λοιπόν τα αίτια που οδήγησαν στον αποκλεισμό της ΑΕΚ από μια μάλλον μέτρια Ντιναμό Κιέβου.

Κατά πρώτον το γεγονός ότι οι Ουκρανοί δεν είχαν επίσημα

παιχνίδια στα πόδια τους, αποδείχθηκε θετικό για αυτούς και αρνητικό για την ΑΕΚ ! Ήταν φανερό ότι η ΑΕΚ μετά το 60' του επαναληπτικού δεν είχε πολλές δυνάμεις εξαιτίας των συνεχόμενων παιχνιδιών σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη και αυτό οι ξεκούραστοι Ουκρανοί το εκμεταλλεύτηκαν και κράτησαν έτσι το μηδέν στην άμυνα και την πρόκριση.

Οι απουσίες που είχε η ΑΕΚ και στα δύο ματς κόστισαν κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Ειδικά στην Ουκρανία ήταν φανερό ότι ο Αραούχο πάλευε σχεδόν μόνος του και απέναντι σε μια πολυπληθή άμυνα που δεν είναι και το φόρτε του. Φιλότιμοι ο Μπακασέτας και ο Γιακουμάκης αλλά όχι για αυτό το επίπεδο...Εκεί αν υπήρχε ο Λιβάγια ή ένα σέντερ φορ τύπου Μπεργκ και Πρίγιοβιτς δεν υπήρχε περίπτωση να χαθούν τόσο κλασσικές ευκαιρίες και να γλίστωναν οι Ουκρανοί...

Τέλος είναι και το θέμα Χιμένεθ, διότι μπορεί οι αλλαγές του στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ να έφεραν τη μεταμόρφωση της ΑΕΚ και την ισοφάριση, αλλά προχθές έγινε το αντίθετο. Δηλαδή ενώ στο πρώτο ματς έβγαλε τον μέτριο Κλωναρίδη και έβαλε τον Χριστοδουλόπουλο, στην Ουκρανία έκανε το ακριβώς αντίθετο (Κλωναρίδης αντί Χριστοδουλόπουλου). Το να βγάζεις τον καλύτερο παίκτη και οργανωτή της ομάδας στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα, να με συγχωρέσετε, αλλά είναι λάθος που το κάνουν μόνο μαθητευόμενοι προπονητές και αν...

Τέλος μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως τα τελευταία χρόνια το θέμα Ευρωπαϊκή διάκριση φαντάζει άπιαστο για όλες τις Ελληνικές ομάδες και πιθανότατα και- καθώς από του χρόνου δυσκολεύουν κι' άλλο οι Ευρωπαϊκές διοργανώσεις- δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι στο κοντινό μέλλον. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ελληνικό ποδόσφαιρο "ότι έσπειρε θερίζει" και με τον Ολυμπιακό και όλο το σύστημά του να έχει την κύρια ευθύνη...

Ακόμα στο κόλπο η ΑΕΚ !

Το πρώτο ματς της ΑΕΚ με τη Ντιναμό Κιέβου στο ΟΑΚΑ για το Europa League έδειξε αυτό που «υποψιαζόμασταν» από την αρχή, πως δηλαδή η Ντιναμό είναι φαβορί στο ζευγάρι αλλά όχι και ακλόνητο !

Σε ένα ματς που ο δικέφαλος είχε το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης αγωνιστικής ετοιμότητας από τον αντίπαλο, αλλά και δύο σημαντικές απουσίες, ο Χιμένεθ αποφάσισε- και ορθώς για εμάς- να ρισκάρει με ένα σχετικό rotation, γι'αυτό και άφησε εκτός ενδεκάδας τα «υπερόπλα» της Χριστοδουλόπουλο και Αραούχο.

Έτσι είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο με μια ΑΕΚ ακίνδυνη επιθετικά και παρά τη σχετική υπεροχή της. Από την άλλη οι Ουκρανοί, γνωρίζοντας το μειονέκτημα της αγωνιστικής ανετοιμότητας τους, έπαιξαν έξυπνα δίνοντας έμφαση στα μετόπισθεν, πιστεύοντας πως όλο και κάποια αμυντική ολιγορία της ΑΕΚ θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν. Το λάθος λοιπόν στην άμυνα έγινε- κυρίως από τον Μπακάκη- και έτσι οι ποιοτικοί Ουκρανοί έκαναν το 0-1 «παγώνοντας» το ΟΑΚΑ...

Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια ένα όνομα κυριαρχεί...Λάζαρος Χριστουδουλόπουλος (που κάνει σχεδόν τα πάντα μέσα στο γήπεδο) και δευτερευόντως Αραούχο (μιας που ο Λιβάγια υστέρησε) που μπήκαν ως αλλαγή και έτσι- ειδικά μετά το 65' με 70'- η ΑΕΚ γίνεται πραγματικά επικίνδυνη και ουσιαστική και «πιάνει από τα μαλλιά τον αντίπαλο της».

Απόλυτα δίκαια λοιπόν- και προς ανακούφιση των οπαδών της ΑΕΚ- γράφτηκε το τελικό 1-1, έστω και στο 80', με τον Χριστοδουλόπουλο να καταφέρνει και τον «άθλο» να χρήσει σκόρερ τον...άγραφο Αϊντάρεβιτς ο οποίος είχε περάσει στο ματς πριν

λίγες στιγμές ως αλλαγή !

Συμπερασματικά θα δίνουμε ένα σχετικό προβάδισμα πρόκρισης στους Ουκρανούς, με βάση τουλάχιστον το έκτος έδρας 1-1, αλλά το προβάδισμα αυτό δεν είναι και μεγάλο.

Και το λέμε αυτό διότι η εικόνα και τα στατιστικά του ματς δείχνουν κατοχή μπάλας 65-35 % και σουτ στο αντίπαλο τέρμα 6-1 για την ΑΕΚ, οπότε και μας προΐδεάζουν για μια ρεβάνς ανοιχτή και όχι για ένα ξεκάθαρο προβάδισμα.

Και το τονίζουμε αυτό παρά τις σημαντικές απουσίες των Βράνιες και Λιβάγια και παρά τη σχετικά μεγαλύτερη ετοιμότητα που θα έχουν οι Ουκρανοί στη ρεβάνς, σε σχέση με το πρώτο ματς.

Μια ευκαιρία για Ευρωπαϊκή διάκριση !

Το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου σαφώς και δεν είναι ένα Ευρωπαϊκό παιχνίδι ρουτίνας, όπως φυσικά και η ρεβάνς της Ουκρανίας.

Και αυτό διότι μια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή διάκριση για την ΑΕΚ μόνο αμελητέα δεν θα είναι τη δεδομένη στιγμή. Η ομάδα την έχει πολύ ανάγκη αυτή την Ευρωπαϊκή πορεία- και όχι μόνο- μετά τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε πριν λίγα χρόνια. Θα είναι βλέπετε και θέμα γοήτρου, αλλά και μια ένεση αυτοπεποίθησης για τη συνέχεια...

Αλλά και γενικά το Ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη μια ευρωπαϊκή διάκριση που έχει πολλά χρόνια να έρθει και όχι μόνο λόγω βαθμολογίας της UEFA. Βλέπουμε, τα τελευταία χρόνια τις ομάδες να μην πιστεύουν καν στη ευρωπαϊκή διάκριση και να βάζουν σε πρώτο πλάνο τις εγχώριες διοργανώσεις, οπότε και τα αποτελέσματά τους είναι πενιχρά. Νομίζω πως κάποτε αυτό πρέπει να αλλάξει και πως τώρα είναι μια σχετικά καλή συγκυρία.

Βεβαίως ο Ολυμπιακός έκανε πέρυσι μια πορεία μέχρι τους 16,

χωρίς όμως να κάνει καμιά υπέρβαση εφόσον είχε να αντιμετωπίσει κατώτερους του αντιπάλους. Μια πρόκριση όμως στους 16 της ΑΕΚ κόντρα στους ποιοτικούς Ουκρανούς θα θεωρείται και θα είναι υπέρβαση. Και-αν τα καταφέρει- γιατί στο κάτω, κάτω να μείνει μόνο στους 16 και να μην πάει και παραπάνω ;

Τώρα στη θεωρία η Ντιναμό Κιέβου είναι κάπως πιο ποιοτική από την ΑΕΚ, οπότε και το φαβορί, αλλά είναι και βέβαιο πως δεν μοιάζει και ανίκητη, αφού μάλιστα δεν μπορούμε να έχουμε και μια ακριβή εικόνα για τους Ουκρανούς διότι αυτοί είναι σε αγωνιστική απραξία από τον Δεκέμβρη...

Εν κατακλείδι το Europa League είναι σχετικά προσιτό για μια Ελληνική ομάδα που θέλει Ευρωπαϊκή διάκριση (τουλάχιστον σε σχέση με το μάλλον απλησίαστο πλέον Champions league) και η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια ευκαιρία για μια καλή Ευρωπαϊκή πορεία που φυσικά δεν πρέπει να σνομπάρει, ακόμα και αν εκ των πραγμάτων γίνει ένα σχετικό rotation στον καταρτισμό της ενδεκάδας.

Και τώρα οι δυο τους και προβάδιμα στον ΠΑΟΚ !

Μετά και τα τελευταία στραπάτσα του Ολυμπιακού με ΑΕΚ και Ατρόμητο και τους μείον τρεις βαθμούς (εκτός αν αυτό ανατραπεί στην έφεση), όλα δείχνουν ότι ο φετινός τίτλος θα είναι μια υπόθεση που θα παιχτεί μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Ποιος θα επικρατήσει όμως στην τελική μάχη ;

Το πρώτο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το πρόγραμμα των δύο ομάδων. Αν δούμε τα παιχνίδια που υπολείπονται- εκτός το μεταξύ τους παιχνίδι- η ΑΕΚ έχει γενικά πιο βατό πρόγραμμα, όμως τα δεδομένα αλλάζουν από τη στιγμή που έχει να φιλοξενηθεί στην Τούμπα από τον μεγάλο της ανταγωνιστή στο κρισιμότερο ντέρμπι της χρονιάς. Και φανταστείτε τώρα μια

Τούμπα που θα βράζει από ένα διψασμένο για πρωτάθλημα κοινό από το 1985 !

Επιπλέον θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τον παράγοντα Ευρώπη όπου ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί προ πολλού, ενώ αντίθετα για την ΑΕΚ έρχονται κρίσιμα ματς με Ντιναμό Κιέβου. Θα μπορέσει να κρατήσει τρία «καρπούζια σε μια μασχάλη», ειδικά αν προχωρήσει και παραπάνω στην Ευρώπη ;

Το τρίτο δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα καταπληκτικό μομέντουμ και πνεύμα νικητή με συνέχομενες νίκες εντός κι' εκτός έδρας. Από την άλλη είναι γνωστό ότι φέτος η ΑΕΚ δεν την έχει το ίδιο εύκολα την εκτός έδρας νίκη, τουλάχιστον στις δυσκολότερες έδρες.

Οπότε που καταλήγουμε με όλα αυτά τα δεδομένα ; Προβάδισμα στον ΠΑΟΚ έστω και με το τυπικό 60-40 στις πιθανότητες ! Θυμηθείτε ωστόσο ότι ένα και μόνο “στραβό” ή απρόβλεπτο αποτέλεσμα θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, οπότε ας είμαστε επιφυλακτικοί

Στο παρακάτω ενδιαφέρον άρθρο ο Μιχάλης Τσόχος στο gazzetta.gr αναλύει γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος και κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στη συνέχεια...

Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος...



Αυτοί που τον κυνηγούν και θέλουν να τον ρίξουν από την κορυφή πρέπει να μελετήσουν τι κάνει καλά ο ΠΑΟΚ. Και παρά τα όσα ψιθυρίζονται ή ακούγονται φωναχτά ή και με ουρλιαχτά, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος γιατί μέχρι

τώρα λειτουργεί σωστά στην πίεση και έχει και ορισμένα δεδομένα πλεονεκτήματα σε σχέση με τους διεκδικητές του τίτλου.

Προφανώς και έχει βάλει και γκολ από εμφανή θέση οφσάιντ, όπως

στα Γιάννενα, (όχι βέβαια με την Λάρισα που ούτε ο Κούγιας δεν πιστεύει ότι ήταν οφσάιντ κι' ας το είπε...) προφανώς και έχει πάρει πέναλτι πολύ αυστηρά σαν αυτό στο Αγρίνιο, αλλά δεν είναι για αυτό πρώτος.

Αλλωστε όταν θα τελειώσει οποιοδήποτε πρωτάθλημα φέτος στον κόσμο, ας μου δείξετε έναν που θα έχει κόψει πρώτος το νήμα και θα είχε κόντρα διαιτησία, ή δεν θα έχει βάλει σε όλο το πρωτάθλημα γκολ οφσάιντ ή δεν θα έχει πάρει πέναλτι που δεν ήταν. Ας μου δείξετε την Σίτι ας πούμε ή την Μπάγερν που το παίρνουν με περίπατο και θα σας δείξω πολύ εύκολα πέναλτι που πήραν και δεν έπρεπε, γκολ οφσάιντ που πέτυχαν και μέτρησαν ή πέναλτι που έκαναν και δεν δόθηκαν.

Βεβαίως εδώ είμαστε για να δούμε και να κρίνουμε αν τώρα στην τελική ευθεία τα γκολ οφσάιντ που θα βάλει ο ΠΑΟΚ και θα μετρήσουν θα είναι πολλά, ή τα αυστηρά ή ανύπαρκτα πέναλτι που θα πάρει θα είναι πολλά για να το σχολιάσουμε και να το ζυγίσουμε. Αν τέλειωνε σήμερα το πρωτάθλημα όμως θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για τους λόγους που ο ΠΑΟΚ το πήρε, αλλά η διαιτησία δεν θα ήταν ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο επιχείρημα.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν για πρώτη φορά δείχνει ωριμότητα στο πως αφήνει την ομάδα να δουλέψει μόνη της χωρίς διοικητικές ή εξω-διοικητικές παρεμβάσεις. Διότι καλό είναι και στον ΠΑΟΚ να δυσφορούν για όσα τους καταλογίζουν φέτος σε σχέση με την διαιτησία, αλλά καλό είναι να θυμούνται και τι δεν έκαναν πέρυσι που έχασαν το πρωτάθλημα από δικά τους λάθη και όχι αυτά τα διαιτητών, όπως ήθελαν να επικοινωνούν τα δικά τους... παπαγαλάκια ή τα... ανεξάρτητα, πληρωμένα από την κορυφή ως τα νύχια δικά τους μέσα, τα οποία πλέον γράφουν κατά παραγγελία.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι πρώτος γιατί μέχρι τώρα είναι καλύτερος και κυρίως με τα λιγότερα λάθη από τους άλλους. Η ΑΕΚ θα ήταν πρώτη αν είχε αποφύγει δύο τρία λάθη. Λάθος ήταν το 0-0 με τον Απόλλωνα στο ΟΑΚΑ, λάθος ήταν και ο ένας βαθμός στα Πηγάδια κόντρα στην Ξάνθη των 9 παικτών.

Δεν λέω ότι λάθος ήταν και η Τρίπολη ή ο Ατρόμητος στο ΟΑΚΑ, γιατί θα κάνεις και ήττες ή θα έχεις και κακές βραδιές, και με την Τρίπολη και με τον Ατρόμητο τέτοιες ήταν για την ΑΕΚ. Με τον Απόλλωνα και την Ξάνθη όμως ήταν λάθη που η ΑΕΚ τα έκανε και τα πληρώνει.

Ο ΠΑΟΚ αυτά τα λάθη τα περιόρισε στο ελάχιστο. Και γιατί σε σχέση με την ΑΕΚ έπαιξε πολλά ματς πρωταθλήματος πιο φρέσκος και πιο συγκεντρωμένος αφού δεν είχε Ευρώπη και γιατί μπόρεσε να ξεπεράσει τα πολύ σοβαρά λάθη στο σχεδιασμό του καλοκαιριού, με την σύντομη αντικατάσταση του προπονητή του και με τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής οι οποίες με εξαίρεση τον Σαμπράνο αποδείχτηκαν εξαιρετικές.

Κυρίως ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος γιατί άφησε τον προπονητή του να αποφασίσει για όλα ή σχεδόν για όλα αν κρίνω από την πώληση του Τσίμιροτ με την οποία ο Λουτσέσκου διαφωνούσε κάθετα. Ο Λουτσέσκου πρώτα προσπάθησε να σταθεί στα πόδια του, να ξεφύγει από την λαίλαπα της αμφισβήτησης, να κλείσει τα αυτιά σε ότι έφτανε σε αυτά εντός και εκτός του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια προχώρησε μόνο με τις δικές του ιδέες.

Επέμεινε να παίξει η “βεντέτα” Βιεϊρίνια πίσω και βγαίνει απολύτως δικαιωμένος, επέμενε στο να πετάξει εκτός ενδεκάδας ορισμένα αγαπημένα παιδιά της διοίκησης και το έκανε, επέμενε να καθιερώσει ορισμένους Έλληνες υπολογίζοντας ότι το φαινόμενο του Αυγούστου με 11άδα από 11 ξένους διαφορετικών εθνικοτήτων δεν πήγαινε πουθενά και έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του το κόστος της γκρίνιας της κερκίδας και των οπαδών του ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του. Οι περισσότεροι από αυτούς που τον αποθεώνουν σήμερα όταν καθιέρωνε τον Πέλκα αντί του Ελ Καντουρί ή τον Πασχαλάκη αντί του Ρέι ήταν στα... κάγκελα και ζητούσαν το κεφάλι του στο πιάτο.

Οι περισσότεροι από αυτούς που σήμερα καμαρώνουν και για τον... εκτός έδρας Πρίγιοβιτς ήταν έτοιμοι να πέσουν να τον φάνε όταν για να αφυπνίσει τον “Πριγιο-γκολ” έβαζε βασικό τον Κουλούρη ή όταν “έτρωγε” τον αδιάφορο Σαμπράνο, ποντάροντας ακόμη και

στον Μαλεζά. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο Λουτσέσκου πήρε όλες τις κρίσιμες και κυρίως δύσκολες αποφάσεις και τώρα δικαιώνεται και καρπώνεται όλα τα καλούδια εντός του αγωνιστικού χώρου, όπως συνέβη και στο ματς με τη Λάρισα.

Ο Λουτσέσκου δεν έφυγε ποτέ από το δόγμα του ως προπονητής "ότι πρώτα θα μάθουμε να αμυνόμαστε και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι τα Χριστούγεννα λοιπόν εμφάνιζε έναν αντιτουριστικό ΠΑΟΚ που δεν άρεσε καθόλου ούτε στις νίκες του, αλλά τότε ήταν που τον μάθαινε να παίζει άμυνα, να κρατά το μηδέν και να γεμίζει αυτοπεποίθηση. Τώρα μας δείχνει και τις υπόλοιπες αρετές του.

Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει και τα δεδομένα πλεονεκτήματα σε αυτή την κούρσα. Το ότι η ΑΕΚ ακόμη και τώρα στην τελική ευθεία έχει ανάμεσα σε Ξάνθη και Ατρόμητο δύο πολύ καυτά ματς με την Ντινάμο Κιέβου είναι ένα πλεονέκτημα που ο ΠΑΟΚ το έχει και δεν αφορά την δική του ικανότητα. Μάλλον αφορά την δική του ανικανότητα να αποκλείσει την Εστερσουντ, ανικανότητα που μπορεί να την πληρώσει ακόμη και το ερχόμενο καλοκαίρι αν έχει πάρει το πρωτάθλημα.

Να του προκύψει δηλαδή μία τόσο δύσκολη κλήρωση που θα του δυσκολέψει αφάνταστα τον δρόμο για τους ομίλους, επειδή ακριβώς θα έχει κατακυλήσει στην ειδική βαθμολογία της UEFA, εξαιτίας της αποτυχίας του φέτος να μαζέψει τους βαθμούς που έπρεπε και μπορούσε. Αυτό είναι μία άλλη κουβέντα όμως, σοβαρή, αλλά άλλη. Στη μάχη για τον τίτλο το ένα ματς την εβδομάδα τον ευνόησε αφάνταστα σε σχέση με την ΑΕΚ, όπως έχει ευνοήσει σχεδόν κάθε ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα ανά την Ευρώπη, έτσι άλλωστε το πήρε και η Τσέλσι πέρυσι στην Αγγλία.

Το πήρε όμως ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα; Όχι, σε καμία περίπτωση κατά την άποψή μου...

Πρώτον γιατί για να πάρεις ένα πρωτάθλημα πρέπει να κάνεις έστω μία μεγάλη νίκη, να νικήσεις έναν μεγάλο αντίπαλο μία φορά μέσα στη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ ακόμη δεν έχει νικήσει κανέναν κι' αν δεν νικήσει και την ΑΕΚ δεύτερη φορά ή ακόμη

περισσότερο αν χάσει από την ΑΕΚ δεύτερη φορά δύσκολα θα το πάρει.

Δεύτερον γιατί η ΑΕΚ είναι μέχρι τώρα η καλύτερη ομάδα, όχι φέτος αλλά τα δύο τρία τελευταία χρόνια σε ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα και το ομαδικό πνεύμα της. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε αν το έχει αυτό και από παιχνίδια κόντρα σε Λάρισα, ΠΑΣ και Πλατανιά δεν θα το μάθουμε με ασφάλεια. Θα το δούμε στα ντέρμπι της Τούμπας.

Τρίτον γιατί η διαφορά που έχει ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ είναι εύθραυστη και κυρίως γιατί αν εξανεμιστεί κάποια στιγμή, ακόμη και αυτή την αγωνιστική μπορεί να συμβεί που ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Λαμία, δεν ξέρουμε πως θα αντιδράσει και η ομάδα και ο οργανισμός ΠΑΟΚ.

Αρα κατά την άποψή μου δικαίως είναι πρώτος και φαίνεται για όλους αυτούς του λόγους να έχει ένα προβάδισμα για τον τίτλο, αλλά από την άλλη δεν έχει κερδίσει τίποτα και πάντα θα έχουμε την απορία για το πως μπορεί να ανταποκριθεί στην στραβή κι' αν έχει το χαρακτήρα ως ομάδα να το κάνει...

ΠΟΡΝΟΣΤΑΡ ΠΑΙΚΤΡΙΑ ΤΟΥ “POWER OF LOVE” ; ;

ΕΠΕΙΔΗ ΕΔΩ ΣΤΑ “ΑΙΡΕΤΙΚΑ” ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ...

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΤΑ ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΜΑΣ ΒΡΗΚΑΝ ΜΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΠΟΡΝΟΤΑΙΝΙΑΣ ΤΗΣ SIRINA ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕ ΠΑΙΚΤΡΙΑ ΤΟΥ “POWER OF LOVE” !! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 610 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΕΙΡΗΝΑΚΗ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...

[HTTP://WWW.SIRINA.TV/MOVIES/610-ELLENIKO-ERASITEHNIKO-E-EROTIKE-ZOE-TES-PHAIES-KAI-TOU-AHILLEA-ARTEMIS-E-ADISTAKTE-G/](http://www.sirina.tv/movies/610-elleniko-erasitehniko-e-erotike-zoe-tes-phaies-kai-tou-ahillea-artemis-e-adistakte-g/)

[HTTPS://WWW.BOURDELA.COM/TSONTES/PORNO-TAINIES/610-ELLINIKO-ERASITECHNIKO/](https://www.bourdel.com/tsonτες/porno-tainies/610-elliniko-erasitechniko/)

...ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ “ΑΡΤΕΜΙΣ” Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΜΑΣΚΑ- ΓΙ’ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ- ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΣΕ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΗ...



ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΣΤΑΡ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΚΤΡΙΑ ΤΟΥ "POWER OF LOVE", ΑΛΛΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΟΤΙ Η ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΠΟΡΝΟ ΔΟΥΛΕΥΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΩΣ CALL-GIRL ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ.

[HTTPS://WWW.BOURDELA.COM/CALL-GIRLS/GIRLS/ARTEMIS-SIN-CITY/](https://www.bourdel.com/call-girls/girls/artemis-sin-city/)

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ, ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΟΡΝΟΣΤΑΡ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ CALL-GIRLS ; ΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΊΔΙΑ ; ΛΟΙΠΟΝ ΕΜΕΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΟΤΙ Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΠΑΙΚΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΡΙΑΛΙΤΙ ΤΟΥ ΣΚΑΪ ΕΧΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑΝ GAY ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΩΣ ΜΑΣΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΟΠΕΛΕΣ ΠΟΥ ΜΑΝΑΤΖΑΡΕΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΡΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ SIRINA. ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΆΛΛΗ ΠΡΩΗΝ ΕΛΛΗΝΪΔΑ ΠΟΡΝΟΣΤΑΡ, Η "ΖΩΗ" (ΜΑΡΪΑ ΣΑΑΤΣΆΚΗ) ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΜΑΧΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ ΕΠΙΤΗΔΕΣ...



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ; Η ΠΑΙΚΤΡΙΑ ΤΟΥ "POWER OF LOVE" ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΈΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΠΟΡΝΟΣΤΑΡ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ !!