

Τα συνήθη εν Ελλάδι νοσηρά μυαλά !

Πιθανώς να έχετε πληροφορηθεί ότι αύριο πρόκειται να γίνει στην Κοζάνη ένας επίσημος αγώνας χάντμπολ (προκριματικά Euro) ανάμεσα στην Ελλάδα και Π.Γ.Δ.Μακεδονίας (έτσι αναφέρει επισήμως τη χώρα η διεθνής ομοσπονδία χάντμπολ) και ότι τελικά ο κίνδυνος για παρατράγουδα είναι τόσο σοβαρός που τελικά αποφασίστηκε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών !

Για την ακρίβεια αποφασίστηκε εκτάκτως-και μετά από συσκέψεις-να εισέλθουν στο γήπεδο μόνο κάτοχοι προσκλήσεων και να ακυρωθεί η πώληση εισιτηρίων ! Αναμενόμενο θα μου πείτε ότι θα φτάναμε εκεί και ότι μπορεί να φτάσουμε και στα χειρότερα που μπορεί να έχουν ακόμα και διπλωματικό αντίκτυπο την ώρα που οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε τόσο κρίσιμο σημείο.

Το ερώτημα είναι βεβαίως γιατί αυτά τα νοσηρά μυαλά της Ελληνικής ομοσπονδίας χάντμπολ όρισαν αυτόν τον πολύ επίφοβο αγώνα σε πόλη της Μακεδονίας (Κοζάνη) με ότι συνεπάγεται αυτό ; Τι πιο απλό απ'το να οριστεί το ματς σε πόλη της νότιας Ελλάδας που είναι λιγότερο συναισθηματικά φορτισμένη με το συγκεκριμένο θέμα (αν και παντού υπάρχουν ακραίοι) ;

Και όμως ούτε και αυτό το απλό μπορούσαν να το σκεφτούν οι άνθρωποι της ΟΧΕ οι οποίοι είναι βέβαιο ότι όρισαν εσκεμμένα αυτό το ματς στην Κοζάνη για να στείλουν ιδιότυπα...εθνικά μηνύματα, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες. Άλλωστε θυμίζουμε η Ελληνική ομοσπονδία χάντμπολ έχει πρωταγωνιστεί ξανά, πριν κανά δυο χρόνια, σε μεγαλοϊδεατισμούς και παρατράγουδα στη γειτονική χώρα (με αποχώρηση από το γήπεδο) σε κάποιον αγώνα νεανίδων...

Η απάντηση είναι λοιπόν ότι αυτοί τύποι λοιπόν είναι απλά τα συνήθη Ελληνικά νοσηρά μυαλά, με λογική συλλαλητηρίων και

όχλου και «γιούργια και τους φάγαμε» ! Εξου και ο πρόεδρος της ΟΧΕ έδειξε ότι είναι στον κόσμο του δηλώνοντας: «Ό,τι και να σας πω εγώ για την απόφαση δεν έχει σημασία. Είναι προτιμότερο να προστατεύσουμε την Εθνική μας. Δεν ξέρω τους λόγους που η αστυνομία πήρε αυτή την απόφαση. Και να ήξερα δε σας έλεγα. Και δε θέλω και να το μάθω» !

Τώρα τι θα δουν λοιπόν τα ματάκια μας στον αυριανό αγώνα της Κοζάνης, εντός και εκτός γηπέδου, ένας θεός ξέρει (ακόμα και με ελάχιστους θεατές) ! Επεισόδια και χρυσαυγήτες ; Αποχωρήσεις από το γήπεδο ; Θα δείξει...Όρεξη να έχουμε να παρακολουθούμε και να σχολιάζουμε στην πιο ελαφριά χώρα του κόσμου όπου ζούμε !