

Στα τάρταρα η Μαύρη Θύελλα !...Οργή στον κόσμο της ομάδας !

Δυστυχώς στα μπαράζ της ομάδας της Καλαμάτας με τον Διαγόρας έγινε κάτι μάλλον αναμενόμενο, με τους Ροδίτες να κερδίζουν την άνοδο μέσα στο γεμάτο γήπεδό μας με κόσμο που ευελπιστούσε μέχρι τελευταία στιγμή σε άνοδο !

Στην πραγματικότητα βέβαια- με τα άρρωστα μυαλά και τους κρετίνους που διοικούν το Ελληνικό ποδόσφαιρο- η άνοδος σημαίνει παραμονή στην τρίτη κατηγορία και η μη άνοδος υποβιβασμό στην τέταρτη, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία...

Τα πράγματα δεν έδειχναν καθόλου καλά για τη μαύρη θύελλα μετά το νικηφόρο παιχνίδι με τον Παναργειακό στο Άργος. Από τότε άρχισαν να χάνονται απρόσμενοι βαθμοί, ακόμα και σε θεωρητικά εύκολα ματς (πχ. Βλαχιώτη, Καταστάρι), αλλά και, για κάποιον υποτίθεται απροσδιόριστο λόγο, η εσωτερική διοικητική φαγομάρα.

Το αποκορύφωμα ήταν όταν παίκτες και προπονητής πήγαν για εκδρομή (τι εκδρομή θα μου πείτε στην πιο κακόφημη πόλη της Ελλάδας...) στον Ασπρόπυργο και με την προκλητική αδιαφορία τους να ηττώνται με το βαρύτατο 5-0 και όλη την Ελλάδα να τους υποπτεύεται για στημένα παιχνίδια !



Δικαίως λοιπόν αναρωτιόμαστε αν κάποιοι διοικούντες και παίκτες της ομάδας-που τερμάτισε τελικά στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος- ήθελαν όντως το μπαράζ με τον Διαγόρα και γενικά την άνοδο ή κορόιδευαν τον κόσμο που ευελπιστούσε και γέμισε χθες το γήπεδο !

Πάντως οι Καλαματιανοί φίλαθλοι βλέπουν από χθες την ομάδα-χωρίς διοίκηση και φιλοδοξίες- να χάνεται στην αφάνεια του Ελληνικού ποδοσφαίρου και είναι οργισμένοι με όλους: Με τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού απατεώνα Αγαθοκλή Χριστόπουλου που ωφελήθηκε με πολλούς τρόπους εις βάρος της ομάδας και τώρα την αφήνει στο έλεος του θεού !

Με τους απατεώνες παίκτες που μας κουβάλησαν, εξαφανίζοντας τελείως το ντόπιο στοιχείο (και τους Έλληνες, αλλά και τους τυχοδιώκτες ξένους που έκλειναν με μεταγραφές από το ίντερνετ) που κάποιοι από αυτούς έδειξαν και χθες πειθαρχική ανευθυνότητα, καταστρέφοντας την ομάδα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς.

Είναι ακόμα ο κόσμος εξοργισμένος με τον προπονητή Γιάννη Χριστόπουλο και τα όσα εκστόμισε περί παρασκηνίου που φταίει για την αποτυχία και τα συγχαρητήρια που έδωσε στους απαράδεκτους παίκτες του. Το ίδιο εξοργισμένος είναι και με τον γραφικό ψευτοδημοσιογράφο Γεωργούντζο, αλλά και κάποια μερίδα φιλάθλων όπως οι κακόφημοι bulldogs.



Θυμίζουμε ότι Γεωργούντζος και bulldogs έκραζαν τον Σταύρο Παπαδόπουλο για να τον εξωθήσουν σε φυγή, όπως και έγινε, μην τυχόν και χάσουμε τον...μεγιστάνα της θουρίας, Αγαθοκλή και το...παραγοντικό του μεγαλείο !

Αλλά όσο θα ανακατεύονται στη διοίκηση των ομάδων κάφροι της εξέδρας (πανελλήνιο το φαινόμενο) και βλαχοδημοσιογράφοι Γεωργούντζοι, αυτά συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν !

Τέλος με τη διαιτησία δεν θα ασχοληθώ πολύ, αν και δεν αποκλείω ο διαιτητής Βάτσιος και οι βοηθοί του να ήρθαν στην Καλαμάτα για να μας αποτελειώσουν.

Δεν θα ασχοληθώ όχι μόνο γιατί δύο ανεύθυνοι παίκτες μας του έδωσαν δικαιώματα με τις αποβολές και την απείθαρχη συμπεριφορά τους, αλλά και γιατί είναι τόσες πολλές οι άρρωστες καταστάσεις και οι τυχοδιώκτες άνθρωποι που μας έφεραν ως εδώ.