

Περνάει ο Ολυμπιακός, οριακό φαβορί ο ΠΑΟΚ...

Ας πούμε λίγα πράγματα πρώτα για το παιχνίδι του πρωταθλητή Ολυμπιακού και το νικηφόρο 2-0 κόντρα στην Ομόνοια Λευκωσίας και έπειτα για την οριακή ήττα του ΠΑΟΚ στο Κράσονονταρ.

Αρχικά μπορούμε να δούμε ότι ο **Ολυμπιακός** ζορίστηκε πολύ για να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της **Ομόνοιας** και να νικήσει τον πολύ καλό Βραζιλιάνο τερματοφύλακά της και αυτό είναι κάτι που είδαμε και πέρσι πολλές φορές, αλλά και στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Συγκεκριμένα ο **Ολυμπιακός** του πρώτου ημιχρόνου δεν πατούσε εύκολα την περιοχή των Κυπρίων (που όμως είχαν μόνο έναν Κύπριο στη σύνθεσή τους), ενώ και τα σουτ και οι κεφαλιές που έπιαναν οι παίκτες του, δεν ήταν και ότι πιο απειλητικό.

Ωστόσο, όπως και κόντρα στην Τρίπολη, έτσι και τώρα ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου ήταν αποτελεσματικός και κατάφερε να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα. Πως τα κατάφερε κόντρα στην Ομόνοια όπου μέχρι το 70' έμενε το 0-0 και είχε ανησυχήσει τους οπαδούς του ;

Τα κατάφερε γιατί ο Μάρτινς έδειξε και πάλι ότι είναι οξυδερκής προπονητής που συχνά παρεμβαίνει αποτελεσματικά, με τις αλλαγές τους, στα παιχνίδια και ξέρει να διορθώνει και λάθη του !

Συγκεκριμένα είχε παρατάξει την ίδια ενδεκάδα που κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά είδε ότι προφανώς κόντρα στην Ομόνοια δεν αποδίδει και τα βρίσκει σκούρα.

Έτσι την κατάλληλη στιγμή-στο 58' και όχι στην ανάπαυλα, όπως με την Τρίπολη-προχώρησε σε δύο επιβεβλημένες αλλαγές, τον **Ελ Αραμπί** αντί του **Φορτούνη** που δεν τράβηξε και τον

Ραντζέλοβιτς **αντί του Μασούρα** που δεν κατάφερε να πιάσει την απόδοση προηγούμενων αγώνων.

Με αυτές τις δύο αλλαγές όχι μόνο έβαλε δύο παίκτες που απέδωσαν καλύτερα, αλλά **έπαιξε και με δύο καθαρόαιμα σέντερ-φορ**, διορθώνοντας το λάθος του να παίξει μόνο με ένα καθαρόαιμο φορ απέναντι στην τεχνικά κατώτερη Ομόνοια που ίσως υπερτιμήθηκε.

Σωστή και χρήσιμη επίσης και η τρίτη αλλαγή με τον **Μβιλά αντί του Χασάν** που δεν τον λες και αρνητικό, αλλά και δεν συγκρίνεται με τον **Ελ Αραμπί**.

Εκεί λοιπόν οφείλεται λοιπόν, κατά κύριο λόγο, η αγωνιστική άνοδος του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο και η καθαρή νίκη με 2-0 κόντρα στην ομάδα των αριστερών της Λευκωσίας.

Ωστόσο ο Ολυμπιακός **οφείλει και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ολλανδό διαιτητή Μακέλιε** (όνομα να σου πετύχει και αυτό...) διότι **το πέναλτι που έδωσε στον-κατά τ'άλλα ανερχόμενο και τεχνίτη- Ραντζέλοβιτς ήταν ανύπαρκτο**, καθώς πριν ο αμυντικός πιάσει τη μπάλα με τα χέρια έχει προηγηθεί εμφανές επιθετικό φάουλ του Σέρβου ο οποίος τραβάει συνεχόμενα τον αντίπαλό του.

Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός **έχει τώρα προκριθεί σε ποσοστό άνω του 70 %**, καθώς η Ομόνοια δεν έδειξε να έχει αξιόλογες επιθετικές δυνατότητες για να ανατρέψει στην έδρα της ένα σκορ σαν το 2-0.



Ας πούμε όμως και λίγα πράγματα για τον **ΠΑΟΚ** ο οποίος έφυγε περισσότερο με ένα αίσθημα πικρίας από τη Ρωσία, καθώς όλοι διαπιστώσαμε ότι η **Κράσνονταρ** δεν ήταν κάτι το σπουδαίο και ότι το ματς χάθηκε μάλλον τσάμπα από δικά του λάθη.

Όσο για τα δεδομένα της ρεβάνς και τις πιθανότητες πρόκρισης λέμε τα εξής:

Η **ΠΑΟΚ** μου έδειξε, παρά την ήττα του, ότι κατέχει κάπως καλύτερα τεχνικά τη μπάλα από την **Κράσνονταρ** η οποία παίζει και ένα παιχνίδι ελαφρώς άναρχο, σκοράρει εύκολα, αλλά και τρώει γκολ εύκολα και το ίδιο παιχνίδι λογικά θα έρθει να κάνει και στην Τούμπα.

Εκτιμούμε λοιπόν ότι ο **ΠΑΟΚ** θα βρει έστω ένα γκολ στη ρεβάνς και πως η πρόκριση θα κριθεί στο αν θα φάει. Γι'αυτό και θα πρέπει να παίξει προσεκτικά, χωρίς μεγάλα ρίσκα, για να βρει το γκολ και να μην πανικοβληθεί αν αυτό αργεί να έρθει. Μπορεί να το βρει ακόμα και στο 70' ή και στο 80...

Θα τον θεωρήσουμε λοιπόν οριακά φαβορί για την πρόκριση, επισημαίνοντας και ότι το ματς είναι δύσκολο και κρύβει παγίδες.