

# Η κουλτούρα βίας χτυπάει και την Καλαμάτα-Να κλείσουν οι «Bulldogs» !

## Το νόημα του ξυλοδαρμού Κωνσταντινέα

Σε μια Ελλάδα όπου καλλιεργείται συστηματικά ο εξτρεμισμός, ο λαϊκισμός και ο αντικοινοβουλευτικός λόγος κάθε μορφής, δυστυχώς και η Μεσσηνία δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Όπως φάνηκε από το πρόσφατο περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του Κωνσταντινέα έξω από το γήπεδο της Καλαμάτας, η κουλτούρα βίας έχει χτυπήσει αναπόφευκτα και τη δική μας περιοχή, παρότι εμείς δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερη κουλτούρα βίας. Είναι μάλιστα γεγονός ότι η εθνική συμφιλίωση ήρθε στη Μεσσηνία πιο πριν από άλλα μέρη της Ελλάδας και παρά τα άσχημα βιώματα που είχε ο κόσμος από τα γεγονότα του εμφυλίου και του Μελιγαλά.

Ωστόσο ζούμε κι'εμείς στην ίδια χώρα με τους ίδιους πολιτικούς και κόμματα και τους ίδιους δημοσιογράφους και κανάλια, οπότε θα ήταν αυταπάτη να θεωρούμε ότι θα μέναμε μακριά από τον εξτρεμισμό.

Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντινέας δάρθηκε για το ζήτημα του Μακεδονικού το οποίο είναι και μακριά γεωγραφικά από εμάς (οπότε και πιο αποστασιοποιημένοι) και λίγοι μπορούν να το κατανοήσουν στην περιοχή μας. Ωστόσο η φασιστική-χρυσ αυγίτικη λογική του «ξύλο και κρεμάλα στους προδότες» δεν θα μπορούσε παρά να είναι παρούσα και εδώ...

Σημειολογικά πάντως αυτού του είδους η κουλτούρα βίας και ο αντικοινοβουλευτικός λόγος καλλιεργήθηκε και από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που ήρθε η ώρα να στραφεί και εναντίον του από τους εθνικιστές και φασίστες. Άλλωστε και ο ίδιος ο

Κωνσταντινέας δεν φημίζεται ως ένας καλότροπος και καλλιεργημένος βουλευτής...

Έτσι θα λέγαμε πως για ένα περιστατικό με εθνικιστική βία όπως αυτό, ευθύνη έχουν και οι Χρυσανυγίτες και τα περισσότερα από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης (και ειδικά η Νέα Δημοκρατία που τελευταία διαπρέπει σε πατριδοκαπηλία), αλλά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με τις μεθόδους που εγκαινίασε.

Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά κυρίως ότι όλοι τους κρατούν ακόμα στη νομιμότητα τη ναζιστική γκρούπα της Χρυσής Αυγής και μάλιστα την αντιμετωπίζουν πλέον σαν καθωσπρέπει κόμμα !

## Να κλείσει η διοίκηση τους «Bulldogs» !



Όλοι οι συλληφθέντες και κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Κωνσταντινέα ανήκουν στον κακόφημο σύνδεσμο φιλάθλων της ομάδας της πόλης μας «Bulldogs».

Πρόκειται για έναν σύνδεσμο που αποτελείται στην πλειοψηφία από Χρυσανυγίτες και έχει πρωταγωνιστεί διαχρονικά σε σοβαρά επεισόδια για τα οποία μάλιστα υπερηφανεύεται κιόλας. Τελευταίο τους κατόρθωμα ήταν μάλιστα επεισόδια σε περσινό παιχνίδι με τον Πανηλειακό όπου επιτέθηκαν σε φιλάθλους των

φιλοξενούμενων.

Για τους λόγους αυτούς ο Σταύρος Παπαδόπουλος τους είχε διώξει από το γήπεδο κατά την πρώτη θητεία της διοίκησής του, τη δεκαετία του 90', αλλά αργότερα επανήλθαν...

Καλό θα είναι λοιπόν η διοίκηση να μην περιοριστεί στις φλύαρες ανακοινώσεις περί καταδίκης της βίας και να στείλει τους bulldogs από εκεί που ήρθαν (όπως είχε κάνει ο Παπαδόπουλος), αλλά και όσους άλλους δημιουργούν παρατράγουδα και δεν σέβονται την ομάδα.

Άλλωστε αν θέλουμε να φτιαχτεί και το Ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από κάτι τέτοια, ώστε να μην δυσφημίζονται και οι πόλεις μας και να μην ντρέπεται ή να φοβάται ο απλός άνθρωπος να πηγαίνει στο γήπεδο.