

Ελληνοτουρκικά: Υπαρκτός κίνδυνος, τυχοδιωκτισμός και μπουρδολογία !

Δυστυχώς όλες οι εξελίξεις των προηγούμενων μηνών έδειχναν ότι ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου με την Τουρκία ήταν θέμα χρόνου και πλέον αυτός ο κίνδυνος είναι μια πραγματικότητα.

Έχουν βρει τόσα δεινά αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια που το μόνο που μας έλειπε είναι να πάμε σε θερμό επεισόδιο ή και σε πόλεμο και να μετράμε ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες !

Αυτό όμως που ελάχιστοι θα τολμήσουν να σας πουν είναι ότι αυτό δεν οφείλεται μόνο στην Τουρκική προκλητικότητα και τον αυταρχισμό του Ερντογάν, αλλά και στους δικούς μας τυχοδιώκτες πολιτικούς, Τσιπρομητσοτάκηδες και το λοιπό ξενόδουλο σινάφι που βρίσκεται στη βουλή !

Οι Ελληνικές κυβερνήσεις λοιπόν δεν έχουν φροντίσει επί πολλά χρόνια να κηρύξουν επίσημη ΑΟΖ-έστω και σε συνεννόηση και διαπραγματεύσεις με την Τουρκία-ακολουθώντας τη γνώριμη ανόητη Ελληνική στρατηγική της μη επίλυσης των διεθνών θεμάτων και της παραπομπής τους στο μέλλον.

Ξαφνικά λοιπόν θεωρήσαμε ότι ένα αποκομμένο νησάκι σαν το Καστελόριζο μπορεί να έχει υφαλοκρηπίδα όσο όλη η Ελληνική στεριά και συνεπώς και ΑΟΖ στη συγκεκριμένη περιοχή και το κάναμε εθνική θέση.

Ισχύει όμως αυτό ; Δεν είμαστε ειδικοί και δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά γιατί δεν γνωρίζουμε από δίκαιο της θαλάσσης.

Ωστόσο εκτιμούμε ότι σε αυτό το αμφιλεγόμενο θέμα το δίκιο μας είναι αρκετά αμφίβολο, τουλάχιστον ως απόλυτο και

αναμφισβήτητοόπως το παρουσιάζουν εδώ κόμματα και ΜΜΕ !

Και αυτό διότι το Καστελόριζο μπορεί να ανήκει διοικητικά στα Δωδεκάνησα, αλλά όχι και γεωγραφικά, καθώς είναι αποκομμένο βρίσκεται κάτω από Τούρκικο έδαφος.

Είναι αμφίβολο λοιπόν και αν ένα διεθνές δικαστήριο θα δικαίωνε αρκετά τις Ελληνικές θέσεις και το Ελληνικό δίκιο, τουλάχιστον όπως το παρουσιάζουμε εδώ.

Αυτή λοιπόν η εμμονή των Ελληνικών κυβερνήσεων με τη υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου έφερε ως απάντηση και το γνωστό απερίγραπτο και παράνομο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης που πρεσβεύει το αντίθετο άκρο, αγνοώντας προκλητικά Ελληνικά νησιά, όπως ακόμα και η Κρήτη.

Σήμερα λοιπόν ζούμε τις συνέπειες αυτών των Ελληνοτουρκικών πολιτικών τυχοδιωκτισμών με τους Τούρκους να βγάζουν πλοία για γεώτρηση και το Ελληνικό ναυτικό να παρατάσσεται για να τους εμποδίσει, λέγοντας πως «μπαίνουν στην Ελληνική ΑΟΖ και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε».

Μα πως τη θεωρούμε Ελληνική ΑΟΖ εφόσον δεν την έχουμε κηρύξει ακόμα επίσημα ; Είναι μια θεωρητική ΑΟΖ ; Ιδού η απορία και γι' αυτό οι Αμερικανοί μίλησαν ορθώς για αμφισβητούμενη περιοχή και λίγοι Έλληνες το κατάλαβαν...

Εκτιμούμε πάντως ότι η εμμονής, αυτής και της προηγούμενης κυβέρνησης, να μην λύνει ορθολογικά και με διάλογο αυτό το ζήτημα δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε ψηφοθηρική.

Και αυτό διότι ξέρουμε-και το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές- ότι οι κυβερνώντες είναι ρωσόφιλοι μέχρι κόκκαλο και υπακούουν πιστά στις εντολές της Μόσχας.

Η Ρωσία λοιπόν είναι η μόνη που έχει συμφέρον από συγκρούσεις Ελλάδας και Τουρκίας διότι αυτές οι συγκρούσεις απομακρύνουν ακόμα περισσότερο την Τουρκία από τη δύση και τη στέλνουν κι' άλλο στην αγκαλιά της Μόσχας.

Για να το κατανοήσετε καλύτερα αυτό, είναι γεγονός πως η Ελλάδα καταφεύγει πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έχει θέματα με την Τουρκία, οπότε αυτόματα οι Ελληνοτουρκικές συγκρούσεις γίνονται, ως ένα βαθμό, και Ευρωτουρκικές συγκρούσεις, οπότε η Τουρκία απομακρύνεται και άλλο από τη δύση και βαδίζει στο να απορροφηθεί τελείως από τη Μόσχα.

Και έτσι εξηγείται λοιπόν που ο ελεεινός δηλωμένος ρωσόφιλος Μακρόν παριστάνει τον φιλέλληνα και παίρνει τόσο πολύ το μέρος της Ελλάδας. Ξέρει και αυτός ότι κοντράροντας την Τουρκία, τη στέλνει ακόμα περισσότερο στη Μόσχα και ενδεχομένως και εκτός NATO στο μέλλον.



Και μέσα σε όλα αυτά ο Ερντογάν κάνει την Αγιά Σοφιά, τζαμί σε μια ανόητη έως προβοκατόρική κίνηση η οποία δεν απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό συντηρητικό-εθνικιστικό ακροατήριο, όπως λένε οι περισσότεροι.

Εκτιμούμε ότι η Ρωσία βγαίνει και πάλι κερδισμένη από την Αγιά Σοφιά και πιθανότατα να είναι και δικός της δάκτυλος και εξηγούμε...

Αυτή την κίνηση μπορούμε κάλλιστα να τη δούμε και ως μια απάντηση της Ρωσίας στην αναγνώριση της ανεξάρτητης Ουκρανικής εκκλησίας από τον οικουμενικό Πατριάρχη.

Κάνοντας την Αγιά Σοφιά τζαμί, ο οικουμενικός Πατριάρχης

(που είναι γενικά φιλοδυτικός και έχει και καλές σχέσεις με την Τουρκία ως Τούρκος υπήκοος) έρχεται σε δύσκολη θέση και αναπόφευκτα συγκρούεται με το καθεστώς Ερντογάν και την Τουρκία.

Αυτό δηλαδή το γεγονός θα μπορούσαμε και να το δούμε ως ένα ακόμη ρήγμα στις σχέσεις Δύσης-Τουρκίας που συμφέρει μόνο τη Ρωσία, αλλά και ως μια κίνηση που ευνοεί τα σχέδια του Πούτιν για την κυριαρχία της φασιστικής Ρωσίας και της Ρωσικής εκκλησίας επάνω σε όλες της ορθόδοξες εκκλησίες και την ορθοδοξία.

Επιπλέον μπορεί να ενταθεί και μια ιδιότυπη σύγκρουση θρησκειών (Χριστιανισμού-Ισλαμισμού) που και πάλι ευνοεί τη Ρωσία, διότι ενισχύει στον Χριστιανικό κόσμο την ακραία μισαλλόδοξη αντιμουσουλμανική δεξιά (δες πχ. τις δηλώσεις του Ιταλού φασίστα Σαλβίνι που έσπευσε να δημαγωγήσει αντιισλαμικά) την οποία και ελέγχει στις περισσότερες χώρες.

Για να μη μιλήσουμε βέβαια για το πως ενισχύεται και μέσα στην Ελλάδα ο αντιτουρκισμός, η προγονοπληξία και οι εθνοθρησκευτικές φαντασιώσεις σε έναν Ελληνικό λαό που πάντα ήταν επιρρεπείς σε αυτά.

Μια ματιά να ρίξει κανείς σε ΜΜΕ και social media, θα διαπιστώσει του λόγου το αληθές για το τι «ψεκασμένες» και κραυγαλέες αρλούμπες λέγονται και γράφονται εδώ και λίγες μέρες...

Μέχρι που είπαν ότι ο θεός θα κάνει θαύμα μέσα στην Αγία Σοφιά, όπου θα προσεύχονται οι Τούρκοι, και έτσι θα...φανερωθεί σε όλη την ανθρωπότητα !! Αμήν...