

Αν ο ληστής ήταν straight και δεξιός ;

Δεν είχα κανένα σκοπό να γράψω κάτι για το περιβόητο ζήτημα του περιβόητου Ζακ και του θανάτου του, μετά την απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο, διότι η χώρα μας έχει τόσα και τόσα σοβαρά προβλήματα για να μας απασχολεί τόσο πολύ αυτό...

Μου έκανε όμως τρομερή εντύπωση αυτή η κινητοποίηση που έγινε, όχι μόνο από τους γνωστούς αναρχοαριστερούς και gay αλληλέγγυους, αλλά και από μεγάλη μερίδα του τύπου και όχι μόνο του αριστερίζοντος τύπου (και φιλελεύθερων και άλλων) !

Μιλάμε τώρα για μια κινητοποίηση που δεν έχω δει για τόσους και τόσους αδικοχαμένους ανθρώπους εδώ και χρόνια οπότε για το λόγο αυτό θα καταθέσω κι'εγώ την άποψή μου...

Κατά πρώτον εμείς δεν είμαστε δικαστές ούτε ιατροδικαστές για να κρίνουμε το συμβάν και να πάρουμε θέση, ούτε θα προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη. Αν ο κατηγορούμενος κριθεί ότι υπερέβη τα εσκαμμένα, ας καταδικαστεί ή αν κριθεί ότι ήταν σε άμυνα, ας αθωωθεί...

Όμως αναρωτιέμαι τα εξής: Γιατί όλοι αυτοί οι «υπερδημοκράτες» έσπευσαν ήδη να καταδικάσουν τους κατηγορούμενους, μιλώντας για δολοφόνους και λιντζάρισμα, και να προκαταλάβουν την Ελληνική δικαιοσύνη ; Που είναι το τεκμήριο αθωότητας ;

Και ακόμα χειρότερα γιατί διάφοροι αναρχο-αλληλέγγυοι απειλούν τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου ; Αυτή είναι η δημοκρατία τους και το κράτος δικαίου στο οποίο πιστεύουν ;

Θα μου πείτε τώρα είδαν το περιβόητο βίντεο ; Μόνο που στο βίντεο είδαν μόνο αποσπάσματα και από αυτό κράτησαν και ότι τους συμφέρει (πχ. προσπερνούν ότι το θύμα κρατούσε μαχαίρι

και πως ακόμα και χτυπημένος αρπάζει ένα γυαλί και απειλεί όποιον βρίσκει μπροστά του), χωρίς να έχουν ακούσει την εκδοχή του κατηγορουμένου...

Από την άλλη βλέπουμε να παρουσιάζεται ως βασικό χαρακτηριστικό και...προσόν του θύματος η ομοφυλοφιλική-ακτιβιστική του ταυτότητα και δευτερεύοντος η εξάρτησή του απ'τα ναρκωτικά και το πρόβλημα υγείας ως φορέας του AIDS (και συνήθως με αναλύσεις του τύπου φταίει το σύστημα και η κοινωνία...).

Επιπλέον το θύμα φέρεται να ήταν και αριστερός, αφού δούλεψε παλιότερα στον Συριζαίο σοσιαλφασίστα Μπαξεβάνη (δες και ανακοίνωση υπέρ του της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Σβίγκου στο twitter)...

Και ρωτάω εγώ τώρα, αν το θύμα ήταν straight και δεξιός, θα ασχολιόταν κανένας αλληλέγγυος και κουλτουριάρης μαζί του ή θα πήγαινε σχεδόν άκλαυτος ; Ή ακόμα και αν δεν είχε AIDS και δεν ήταν ναρκομανής ; Ε, λοιπόν δεν θα ασχολούνταν παρά ελάχιστοι ! Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι αριστεροί φωνάζουν επιλεκτικά μόνο για τους δικούς τους και τους διάφορους συντρόφους τους και είναι κατά της βίας μόνο κατά το δοκούν...

Και όπως είναι άσχημο να γίνονται διακρίσεις κατά των ευπαθών μειονοτήτων, άλλο τόσο άσχημο είναι να εκμεταλλεύονται αυτήν την ταυτότητά τους για να αποκομίζουν οφέλη και για να αντιμετωπίζονται ως κάτι πιο σημαντικό από τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Ομοίως λοιπόν είναι απαράδεκτο και οι διάφοροι αλληλέγγυοι να ηρωοποιούν αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και μετά θάνατον όπως τώρα, μόνο και μόνο για συγκεκριμένες τους ιδιότητες όπως η ομοφυλοφιλία ή ο αριστερισμός κλπ και ακόμα και αν είναι ληστές ή κάτι άλλο απεχθές...

Ερώτηση δεύτερη: Αν είχε σκοτώσει ο ληστής τον κοσμηματοπώλη, θα γινόταν αυτός ο πανικός που έγινε τώρα ή θα πήγαινε και αυτός άκλαυτος ; Φυσικά και το δεύτερο !

Άλλωστε μόλις χθες εξέπνευσε ένας νεαρός κοσμηματοπώλης θύμα ληστείας πριν τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και δεν ασχολείται άνθρωπος ! Πιο σημαντικός λοιπόν ένας ληστής και η ζωή του από τα θύματα των ληστών σύμφωνα με αριστερούς και άλλους κουλτουριάρηδες !

Ή αν σε αυτό το περιστατικό ο ληστής ήταν δεξιός ή κάτι άλλο και ο καταστηματάρχης αριστερός ή gay, αυτοί οι ίδιοι δεν θα έλεγαν τώρα «καλά του έκανε του φασίστα κακοποιού, αφού κινδύνευε η ζωή του» ή όχι ;

Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό, ούτε το ότι αυτός ο άνθρωπος υπερπροβλήθηκε και ηρωοποιήθηκε από ορισμένους, ενώ η ζωή του θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς αποφυγή ! Είναι ασύλληπτο ότι αυτές οι νοσηρές μειοψηφίες, που συχνά έχουν πένες και μικρόφωνα, παρουσιάζουν αυτή την έκλυτη ζωή του θύματος (ληστείες, ναρκωτικά, τραβεστισμός, πορνεία) ως κάτι σχεδόν ιδεατό και προς μίμηση !



Μιλάμε δηλαδή για ιδεολογήματα τύπου Βαλλιανάτου όπου όλα αυτά ιδεολογικοποιούνται και γίνονται στάση ζωής, αλλά κατά τ'άλλα, όταν πληρώνουν το τίμημα, φταίει η "άτιμη κοινωνία"...

Εδώ φτάνουν ακόμα και στο σημείο να ισχυρίζονται ότι ο απλός άνθρωπος εργαζόμενος και νοικοκύρης κρύβει κακία, βία και είναι άπονος, ενώ αντίθετα το περιθώριο τύπου Ζακ είναι μεγαλόκαρδο, ρομαντικό και καλή ψυχή !!

Συμπέρασμα; Τα νοσηρά μυαλά των αριστερών και άλλων ιδεοληπτικών που τους ακολουθούν είναι κοινωνικά επικίνδυνα και πρέπει να προφυλάξουμε τις κοινωνίες μας από αυτές τις ιδέες ! Επιτίθενται σε κάθε κοινωνική αξία και αποθεώνουν οτιδήποτε ακραίο, αντικοινωνικό και παρασιτικό !

Δεν είναι τυχαίο που όλες σχεδόν οι χώρες της δύσης πάνε πλέον σε δεξιά κόμματα και συχνά στο αντίθετο- και εξίσου απεχθές- άκρο της δεξιάς. Όλο αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων, διότι γνωρίζουν τι νοσηρά πράγματα πρεσβεύει πλέον η αριστερά !